

# MÜSLÜMANLAR SADECE RABB'İMİZ ALLAH DEDİKLERİNDEN DOLAYI ZULÜM GÖRMEKTEDİRLER!..

**B**ugün müslümanlar başta Anadolu olmak üzere, tüm İslam âleminde zalim, fasık, müşrik ve mürted olan idarecilerin eliyle zulüm görmektedirler. Tarihte hep bu böyle olmuştur.

Bakınız Kur'an-ı Kerim'den misal verelim; Aynı zamanda, Kur'an-ı Kerim'de tarihten de bahsedilmektedir. Çünkü Kur'an nedir? Aynı zamanda gerçek bir tarih kitabıdır. Onun için o Kitab'ı dinleyelim:

**„Ey Ümmet-i Muhammed! Siz, sizden evvel geçen ümmetlerin hali, sizin başınıza hiç gelmeden (meşakkatlar, sıkıntılar çekmeden bütün ahkâm-ı ilâhiye'yi teabbüdât-ı ameliye ile tatbik etmeden mücerred iman ile) dâr-i selam olan cennete gireceğinizi mi zannettiniz? O ümem-i salifeye (geçmiş ümmetlere) nice sıkıntılar ve zaruretler verdi de sarsıldılar, o kadar sarsıldılar ki, hatta başta bulunan Peygamber ve onunla beraber iman edenler Allah'ın nusreti ne zaman diyecek dereceye vardılar. Lakin iyi biliniz ki, Allah'ın nusreti muhakkak yakındır. Siz bu iman-ü hidayette sabit kadem oldukça, yakında o nusreti göreceksiniz, muradınıza ereceksiniz!“** (Bakara, 214)

*Bu ayetin nüzûl sebebi şöyledir:* Rivayete göre; Allah'ın Resulü (s.a.v.), Mekke'de bulunan müşriklerin muhalefe-tinden sonra, muhacirîn (muhacirler) ile mallarını ve mülklerini terk ederek Medine-i Münevvere'ye hicret ettikleri zaman, öncelikle yahudilerin düşmanlığına mâruz kalmışlardı. Bu sebeple bu ayet nazil oldu. Ayriyeten; „Uhud“ veya „Hendek“ muharebeleri sebebiyle nazil olduğu da rivayet edilmiştir.

*İşte bu ayet gösteriyor ki:*

İttirad kanunu mucebince Ümmet-i Muhammed bütün ümem-i sâlifenin geçirmiş olduğu bazı ahvale mâruz kalacak, ihtilaflar göreceksiniz, mukavemetlere (karşı çıkmalara) uğrayacaksınız, sıkıntılar, zaruretler

geçirecek, sabit, kadem olanlar (atın üstünde sağlam duranlar) akibet (sonunda) muvaffak olacaklardır.

İlk hilkatta olduğu gibi Bi'set-i Muhammediye'den itibaren de fitrat-i beşer mecrayı hakta (hakkın yolunda) yeni bir inkişaf başlayacak.

Hadis-i şerif'te beyan edildiği gibi; **„Zaman, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günden itibaren devr-ü devan etmiştir (dönmüştür)!“** Bu Hadis-i Nebeviye'ye göre Asr-ı Muhammedî (Hz. Muhammed (s.a.v.)'in asrı) mizan-ı külle (genel bir ölçüye) bir mebd'e (başlangıç, kaynak) olacaktır.

Bundan sonra da âlemde, hakka karşı yine bağı-ü udvân zuhur edecek (zulüm ve düşmanlık ortaya çıkacak), ümem-i sâlifeye gibi fırkalar husule gelecek ve bütün bunlar içinde Peygamber'in ve ashabinın yoluna giden; kitap, sünnet ve cemaat ile korunmasını bilip, Tevhid-i Hakk'ı (Hakk'ın tevhidini) ehass-ı â'mal (amellerin en hususisini) ittihaz eden ehl-i hak, fırka-i naciye (kurtulmuş fırka) medhûlünce:

الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله  
ومن

**„Yine nâs içinden kimi de vardır ki, Allah'ın rızasına ermek için kendini fedâ eder.“** (Bakara, 207) ifadesince hareket ederek sabr-ü sebat ve mesai ile nusret-i ilâhiyeye erecek (ilâhi yardıma kavuşacak), galebe-i hakkı (hakkın üstünlüğünü) göreceksiniz ve silmi külliyye te'sis edeceklerdir (büyük ve genel barışı kuracaklardır).

**İşte zafere ulaşmanın başlıca şartları:**

- 1- Sabır ve sebat etmek,
- 2- İlahî yardıma koşmak,
- 3- Peygamber ve ashâb yoluna girmek,
- 4- Kitap ve Sünnet'e sarılmak,
- 5- Cemaat olmak (hak cemaat),
- 6- Tevhid'e evet, şirke hayır demek,
- 7- Velhasıl, „متى نصر الله“ „Allah'ın yardımı ne

zaman?“ sualine cevap olarak, „ان نصر الله قريب وال“ cümlesidir. Yani „Allah’ın nusreti muhakkak yakındır!“

Allah (c.c.) mü’min kullarını, çetin bir imtihandan geçirmeden, zafere ulaştırmaz. Bu Sünnetullah’dır; Allah’ın kanunudur. Kimse bu kanunu değiştiremez!

Müslümanlar şunu iyice bilmelidirler ki, ne kadar çok zulüm yapılırsa, o kadar çabuk zafere ulaşılır ve Allah’ın yardımı hemen tecelli eder. Bu hep böyle olmuştur!

Zulüm arşa dayanmadan, zalimlerin zulmü yok olmaz ve saltanatları da yıkılmaz!

Yine istibdad ve zulüm olan bir idare hiç bir zaman sonuna kadar devam etmez! Balâda dediğimiz gibi, bugün yeryüzünde zulme uğrayan müslümanların suçları nedir? Sadece, „Rabb’imiz Allah!“ demeleridir! İşte suçları budur; hem de en büyük suçtur (!).

**Dün;** Mekke müşriklerine göre en büyük suç: O zamanki müslümanların sadece „Rabb’imiz Allah!“ demeleridir.

Bugünkü müşrik olan kemalistlere göre de en büyük suç sadece „Rabb’imiz Allah!“ demeleridir.

İşte yeryüzündeki müslümanlar bunun için zindanlara atılıyor, ğadre uğruyorlar ve her türlü işkencelere, hakaretlere mâruz kalıyorlar, dövülüyorlar, sövülüyorlar, sürülüyorlar ve daha neler neler...

#### **Ne yapmış bunlar?**

- Hırsızlık mı yapmışlar? Hayır!..
- Adam mı öldürmüşler? Hayır!..
- Namusa mı tecavüz etmişler? Hayır!..
- Yüz kızartıcı bir suçları mı var? Hayır!..
- Şunun bunun hakkını mı yemişler? Buna da hayır, hayır, hayır! Hepsine hayır!..

#### **Ne yapmışlar?**

- „Allah birdir!“ demişler!
- „Rabb’imiz Allah’dır!“ demişler!
- „Allah’dan başka ilâh yoktur!“ demişler!
- „Biz müslümanız!“ demişler!
- „Biz Şeriat’a hürmet ederiz!“ demişler!
- „İslam hem dindir, hem devlettir!“ demişler!
- „İslam hem ibadettir, hem siyasettir!“ demişler!
- „İslam’ın devleti varsa onu korumaya, yoksa onu kurmaya çalışmak, erkek-kadın her müslümana farzdır!“ demişler!
- „Ahirette; namazdan, oruçtan, haccdan sorulacağı gibi, İslam’ın devletinden de her müslümana aynen sorulacaktır!“ demişler!
- „Hâkimiyet kayıtsız ve şartsız Allah’ındır!“ demişler!
- „İslam bir bütündür, asla parçalanamaz!“ demişler!
- „Tevhid’e evet, şirke hayır!“ demişler!
- „M. Kemal bir puttur!“ demişler!

- „Kemalistler de putperesttirler!“ demişler!
- „Yirminci asrın putları sistemlerdir!“ demişler!
- „Putperestleri de beşerî sistemlerin arkasından gidenlerdir!“ demişler!

- „İslam’da parti yoktur!“ demişler-dir!..

- „Partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir!“ demişler!

- „Demokrasi de bir puttur!“ demişler!

**Tek bir cümle ile;**

**„Şeriat’a bağlıyız, Halife’ye sahibiz!“ demişler!**

Bunların hepsi „Rabb’imiz Allah’dır!“ dedikleri sözün altında yatmaktadır!..

Hacc suresinin 40. ayeti kerimesinde meâlen; „**O mazlûmlar ki, Rabb’imiz Allah demelerinden başka bir sebep olmaksızın, mallarından ve diyarlarından biğayri hakkın çıkarıldılar...**“

Buna binâen; yeryüzündeki müslümanlar da zulme uğrayıp, „Rabb’imiz Allah’tır“ demekten başka suçları (!) olmayanlar, „mallarından-mülklerinden, diyarlarından“ haksız olarak çıkartılıyorlar, vatandaşlıktan ihraç ediliyorlar...

70 seneden beri Anadolu’da da aynı uygulamalar halâ devam etmektedir ve yapılmaktadır. Ğadre uğrayanlardan birisi de Rahmetli Halifemiz’dir!..

#### **Ne yaptılar?**

Vatandaşlıktan attılar, malına-mülküne el koydular... Şimdi de aynısını bizlere yapmaktadırlar...

Onun için bu gibi olan vakıalara göğsümüzü siper etmemiz lazımdır. Aslâ tâviz yoluna gitmememizdir...

#### **Ey Allah ordusunun erleri ve kurmayları!**

Sakin kemalistlerin sizlere yapmış oldukları zulme karşı fütür göstermeyin, sabredin, sa’yedin, dua edin, sebat edin! İnşaallah, bir gün Allah’ın yardımı gelir ve **Hilâfet Devleti**’nin Tevhid bayrağı, başta Anadolu olmak üzere tüm İslam âleminde dalganıdır.

Ondan sonra hem müslim, hem gayr-i müslim, tüm dünya insanları da silm-ü seleme, huzur ve refaha kavuşacaktır.

Allah sa’yinizi meşkûr, amellerinizi makbul, zeminizi mağfur eylesin! (Amin!)

## **M. Metin Müftüoğlu (Kaplan)**

*Emîr’ül-Mü’minîn ve Halîfet’ül-Müslimîn*

6 Safer 1418 (22 Haziran 1997)

### **Hilâfet Devleti**

**Neusser Str. 418, 50733 Köln, Almanya**

Tlf.: +49/(0)221/976553-0 Faks: +49/(0)221/976553-6

#### **İnternet adresimiz:**

<http://www.hilafet.org> ve <http://www.hilafet.de>

Faksla Bildiri Çağırma Servisi: +49/(0)30/20177000-6