

**Marmara bölgesinde meydana gelen deprem olayında suçlu aranıyor ve suçlu olarak sadece müteahhitler gösteriliyor, „Katiller“ diye dünyaya ilan ediliyor!**

# MEDRESE-İ YUSUFİYE'DEN ANADOLU İNSANIMA TEBLİĞ

بِسْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ne yapsın benim çilekeş Anadolu insanım sahipsiz kalmış, çaresiz kalmış, biçare kalmış! Marmara bölgesindeki deprem hadisesinde de yine millet kendi derdine kendisi koşmuş, kendi kendine çareler aramaya başlamış.

T.C devleti bu olayda dünyaya rezil olmuştur. Elinden bir şey gelmemektedir. Kemalistler ancak dinle uğraşırlar. Yabancı uzmanlar olmasaydı perişan olacaktı. Allah bunlara hidayet versin! Hemen yardıma koşular ve insanlıklarını gösterdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum!

Bu arada devlet hırsızların, dolandırıcıların, soyguncuların elinde kalmış! Benim Anadolu insanım; yetmişbeş seneden beri hep çile çekmiş, ezilmiş, horlanmış, sövülmüş, dövülmüş, sürülmüş, velhasıl sonunda da hep faturalar yine kendisine çıkarılmıştır.

## **Suçlu aranıyor:**

### **İşte suçluları bir sıralayalım:**

Bu arada müteahhitler suçlanırken, esas suçluların üstü, birileri tarafından hep örtbas edilmek isteniyor! Susurluk ve diğer olayları, fail-i meçhulları örtbas ettikleri gibi bu meselede de suçlular örtbas edilmek istenmektedir.

### **Suçluları aşağıdan-yukarıya doğru sıralayalım:**

- 1- Sahte müteahhitler,
- 2- Onlara ruhsat veren sahte belediyeler,
- 3- Onlara göz yuman sahte valiler,
- 4- Bunları görevlerinde tutan sahte hükümetler,
- 5- Sahte başbakanlar,
- 6- Sahte Reis-i Cumhuriyetler,
- 7- Akşamdan irtica korkusuyla yatan, yine irtica korkusuyla hortlayan ve bir numaralı İslam düşmanı olan rütbeli sahte komutanlar,
- 8- Yalan-dolan vaatlerle milletin oyunu alan sahte milletvekilleri,
- 9- Dini din adı altında yıkmaya çalışan saray mollaları ve üniversitedeki sahte ve kopyacı profesörler,
- 10- Sadece „Rabb'im Allah'tır!“ diyen gerçek müslümanlara, katillere, canilere verilen cezadan daha çok ceza veren, hatta idamla yargılayan sahte hâkimler ve savcılar,
- 11- Yine Allah'ın kesin emri ve farz olan „Başörtüye“ el uzatan sahte öğretmenler,
- 12- Okulların kapısında „Başörtülü talebeleri“ jopluyan sahte polisler,
- 13- Ve bu sahtelerin takip ettikleri „sahte rejimleri“ ve o sahte rejimi bina eden sahte kahramanları olan M. Kemal'leri ve benzerleri...

## **Ey Anadolu insanı!**

Ne zamana kadar bu sahteleri başında tutacaksın?

- Bunların hepsi suçludur!
- Bunların hepsi katildir!
- Bunların hepsi müşriktir!
- Bunların hepsi mürteddir!
- Bunların hepsi neceştir!
- Bunların hepsi tepeden tırnağa, Rahmetli Halife'miz Cemaleddin Hocaođlu (Kaplan) Efendi Hazretleri'nin dediđi gibi mayısa bulaşmışlardır.

**Neden?** Çünkü bunların hepsi M. Kemal'in mikroplu suyundan içmişler de ondan! Böyle „ademlerden“, yani yok olanlardan ne hayır gelir size? Elbette gelmez!

Kendilerinde hayır olmadığı gibi, sözüm ona idare ettikleri memlekette de ne bed olur, ne de bereket; Ne huzur olur, ne rahatlık!

İşte görülen köy kılavuz istemez! 75 senelik mazi ortadadır. Ne kendileri rahat etti, ne de milleti rahat ettirdiler, ettirmediler.

## **Ey Anadolu insanı!**

Akşam yatağa girerken, yatsı namazının sonundaki Vitir namazını hatırla! Vitir namazındaki „Kunut Duası“ nedir? Müslümanın „Ahidnamesi“dir! İlk Kunut duasını okurken ne diyorsun? „Sana isyan edip duranları hal ederiz, terk ederiz!“ Yani, fisk-ü fücurları, günahkârları, mürted olanları, müşrik olanları başımızdan aşağı ederiz, hem de onları terk ederiz. İşte her akşam böyle diyerek Rabb'imize söz veriyor, ahidnameni imzalıyorsun!

Namaz kılan her müslümanın ahidini mutlaka yerine getirmesi lazımdır!

## **Bu arada iki suçlunun daha olduğunu unutmayalım:**

**Birisi;** Basın, yani kemalist basın;

**Birisi de;** Yayın, yani kemalist yayın.

İkisi de; İslam ve müslüman düşmanı! İkisi de; Şeriat ve Hilâfet düşmanı! İkisi de; Başörtü düşmanı! İkisi de; Kur'an ve Peygamber düşmanı!

Tabi ki, bunlar kelime oyunu yaparak, Anadolu insanımı yanıltmak istiyorlar. Asker, „En büyük tehlike irtica!“ der, basın ve yayın da hemen onların borazanlığını yaparak, manşetlerini ve ekranlarını „İrtica“ ile karalarlar. Benim saf, temiz Anadolu insanımın iyi niyetli düşüncelerini sömürürler. Onlara, irticayı düşman olarak göstermeye çalışırlar. Halbuki irtica dedikleri, İslam'ın devlet, Kur'an'ın anayasa, Şeriat'ın kanun olmasıdır. Kelime oyunu yaparak, gerçek müslümanları tehlikeli göstermeye çalışıyorlar. Halbuki İslam, Kur'an, Şeriat hiç tehlike olur mu? Elbette olmaz! Bilakis, İslam insanođlunun huzur kaynağıdır. Aynı zamanda, Allah'ın kanunudur. Müslüman olan, bunlara düşman olabilir mi? Düşman olurlarsa, kendilerinde din, iman ve nikâh kalır mı? Kim buna evet diyebilir?

Sahte olan basın ve yayın da suçludur! Hem de öylesine! Bunlar yeryüzünü ifsad eden basın ve yayındır. İstisnalar kaideyi bozmaz!

### **Ey Anadolu insanı!**

Kritik bir noktadasın! Bu felaketi mutlaka değerlendirmeli, kendini hesaba çekmelisin. Bu felaketten alınacak çok ibretler ve dersler vardır. Bu küçük bir felaket değildir. Bu Cenab-ı Hakk tarafından bir ikazdır, bir uyarmadır, dünyadaki küçük bir cezadır.

Bakin Kur'an ne diyor; İyi dinleyelim:

**„Ve elbette onlara o en büyük azaptan önce o yakın azaptan taddıracağız. Umulur ki, onlar ric'at ediverirler (yani tevbe-i nasuh ile gerisin geriye dönerler).“** (Secde, 21)

Tefsirlerin beyanına göre, küçük azap dünyadaki, büyük azap ise ahiretteki azaptır.

Bu mevzu ile ilgili geniş mâlumatı, **„Dünya İnsanlığı Azdıka, Allah da Azabını Azar Azar Tattırıyor!“** başlıklı yazımızda okuyabilirsiniz.

Böyle felaketlerde, böyle âfetlerde, böyle durumlarda ne yapmamız lazımdır? Allah'a firar etmekten, O'na teslim olmaktan başka ne çaremiz var? Cenab-ı Hakk Kur'an-ı Kerim'inde, **„Allah'a koşun! Allah'a firar edin!“** diyor!

### **Ey Anadolu insanı!**

İşte senin önünde iki seçenek var:

#### **Ya Hilâfet! Ya Put Düzeni!**

Altı seneden bu yana ihyası ve ilanı yapılan **„Hilâfet Devleti“** senin tek alternatifindir. Bu alternatifte „Evet“ dersin, hem dünyanı imar, hem de ahiretini imar etmiş olur, sen de gül gibi yaşarsın. Çünkü: **„İslam'ın devleti, dünyanın cennetidir!“**

Bu fırsatı mutlaka değerlendirmelisin. Ne derler? „Yiğit bin yaşar, fırsat bir dü-şer!“ tâbiri bir atasözümüzdür. Bu fırsat **„Hilâfet Devleti“**dir ve dünyanın günde-mindedir. İslam'ın güneşi Avrupa'dan doğmuş, tüm cihanı aydınlatacaktır Allah'ın izniyle! Kimse bu güneşi söndüremez! İslam'ın güneşini söndürmeye kalkanlar boşuna yorulmasınlar!

Bu arada Bavyera'nın İçişleri Bakanı „Beckstein“ da yorulmasın. O da sonunda yaya kalacaktır. Kendisi güya „Kaplancılardan terör planlarını bulmuş“.

Ne duruyor, ortaya çıkarsın! Kendisini isbata davet ediyorum! Daha birbirlerinden habersizler; Almanya Federal Başmahkeme'si (30.6.1999) tarihli kararında, „Kaplancılardan terör örgütü kurduğuna dair elimizde delil yoktur!“ diyor, „Beckstein“ var diyor.

Yine kendisine acizane tavsiyemiz odur ki, İslam'a düşman olmasın! Ve yine kendisine dua edelim de, Allah hidayet versin!

Bu arada tüm dünya devletleri de bu olaydan ders alıp müslümanları ılımlı, radikal diye ikiye ayırarak, müslümanların içine fitne sokmasınlar, İslam'ın devletine düşman olmasınlar! Allah'ın diniyle kimse savaşılamaz, mağlup olurlar!

#### **Tekrar mevzumuzu dönelim:**

### **Ey Anadolu insanı!**

Dünyaya bir defa geldin! Bu dünya bir imtihan dünyasıdır. Kimin ne zaman, nerede ve nasıl öleceği bilinmez. Bir an meselesidir; İşte hep şahid olduk. Gecenin üçünde, uykuda iken birden yakalanıverdik!

Bakin, yine Kur'an'ı dinleyelim:

**„Artık biz de onları kendileri farkına varmadıkları halde ansızın tutup yakaladık.“** (Araf, 95)

45 saniyelik bir an! Allah korusun, ya 45 dakika olsaydı ne olurdu? 45 saniyede binlerce ölü ve yaralılar!

Cidden, o manzaraları görünce içim sızladı, uykularım

kaçtı, iştahım kaçtı, hühür hüngür ağladım. Ve Allah'a dua ettim; Cenab-ı Hakk böyle dayanılmaz âfetlerden tüm insanlığı korusun! (Amin!)

Bu yazdıklarım Medrese-i Yusufiye'den sizlere bir tebliğdir. Yani, **„Sana ait olan ancak tebliğdir. Bize ait olanda hesaptır!“** (Rad, 40) ayeti Kur'an'ın bir emridir. „Emr-i bil-mâruf ve nehyi anil-münker“ her müslümana farzdır, hem de farz-ı ayın'dır. Biz de bir müslüman, bir hoca ve aynı zamanda Peygamber'in vekili olarak, vecibe olan tebliğ görevimizi yerine getirmek için sizlere duyuruyoruz. Böylece en azından mesuliyetten kurtulmuş oluruz. Yarı Allah'ın huzurunda, Mahkeme-i Kübra'da, o büyük mahkemede, yakamıza sarılıp da bizi mahcup duruma düşüremezsiniz. Vebal bizde kalmasın diye sizleri hapishaneden bile uyarıyoruz, ikaz ediyoruz, tebliğatımızı yapmaya çalışıyoruz.

#### **Son olarak yine diyoruz ki:**

**İslam hem dindir, hem devlettir; Hem ibadettir, hem siyasettir!**

Müslümanım diyen herkese bunu duyurmaya devam edeceğiz biiznillah (Allah'ın izniyle)!

Ya Rabb'i! Sen bize hakkı hak olarak göster ve ona tabi olanlardan eyle! (Amin!)

Ya Rabb'i! Sen bize batılı batıl olarak göster, ondan ictinab eden (kaçınan) kullarından eyle! (Amin!)

- Ben milletimi seviyorum!

- Ben memleketimi seviyorum!

- Ne milletime, ne de memleketime zerre kadar zarar gelmesine ve ayaklarına diken batmasına asla gönlüm razı olmaz!

Eksiklerini tamamlamak, yanlışlarını tashih etmek de benim görevimdir, boynumun borcudur.

Bu depremde yakınlarını kaybedenlere taziyelerimi bildirir, kendilerine sabr-ı cemil dilerim. Yaralılara da Cenab-ı Hakk'tan acil şifalar vermesini dua ve niyaz ederim.

Maddî zarar her zaman yerine gelir; Mühim olan maneviyatımızı kaybetmeyelim. Eğer maneviyatımızı kaybedersek, işte en büyük felaket olur ve bunun telafisi de mümkün değildir!

Medrese-i Yusufiye'den dualarımın sizinle olduğunu unutmayın!

#### **Bu arada kemalistlere de sesleniyor ve diyorum ki:**

„Aklınızı başınıza alın! Tevbe-i nasuh ile topyekün tevbe edin ve put yolunu terk ediniz de İslam'a, İslam'ın devletine düşman olmayın! Bu size pahalıya mal olur. Allah'ın azabından kaçamazsınız!

Dost acı söylesin! Sizler de bu felaketten ders alın! Derin derin düşünün, ecel gelip çatmadan yaptığınız yanlış ve hataları, zulümleri bir bir gözden geçirin. Yol yakinken, dönün!“

#### **Selam Hakk'a tabi olanlara olsun!**

## **M. Metin Müftüoğlu (Kaplan)**

### **Emîr'ül-Mü'minîn ve Halîfet'ül-Müslimîn**

## **Hilâfet Devleti**

**Neusser Str. 418, 50733 Köln, Almanya**

Tlf.: +49/(0)221/976553-0 Faks: +49/(0)221/976553-6

#### **İnternet adresimiz:**

**<http://www.hilafet.org> ve <http://www.hilafet.de>**

Faksla Bildiri Çağırma Servisi: +49/(0)30/20177000-6