

**Cemaleddin Hocaođlu (Kaplan)**  
*Emir'ül-Mü'minin ve Halifet'ül-Müslimin*

# **HİLÂFET VE HALİFE**

***HİLÂFET DEVLETİ***

جمال الدين بن رشيد خواجه أوغلی « قابلان »  
أميرالمؤمنين و خليفة المسلمين

# خلافت و خليفه

خلافت دولتی

رمضان ۱۴۱۵ ( شباط ۱۹۹۵ )

**Cemaleddin Hocaođlu (Kaplan)**  
*Emir'ül-Mü'minin ve Halifet'ül-Müslimin*

# HİLÂFET VE HALİFE

*HİLÂFET DEVLETİ*



---

## **Hilafet Devleti Yayınıdır**

**Ramazan 1415 (Şubat 1995)**

**Adres:**

**Neusser Str. 351, 50733 Köln**

**Tlf: 0221/ 762561**

# ***FİHRİST***

<b>Mukaddime</b>	<b>6</b>
<b>Hakkı Sahibine İade</b>	<b>10</b>
<b>Hakkı İstemek Haktır</b>	<b>28</b>
<b>Allah ve Ümmet Önünde</b>	<b>54</b>
<b>Sorumlu Bulunan Mes'ullere</b>	
<b>Hilafet Devleti</b>	<b>71</b>
<b>Bulunmaz Bir Nimettir</b>	
<b>Hilafet ve Halife</b>	<b>93</b>
<b>Emir'ül-Mü'minin ve</b>	
<b>Halifet'ül-Müslimin</b>	<b>116</b>
<b>Cemaleddin Hocaođlu'nun</b>	
<b>Hal Tercemesi</b>	

# Mukaddime

„Bir vakitler senin Rabb’in meleklerle şöyle demişti: Ben yeryüzünde bir Halife yaratacağım (o, benim adıma yeryüzünü imar ve ihya edecek, gönderdiğim emir ve tâlimata göre söz, fiil ve hareketlerini tanzim edecek ve bu suretle hakkı ihkak, adaleti tesis edecek ve bütün bunların üstünde bir taraftan şirki red ve inkâr ederken, bir taraftan da hakimiyet ve ibadetini bana tahsis etmiş olacak ve netice itibariyle benim Rabb, kendisinin kul olduğunu bila kaydü şart kabul edip Tevhid akidesini bütün bir kâinata ilan edecektir...)!..“ (Bakara, 30)

## Minnet ve şükür:

Bizleri eşref-i mahlûkat olarak var eden Rabb’imiz, maddî-manevî en büyük nimetlerini ikram ve ihsan etmiştir; yetmiş sene gibi bir aradan sonra Ümmet-i Muhammed’in vazgeçilmez bir müessesesi olan **Hilafet Devleti**’ni ihya ve ilan etme fırsatını gine bizlere lutfetmiştir. Bundan dolayı da Mevlâ’mıza karşı minnet ve nimetbilir olmamız, secdelere kapanarak şükretmemiz yine de azdır.

## Hilafet ve Halife:

„**Hilafet ve Halife**“ ismini verdiğimiz bu kitab, beş risaleden ibarettir: „**Hakkı Sahibine İade**“ risalesi, „**Allah ve Ümmet Önündeki Mes’ullere!**“ risalesi, „**Hilafet Devleti Bulunmaz Bir Nimettir!**“ risalesi, „**Hilafet ve Halife**“ risalesi ve nihayet „**Hal Tercemesi**“ risalesi.

## Teşhis ve tedavi:

Risaleler, belli bir seyir takib etmiştir; önce teşhis, sonra

tedavi yoluna gidilmiş; fikhî bir tâbirle; „**Def’i mazarrat, celb-i menfaat**“ esasî nazari itibara alınmıştır. Şöyle ki:

**1-** Önce; İslam düşmanlarının, Selanikli M. Kemal eliyle Din-i Mübin-i Ahmediyye’nin temeline koyduğu (98) bombanın açtığı yaraları sarma yoluna gideceksiniz; reçetesini de „**Hakkı Sahibine İade**“ risalesinde göreceksiniz! Bu risalenin ikinci bölümünde de, „**Hakkı İsteme Haktır, İstemeyen İse Ahmaktır!..**“ adını taşıyan bir bölümü de okuyacaksınız ve ahmakların düştüğü derekeye düşmekten kurtulmuş veya korunmuş olacaksınız!..

### **İki Sistem:**

Bu iki sistemden biri hak, diğeri batıldır; şeriat sistemi hak, bunun dışında kalan sistemlerin tümü batıldır. Şeriat’ı bırakıp da batıl sistemleri tâkib ve tatbik eden idarecileri:

**1-** Cenab-ı Hak Kitab’ında „zalimler“ diye tavsif etmekte ve şöyle demektedir:

**„Rabb’i, bir zaman İbrahim’i bir takım kelimelerle imtihan etti, o da onları tamamlayınca: Ben seni insanlara imam yapacağım, demişti. Soyumdan da (imam yap) dedi. Rabb’i: Zalimlere ahdim ermez (onlar için söz veremem) buyurdu.“**

Demek oluyor ki, zalimler Allah’ın indinde ve hükmünde Halife olamazlar.

**2-** Müslümanlar da zalim idarecileri başlarında tutamazlar; Kad-i İyaz şöyle der:

**„Ulema şunda ittifak etmiştir ki, İmamet (ve Hilafet) için kâfir intihab edilemez. Sonradan küfrün arız olması, şeriat’ı değiştirmesi veya bid’at yoluna gitmesi velayet hakkını kaybetmesine sebeptir; artık ona itaat edilmez ve ona karşı kıyam etmek müslümanlara vacib olur. Yerine mümkün ise âdil bir İmam nasbedilir. Bunu yapmak bir cemaat için**

mümkün olursa o cemaat yapar.“ (Müslim, Şerh-i Nevevi)

**3- „İmamsız bir geceyi geciktirmektense, altmış seneyi cair (fasık) bir İmam'la geçirmek daha evlâdır.“** (Tefsir-i Tesnim; Minhacü Es-Sünnetü En-Nebeviyye, c. 12)

**4-** Mü'minler her gün vitir namazlarını kılarırken şu duayı tekrar ederler:

**„Ya Rabb'! Sana karşı fücür edenleri başımızdan atar ve terk ederiz!“**

### **2- Davet ve ikaz mektupları:**

**„Allah ve Ümmet Önündeki Mes'ullere“** serlevhali mektuplar, az yara almış veya ilahî bir lütuf eseri olarak hiç isabet almamış olan devlet ve milletlere irsal edilen bu risaleler, ya gereği gibi ifade-i meram edilememiş ya da bir takım küçük küçük hesaplar dikkate alınarak kale alınmamıştır.

### **3- Hilafet Devleti Bulunmaz Bir Nimettir:**

Evet; devlet öyle bir nimettir ki; **„Yoksa kurulması, varsa korunması erkek-kadın her müslümana farzdır!“** Bu arada devletten kasmamız, **„Hilafet Devleti“**dir. Ümmeti, bir kal'aya teşbih edecek olursak, kal'anın en önemli suru devlettir. Düşmanların tavsiyesi, Selanikli Kemal'in de ilk tahribatı kal'anın işte bu surunu yıkma olmuştur.

### **4- Hilafet ve Halife:**

#### **İki fasıl ve bir not:**

a) **Hilafet Devleti**'nin ihya ve ilanı; Halife'nin intihab ve tayini;

b) İhya ve intihabın şer'î ve hukukî delillerinin serd edilişi;

c) Ve bir not; muarız ve muhaliflere iki ay mühlet tanınmış ve bu müddet zarfında bir bildikleri var ise bize yazmaları kendilerinden istenmişti. Fakat kayde değer bir tenkid



yazısı gelmedi. Neticede biz de ne yaptık? Elinizdeki bu kitabı bastırıp, muhtelif lisanlara tercüme ettirip dünyanın millet ve devletlerine gönderme niyyetindeyiz!..

#### **5- Hal Tercemesi:**

Bütün peygamberler şöyle demişlerdir: „**Şüphesiz ben size gönderilmiş bir peygamberim ve aynı zamanda güvenilir bir insanım (bende yalan ve hiyanet yok ve her yönden bana itimad edebilirsiniz...); sizlerden bir ücret de istemem; benim ecir (ve ücretim) âlemlerin Rabb'ine aittir.**“

Peygamber varisi olan ve Hilafet makamına getirilen bizler de ne Hilafet'ten önce ve ne de sonra kayde değer bir ücret talebinde bulunmamış, ehliyete sahib emin bir kimseyiz! Ve bunu söyleme enbiyanın sünnet'idir. Hal tercemesi, işte bu gayeye binaen kaleme alınmıştır.

#### **Dua ve niyaz:**

Rabb'ülâlemin'in nusret ve İna-yet-i Sübhaniyye'sinden bizleri mahrum etmemesini dua ve niyaz ederken, Ümmet-i Muhammed'den de alaka göstermelerini, dualarını esirgememelerini, hakkın icraatı yolunda müzahir olmalarını, bir haksızlık gördüklerinde de irşad ve ikaz etmelerini kendilerinden istirham etmekteyiz!..

## **Cemaleddin Hocaođlu**

***Emir'ül-Mü'minin ve Halifet'ül-Müslimin***

**Kolonya, Ramazan 1415**

# HAKKI SAHİBİNE İADE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ  
 وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
 آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ  
 أما بعد :

**MEVZU: Hakkı Sahibine İade**

„De ki: Ey mülkün sahibi Allah'ım! Dilediğine mülkü (devleti, iktidarı ve idareyi) verirsin ve dilediğinden de mülkü (yani bunları) çekip alırsın; Dilediğini aziz kılar, dilediğini de zelil kılar (alçaltırsın)! Hayır ancak senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadırsın!“

„Geceyi gündüze bağlayıp katarsın, gündüzü de geceye bağlayıp katarsın! Diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü de diriden çıkarırsın! Sen dilediğine hesapsız rızık verirsin!“ (Ali İmran, 26-27)

„Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaad etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi (yani devlet sahibi) kılacak; Kendileri için seçip beyendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları

**korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar, yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiç bir şeyi ortak koşmazlar. Kim ki, bundan sonra küfre saparsa işte onlar fasık olanlardır.“** (Nur, 55)

#### **Hilâfet:**

Hayatın manası: İbadet ve ubudiyyet; veciz ifadesi sen Rabb, ben kul! (Kaynak: Vezzariyat, 56)

Ubudiyyetin kıstası: „Din“dir! İslam insanı Rabb'ine yöneltmek için gelmiştir ve şöyle der:

**„Farklı bir çok rabbler mi daha hayırlıdır yoksa Vahid-i Kahhar olan bir tek Rabb mi?..“** (Yusuf, 40)

Hakikatte hizbullah birdir; teaddüt etmez, yani birkaç olmaz. Diğer hiziplerin her biri ise şeytana ait, tağuta bağlıdır.

**„İman edenler, Allah yolunda savaşır. İnkârcılar da tağut uğruna savaş verirler. O halde ey iman edenler! Siz şeytanın dostları ile savaşın. Şüphesiz ki, şeytanın hilesi çok zayıftır.“** (Nisa, 76)

Hakikatte Allah'a götüren yol birdir: O da Sırat-ı Müstakim'dir! Diğerleri, diğer yollar insanı Allah'a ulaştırmaz. Allah Teala şöyle buyurur:

**„İşte bu, benim dosdoğru yolumdur. O halde ona uyun! (Başka) yollara uymayın! Sonra sizi O'nun yolundan ayırır. İşte (Allah, kötülüklerden) sakınasınız diye bunları tavsiye etti.“** (En'am, 153)

Hakikatte bir nizam vardır; O da İslam nizamıdır! Diğerleri ise cahiliyettir; cahiliyyet devrinin kanunlarıdır.

**„Yoksa onlar cahiliyye (devrinin sapık) hükmünü mü istiyorlar? Kesin bilen bir toplum için, hükmü Allah'tan daha güzel olan kimdir?“** (Maide, 50)

Gerçekte bir şeriat vardır. O da Allah'ın şeriat'ıdır; Diğerleri ise heva ve hevesten ibarettir.

**„Sonra (Ey Resulüm!), seni bu emrimizden bir şeriat üzere kıldık. Artık sen ona uy, bilmeyenlerin arzularına uyma!“** (Casiye, 18)

Aslında bir hak vardır; Teaddüt etmez. Diğerleri ise delaletten başka bir şey değildir. Allah'ü Teala şöyle buyurur:

**„İşte O (herşeye gücü yeten) Allah, sizin gerçek Rabb'inizdir. Artık haktan sonrası da sapıklıktan başka nedir? Öyleyse nasıl (imandan) döndürülüyorsunuz?“**  
(Yunus, 32)

Dünya hayatında bir dar vardır; O da Dar-ı İslam'dır. Diğerleri ise Dar-ı Harb'tir.

İnsanlar arasında bir cemaat vardır; O da Hakk'ın etrafında toplanandır. Allah Resulü şöyle buyurur:

**„Benim ümmetim delalet üzerinde toplanmaz.“**

O halde size gereken cemaatle beraber olmaktır. Zira Allah'ın eli cemaatle beraberdir. (Taberani)

Kıyamete kadar sabit ve daim bir cemaat var; O da Allah Resulü'nün:

**„Kıyamete kadar hak üzere bulunan bir taife vardır ki, muarız ve muhalifleri kendilerine zarar vermez,“**  
buyurmuş olduğu gibi.

Demek oluyor ki, her devirde ümmeti temsil eden bir taife vardır. Zira bu ümmet; bazen bir kaç fertle, bazen binlerle, bazen de bütün bir beşeriyetle temsil edilir.

Mevcut idare bu ümmeti temsil edebilir mi?

Hayır! Neden? Çünkü bu idare gayri meşru'dur!..

Mustafa Kemal'in de ve kendisini takib edenlerin de kurdukları idareler meşru değildir. İtaat edilemez. Neden? Çünkü, Mustafa Kemal'in kendisinin kurduğu idareler, yani hükümetler ihanet ve hiyanet üzerine bina kılınmıştır. Zira kendisine verilen emanete hiyanet etmiştir. Şöyle ki: Sultan Vahidüddin kendisine bir emanet vermişti ve demişti ki:

**„İstanbul işgal altındadır, biz burada bir şey yapamıyoruz. Şu paraları da al, Anadolu'ya git; milletimizi müstevlilere karşı uyandır; Kıyam etsinler de, topraklarımıza sahib çıksınlar!..“**

O da başlangıçta katıldığı kongrelerde ve yaptığı konuşmalarda aynı gerekçelerle ortaya çıktı. Bilhassa millet meclisinde ilk irad ettiği konuşmada:

**„Saltanat makamı aynı zamanda Hilâfet makamıdır. Gayemiz Hilâfet makamını yabancıların esaretinden kurtarmaktır. Çünkü, bizim sultanımız aynı zamanda bütün müslümanların reisidir...“** (Er-Racülü's-Sanem; Orta Doğu Gazetesi, 19 Nisan 1974)

Demek ki, münafıklığın da bu derecesi olurmuş! İnsanın tüyleri ürpermektedir.

İlk millet meclisinin açılışında hatimler yapılmasını, Buhari-i Şerif'in okutulmasını tavsiye etmesi, ellerini kaldırıp dua etmesi hepinizce mâlum olan bir keyfiyettir.

Başlangıçta aynı gerekçelerle ortaya çıkan Mustafa Kemal işte bu emir ve bu tavsiyelere ihanet etti. Yalan ve dolanla kendini işin başına geçirdi. Bununla da kalmadı; dine ve şeriat'a da ihanet ve hiyanet etti. On beş sene içerisinde Allah'ın dininin temeline (98) tane dinamit koymuştur. Bu maddeler Ümmet-i Muhammed Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Ayrıca ihanet ve hiyanetlerini maddeler halinde sıralıyacak olursak:

- 1- Kendisine verilen göreve ihanet ve hiyanet etti.
- 2- Devlete ve padişaha ihanet ve hiyanet etti.
- 3- Hilâfet makamına ihanet ve hiyanet etti.
- 4- Osmanlı sülalesine ihanet ve hiyanet etti.
- 5- Şeriat'a ihanet ve hiyanet etti.
- 6- Karşı çıkan ulemaya ihanet ve hiyanet etti.
- 7- Ve nihayet Ümmet-i Muhammed'e ihanet ve hiyanet etti.

Demek oluyor ki, kurduğu idareler: Bir değil, en azından yedi ihanet ve hiyanetin üzerine oturmuştur. Binaenaleyh Mustafa Kemal bağıdır, haindir, zalimdir ve kâfirdir. İşte kurduğu idareler ve şahsı hakkında verilen fetvalar:

**Fetva: 1-**

- „1- Tesettür-i nisva'nın ilgası,  
 2- Mirası, „âla ma Faradallahü“ taksim etmeyi ilga,  
 3- Nikâh-ı şer-i'yi ilga,  
 4- Talak-i şer-iyi ilga,  
 5- İddet-i şer'iye ilga,  
 6- Teaddüd-i zevcatı suret-i mutlakada men ve tahrim,  
 7- Müslim ve gayri müslim arasında izdivaca müsaade,  
 8- Yarı çıplak İslam kadınlarının namahrem erkeklerin kolları arasında âla meleinnas dans etmelerini tecviz ve teşvik,  
 9- „Şarabı ben böyle içerim“ diyerek iftihar,  
 10- Dini devletten ayırarak, hükümeti şer-i şerif'in müdahale ve murakabasından azade bırakmak,  
 11- „Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir“ mealindeki nazm-ı celile rağmen Kavanin-i İslamiyye'yi ve Mecelle-i Ahkâm-ı Şer'iyye'yi ilgâ ederek Roma hukukuna müstenid İsviçre kanun-i medenisini tatbik ve tercih,  
 12- Şeriat-ı İslamiyye'yi tahkir etmek ve gazetelerde tahkir ettirmek,  
 13- Allah namına yemini kaldırmak,  
 14- Devletin dini, Din-i islam olduğu hakkındaki madde-i esasiyyeyi ibtal ve ilga,  
 15- Mekâtib-i İslamiyye'den tedrisat-ı diniyye'yi kaldırmak,  
 16- Kur'an hıfzını men etme,  
 17- Müslümanların yazısı olan Kur'an yazısını ilga ederek Latin hurufatını kabul,  
 18- „Türk milleti (hâşâ) bir baldırı çıplak Arab'ın vaz ettiği kanunlara bağlı kalmaz,“ diyerek Peygamber Efendimiz Hazretleri'ni tahkir etmek...
- Bunları yapan ümera ve efraddan müteşekkil bir heyet-i ictimaiyye'nin işbu harekât ve icraatını tahsin ve tasvib eyleyen mukallidlere, yani arkalarından gidenlere

müslüman denilmek caiz olur mu?

**El-cevab:** Olmaz!

Şeyhül İslam Mustafa Sabri,

Gümölcine müftüsü Muhammed Nevzat (...)"

## **Fetva: 2-**

„Kurulduđu günden beri Din-i Mübin-i Ahmedi'nin (s.a.v.) temellerini yıkađa çalışan Türk Cumhuriyeti Reisi M. Kemal ve arkadaşlarının, Kur'an'ın ahkâmına aykırı hareket ederek, Allah ve Peygamber'i inkâr ettikleri ve Halife-i İslam'ı sürdükleri için gayr-i meşru olan bu idarenin yıkılmasının bütün İslamlar üzerinde farz olduğunu, Cumhuriyet'in başında bulunanların ve Cumhuriyet'e tabi olanların mal ve canlarının Şeriat-ı Garray-ı Ahmediye'ye göre helal olduđu ve saire“ diye devam eden bu fetva birçok ulema ve meşayihin istişaresiyle kararlaştırılmıştır.

Keza kemalistlerin kurdukları idareler ve hükümetler de meşru değildir, yani İsmet Paşa'nın, arkasından gelen Celal Bayar'ın, Cemal Gürsel'in, Ecevit ve Erbakan'ın, Evren'in, Özal'ın ve bugünkü Demirel ve Erdal'ın kurdukları idareler de meşru değildir.

Kaldı ki; ihanet ve hiyanetin ötesinde küfrî bir sisteme dayanmaktadır.

Özet olarak şunu söyleyebiliriz ki; gerek Mustafa Kemal'in, gerekse kemalistlerin kurdukları devletler ve hükümetler meşru değildir, birer terör hükümetidir; kendileri de birer isyankâr ve teröristtir.

Binaenaleyh, çekilmelerini ve idareyi sahibine devretmelerini kendilerine bildiriyor, milletimize duyuruyor ve bütün bir dünyaya ilan ediyoruz. Artık idarenin ve Hilâfet'in sahibi gelmiştir; şeriat devletini ve bütün müesseselerini ihya edecektir. Fertler olsun, kuruluşlar olsun, Hilâfet'in sahipleri arasındadır. Vakit geçirmeden yerlerini alsınlar da, haklarına ve emanete sahip çıksınlar ve bu surette bir taraftan tarihî görevlerini yapmış olsunlar,

bir taraftan da dinlerini, imanlarını, nikâhlarını korumuş olsunlar veya tazelemiş olsunlar!.. Yoksa Mustafa Kemal ile ve kemalistlerle beraber olurlar da, Allah'ın azabını ve gazabını boylarlar!.. Rabb'ülâlemin Kur'an'da şöyle buyurur:

**„Kıyamette insanların hepsini önderleriyle çağıracağız. Kimin kitabı sağından verilirse işte onlar kitaplarını (sevine sevine) okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğramazlar.**

**Kim bu dünyada (hakikatlara) kör olursa, o, ahirette de kördür ve yol bakımından da daha şaşkındır.“** (İsra, 71-72)

**İdareye sahip olma:**

Şu cemaat, imamı ile birlikte ve onun nezaretinde ve talimatı altında on senedir idareye, yani şeriat devletine ve Hazreti Muhammed ümmetine talib olmuş ve sahib çıkma yoluna girmiştir. Çünkü bilmiş ve inanmıştır ki:

**„Müslümanların bir saat bile Halife'siz ve imamsız kalmaları caiz değildir.“** Ve yine bilmiş ve inanmıştır ki:

**„İslam devleti varsa onu korumak, yoksa onu kurmak her müslümana farzdır.“** Ve yine bilmiş ve inanmıştır ki:

**„Şafii fukahasının da ifade ettiği gibi:**

**İmam kaybolduğunda Hilâfet'in hükümleri zamanın en bilgili âlimine intikal eder. İmam-ı Azam'ın fetvası da şu yoldadır: Bir müslüman ülkenin devlet rejimi kafirleşirse o devleti idare edenleri alaşağı etme, o memleket sakinlerine farzdır.“**

Ve bütün bunlar muvacehesinde İslam fukahası hiç bir zaman düşünmemiştir ki:

Yeryüzü; İslam şeriat'ı ile hükmedecek bir Halife'den hali olsun!.. Olduğu taktirde yeryüzü ne olur? Ya Dar-ı Riddet, ya Dar-ı Bid'at veya Dar-ı Fısk olur.

İşte bütün bunları da nazar-ı itibara alan bu müslümanlar bilmiş ve inanmıştır ki:

Genelde bütün müslümanlara, hususiyile ehl-i hal vel



akd makamında bulunanlara daha geniş manada ulemaya imam nasb etmeleri ve onunla cihad yapmaları farzdır, şarttır ve Allah'ın kesin emridir. Ve nihayet ancak bu surette yeryüzü veya bir parçası Dar-ı İslam olur.

### **Metod tesbiti:**

Tebliğ hareketinin başlangıç aşamasında metod tesbiti olmuştur. Şöyle ki: Ortada bir kuruluş vardı; Bunun adı Milli Görüş idi. Ve bu, partici bir kuruluştur. Davası hak ise de metodu yanlış idi; İslam'ın red ettiği demokrasiye, partiye dayanıyordu! Ve bu, böyle gidemezdi. Ve bu, hakkı batıla karıştırmaktı. Ve İslam'ın, Kur'an'ın metnine uymuyordu. O halde bütün müslümanlara bir hizmet düşüyordu:

O da hak davaya giden yolun da, hak olması; ilahî vahye dayanması, Peygamberî bir metod olması farzdı, Allah'ın emri idi.

### **İşte bu noktadan hareketle;**

1- Bu emri yerine getirmek üzere bu kuruluş ve bu kuruluşun başındaki kardeşiniz Cemaleddin Hoca ortaya çıktı.

2- „Devlete Gidiş Yolu Parti midir, Tebliğ midir?“ başlığını taşıyan bir bildiri neşretti ve bu suretle „Şirke hayır, Tevhid'e evet!“ dedi.

3- „Tüm İslamî Kuruluşlara Tebliğ“ adlı bir bildiri daha yayınladı. Ve bu bildiri de hareket düsturu olan 15 maddeyi tesbit ve ilan etti.

4- „Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılınız!“ mealindeki i'tisam ayetini hatırlatarak, „Tüm İslamî Kuruluşları Birliğe Davet“ başlıklı bildiri ile bütün müslümanları ve tüm kuruluşları vahdete, ittihadı, birliğe davet ederek Kur'an etrafında toplanmanın farz, fırka fırka olmanın haram olduğunu ilan etti.

5- Bu aşamada Anadolu'dan müracaat edenler oldu. „Sizinle çalışmak istiyoruz. Çünkü bu hareketi doğru

bulduk!.." dediler. İşte bu aşama, tabir ve teşbih caizse birinci Akabe mülâkatıdır; ona benzemektedir. Altı kişilik bir kabile!

**6-** Müteakib aşamada yine tabir ve teşbih caizse ikinci Akabe Bey'atı'na müşabih 12 kişilik bir kabile!

**7-** Üçüncü aşama: Yine tabir ve teşbih caizse üçüncü Akabe Bey'atı'na müşabihtir. 70 civarında bir cemaat!

Bu aşamanın özelliği:

أ ) Kur'an ışığı altında Medine'de İslam'ın hızla yayılması,

ب ) Allah Resulü'nün Medine'ye davet edilmesi,

ج ) Bey'at alınması.

Bey'at hadisinin muhtevasını maddeler halinde sıralıyacak olursak:

**1-** Hoşlarına gitse de gitmese de Peygamber'i dinleyip itaat edecekler,

**2-** Bolluk zamanlarında da darlık zamanlarında da infak Fisebilillah yapacaklar,

**3-** Emr-i mâruf ve nehy-i münker yapacaklar ve bu yolda kimseden korkmayacaklar,

**4-** Allah Resulü Medine'ye geldiğinde onu kendi nefisleri, hanımları ve evladları gibi koruyacaklar.

İşte Allah Resulü'nün üçüncü Akabe bey'atında Yesribliler'den aldığı bey'atın muhtevası bunlardı.

**Ve bu meyanda:**

أ ) Zimnen ve ima ile de olsa İslam devletinin ilan edilmesi,

ب ) Hızlı ve aktif bir siyaset takib edilmesi ve İslam'ın devletine doğru adımlar atılması,

ج ) Hazreti Musa'nın on iki nakibi, Hz. İsa'nın on iki havarisi gibi Evs ve Hazrec kabilelerinden on iki temsilcinin seçilmesini tavsiye.

**İstişare ve kabul:**

Biz de Tebliğ hareketinin bu aşamasında; bir taraftan Allah Resulü'nün Akabe bey'atları neticesinde

Medine'deki aktif ve hızlı manzaralara bakarak, bir taraftan da Anadolu insanının iki ateş arasında kalıp, „Bana bir sahip çıkan yok mu?!.“ feryadına kulak vererek ve aynı zamanda Avrupa'da ve Andolu'daki müslümanlarla, Allah askerleriyle istişare neticesinde Akabe bey'atıyla bey'atlaşarak; Ve bunun yanında; İslam şearini neşriyatıyla muhafaza eden merhum ve şehid Atıf Efendi'nin hayatlarının; keza İslam şariat'ını muhafaza ve müdafaa yolunda Mustafa Kemal'e karşı silahla kıyam eden merhum ve şehid Şeyh Said Efendi'nin hayatının ve Kur'an hakaikini aklî ve ilmî delillerle dünya mülhidlerine ve münkirlerine karşı muhafaza ve müdafaa eden merhum ve gazi Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatlarının anlatıldığı ve ayrıca Avrupa'da ve Anadolu'da maddesiyle ve manasıyla, ilim ve fetvasıyla bu Din-i Mübin-i Ahmediyye'yi muhafaza ve devlet yapma yolunda varlık gösteren siz Allah askerlerinin katıldığı şu toplantıdan da teberruk ederek:

**„Şu tarihî ve tarihî olduğu kadar da hayatî öneme haiz ve aynı zamanda mübarek Kur'an devletinin, şariat devletinin ve İslam devletinin ihya edilmesi ve dünyanın gündemine getirilmesine bi İnyetillah karar veriyor ve bu hakikatı Anadolu insanına, İslam âlemine ve bütün bir dünyaya ilan ediyoruz!“**

**Bey'atleşme:**

(İslam devletinin ilanından sonra, toplantıya iştirak eden erkek-kadın tüm müslümanların ayağa kalkarak ve Tekbir getirerek Fetih suresinin 10. ayeti okunmuş müteakiben okunan bey'at metnini tekrar ederek takip etmişlerdir:)

**„Hocam! Siz, Allah ve Resulü'nün yolunda yürüdüğünüz müddetçe biz sizi dinleyeceğimize, hoşumuza gitse de gitmese de itaat edeceğimize, bolluk zamanlarımızda da, darlık zamanlarımızda da infak fisebilillah yapacağımıza, emr-i maruf ve nehyi münker yapacağımıza ve bu yolda kimseden**

korkmayacağımıza ve bilcümle kendimizi, zevcelerimizi ve evladlarımızı koruyacağımız gibi davamızı da Hoca'mızı da koruyacağımıza ve o yolda gayret göstereceğimize dair Allah'ın huzurunda söz veriyor ve bey'at ediyoruz.“

(Bunun üzerine Cemaleddin Hocaoğlu da şöyle dedi:)

„Ben de verdiğiniz bey'atı kabul ediyor, buna mukabil: Allah ve Resulü'ne itaat etmeye devam edeceğime, dava ile ilgili üzerime tevdi edilen hizmetleri emanet bilip riayet edeceğime ve bu yolda gayret göstereceğime dair Allah'ın huzurunda söz veriyor ve bey'at ediyorum.“

**İhya edilmesi ilan edilen devletin mahiyeti ve vasıfları:**

Hareketin bu aşamasında:

1- İlmî ve fikrî zeminde kalarak kaba kuvvete başvurmadan tebliğ çalışmalarına daha hızlı ve daha ciddi bir şekilde devam etme,

2- Devletin müesseselerini tesbit ve inşa etme,

3- Karar verilen devlet, Nübüvvet yolu üzerine kurulmuş Hilâfet devletidir, kaynağını Ahmed ibni Hanbel'in senedi-i sahih'le rivayet ettiği şu hadisten alır:

„İçinizde Nübüvvet Allah'ın dilediği müddet devam edecek sonra kalkmasını murad ettiği vakit Allah onu kaldıracak, sonra ısırcı hükümdarlık olacak, Allah'ın dilediği müddet devam ettikten sonra kalkacak, sonra zorba (cebri bir idare) kurulacak, Allah'ın dilediği miktar hüküm sürecek sonra kaldırmayı murad ettiğinde kaldıracak, sonra Peygamberlik yolu üzere (idare) Hilâfet olacak sonra Peygamber (s.a.v.) sustu!...“

Kanaatımız odur ki, zorba idareden murad kemalist idaredir. Kalkması da bu idarenin yıkılmasıdır. Arkasından bir idare gelecek ki, Peygamberlik yolu üzere kurulan Şeriat-ı Garra'ya harfi harfine uyacak olan ve ne pahasına

olursa olsun taviz yoluna gitmeyen idare „Nübüvvet Yolu“ üzere kurulan Hilâfet olacaktır cümlesinde ifadesini bulmaktadır.

**4- Anayasası Kur'an'dır! Kaynağını „Hakimiyet kayıtsız ve şartsız Allah'ındır!“ cümlesinde ifadesini bulur.**

**5- Bayrağı , Kelime-i Tevhid'dir.** (Bu esnada bütün cemaat ayağa kalkarak coşku ve sevinç içerisinde tekbir sesleriyle bayrağı selamladı.) Bayrağı selamlamaktan maksadımız Kelime-i Tevhid'i selamlamadır.

**6- Devletin ismi, İslam Devleti'dir.**

**7- Vatani Ardullah'tır; yani genel manada dünya toprakları, özel manada İslam alemi! Şimdilik ise Anadolu topraklarıdır! Tercih sebepleri:**

**1- Şu dört merhaleyi tatbik etmenin kolaylığı:**

Tebliğ, Tarif, Tahkik ve Teslim.

**2- „Yakın akrabalarını uyar!...“ emri celiline uygun düşmesi.**

**3- Teberrük vesileleri yok değil: Ebu Eyyüb el-Ensari'ler, Abdurrahman Gazi'ler, Alpaslan'lar, Osman Gazi'ler, Fatih'ler, Abdulhamid'ler, Akşemseddin'ler, Molla Hüsrev'ler, Molla Fenari'ler, Süleyman Efendi'ler, Mehmed Zahid Efendi'ler, Esad Efendi'ler, Sami Efendi'ler, Şeyh Abdulkhakim'ler, Şeyh Şamil Efendi'ler, yukarıda hayatları anlatılan Atıf Efendi'ler, Şeyh Said Efendi'ler, Gazi Bediuzzaman Efendi'ler ve daha binlercesi bu topraklarda yaşamışlardır.**

**4- Hilâfet buradan kaldırıldı, buradan yerine ihya edilmesi uygun olur.**

Ve bu, sürgünde bir devlet değildir. Mülk Allah'ındır, Anadolu toprakları ecdad yadigarıdır.

### **Devlet olmak için başlıca unsurlar:**

**1- Mekân: Anadolu,**

**2- Cemaat: Alelhak (Hak üzerinde olan şu cemaat),**

**3- Nizam: Şariat,**

**4- Şeriat'ı tatbik edecek bir imam.**

Bu itibarladır ki, unsurlar mevcuddur. O halde müslümanların devleti vardır.

-Sene başı 1 Muharrem'dir.

-Takvimleri Hicri takvimdir.

-Tarihleri Hicri tarihtir.

-Tatilleri Cuma günüdür.

-Cuma imamlarının tayini Hilâfet makamına aittir.

-İslam federe devletlerinin devlet reisleri bir araya gelip asıl Halife'yi intihab edinceye kadar bu makam niyabeten tarafımızdan icra edilecektir.

-Rejimin, partici ve tavizci kuruluşların tayin ettikleri cuma imamları muteber değildir.

-Kendi aralarında soyadını kullanmayıp babalarının ismini söyleyerek bu ihtiyacı da gidermiş olacaklar.

-İslamî kıyafete sahib çıkacaklardır.

-Bilenler kendi aralarında Kur'an dilini ve Kur'an yazısını kullanacaklar, bilmeyenler de en kısa zamanda öğreneceklerdir.

-Miraslarını İslam hukukuna göre taksim edeceklerdir.

Hükümet merkezi:

Şimdilik İstanbul'dur! Tercih sebepleri:

**1-** Stratejik konumu,

**2-** Deniz ulaşımı kolaylığı,

**3-** Boğazların varlığı,

**4-** Anadolu ve Rumeli topraklarının ortasında bulunuşu,

**5-** Sinesinde medfun yüksek şahsiyetlerin çokluğu,

**6-** Ve nihayet Hilâfet makamının bu beldede bulunuşu.

Ordusu: Bütün müslümanlardır! Yani tüm ümmettir.

Silahları: Kaba kuvvet yoktur. Şimdilik buna ihtiyaç da yoktur. Neden? Çünkü bu harekete silahlar tesir etmez!

Bu hareket Kur'an hareketidir, ilim hareketidir, iman hareketidir. Karşılığında Allah'ın rızası ve Allah'ın cenneti vardır!..

Binaenaleyh, karşı çıkanlar galib değil, mağlub olur,

nabud olur, mel'un olur! Manevî hezimete uğrar!

Müşterek dili Kur'an dilidir. Ama herkes ana dilinde serbesttir! Yazısı, Kur'an yazısıdır.

Kemalizmi bütün müesseseleriyle red ve inkâr eder.

Sivil memurlar, polis ve askerî kuvvetler İslam devletine karşı çıkmaz, üstelik kabul ve teslim oldukları taktirde makam ve görevlerini muhafaza ederler; aksi halde din ve imanlarını, nikah ve İslamiyet'lerini kaybederler.

Diğer millet ve devletlerle olan münasebetlerimiz:

**1-** Gayri müslim millet ve devletlerle yapılmış meşru anlaşmalara sadık kalınacak, kendileri Hakk'a ve adalete davet edilecektir.

**2-** Müslüman devletler şimdilik bir nevi federe devlet şeklinde birliğe davet edileceklerdir.

**3-** Dahildeki azınlıklar hakkında zimmi olma hükmü uygulanacaktır.

**4-** Avrupa'da ve Anadolu'da İslamî kuruluşlar, kayıtsız ve şartsız kuruluşlarını lağvedip, İslam devletini oluşturan ve Ümmet-i Muhammed'i temsil eden bu aktif harekete, Kur'an devletine katılacaklardır.

**5-** Günün dünyasında cereyan eden savaşlar ve çatışmalar: Kan dökülmemesi çağrısında bulunulacak, anlaşmazlıkların adalet çerçevesi içinde halledilmesi tavsiye edilecek ve hatta yardımcı olunacaktır. Hususiyle Filistin ve yahudi anlaşmazlıkları mevzuunda şeriat esas alınacak, hak sahibine verilecektir.

Keza; doğudaki çatışmalar, derhal durdurulacak; aslında ve temelinde kardeş olan ve aynı zamanda Ümmet-i Muhammed bulunan ve fakat kemalist rejimin kâfirliği ve zalimliği, eğitim sisteminin materyalistliği neticesinde oyuna getirilmiş olan taraflar çatışmayı durdurup, Kur'an etrafında sulh ve selame davet edilecek ve bu suretle yaralar sarılacak ve İslam kardeşliği biiznillah yeniden teessüs edecektir. („Doğudaki Olaylar ve Arkasında Yatan Gerçekler“ başlığını taşıyan yazımız bir daha okunmalı.)

6- Ehl-i Kitab'a sesleniş:

Ey Ehl-i Kitab! Birbirimizi öldürmeyelim, birbirimize düşman olmayalım! Geliniz şu kelimenin etrafında toplanalım:

„Ya Muhammed! De ki: Öyle bir kelimeye geliniz ki: o kelime bizimle sizin aranızda müsavidir (ne bize, ne de size fazla hak tanımaz).“ O kelime ise hepimizin ibadet ve ubudiyetimizi Allah'a yapıp, O'na kul olmak ve ona hiç bir şeyi şirk koşmamak ve birbirimizi Rabb edinmemek, yani ne biz sizi Rabb edinelim, ne de siz bizi. Hepimiz Allah'ı Rabb edinip, O'ndan gelen emir ve talimata uyalım. „Şayet onlar yüz çevirirlerse şöyle söyleyin: Biz müslümanız!“ (Ali İmran, 64)

7- İslam federe devletleri arasından vize kaldırılacak, sınırlardaki gümrükler olmayacaktır. Hele hele hacılardan pasaport ve vize sorulmayacaktır.

8- Ortak Pazar: Ortak Pazar değil, dünya pazarı kurulacak ve bu pazar aynı zamanda hem müslümanlara, hem de gayri müslim Ortak Pazar'larına hitab edecektir. Hususiyle hac mevsimi bu pazarın ağırlık merkezini teşkil edecektir.

9- Ortak para birimi: Ortak Pazar sahibi olan bu İslam federe devletlerinin elbette ortak para birimi olacaktır.

10- Faiz yasak edilmiştir; içki yasak edilmiştir; zina yasak edilmiştir; müstehcen neşriyat ve yayın yasak edilmiştir.

11- İlim ve teknik sahada olsun, yer altı ve yer üstü servetlerinin işlenişinde olsun işbirliği yapılacaktır.

12- Petrol, maden ve su meseleleri şer-i şerif'e göre tanzim edilecektir.

13- İlim ve medeniyet sahasında Enfal suresinin 60. ayeti esas alınacaktır.

Teberrüken bahsimizi Kasas suresinin 5. ve 6. ayetinin meali ile bitirelim:

„Biz ise yeryüzünde güçten zayıf düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve



**mirasçılar kılmak istiyoruz. Ve yine istiyoruz ki, onları yeryüzünde iktidar yapıp, Firavun ve Haman'a ve onların ordularına sakınmakta oldukları şeyleri gösterelim.“**

Bu gerçekler karşısında alay edenler, tehdit edenler ve itiraz edenler olacaktır. Bu pek tabii bir şeydir. Hususiyle idrâksızların ilk başvuracağı çareler bunlardır. Tarihte de böyle olmuştur. Nuh Peygamber'i idrâktan aciz olanlar, onun vahye dayanan sözlerini dinlemediler, azdıkça azdılar. Hidayetten nasibleri olmadığı ortaya çıkınca Nuh Peygamber de onlardan ümidini kesti. İlahî emir üzerine gemi yapımına başladı. Kâfirlerin kodamanları gelip geçtikçe Nuh Peygamber'i alaya alıyorlardı. Bunların alaylarına da kulak vermeyen Nuh Peygamber'in cevabı şu oluyordu: „**Bugün siz bizimle alay ederseniz, şüphesiz ki, bir gün gelecek biz de sizi alaya alacağız.**“

Tehdit edenlere gelince: Onlar hakkında Kur'an şöyle diyor:

**„Kendilerine açık olarak ayetlerimiz okunduğu zaman, inkâr edenlerin yüzünde inkâr (belirtisin)i anlarsın. Neredeyse, ayetlerimizi kendilerine okuyanlara saldıracaklar. De ki: Size bundan daha fazlasını haber vereyim mi? Ateştir! Allah onu inkârcılara vaad etmiştir. O ne kötü dönüş yeridir.“**  
(Hac, 72)

İtiraz edenlere gelince: Onları muarazaya davet etme, yani basında açık oturuma davet etme öteden beri bizim usulümüzdür. Nitekim bu hususta böylelerine önemli bir notumuz var:

Kaynağı ile, örneği ile, esbab-ı mucibesi ile evsaf ve vezaifi ile, imam ve cemaati ile ihya edilmesine karar verilmiş olan bu Hilâfet devleti, günün dünyasının gündemine getirilmiştir.

Bu husus, her müslümanı, hatta her insanı yakından ilgilendirmektedir. Mesele hepimizin meselesidir. Şayet

Şer-i Şerif'e aykırı bir taraf varsa neşriyat yolu ile tenkid ve tahlile açıktır. Zira biz, İslam'ın hakikatlarını yazma cesaretini gösterdiğimiz gibi, hatalı bir beyanda bulunduğumuz taktirde tashih etme veya geri çekme tevazuunu göstermesini de biliriz, Elhamdülillah!

### Hülâsa:

Biz, müslüman bir milletiz; Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz; devletimiz olmalıdır ve farzdır. Farz olan bu devlet Hilâfet devletidir, İslam devletidir. Ve bugün böyle bir devletimiz yoktur. 1924'den itibaren yoktur. Mustafa Kemal kaldırmıştır. O gün bu gün bir devlet boşluğu vardır. Mustafa Kemal'in ve onu takib eden kemalistlerin kurdukları devlet ve hükümetler ise meşru değildir. Niye meşru değildir? İhanet ve hiyanet üzerine kurulmuştur da ondan; yalan ve aldatma üzerine kurulmuştur da ondan; milletimiz, oyuna getirilmiştir ve aldatılmıştır da ondan. Kaldı ki, kendisinin de kemalistlerin de kurdukları ve devam ettirdikleri devlet, dinsiz bir devlettir, sarhoş bir devlettir, meyhaneci ve kerhaneci bir devlettir. Kendileri de birer teröristtir. Binaenaleyh, müslümanları temsil edemezler.

O halde müslümanları temsil eden bir devlete ihtiyaç vardır; yoksa ölenler cahiliyyet ölümü üzerine ölüp giderler. Tüm müslümanları ve müslüman kuruluşları birliğe davet ettik ve dedik ki: „**Cemaatler Kur'an etrafında bir araya gelsin, bir ümmet teşekkül etsin, ümmet de şurasını seçsin, şura da yeni emirini intihab etsin!..**“ Kulak veren olmadı. Kendileri de zaten layık değildi. Çünkü bir kısmı partici, bir kısmı da tavizci idi!.. Dolayısıyla bunlar birer zalim kuruluşlardır. Zalimler ise Kur'an'ın beyanıyla, Allah'ın ahbine nail olamazlar. O halde devlet kurma işi yine sizlere kaldı, ey cemaat! Çünkü sizin ne taviziniz var, ne de partiniz! Her şeyiniz şeriat'a bağlı, fetvaya dayanmakta!..

Ve netice: Bu şerefi Allah size nasib etti, Elhamdülillah! İşte şu anda devletsiniz, Allah'ın indinde devletsiniz. Vatanınız genelde dünya, özelde Anadolu'dur. Allah, zalimlerin, asilerin, kâfirlerin elinden alıp size teslim edecektir.

İşte bu merasim, bunun için tertip edildi ve sizler de icabet edip katıldınız!..

Var olun, sağ olun, muvaffak olun!..

***Esselamü Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü!***

# AÇIKLAMA HAKKI İSTEMEK HAKTIR!..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ  
عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِصَوْمٍ يُحِبُّهُ وَأَخْلَىٰ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  
أَعْتَابًا عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ أَمْرًا  
لَا يُؤْتِيهِمْ اللَّهُ فَضْلًا اللَّهُ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾  
إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُهَيِّمُونَ الصَّلَاةَ  
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٦﴾ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ  
آمَنُوا فَإِنَّ حَرْبَ اللَّهِ هُمُ الْعَالِمُونَ ﴿٥٧﴾﴾

„Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, o zaman Allah (onun yerine) kendisinin onları, onların da kendisini sevdiği, mü'minlere karşı gayet yumuşak, kâfirlere karşı da gayet onurlu ve sert bir toplum getirir ki, onlar, Allah yolunda savaşırlar, hiç bir ayıplayanın ayıplamasından korkmazlar. Bu Allah'ın lütfudur ki, onu, dilediği kimseye verir. Allah, (lütfu) geniş olandır, (her şeyi) bilendir.“

„(Ey mü'minler) sizin (gerçek) dostunuz, ancak Allah ve O'nun Resulü'dür; bir de boyun eğerek namazı dosdoğru kılan ve zekâtı veren mü'minlerdir“

„Kim de Allah'ı, Resulü'nü ve iman edenleri dost

**edinirse, şüphesiz ki, Allah taraftarları üstün gelecektir.**“ (Maide, 54-56)

**Evet, Hakkı İstemek Haktır. İstememek ise, en hafif tabiriyle ahmaklıktır.** Yeter ki, meşru yoldan olsun! Keza; hakkı istemek hak olduğu gibi, hakkı sahibine iade de insanî bir vecibe, vicdanî bir borçtur! Ve aynı zamanda medenî bir insan olmanın şartıdır...

**Bu noktadan hareketle:**

**Hak sahibi ümmettir. Hakkı ise, ecdat mirası, şehidler diyarı; İslam İmparatorluğu'nun bölümlerinden bir bölümü olan Anadolu topraklarıdır.** İşte bu bölüm, maskeliler tarafından işgal edilirken, ikinci bir bölümü de Lozan'da bahşiş gibi dağıtılmıştır. Üçüncü bir bölümü de, daha önceleri milliyetçilik fitnesine kurban gitmişti...

Hemen söyliyelim ki, hak sahibi „Ümmet“, bugün dünyanın gündeminde olup, İslam âlemine şamil istisna kabul etmez bütün topraklarını „**Tevhid**“ bayrağı altında toplamayı, Kur'an idaresine teslim etmeyi hedeflemiş, yer yer kurulmuş veya kurulacak İslam devletlerinin başındaki mesulleri bir araya getirmek ve onların intihabiyle bütün bu idarelerin başına gelecek ve neticede sahih bir senetle A. b. Hanbel'in kaydettiği, „... **sonra nübuvvet yolu üzerine kurulacak Hilâfet Devleti olacak...**“ şeklinde varid olan Peygamber (s.a.v.) ifadesinin sırrı tecelli etme gayesinin tahakkukuna vesile olacaktır.

Enbiya, 105, Nur, 55 ve Kasas, 5-6 şeklinde tecelli buyrulan ayet-i celile'ler de, „Ümmet“in hedeflediği gayeye vasıl olmanın birer habercisi ve birer müjdecisidir. Yeter ki, şartlar sağlansın; yeter ki, ilahî kapıya sığınılınsın, yeter ki, iman ve amel-i salih sahibi ibadet ehli olup, şirkten uzak, puttan ve putperestlikten beri Allah'ın salih kulları olsun!..

**Bu mukaddimeden sonra esasa geçiyor ve diyoruz ki:**

Yukarıda „maskeliler“ tabiri geçti. Bunlardan maksadımız

„**Mustafa Kemal ve kemalistlerdir.**“ İşte bunlar, topraklarımızı işgal etmişlerdir. Bunlar, topraklarımızın son bölümünü işgal eden din düşmanı maskelilerdir! Yetmiş seneden bu tarafa topraklarımız işgal altındadır. Hilâfet makamına ihanet ve hiyanet eden maskeli Kemal ve kemalistler, daha aşağıda da göreceğiniz gibi, din ve imanımıza, şeriat ve Kur'an'ımıza, örf ve adetlerimize, tarih ve kültürümüze de ihanet ve hiyanet etmişlerdir. Dolayısıyla bunlar mürtedlerdir; „Ümmet“i idare edemezler. Çekilmeleri ve hakkı ehline iade etmeleri gerekir.

#### **Davayı böylece hülasa ettikten sonra:**

Anadolu insanı, Mustafa Kemal'ı gerçek yüzüyle tanıyamadığından onun oyununa gelmiştir. Açtığı yaraların tedavisi ise onu asıl çehresiyle tanımaya bağlıdır.

#### **Şöyle ki:**

„Üç boyutlu bir adam Mustafa Kemal: Mü'min, münafık ve kâfir! Üç vasfı bir arada taşır, kullanma planını da çok iyi becerir, bu hususta ihtisası vardır ve bu yolda çok iyi yetiştirilmiştir!..“

#### **Hayatı:**

Bu adamın hayatını incelediğinizde çok renkli, çok dalgalı ve çok değişken bir politika görürsünüz. Bu değişkenlik; ister ahlakî yönden olsun, ister siyasî yönden olsun ve isterse dinî yönden olsun, günü gününe uymayan bir tip; Gâh Halife'ci, altanatçı ve şeriatçı olur, gâh Hilâfet'e düşman, saltanata düşman, şeriat'a düşman kesilir!.. Bazen müslüman olup, dinden, şeriat'tan ve Hilâfet'ten bahseder, bazen kâfirleşip Nemrutları gerilerde bırakır, bazen de kendi ifadesiyle melanetlerini „Sır“ tutup İbn-i Sebe'lere taş çıkartacak derecede münafıklaşır. Bazen de mütevazi olup sakinleşir, bazen de sertleşip tehditler fırlatır...

Bu adama uygun bir isim bulmak gerekirse, „Deccal“ demek, hatta yirminci asrın deccali demek çok yerinde

olur!.. Hayatının iki noktasını tesbit edeceksiniz ve bu iki nokta arasını deęişken ve iki yüzlü hareketleriyle dolduracaksınız!..

### **Hayatı da deccal, mematı da:**

İki cebheli bir deccal! Mustafa Kemal ismini taşıyan bu deccal, deccallığını yapmak üzere, bir çok insanları etrafında toplamış, onları iğfal, idlal ve ifsat etmiş, onların da yardımıyla İslam dininin temeline (98) dinamit koymuştur. Mematında da deccallığını yapmış ve halen de yapmakta; geriye bıraktığı eserleriyle milyonlarca insanın kâfirleşmesine, münafıklaşmasına, dinsizleşmesine sebebiyet vermiş ve miras bıraktığı deccalist rejimle vermeye devam etmektedir.

### **İhanet ve hiyanetleri:**

**Yirminci asrın deccalının ihanet ve hiyanetlerini maddeler halinde sıralıyacak olursak:**

- 1- Kendisini Andolu'ya gönderen Halife'ye,
- 2- Abdülmecit Efendi'ye,
- 3- Saltanat ve Hilâfet müesseselerine,
- 4- İlim ve ulemaya karşı,
- 5- Din ve şeriat'a karşı,
- 6- Meclis içi kendisine karşı çıkanlara ve
- 7- Topraklarımıza karşı ihanet ve hiyanet etmiştir.

**Yedi maddede sıraladığımız ihanet ve hiyanetleri, delil ve misallerle sıralamak gerekirse:**

1- Padişah Vahdeddin, Mustafa Kemal'i çağırıp: „Şu paraları al, Anadolu'ya geç ve işgalci devletlere karşı koymaları için insanlarımızı uyandır ve ayaklandır. Mâlum, biz burada işgal altındayız; adeta elimiz-kolumuz bağlı, birşey yapamıyoruz!“ demişti. Anadolu'ya geçen, Erzurum ve Sivas kongrelerine katılıp yaptığı konuşmalarında Hilâfet'ten, saltanattan hayranlık ve sitayişle bahseden, toprakları da ve tüm mukaddesatı da dile getiren ve daha önce kurulup, „Anadolu ve Rumeli Müdafaay-ı Hukuk“ gibi isimler altında kurulan cemiyetlerin başına geçen Musta-

fa Kemal, ayaklarına yer edince, verdiği söze de, halifelere de Hilâfet ve Saltanat makamlarına da ihanet ve hiyanetini yapar; Saltanat ve Hilâfet makamlarını sırasıyla kaldırır ve lağveder ve son padişah Abdülmecid'i de, kendi seçtiği halde, gecenin birinde yurtdışına sürer ve sürgüne gönderir.

**2-** Meclis içi kendisine karşı çıkanları birbirine vurdurarak, boğdurarak yok eder.

**3-** Din ve şeriat'a yaptığı ihanet ve hiyanetin haddi hesabı mı var! Ezcümle, anayasadan „Devletin dini İslam'dır“ maddesini kaldırır, şer'iyye ve evkaf vekâletini lağveder, medreseleri kapatır, din derslerini yasak eder, Kur'an harfleriyle okuma yazmayı yasaklar, kılık-kıyafeti değiştirir, sarık ve cübbeyi yasak eder, şapka giymeyenlere cezalar verir, takvimi ve tatili değiştirip onları da kâfirleştirir. Elhasıl yukarıda da kaydettiğimiz gibi din ve mukaddesat aleyhinde ve Ümmet-i Muhammed Gazetesi'nin 38. sayısında yayınladığımız (98) maddelik zulüm ve melaneti icra eder!..

#### **4- İlime ve ulemaya ihanet ve hiyanet:**

Bu adamın hiyanetlerinden biri de ulemaya reva gördüğü hakaretler, cinayetler ve idamlardır. Üstelik ilim ve feyz kaynağı medreselerin kapatılması, asırlar boyu tedavisi zor olan hatta imkânı olmayan bir yaradır. Şayet bu müessesenin bir eksiği, bir noksanı var idiye onu kapatmak, yıkmak ve yok etmek değil, ikmal etmek, tamamlamak gerekmez miydi? Medenî bir insanın yapacağı buydu. Fakat M. Kemal'in gayesi bu değildi; Onun gayesi yıkmak ve yok etmektir!..

Elhasıl; Onbinlerce medresenin kapısına kara kilitler asmak suretiyle yüzbinlerce ilim adamının yetişmesine mani olduğu gibi, dini müesseselerin yıkılmasına mani olan ulemaya da hakaretler yağdırmış ve böylelerini idam sehplarında sallandırmıştır...

Bir memlekete, bir millete ihanet ve hiyanet olursa ancak



bu kadar olur! Dünya tarihinin hiç bir devrinde ilim ve ulemaya karşı yapılan ihanet ve hiyanetin bu kadarı gösterilemez. Bu, ancak deccallara mahsus olan bir keyfiyettir.

### **Kâfirleşme:**

Mustafa Kemal'in, 20 Ocak 1921'de meclisten geçirdiği kanunun iki maddesi şöyle:

„**Madde 1-** Hakimiyyet kayıtsız ve şartsız milletindir. İdare usulü, halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müsteniddir.

**Madde 2-** İcra kudreti ve teşri selahiyyeti, milletin yegâne ve hakiki mümessili olan Büyük Millet Meclisi'nde tecelli ve temerküz eder.“

Saltanat ve Hilâfet'i kaldırmayı M. Kemal çok önceden kafasına koymuştu. Nitekim: Naşit Hakkı Uluğ'un anlattığı gibi bu planı da safha safha uygulamaya koymuştu. Ayrıca; 19 Kasım 1922 tarihinde Abdülmecit Efendi'yi halife seçen ve ona „Halife-i Müslimin“, „Hadim'ül-Haremeyn“ diyen M. Kemal, bu ifadelerden 3,5 sene öncesinde bile halifeliğin kaldırılmasını tasarlamış ve kafasına koymuş biri idi. Keza Mazhar Müfit Kansu: „Erzurum'dan ölümüne kadar Atatürk'le beraber“ adlı kitabında söylediklerimizi teyid edecek bilgiler ortaya koymaktadır.

Mazhar Müfit Kansu, 7-8 Temmuz 1919'da kendisine not ettirdiğini, bunların içinde saltanatın kaldırılmasından, Hilâfet'in ilgasına ve hatta latin harflerinin kabulüne kadar her şeyin bulunduğunu ifade eder.

Ve yine 1919 tarihinden önce bunları tasarladığını belgeleyen ifadeler de mevcuttur. Daha 26 yaşında genç bir subay iken 1907 tarihinde meşhur Bulgar Türkoloğu Manolov'a söyledikleri de bunun ayrı bir delilidir. 1907 yılında Türkolog Bulgar'a M. Kemal şöyle demişti:

„... Bir gün gelecek ben, hayal sandığınız bütün bu devrimleri başaracağım. (Konuşmada saltanatı, Hilâfet'i

kaldıracağından, giyim-kuşamla ilgili devrimlerden harf devrimine kadar hepsinden bahsedilmiştir.) Mensub olduğum millet de bana inanacaktır. Düşüncüklerimin hiçbirisi demogoji değildir. Saltanat yıkılmalıdır. Halifelik ilga edilmelidir. Din ve devlet birbirinden ayrılmalı; laikliği getirmeliyiz. Doğu medeniyetinden kendimizi sıyrarak batı medeniyetine aktarmalıyız. Kadın ve erkek arasındaki her türlü şekil ve hukukî farklar silinip yeni bir toplum düzeni kuralmalıyız. Batı medeniyetine girmemizdeki yasağı atarak Latin kökünden bir alfabe seçmeli, kılık-kıyafetimize değin her şeyimizde batılılara uymalıyız. İnanınız ki, bütün bunlar bir gün olacak ve hepsi de gerçekleşecektir.“ (Sami N. Özerdim, Bilinmeyen Atatürk, s. 32-33, Ankara, 1974, Cumhuriyet 19.08.1948)

Evet bu sözler TBMM Başkanı Mustafa Kemal'in Hilâfet seçimini tamamlayıp, Halife Abdülmecit Efendi'ye bağlılığını bildirdiği ve tebrik ettiği tarihi belgeden tam 17 sene önce söylenmiştir. Bir başka ifade ile özel eğitimden geçmiş olan M. Kemal, saltanat, Hilâfet, cumhuriyet ve devrimlerle ilgili mevzuları ve onların kademe kademe gerçekleşecek hallerini ta 1907 yılından itibaren düşünmeye başlamış ve planlı bir şekilde bunları uygulamaya koymuştur.

Ayrıca tasarılarını nasıl tatbikata koyacağına dair keyfiyeti de İzmit'te İstanbul gazetecileriyle yapılan basın toplantısında bildirmiştir. (Ahmet Cevdet Emre, İki Neslin Tarihi, s. 316-318)

İşte bu toplantıda M. Kemal, düşündüğü ve yapmak istediği bütün devrim ve tüm reformları dile getirmiş ve kendisi de bizzat şöyle demiştir:

„Eğer ben, size bu meseleleri ancak son senelerde düşündüm dersem, inanmayınız. Ben tâ çocukluğumdan beri bu davayı (en başta halifeliğin kaldırılmasını) düşünmüş bir adamım.“ (Tek Adam, Şevket Süreyya Aydemir, c. 3, s. 317-318; Prof. Dr. Özer Özenkaya,

Atatürk ve Laiklik, s. 159, Tekin Yayınevi, Ankara, 1983, 2. Baskı)

### **Tehditler:**

M. Kemal, çok önceleri kendisine telkin neticesi kafasında tasarladığı, zamanı geldiğinde de kuvveden fiile çıkartmak ve uygulama safhasına koymak istediği her türlü hile, yalan ve manevralara başvurduğu gibi, siyasî baskı ve tehditlere de başvurmuştur. Mesela iki konuşma (biri saltanatı kaldırma mevzuunda M. Kemal'in yaptığı konuşma, diğeri de Adliye Vekili Seyyid Bey'in Hilâfet'in kaldırılması yolunda yaptığı konuşma) Türkiye tarihinde dini unsurların kademe kademe nasıl kaldırılmak istendiğini ve buna mukabil inkılapların acele edilmeyip tedrici bir surette nasıl uygulanmaya konulduğunu göstermesi bakımından çok dikkat çekicidir. Biri saltanatın, diğeri de Hilâfet'in kaldırılmasına sebebiyet veren her iki konuşma da din adına, İslam adına yapılmıştır ve saltanat da Hilâfet de din adına, İslam adına kaldırılmıştır! Yani dinî olan bu iki müessese, din ve İslam gerekçe gösterilerek kaldırılmıştır.

Meseleyi bir başka açıdan ele alırsak; bu iki konuşmanın bir hedefi de meclisteki ikinci grup milletvekillerinin itirazlarına meydan vermiyecek şekilde Hilâfet'in sevildiği, övüldüğü ve yüceltilmek istendiği görünümünü vermektir. Ve bu suretle saltanat yerilerek, kaldırılacak ve kaldırılışı hazmedildikten sonra, iş Hilâfet'in kaldırılmasına intikal edecekti. Ve öyle de oldu.

### **Tehditler başlıyordu:**

Gündem karma üç komisyona havale edilmişti. Sert tartışmalar başladı ve saltanatın Hilâfet'ten ayrılmıyacağı iddia ediliyordu. Ve nerede ise böyle bir karara varacaklardı. Ve işte tam bu sırada M. Kemal mecliste müdahale etti ve meclis öylece bir ihtilal sahnesi haline gelmişti. M. Kemal, ileri yürüdü, konuşmaya başlayıp sert bir dille şöyle diyordu:

„Hakimiyet ve saltanat hiç kimseye, ilim icabıdır diye, müzakere ve münakaşa ile verilmez; kudretle ve zorla alınır. Bu, bir emr-i vakidir. Burada toplananlar, meclis ve herkes meseleyi tabii görürse fikrimce çok iyi olur, aksi takdirde hakikat yine usul-i dairesinde yerini bulur. Fakat ihtimal ki, bazı kafalar kesilecektir!..“

Görülüyor ki, saltanatın kaldırılma hususu ne hür bir tartışmaya ve ne de böyle bir oylamaya mevzu olmuştur. Tam bir ihtilal sahnesi ile cereyan etmiş, aksi davranan ve hareket edenlerin de kafaları kesileceği açıkça ifade edilmiştir. (Çetin Özek, Devlet ve Din, s. 471)

Mustafa Kemal'in bu ihtilal havası Bursa konuşmasında daha açık bir şekilde kendini göstermekte:

„Kan ile yapılan inkılablar daha muhkem olur. Kansıız inkılab ebedileştirilmez.“ (Mustafa Kemal Paşa, Bursa Konuşması, 22. Ocak 1923)

### **Mustafa Kemal ve avenelerinin kâfirleşmesi:**

**Fetva: 1-** (Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, Gümölcine Müftüsü: Muhammed Nevzat ve diğer müftü arkadaşları.)

**Fetva: 2-** (Bu fetva; bir çok ulema ve meşayihin istişaresiyle verilmiştir.)

**Fetva: 3-** Bu fetva, dini devletten ayırma teklifinde bulunmanın şer'an hükmü nedir? sualine cevaben „Dinden çıkar“ şeklinde verilmiştir. Zahid-i Kevseri tarafından verilmiştir.

**Mustafa Kemal ve yardımcılarının daha birçok söz, fiil ve hareketleri kendilerini küfre götürmüş ve kâfirleştirmiştir. Burada birkaçına daha işaret edelim:**

**1-** „Hakimiyet kayıtsız ve şartsız milletindir“ demek kâfirliktir.

**2-** İlmî ve ulemayı tahkir etme kâfirliktir.

**3-** Hilâfet makamını tahkir etme kâfirliktir.

**4-** Şeriat'ı kaldırma ve şer'î mahkemeleri lağvetme kâfirliktir.

**5-** Demokrasiyi ve benzeri sistemleri şer'î sisteme tercih

etme kafirliktir. Çünkü, şer'î sistemin tek bir alternatifi vardır: O da kâfirleşmedir.

**Kâfirleşme ile ilgili sadece bir kaç ayet:**

*Maide, 50;*

*Yusuf, 40;*

*Maide, 44;*

*Nisa, 150-151;*

*Bakara, 85;*

*Maide, 51.*

**Kemalistler ve Velâyet:**

**İslam Devlet reisinde ehliyet ve velâyetin bulunmasının bir takım şartları vardır.** Bunların başında mü'min ve müslüman olması gelir. Emin ve mü'temen olması gelir, salih ve adil olması gelir, iman ve ilim ehli olması gelir. Bir başka ifade ile fasık ve kâfir olmaması lazımdır. Ve bilcümle şer'î sisteme inanması ve saygı duyması lazımdır.

Allah'ü Azimüşşan, iman edip güzel amel işleyenlere yeryüzünde hükümranlığı (Hilâfet'i) vaadetmiştir. Allah (c.c.), sadece imanı, mü'minlerin hakimiyetine kâfi saymamış; mü'minlere, aynı zamanda güzel amel işlemeleri şartı ile hükümrان olacaklarını va'detmiştir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur:

**„Allah, içinizden iman edip de güzel amel ve (hareketlerde) bulunanlara yemin ile va'detti ki, kendilerinden evvelkilere nasıl Hilâfet verdi ise onları da yeryüzünde muhakkak hükümrان kılacaktır.“** (Nur, 55) Ayetin sonunda da „İbadette bulunmanın ve ne suretle olursa olsun şirke sapmamanın şart olduğunu da ilave etmiştir.“

**Bu itibarla:**

Ne Mustafa Kemal'de ve ne de kemalistlerde Ümmet-i Muhammed'i ve İslam devletini idare etme ehliyet ve velayeti olmadığı gibi, salih kullar meyanında olmadıklarından yeryüzü topraklarına varis de olamazlar.

Keza:

Şeriat-ı garra'ya hürmet ve icabiyle amel etmediklerinden, üstelik yürürlükten kaldırıp ihanet ve hiyanet ettiklerinden ümmeti idareye ehil de değillerdir. Kur'an, Bakara, 124 ayetinde: „... **Zalimler benim ahdime (imametime) nail olamazlar**“ buyururken, Nisa, **141 ayetiyle de mü'minlere karşı Allah, kâfirlere velayet hakkı vermemiştir.**

**Ve netice:**

Ve yine bu itibarla: Ne Mustafa Kemal ve ne de arkasından gidenler, ümmet ve devlet idaresine ehil değillerdir; velayet hakları yoktur. Topraklara da sahip değillerdir. Çünkü, bunlar:

- 1- Haindirler;
- 2- Fasıktırlar;
- 3- Zalimdirler;
- 4- Katildirler;
- 5- Komitacıdırlar;
- 6- Teröristtirler;
- 7- Gasıbtırlar;
- 8- Münafıktırlar;
- 9- Kâfirdirler;
- 10- Mürteddirlere.

**Binaenaleyh:** Bunların idareciliği de topraklara sahip oluşları da meşru değildir. O halde Mustafa Kemal devrinden bugüne kadar, yani 70 küsur seneden beri bir idare boşluğu vardır.

İşte bu idare boşluğu mutlaka doldurulmalıdır. Ve bu, bütün bir ümmete farzdır, bir gün bile ihmali caiz değildir. Biz, „Tüm İslamî Kuruluşları Birliğe Davet“ başlığını taşıyan bildirimizle bütün kuruluşları birliğe davet ettik ve bu suretle bir taraftan Hilâfet ve idare boşluğunu doldurmak, diğer taraftan da bey'at ve vekâletlerini alarak ümmet adına şer'î mahkemede dava açarak Kemal ve kemalistleri mahkum ederek, onları idareden

uzaklaştırmak, irtidad hükmiyle mahkum etmek ve aynı zamanda toprakları irtidad ederek geri almak icab ettiğini bildirmiştik ve neşir yoluyla da duyurmuştuk.

Fakat cevap veren olmadı. Bu vecibeyi yerine getirmek üzere harekete geçildi, bunun için, gerek Avrupa'daki ve gerek Anadolu'daki ümmet temsilcileriyle istişare edilerek onların da muvafakatları alındı ve bunun üzerine Almanya'nın Koblenz şehrinde bir toplantı yapıldı ve bu toplantıda mesele gündeme getirilerek, **Hilâfet Devleti'nin ihya, Anadolu devletinin federe şeklinde ilanı yapıldı ve müteakiben devlet reisliğine asaleten, Hilâfet Devleti'ne de niyabeten biz Cemaleddin Hocaoğlu'na bey'at edildi.**

#### **Sualer ve itirazlar:**

Biz, kasıtlı veya kasıtsız bir çok sual ve itirazların varid olacağını bildiğimiz için „Hakkı Sahibine İade“ yazısında, sonuna doğru bir bölüm ayırmış, tenkid ve tahlile açık olduğumuzu, sual sormada ve itiraz etmede herkesin hakkı ve selahiyyeti olduğunu yazmıştık. İçten ve dıştan şimdiye kadar gelen suallerin önemli olan bir kısmı:

**1-** İhya edildiği ilan edilen devletin ordusu, selahiyyeti nedir?

**2-** On dört yıl mücadele verdiği halde Afganistan hâlâ gerçekleştiremediği halde, nasıl oldu da siz kısa zamanda gerçekleştirdiniz?

**3-** Afganistan'da devlete gidilecek bu sırada sizin bu eda ile ortaya çıkmanızın manası nedir? Yoksa siz açık gözlülük mü yaptınız?

**4-** Gayr-i müslim topraklar üzerinde devlet nasıl ilan edilir?

**5-** Yeni kurulan devlette askerlik meselesi nasıl olacak?

**6-** Afganistan'da kurulacak devlete biz mi bey'at edeceğiz, yoksa onlar mı bize bey'at edecekler?

**7-** Vergiler, zekât ve beytül mal masrafları nasıl olacak?

**8-** Ben İslam devletinin ilanını şaşkınlıkla karşıladım! Bir

güce mi kavuştuk? İlan etmemiz bir alay mevzuu olmaz mı?

**9-** Devletin müesseselerini nasıl kuracaksınız?

**10-** İslamî, yarı İslamî ve laik devletlere bu durumunuzu bildirip onlardan bir talep ve teklifiniz olacak mı?

**11-** Türkiye devletine bu durumu bildirip duyuracak mısınız?

**12-** Anadolu toprakları üzerindeki kuruluşlara mesajınız, onlara teklifiniz ne olacaktır? Sizi dinlemedikleri takdirde müeyyideniz ne olacaktır?

**13-** Bir toprak parçanız olmadan nasıl devlet olursunuz?

### **Cevaplar:**

Yukarıda gördünüz; 22 soru sorulmuş! Daha da sorulabilir! Bu çeşit sallerin soruluşu, yeni bir devlet kuruldu zannına binaendir. Halbuki yeni bir devlet, yeniden bir devlet kurulmuş değildir; var olan ve fakat işgal edilip gasbedilen, şeriat düşmanlarının eline geçip rejimi değiştirilen ve dolayısıyla İslamî manada çalışamaz hale gelen bir devleti ihya etme, canlandırma, susturulmuş ve suskun hale gelmiş olan bir devleti yeniden dünyanın gündemine getirmektir, getirmekten ibarettir.

Ve böyle bir devletin ne toprağa ihtiyacı var ve ne de askere! Çünkü, toprağı da var, askeri de var. Toprağı, İslam aleminin bir bölümünden ibaret Anadolu toprakları, askeri de Tevhid bayrağı altında toplanan erkek-kadın her müslüman!.. Bir kısmı da esir! Ama oyuna getirilmiş, boynuna gaflet zinciri vurulmuş esirler. Oyuna geldiğini anlayıp boynundaki gaflet zincirini çözenler, peyderpey de olsa gelip İslam ordusuna iltihak etmekte ve bu gidişle, kalbleri mühürlenmiş olanların dışında, geride kimse kalmıyacaktır. Bundan ümitvarız. Çünkü, mülk O'nun, irade O'nun, kalbler O'nun elinde!.. Ümitsizliğe düşmenin artık bir sebebi yoktur!..

### **Federe devlet:**

Mâlum, federe devlet demek, bir ülkenin, bazı tercih



sebepleri dikkate alınarak, idarî bölümlere ayrılması ve her idarî bölümün devlet şeklinde organize edilmesi ve adeta bir devlet şeklinde çalışması ve bütün bunların bir araya gelip dışa karşı daha güçlü bir organize ile o ülkeyi dışa karşı temsil eder ve içteki ahengi sağlar. Bir başka ifade ile; bir ülkeye federe devlet demek, içe karşı bağımsız ise de dışa karşı bağımlı bir devlet şekli demektir.

Bu devlet şekli, İslam milletlerinde de uygulanabilir. Mesela; bugün İran bir devlet, Afganistan bir devlet, Türkiye bir devlet, Suud bir devlet, Sudan bir devlet, misalleri daha da çoğaltabilirsiniz. İşte bütün bunlar birer federe devlettir. İsterseniz bunlara; birer mahallî, kutrî, eyalet veya daha başka isimler verebilirsiniz.

### **Hilâfet devleti:**

Hilâfet devletine gelince, işte o federe devletlerin başındaki emirler ehl-i hal vel akd olup içlerinden birini bütün federe devletlerin başına getirirler, o da teşkilatını kurar. Bünyesine giren devletleri bir taraftan kontrol ederken bir taraftan da onlara yol gösterir ve yardımcı olur. Ve işte „Halife“ bu kuruluşun başındaki zattır. Asıl görevi ise unsurları arasında birliği sağlamaktır.

Evet; İslam devletlerine, yarı İslam devletlerine, laik devletlere ve hatta gayr-i müslim devletlere tebliğ, ikaz, davet yazıları yazacağımız gibi, siyasî, dinî ve tasavvufî kuruluşlara, sivil ve askerî eğitim ve öğretim müesseselerine, adliye ve maarif makamlarına da tebliğat ve telkinatımızı, davet ve hukukî durumumuzu duyuracak ve şayet şer'î bir yanlışımızı görürlerse neşriyat yoluyla bize bildirmelerini kendilerinden talep edeceğiz...

### **Afganistan'la ilgili:**

İlan edilen devlet, federe bir devlet olduğundan 7. ve 11. suallere mahal yoktur.

### **Şaşılacak bir şey yok:**

Bu, bir hak istemedir. Hak isteme hiçbir zaman şaşkınlık meydana getirmez. Bu isteyiş ister fertten olsun, ister

devletten!

**Soru 14-** Bu devlet, had cezalarını uygulayacak mı?

- İşgal kaldırılana kadar sınırlı olarak, yani imkânların elverdiği nisbette had cezaları uygulanacaktır. Bu uygulama „Tecrid“ şeklinde uygulanabilir. Şeriat'ta tatbikatı vardır.

**Soru 15-** Emir hapsedilirse durum ne olur?

- Emir hapsedildiği takdirde fıkhi usul ne ise o tatbik edilir.

**Soru 16-** Gayr-i müslimlerin gücüne karşı bu devletin gücü nedir?

- Tüm müslümanların maddî ve manevî gücüdür.

**Soru 17-** Türkiye'deki mazlumlar nasıl kurtarılır? Bey'atın gereği bu değil midir?

- Bugün halen Anadolu topraklarında zalim iki, mazlum birdir. Zalim: 1) Küfrî sistemler; 2) Küfrî sistemleri destekliyen gafil müslümanlar.

Mazlum ise, İslam'dır, Kur'an'dır, şeriat'tır, Hilâfet'tir; mustaz'af müslümanlardır.

Kurtuluşları ise: Hacc, 40'da beyan buyrulduğu gibi, müslümanların Allah'ın dinine yardım etmelerine bağlıdır...

**Soru 18-** Türkiye'deki alimler bunu nasıl karşıladılar?

- İslamî şuura sahip ulema bu hareketi müsbet karşılamıştır.

**Soru 19-** Bir polis gelip haydi gidiniz, derse halimiz ne olur?

- Fikhî usul tatbik edilir.

**Soru 20-** Bu yeni devlete karşı çıkanların durumu ne olacak? Mel'un ilan etmemiz nasıl olur?

- Müslümanların bu tabîî hakkına ve Allah'ın hakimiyet hakkına sahip çıkmayanlar elbette mel'un olup Allah'ın lanetine, meleklerin lanetine ve bütün insanların lanetine müstehak olurlar!..

**Soru 21-** Bu durum beraberinde bazı sıkıntılar getirmez

mi?

- Sıkıntısız bir dava hayır getirmez...

**Soru 22-** İslam Devleti'nin Hilâfet merkezi neresidir?

-İslam Devleti'nin Hilâfet merkezi İstanbul'dur. İcra merkezi ise, şimdilik İslam aleminin belli bir mahallidir ki, faaliyetlerini orada deruhte etmektedir.

**Ek bir soru:**

Türkiye'de bir çok kuruluşlar arasından devlet olma babında sizin tercih hakkınız var mı? Varsa nelerdir?

**Cevap: Evet; hem bir kaç yönden:**

1) Peygamberî bir metodu, açık, kesin, net ve tavizsiz bir şekilde ilk önce dünyanın gündemine getiren bu kuruluş olmuştur ve bu babda „Devlete gidiş yolu parti midir, tebliğ midir?“ başlıklı ilk bildiriye neşredip dünyanın gündemine getiren de bu kuruluşur.

2) Allah için en büyük ibadeti bu kuruluş yapmıştır, yani bir numaralı Allah ve şeriat düşmanı Mustafa Kemal'e düşman olmuş, maskesini düşürmüş, fotoğraflarını dahi yer ve yurtlarına sokmamıştır;

3) Bu adamın bir put olduğunu, bunun arkasından gidenlerin de birer putçu olduğunu, müteaddit neşriyatıyla ve „Babası Kimdir?“ ismindeki kitabı neşretmekle şeceresini de şahsiyyetsizliğini de şeriat'a olan düşmanlığını da mahkeme kararlarıyla ve kendi sözleriyle ifade ve isbat etmiştir.

4) Mezarının başına gidenlerin, önünde saygı duruşu yapanların, meclisine gidip kürsüsünde getirdiği anayasalarını ve inkılablarını koruyacağına yemin edenlerin de putçu olacağını açık, net ve kesin bir şekilde ve delilleriyle dünyanın gündemine getirmiş ve gereken neşriyatını yapmıştır.

5) Demokrasiyi de ve onun vazgeçilmez unsuru partiyi de, laikliği de şiddetle reddetmiş, bunların birer küfür sistemi olduklarını ortaya koymuş, takib ve tatbik edenlerin küfre sapacaklarını açık, net bir şekilde efkâr-i

umumiyyeye duyurmuştur.

**6)** „Tüm İslami Kuruluşlara Tebliğ“ başlığını taşıyan bir bildiri ile de 15 maddelik prensiplerini yayınlamış, ne yapmak istediğini ve nasıl yapmak istediğini de açık, net ve kesin bir şekilde ortaya koymuştur.

**7)** On iki ilme önem vermiş, müslümanların bu ilimlerle mücehhez olmaları yolunda kendilerine yardımcı olmak üzere bantlar doldurmuş, neşriyatını yapmış ve bu suretle Kur'an dilinin öğrenilmesine ve Kur'an harfleriyle okuma ve yazmaya önderlik etmiştir.

**8)** İlk İslam takvimini, yani 1. Muharrem'i esas alan takvimi ihya etmiş, Anadolu insanına ilk sefer İslam takvimini evine asma fırsatını vermiş, küfrü esas alan bir takvimi duvarından alaşağı ettirip (mukaddes kelimeleri tenzih ederiz) tarihin çöplüğüne attirmiştir.

**9)** Dünyada olup biten hadiselerin teşhisinde isabetli kararlar vermiş, mustaz'afların yanında yer almış, Afgan, Filistin, Lübnan, Bosna ve benzeri cihadları desteklemiş, para yardımında bulunmuştur.

**10)** Bir küfür sisteminin tasallutundan kurtulup kemalist kâfir rejiminin tahakkümü altına girme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Ortaasya milletlerini uyarma yolunda bildiriler neşretmiş, daha yakından kendileriyle ilgilenmek ve onlara da maddî ve manevî yardımda bulunmak üzere geniş çaplı bir plan hazırlamıştır.

**11)** Ve nihayet Anadolu'daki hemen hemen bütün kuruluşlara adeta bir devlet gibi tahsisatlar ayırarak, para yardımında bulunmuştur ve bulunmakta ve bu suretle de „Veren el alan elden hayırlıdır“ Peygamber sözünün sırrına mazhar olmuştur.

**12)** „Tüm İslami Kuruluşları Birliğe Davet“ ismini alan yazı ile de bütün kuruluş ve fertleri birliğe, vahdete çağırılmış, yol ve usulünü de belirtmiştir.

Devlet olma kimin hakkı?

Şimdi elinizi vicdanınıza koyun da kendi kendinize bir

sorun: İslam devletini ilan etme ve devlet olma kimin hakkı? Bütün bu hizmetleri yapan bu kuruluşun mu, yoksa „İslam Devleti“ kelimesini ağzına almaktan korkup da onun yerine „Adil Düzen“ gibi yuvarlak kelimeler konuşan veya teğet geçen veyahut da korkusundan hiç yanına bile yaklaşmıyan kuruluşlar mı?! Cevabını akıl ve iz'an sahiplerine bırakıyorum!..

## Hülasa

### BİR DAVA DİLEKÇESİ!..

**Müddei (davacı): Ümmet!..**

**Müddea aleyh (davalı):M. Kemal ve kemalistler!..**

**Dava vekili: El-Emir ven-Naib!..**

**Dava mevzuu: İstirdad ve irtidad!..**

**Mahkeme: Şeriat (Kur'an) mahkemesi!..**

**Mahkeme makamı: Dünya!..**

**Mahkeme: Alenî (İnsanlık dünyası, ilim dünyası, fikir dünyası, hukuk dünyası!..)**

**Şikâyet mevzuu: Şer'an ve hukuken istenilen iki şey;**

**1- Topraklarımızın istirdadı; (geri alınması)**

**2- Mücrim ve mütecavizlerin tecziyesi!**

### **Esbab-ı mucibe:**

Yukarıda görüldü: Ümmet iddia ediyor ve diyor ki, Anadolu toprakları, yani Edirne'den Hakkari'ye, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar yayılan topraklar, bütünüyle İslam aleminin bir parçasıdır, müslümanlarındır, ümmetindir!..,

Bu topraklar, her ne kadar Birinci Cihan Savaşı'nda kısmen işgal edildi ise de bu ümmet, dişini tırnağına takarak, güç ve kuvvetini kullanarak din ve iman cevherine istinad ederek, emir, tavsiye ve tâlimatını Kur'an'dan ve

şeriat'tan alarak, yediden-yetmişe, erkek ve kadın harekete geçerek, din ve imanlarını, şeriat ve Kur'an'larını, Hilâfet ve sultanlarını elhasıl din ve dünyalarını kurtarmak gayesine binaen savaş vermişler ve düşmanlarını mağlub etmişlerdir ve bu suretle ümmetin toprakları düşman işgalinden kurtulmuştur...

### **Fakat dahili işgal başladı:**

Meğer ki, asıl işgal bu imiş! Ümmet ulemasının ve ileri gelen zevatın korktukları maalesef başlarına geldi; yağmurdan kaçarken doluya tutuldular. Hem öylesine! Ne işgal edilmedik yer kaldı ve ne de tahrib edilmedik bir taraf! İşte yukarıda gördünüz! Madde ve manasıyla bir ümmet ve hatta nesiller imha edildi! İngilizler'in, Fransızlar'ın, İtalyanlar'ın ve hatta tarihi boyunca haçlı seferleri'nin yapamadıkları tahribatı Mustafa Kemal ve kemalistler yaptılar; dünya tarihinde misli görülmemiş tahribatı yaptılar!.. Tekrar tekrar ifade ediyorum: Bu Din-i Mübin-i Ahmediyye'nin temeline (98) bomba koydular! Sadece „Avrupalı'laşacağız, muasır medeniyet seviyyesine yükseleceğiz!“ gibi laflar ettiseler de bu milleti her yönüyle batırdılar; devleti borçlu, milleti (Avrupa'ya) işçi yaptılar! Netice ise pek tabii idi!

### **Avrupa'lılaştan iki devlet:**

Bu iki devletten biri kazandı diğeri kaybetti! Bunlardan biri Japonya diğeri ise Türkiye'dir! Japonya kazandı! Hem öylesine: Avrupa ile, hatta dünya ile rekabet edecek halde! Türkiye ise Avrupa'ya borçlu ve işçi!

### **Sebepler:**

Birincisi, Avrupa'lılaştırken örf ve adetinden, tarih ve kültüründen, inanç ve yazısından milim taviz vermedi. Türkiye ise Avrupa'lılaştığım diye ne din bıraktı ne de iman, ne namus bıraktı ve ne de edep ve nihayet ahlak adına ne varsa hepsini soydu soğana çevirdi! Üstelik Avrupa'nın rezaletini ve ahlaksızlığını aldı!

Ve işte Mustafa Kemal ve memleket kurtarıcılığı ve işte

kemalistlerin övmekle bitiremedikleri inkılablar ve milletseverliği ve işte „Ne mutlu Türküm diyene!“ teranesi ve işte Türk milletinin kızlarını yabancılara peşkeş çekme!.. Ve işte Atatürk milliyetçiliği ve işte altmış ve işte seksen öncesi ihtilal ile ve işte bugün doğuda yaşanan kanlı olaylar: Millet evladı hep birbirini kurşunladı ve kurşunlamakta!.. Ve nihayet işte Mustafa Kemal ve onun vatanperverliği (!)..

### **Kurtuluşun tek çıkar yolu:**

Tek çıkar yol; hakkı sahibine iade, idareyi ehline vermedir. Yoksa bir İslam ülkesinde ve İslam toprakları üzerinde ne kâfir bir rejim ve ne de zalim bir idare payidar olamaz ve ebedî kalamaz! Her gün yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya! Silah zoruyla ve baskı rejimiyle milletimize giydirilmek istenilen inkılab elbiselerini, fırsat bulan bu ümmet tarihin çöplüğüne atacaktır ve atmıştır da!..

Zira ümmete yakışan İslam kıyafeti ve Kur'an şeriat'ıdır. Çünkü, bu millet müslümandır. Müslümanı ise ancak müslüman idare eder. Keza; onun hükümeti müslüman, anayasası Kur'an, kanunu şeriat'tır!..

İşte ümmet adına davamız budur, iddiamız budur. Bu topraklar bizimdir ve bizim hakkımızdır, bütün müslümanların hakkıdır. Her müslüman ve her kuruluş, bu davaya katılacak ve böyle bir talebde bulunacaktır. Ve bu, aynı zamanda kendisine farzdır, her müslümana farzdır, susması haramdır. Ve bu hakkı, kimse kimseye devredemez, müşterek ecdad mirasıdır.

### **Önemine binaen, bunları bir de maddeler halinde sıralıyalım:**

- 1- Bu topraklar ümmetindir!
- 2- Birinci Cihan Savaşı'nda dış düşmanlar işgal etmişlerdi!
- 3- Halife Vahdeddin'in tavsiyesiyle ve Anadolu'ya göndermesiyle Mustafa Kemal'in rehberliğinde (!) millet ve ümmet ayaklanmış ve düşmanı kovmuştu!

**4-** Arkasından iç düşmanların, yani Mustafa Kemal ve avanelerinin istilası başladı!

**5-** Bu istila; tüm İslamî değerleri; din ve imanı, ilim ve hukuk müesseselerini tahrib etti. Yerine küfrün ve kâfirin müessese ve kanunlarını getirdi ve artık her şey kâfirleşti!

**6-** Kâfirleşenlerin ise, müslümanları idare etmeye hakkı yoktu. Kur'an buna müsaade etmemekte!

**7-** Ümmetin idaresi yine ümmete aittir, yani müslümanlara aittir. Devleti de hükümeti de İslam'dır! Anayasası Kur'an, kanunu şeriat'tır!..

**8-** Bize vekâlet veren ümmet adına biz, dava açıyor ve diyoruz ki, bu topraklar bizimdir, sahibi biziz, ümmet de bizim ümmetimizdir. Öyle ise idare bize aittir!.. Siz çekilin! Hak sahibleri gelsin! Gelsin de şeriat hükmetsin!..

**9-** Ümmeti tanımayanlar, şeriat'ı kabul etmiyenler, bizim topraklarımızda barınamazlar, onlar için haramdır!..

**10-** Ümmeti tanısa da, şeriat'ı kabul etse de ve fakat hakkı aramasa, hakkı arayanlarla beraber olmazsa, onlar için de haramdır! Üstelik Allah'ın gazabı da laneti de üzerlerinedir!..

**11-** O halde kemalistleri de, onlara karşı sus-pus olanları da adalet mahkemesine şikâyet ediyor, kendilerine duyuruyor ve dünya insanlığına ilan ediyoruz!..

Ey Milli Görüş! Ey Süleymaniler! Ey Nursiler! Ey Şeyhlik makamında bulunanlar ve Ey hocalık makamında bulunanlar! Ey ben de müslümanım diyen herkes! Ve bilcümle erkek-kadın herkes! Hepinize söylüyorum ve diyorum ki, bu topraklar ve idaresi bizimdir, yani ümmetindir. Ümmet de bizim ümmetimizdir. Kemalistler, ihanet ve hiyanet ederek, hile ve dolaplar çevirerek, ecdadımızı aldatmış ve oyuna getirmişler de topraklarımızı ele geçirmişler! Üstelik şeriat'ımızı ve mukaddesatımızı kaldırmışlar da yerine hiç de bizimle münasebeti olmayan küfrün ve kâfirin kanun ve sistemlerini getirmişler, milletimizi bölmüş ve parçalamışlardır ve birbirini



kurşunlattırarak topraklarımızı kana boyamışlardır ve boyamaktadırlar.

Buna seyirci kalamayız; hepimiz sorumluyuz: Hem insanlık önünde ve hem de Allah huzurunda!..

Geliniz! Basit meseleleri, küçük hesapları ve hatta yabancı sistemleri, tavizkâr durum ve tutumları, demokrasi ve parti sistemlerini bir tarafa bırakalım da Tevhid bayrağının altında ve Kur'an etrafında toplanalım; topraklar sahibine, idare şeriat'ına kavuşsun. Kavuşsun da rahat etsin!..

Günün idaresini elinde tutanlara gelince: Mustafa Kemal de ve onun arkasından gidenler de artık ölüp gittiler. Ve bu gidişle sizler de öyle bir yol takib ediyorsunuz! Akıllı olunuz, tevbekâr olunuz! İnad ederseniz, mürted hükmiyle boynunuza ip atarlar, dünyanız da gider ahiretiniz de!..

Bunu uzak görmeyin! Zira mülk Allah'ındır; iktidarı dilediğinin elinden alır, dilediğine verir. Dün İran'da yaptığı gibi, yarın da Türkiye'de yapar! Bu, Kur'an'ın bir beyanı, Allah'ın bir vaadidir; zamanı geldi mi mutlaka yerini bulur, Allah sözünden dönmez. Amenna ve saddakna!..

### **Bir de kaziyenin aksini görelim:**

Bu topraklar Allah'ın değil midir? Hayır! diyebilir misiniz?

Şeriat uğruna akıttıkları kanlarının bedeli olarak Allah, bu toprakları Ümmet-i Muhammed'e vermemiş midir? Hayır! diyebilir misiniz?

Bugün bu topraklar üzerinde yaşıyanlar müslüman değil midir? Hayır, diyebilir misiniz?

Müslüman bir milletin devleti müslüman değil midir? Hayır, diyebilir misiniz?

Bir devletin müslüman olabilmesi için anayasası Kur'an olması lazım gelmez mi? Hayır, diyebilir misiniz?

Anayasası Kur'an olmayan bir devlet İslam devleti olur mu? Hayır, diyebilir misiniz?

İslam olmayan bir devlet, kâfir bir devlet değil midir? Hayır, diyebilir misiniz?

O halde Türkiye'deki devlet cumhuriyetin başından itibaren kâfir devlet değil midir? Çünkü anayasası Kur'an değildir. Hayır, diyebilir misiniz?

O halde Hazret-i Muhammed'e ümmet olan herkesin Kur'an yolunda ve Tevhid bayrağı altında ve açılan bu dava etrafında toplanıp bir araya gelmeleri, topraklarına sahip olmaları ve şer'î idareyi, Kur'an idaresini kurmaları farz değil midir? Hayır, diyebilir misiniz?

Hayır, biz parti yoluyla gideceğiz veya hele zamanı gelmedi veya bizim devletle siyasetle ilgimiz yoktur veyahut da şimdi cihad devri değil, zikir devridir; çek tesbihini otur aşağı diyerek farz olan cihadı inkâr etmelerinden dolayı şer'an hükümleri kâfirlik değil midir? Hayır, diyebilir misiniz?

Bunların arkasından gidenler de aynı hükme tabi değil midirler? Hayır, diyebilir misiniz?

Tüm partiler ve hele hele iktidarı ellerinde tutanlar; şeriat mahkemesinde, Kur'an mahkemesinde, ilim ve hukuk mahkemesinde atalarının da kendilerinin de küfür yolunda, şirk yolunda bulduklarını kabul ve itiraf edip tevbe etmedikleri taktirde Şah'ın akibetine uğramıyacaklar mı? Cehennemi boylayıp putlarının yanına gitmiyecekler mi? Hayır, diyebilir misiniz?

### **Ve nihayet üç kelime:**

**1-** Mustafa Kemal'in de kemalistlerin de idareleri meşru değildir. Sebeb ise hiyanet ve irtidadlardır.

**2-** Meşru idare, „Ümmet-i Muhammed“indir.

**3-** Ümmetin bey'atlı meşru mümessilleri de taleb ve iddia makamında olup; bir taraftan gasib ve mütecavizlere: „İdareden çekilin!..“ derken, diğer taraftan da ümmetten olup, oyuna gelenleri ve uykuda olanları uyandırmaya devam etmektedirler.

Gayret ve tebliğ bizden, tevfik ve hidayet Rabb'ülâlemin'dendir.

## **NOT:**

**1-** Aldığımız mâlumata göre, kemalistler hakkımızda tekrar dava açmışlardır. Akıllarınca bu hareketi durduracaklarmış! „Cemaleddin Hoca hakkında mâsum, mâsum oldukları kadar da haklı olan birkaç müslüman hakkında dava açar; koyduğumuz kanunlarla ve verdiğimiz direktiflerle hocayı da maiyyetindekileri de hapseder, sürgüne gönderir veya göndertirsek ve bu suretle susturup bertaraf edersek, bugüne kadar yaptığımız gibi tehditlerle ve baskı rejimleriyle susturur, bertaraf eder, bundan böyle de küfrî saltanatımıza ve münafikane hayatımıza devam ederiz!..“ derler. Eğer böyle sanıyorlarsa ve hâlâ bu kanaatte iseler yanılıyorlar. Artık bundan böyle rahat yüzü görmeyeceklerdir; maskeleri düşmüş, iplikleri pazara, pislikleri ortaya çıkmıştır.

## **2- Hak gelmiş, artık batıl çökmüştür:**

Kur'an'ın beyanıyla hakkın gelişi demek, batılın ve batılların çöküşü ve bitişi demektir. Hak; zulmün, işkencenin, ateşin karşısında muvakkat bir zaman için susarsa da batıl hiçbir zaman devam etmez ve edemez. Yine Kur'an'ın beyanıyla; „Kâfirler istemese de Allah, hakkı ihkak, batılı iptal edecektir!..“ İşte ediyor; bir zamanlar kemalistler atalarına toz kondurmazken, mefsedet ve melanetleri, ihanet ve hiyanetleri, meyhurluğu ve sarhoşluğu, casusluğu ve uşaklığı, din ve İslam düşmanlığı delil ve kaynaklarıyla ortaya çıktığı halde ilmen de fikren de cevap veremiyorlar da baskı rejimine, devlet terörüne müracaat ediyorlar!..

Bunlar nedir? Bunlar; haksızların, acizlerin ifadesidir; zalimlerin, haydutların, çetelerin işidir. Yoksa medenî insan böyle yapmaz! Medenî insan; fikre fikirle, ilme ilimle ve basın yoluyla cevap verir ve bu suretle muarız ve muhaliflerini susturur, haklı olduklarını isbat ederler! Fakat heyhat!..

**3-** Kemalist rejim, bugüne kadar ayakta durmuş ise hep

baskı rejimiyle, hep süngü zoruyla, hep devlet terörüyle ayakta durmuştur. Fakat artık o yöntemleri tutmuyor ve bir daha tutmayacak! Zira yukarıda da dediğim gibi, hak gelmiş; iman hareketi başlamıştır, Kur'an hareketi başlamıştır, taviz vermeyen, yabancı sistemlere tenezzül etmiyen ve hakkı batıla karıştırmayan bir hareket başlamıştır. Ve bu hareket; kapı arkalarından konuşmuyor, yuvarlak kelimeler söylemiyor, „Adil Düzen“ demiyor; „Şeriat“ diyor; açık, net ve kesin konuşuyor ve diyor ki: „Mustafa Kemal puttur, arkasından gidenler de birer putçudur. Hilâfet ve şeriat düşmanıdır!..“

#### **4- Açık oturuma davet:**

Defalarca Evren'e de kemalist basına da söyledik. Şimdi de miraren ve kiraren söylüyor ve bütün bir dünyaya da ilan ediyoruz:

**„Ey kemalist rejimin hakim ve savcıları, avukat ve baro başkanları, basın ve yazarları, öğretmen ve profları, subay ve paşaları, parti liderleri ve sekreterleri, müftü ve vaazları!.. Sizleri münazaraya, basın yoluyla açık oturuma davet ediyoruz! Buyurun gelin; haklılığınızı ortaya koyun ve koymalısınız! Yoksa ötede beride konuşmayın!..“** Mahkeme kararlarıyla, siyasî baskılarla, devletlerarası protokollarla, gizli ajanlarla hakkı susturmak olmaz!.. O zaman dünyada hukuk diye bir şey kalmaz; ilim diye, adalet diye, insaf diye bir şey kalmaz! Demezler mi? İlmen ve fikren, hukuken ve şer'an bir adamı susturamamışlar da kanunî baskılara, devlet terörüne başvurmuşlar!..

#### **5- Gerçekler değişir mi?**

Galile'yi, „Dünya dönüyor!..“ dedi diye ateşe mahkum etmişlerdi. Ve şayet bundan böyle bir daha „Dünya dönüyor“ demezse ve demiyeceğine dair bir de imza verirse kendisini affedeceklerini söylemişlerdi. O da imza ederken şöyle demişti:

„İmza ediyorum ama, yine de dünya dönüyor!..“

Binaenaleyh, bize kızmasınlar ve dış bilemesinler. Biz yazsak da yazmasak da gerçekler değişmez; Mustafa Kemal bir put, arkasından gidenler de birer putçudur! Dolayısıyla kendisi de kemalistleri de Ümmet-i Muhammed'i, Anadolu insanını şer'an de hukuken de idare edemezler. Çünkü mürted olmaları hasebiyle ehliyyetlerini ta bidayetinden kaybetmişlerdir. Kendilerine düşen bir şey var: Gidenler gitti; hayatta kalanlara ise hâlisane tavsiyemiz odur ki, teneşire çıkmadan „Şeriat Allah'ın nizamıdır“ deyip tevbekâr olmalarıdır. Yoksa Enfal, 49-51 ayetlerinin tasvir ettikleri kişilerden olurlar:

**„Münafıklar ve kalblerinde hastalık bulunanlar şöyle diyorlardı: Bunları (müslümanları) dinleri aldattı. Oysa kim Allah'a tevekkül ederse, hiç şüphesiz Allah galib ve hikmetli olandır. Melekler, onların yüzlerine ve arkalarına vurarak „Yakıcı azabı tadın“ diye o küfredenlerin canlarını alırken görmelisin! Bu, ellerinizin önceden takdim etmesi (işlediğiniz günah, saptığınız küfür sebebiyle) ve Allah'ın gerçekten kullarına zulmedici olmaması dolayısıyladır.“**

# Allah ve Ümmet Önünde Sorumlu Bulunan Mes'ullere

**Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla!..**

**Bu risale, „El-Emir ven-Naib“ Erzurum-İspir doğumlu Reşid oğlu Cemaleddin tarafından kaleme alınıp, gayeleri İslam-Hilâfet Devleti'ni kurmuş veya kurmak olan, Allahü Teala ve ümmet önünde sorumlu bulunan mes'ullere selam ve hürmetlerimizle!..**

**El-Emir ven-Naib  
Reşid Hoca oğlu Cemaleddin  
(Kaplan)**

**Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla!..**

**Her türlü övülme âlemlerin Rabb'i olan Allah'a mahsustur;**

**Salât ve selam Hz. Muhammed'e, Onun âl ve ashabına!..**

**Biline ki, şu toplantının gayesi, müslüman olarak ölmektir!..**

**Böyle bir gayeye ulaşmanın başlıca üç şartı vardır:**

**Birinci şart imandır;**

**İkinci şart takvadır;**

**Üçüncü şart ise Kur'an'dan ibaret olan Allah'ın ipine sımsıkı sarılmaktır.**

Bu üç şartı, Ali İmran, 100-111 ayetleri arasında derli toplu bir şekilde görmek mümkündür.

Mezkur ayetlerin tefsir ve tahlili:

**Birinci ayette başlıca üç mesele var:**

Birincisi Ümmet-i Muhammed'e mühim bir tenbih;

İkincisi, imanın gereklerinden biri de Emir'e itaatın devamı;

Üçüncüsü, imanın gereklerinden bir diğeri de Ehl-i Kitab'tan (yahudi ve nasranilerden) herhangi bir taifeye (gruba) da itaat etmemektir. Çükü, bunlardan herhangi bir gruba itaat edildiği takdirde iman yolundan çıkılmış, küfür yoluna girilmiştir. Ve esasen bugün müslümanların içine düştüğü zillet ve perişanlık, müslümanların kendilerinden olmayan herhangi bir taifeye tabi olmalarıdır; ve onların arkalarından gitmeleridir.

**İkinci ayette başlıca üç mesele:**

**Birincisi şu:** Küfre gidip mürted olanlar ma'zur olamazlar!

**2-** Çünkü Kur'an elde, Peygamber öndedir!..

**3-** Tekrar Sırat-ı Müstakim'e dönüşün şartları mevcuttur; Allah'ın ipine sarılmak!..

**Üçüncü ayette üç mesele:**

**1-** İmana avdet!..

**2-** Gereği gibi takva; yani İslam'ı bir bütün olarak almak; yani din ve dünyasıyla, ibadet ve taatiyle, siyaset ve devletiyle yaşamak ve taviz yoluna asla gitmemek! Zira devlet varsa onu korumak, yoksa onu kurmak erkek-kadın her müslümana farzdır!..

**3-** Müslüman olarak ölmektir ve bu, İslam'ı din ve dünyasıyla yaşamamanın bir neticesidir.

**Dördüncü ayette üç mesele:**

**1-** Kur'an etrafında toplanmak; hep birlikte ve bir cemaat olarak; herhangi bir sisteme iltifat edip de tefrikaya düşmemek; yani kaynak Kur'an, örnek Peygamber demek ve hiçbir zaman İslam büyüklerinin târif ve tavsiyelerini

unutmamak! „Cemaat nedir?“ şeklinde sorulan bir suale Hazreti Ali şu cevabı verir: „Cemaat, hakkın etrafında toplananlardır, sayıları az da olsa; tefrika ise batılın etrafında birikenlerdir, sayıları çok da olsa!“

**2-** Nimetbilir olmaktır. Bu da iki şeye vabeste: Bâdeledave (düşmanlıktan sonra) te'lifül-külub ve tahvilü'l-mehabbet, teavün ve tesanüd!.. Uçurumun kenarında iken cehennemî bir ateşten kurtulmayı unutmamak!..

**3-** Hidayet vesilesi olan ilahî beyan! Bu beyan dün mevcut olduğu gibi bugün de mevcuttur!..

Beşinci ayette şunu mülâhaza etmekteyiz:

Salâh ve felahın sırrı „**El-emrû bil-mâruf ve nehyi anil münker**“ yapacak ulema ve tebliğ cemaatını yetiştirmek! Çünkü ferdleri cemaat, cemaatleri devlet, devletleri Hilâfet yapacak, Hilâfet'i de salâh ve felaha sevk edecek ilmiyle ve irfaniyle, tebliğ ve nasihatleriyle, meşveret ve kıyadetleriyle, riyaset ve icraatlarıyla ulemadır. Ve bu husus, mezkur ayetin bidayetindeki „ümme" kelimesiyle hitamındaki „El-Müflihun" nazm-i celilinin tahtinde mündemictir. Allahü Âlem bi müradihi!..

**Altıncı, yedinci ve sekizinci ayette iki mesele:**

**1-** Tarihten bir misal: Geçmişte de beyyineler mevcutken bir takım hissî ve dünyevî sebepleri nazar-i itibara alarak ihtilaf ve bâdel ihtilaf iftirak ve bâdeliftirak küfür ve irtidat ve neticede azab-ı azim!..

**2-** Azab-ı azim ve rahmet-i âli'de; hem öyle bir günde ki, bir takım yüzler simsiyah olmuş! Esbab-ı mucibe ise bâdeliman küfre düşme; bir takım yüzler ise bembeyaz! Esbab-ı mucibe ise ya imanda sebat ya da irtidattan sonra rücu ve tevbe, salâh ve islah!..

**Dokuzuncu ayette iki mesele:**

**1-** Bunlar tarihî hakikatlardır; Hilaf yoktur. Dünyada zulme, ukbada azaba maruz kalmamak için ibret almanız, kendinize gelmeniz, mütenebbih ve mütteiz olmanız



lazım!

**2-** İlahî bir kaynak; „Allah kullarına zulüm yapmaz! Geçmişinden ibret alıp mütenebbi ve mütteiz olmayanlar şayet dünyada zillet ve esaretle, ukbada azab ve ikabla tecziye edilirlerse bu, kendi kesblerinin bir neticesinden ilahî adaletin bir tecellisinden başka bir şey değildir.

**Onuncu ayette iki mesele vardır:**

**1-** Bütün mülk ve melekut Allah'a mahsustur; her şey O'nundur. Hayır da zarar da O'nun yedi kudretindedir; emir ve ferman O'nundur, bidayet de nihayet de O'na aittir; muvaffakiyet de ademi muvaffakiyet de O'nun iradesine bağlıdır.

**2-** Binaenaleyh, ilahî emir ve talimatı yerine getirme de onun nusret ve inayetine sığınmalı, karşılaşacağı tepki ve maniaları, ceza ve işkenceleri onun kapısına iltica ederek defetmelidir.

**„Kim Allah'a yardım ederse elbette Allah ona yardım edecektir!“, „Kim Allah'tan korkup ittika ederse Allah ona bir çıkış yolu halk eder...“, „Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona kâfidir,“** gibi ayet-i kerime'ler bu hakikatların birer ifadesi ve vadi sübhanisinin birer tecellisidir.

**Onbirinci ayette:**

**1-** Müslümanlar artık devlettir; Hakim duruma gelmişlerdir. Yani müstekbirlerin baskı rejimlerine rağmen, onların azim ve gayreti, rabblerinin hidayet ve nusreti, onları; o mustaz'afları ayağa kaldırmış, onları imamlar ve önderler yapmış, müstekbirlerin maddî ve manevî miraslarına varis kılmıştır. Onlara yeryüzünde yer ve yurt vermiş, müstekbir zihniyetlerinde, sistemlerinin de ve onları koruyan ordularının da korktuklarını başlarına getirmiştir. Kasas, 5 ve müteakip ayetler bu hakikatların bir ifadesidir.

**2-** Harice müteveccih vazifeler ve vecibeler artık başlamıştır. Neden? Çünkü İslam devlet olmuştur. Mü'min

olmanın icabı ümmet değildir. Ümmet olmanın icabı devlet değildir, hayırlı bir ümmet olmanın icabı ise harice karşı olan vazifeleri ifa etmektir. Harice karşı vazife ise; kâfire imanı, münafıka ihlası, mü'mine ise takvayı tebliğ ve telkindir.

**3-** Harice karşı olan vazifeye önce yakınından başlamalıdır. Zira gayr-i müslimler arasında müslümanlara en yakın olanı Ehl-i Kitab'dır. Çünkü müslümanlar gayr-i müslim kitabilerin zebihalarını yemeleri, kadınlarıyla evlenmeleri ve diğer işbirliğine girmeleri caizse de diğer kâfirlerle bunları yapmaları caiz değildir.

**4-** Ehl-i Kitab'ın vereceği zarar, ancak eziyettir, dedikodudur. Onlar, sizlere karşı savaş açarlarsa onlara düşen arkalarına dönüp kaçmaktır, yardım da göremezler. Binaenaleyh, yapılması gerekenler ne ise onu yapmada tereddüt etmeyin, tehir de etmeyin! Zira nusret, onların değil, sizin hakkınızdır.

Elbette böylelerinden ve benzerlerinden tehditler gelecektir. Sizler bu tehditlere karşı davanızı da kendinizi de „Hasbünellahü veni'mel vekil...“ demek suretiyle sipere almış olacaksınız!..

Ali İmran, 159 ayetinde gaye; Hilâfet devletine ulaşmaktır. Bu gayeye ulaşmak için takib edilecek yol: Ferdler, cemaatleri, cemaatler mahallî devletleri, mahallî devletler Hilâfet Devleti'ni teşkil etmelidir.

### **Bu hedefe varmanın şartları ise:**

- 1- Kavl-i leyyin,
- 2- Afivkâr olmak,
- 3- Dua ve istiğfarda bulunmak,
- 4- İstişarede bulunmak ve,
- 5- Tevekkül Alallah!..

Bunların kısa kısa izahları:

**1-** Tebliğde kavl-i leyyin; yani, ilahî mesajı verirken (yani tebliğ yaparken) asık suratlı olmamak, galizülkalb değil, beşâsetülvech olmak ve nihayet leyyinülkalb olmak

lazımdır. Zira aksi hareket, fertleri cemaat yapma şöyle durursun, mevcudu bile dağıtır.

**2-** Affedici olmak; tebliğ yaparken, kendine karşı işlenen suçları affetmek ve affedici olmak!..

**3-** Allah'a karşı suçlu ise, ilahî afv ve mağfirete mazhar olmak için, dua ve istiğfarda bulunmak!..

**4-** Hem fikirlerinden istifade etmek hem de kendilerine kıymet verildiğini hisas ettirip kalplerini tatyib maksadına binaen emir ve idarede onlarla istişarede bulunmak!..

**5-** Ba'delistişare azm ve tevekküle riayet etmek!.. Çünkü Allah mütevekkil olanları sever ve yaptıkları tevekkülün semeresini onlara gösterir!..

### **160. ayette üç mesele:**

**1-** Galibiyetin sırrı Allah'ın nusretidir.

**2-** Hızlına düşme de O'nun elindedir; hızlına düşürdüğünü, dünya bir araya gelse kurtaramaz.

**3-** Mü'minler tevekkülünü başka bir şeye değil, ancak O'na yapmalıdır. Ali İmran, 173 ayetinde üç mesele:

**1-** Tehditler, tehditvari haberler; hem çeşitli kaynaklardan ve hem de çeşitli dillerden; yani tehlike büyük, gelen haberler kuvvetli, inanmamak elde değil!..

**2-** Bütün bunlara rağmen korku yok; geri dönme yok; gevşeme yok!..

**3-** Tersine gönüllerde imanın kemale ermesi metanet ve cesaretin artması var; lisanlarda ise „Hasbünallahü veni'mel vekil“ sözünün tekrar edip durması ve „Onların en modern silahları varsa, bizim de güç ve kuvvetine nihayet olmayan Rabb'imiz var, Rabb'ülâlemin vardır.“

### **Ali İmran, 175 ayetinde üç mesele:**

**1-** Tehdit ve korku haberlerini getiren ve bu haberleri yayıp maneviyat kıran, metanet ve cesareti selbedip gönüllere korku salan şeytandır, şeytanın adamlarıdır; düşmanın casuslarıdır.

**2-** Bu kabil telkin ve tahfifler ancak şeytanın dostlarına tesir eder; bunlar sureten insan iseler de manada ve

gönülde şeytanlaşmışlardır.

**3-** İlahî ferman tecelli ediyor ki:

**„Şeytandan ve şeytanlaşmış insanlardan korkmayın, benden korkun! Eğer mü'min iseniz!..“** Zira imanlı bir kalbde ne can korkusu olur ne de mal sevgisi olur!..

**Bakara, 159-160'da dört mesele:**

**1-** Kur'an'da hak-batıl her şey beyan edilir.

**2-** Fakat ne yazık ki, ulema bazı sebepleri nazar-ı itibara alarak hakikatları ketmetme yoluna gitmiştir.

**3-** Dolayısıyla Allah'ın, meleklerin ve lanetçilerin lanetine uğramış, mel'un olmuşlardır.

**4-** Fakat henüz tevbe kapısı kapanmamıştır. Kendilerine gelip tevbe ederlerse, ihmallerini, ifsatlarını islah ederlerse ve İslam'ın hakikatlarını açık açık beyan ederlerse tevbeleri kabul görecektir. Bu babda Allah'ın vadi sarıhdır. Aksi halde lanet içinde ölür giderler.

Bakara, 174 ayetleriyle Ali İmran, 177 ayet-i celile'si de bu manadadır.

**İslam'da Taviz Yok:**

**1-** Ali İmran, 187:

**„Allah, kendilerine kitab verilenlerden: ‘Onu mutlak insanlara açıklıyacaksınız, gizlemeyeceksiniz’ diye söz almıştı. Fakat onlar verdikleri sözü arkalarına attılar ve ona karşılık bir kaç para aldılar. Ne kötü şey satın alıyorlar (onlar)!“**

İsra, 73-75 ayetlerinde:

**„Az daha onlar, seni, sana vahyettiğimizden ayırarak, ondan başkasını bize iftira etmen için fitneye düşüreceklerdi. İşte o zaman seni dost edinirlerdi. Eğer biz seni sağlamlaştırmamış olsaydık, onlara bir parça meyil edecektin. (Azdan aza taviz vermeye.) O takdirde de sana hayatın da, ölümün de kat kat azabını tattırırdık. Sonra bize karşı bir yardımcı da bulamazdın.“**

Ayette de görüleceği üzere, büyük tavize müsaade yok,

normal tavizde yok, tavizin azı da yok, azdan azı da yok; taviz vermeye meyil de yok, meylin azına da müsaade yok!

Ve nihayet tavizin en son şeklini verme yoluna gidildiği takdirde 75. ayetteki azab kendini gösterecektir.

Kehif, 28:

**(Müstekbirler geldiler ve dediler ki:)**

**„Biz gelip seninle oturmak isteriz. Fakat sizin etrafınızı bizim beyenmediğimiz adamlar sarmıştır. Bunları kov, biz gelelim!“** „Hayır!“ cevabını alınca;

**„Öyle ise münavebe yap; bir gün onlara bir gün de bize!“** „Hayır!“ cevabını alınca;

**„Öyle ise yüzünüz bize sırtınız onlara olsun!“** dediler. **İşte mezkur ayet-i celile gelip buna da müsaade etmedi!..**

Abese ayeti de mâlum!

Demek oluyor ki Kur'an, bütün taviz kapılarını öyle kapamış ki, en küçük hava girebilecek delik bile bırakmamıştır. Neden? Çünkü taviz felakettir. Bir noktada durmaz; yeni yeni tavizlere götürür ve nihayet İslam'ı yer ve bitirir. Bugünkü İslam'ın yürekler acısı hali dünün tavizkâr insanının belasıdır.

Ve nihayet Va'd-i Sübhanî; Nur, 55:

**„Allah sizden iman edip salih ameller yapanlara va'detti; onlardan öncekileri nasıl halifeler kıldıysa, onları da yeryüzünde halifeler kılacak ve kendileri için seçip beyendiği dinlerini kendilerine sağlamlaştıracak ve korkularının ardından kendilerini (tam) bir güvene erdirecektir. Onlar hep bana kulluk ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Ama kimler bundan sonra inkâr ederse, işte onlar yoldan çıkanlardır.“**

**Ayette başlıca üç mesele:**

**1-** İman ve amel-i salih'in yanında şirksiz ubudiyyet ve teslimiyyet;

**2-** Yeryüzünde istihlaf (yani hakimiyet ve iktidar verme),

temkin (kendileri için seçip beyendikleri dinlerini sağlama...), tebdil (korkularının ardından kendilerini emniyete erdirmeye).

**3-** Devam ve sebat (iman ve amel-i salihe, şirksiz ubudiyette sebat edip küfre ve fıskaya bir daha dönmeme)!

Yani; istenen üç şeye mukabil va'dedilen üç şey! (1- İman ve amel-i salih; 2- Şirksiz ubudiyet; 3- Devam ve sebat. Bunlar istenenlerdir. Va'dedilenlere gelince: 1- İstihlaf, 2- Temkin ve 3- Tebdil)!

### **Hülâsa:**

Buraya kadar müteaddid ayetlerin metin ve meallerini gördük; tefsir ve tahlillerini yaptık. Bütün bunlar, bir nevi ârife târif kabilinden ise de maksadımız iki şey:

**1-** Hastalığı teşhis,

**2-** Tedavi.

Uzun zamanların ihmali, yani hakiki manada tâlim ve terbiyeden mahrum bırakılışı, insanımızı çeşitli hastalıklara mübtela kıldı. Hatta kimilerini komaya soktu. Hilâfet müessesesini yıkarak Ümmet-i Muhammed'i çobansız, yani sahipsiz, yani Halife'siz bıraktı. Dini devletten ayırarak dini devletsiz, devleti de dinsiz bıraktı. Öğretim ve eğitimi yabancılaştırdı. Şeriat nizamını yasaklayıp yabancı kanunları getirdi; İslam hukuku yerine Batı hukukunu hâkim kıldı. Ve nihayet İslam'ın temelini (98) dinamit koydu ve neticede yapılan bu inkılablar insanımızı hasta etti, felce uğrattı, komaya soktu. İşte insanımız ve işte hastalığı!..

### **Tedaviye gelince:**

Tabiblerin ifadesine göre hastalığın sağlam teşhisi tedaviyi kolaylaştırır. Elhamdülillah, Kur'an ışığında hastalık teşhis edilmiştir; şirk ve inkâr hastalığı, nifak ve cehalet hastalığı, tefrika hastalığı, demokrasi ve laiklik hastalığı vesaire!..

Kur'an ışığında tesbit ve teşhisi yapılan bu hastalıkların

tedavisi de elbette yine Kur'an ışığında yapılacaktır ve yapılması da mümkündür. Kur'an bi temamihi ortadadır, hadis külliyatı ortadadır, Akaid ve Fıkıh külliyatı ortadadır ve bu kaynaklardan istifade edecek ve ettirecek tabiblerimiz, ulemamız mevcuttur ve ortadadır ve bu hakikatleri anlayacak ve anlatacak tebliğcilerimiz ve bu kabil faaliyetlerin maddî finansmanını temin edecek ve Tevbe, 111 ayetinin şuuruna varıp malını da canını da feda edecek ve Saf, 14'de beyan buyrulduğuna göre ilahî orduyu teşkil edecek askerlerimiz de yok değildir. Ayrıca tebliğ vasıtaları da alabildiğine gelişmiştir.

O halde „**Kur'an elde, Peygamber önde, cemaat maliyla-canıyla arkadadır!**“ parolasıyla yola devam edilecektir. Sadece bir şeye ihtiyaç var. O da Halife'nin tayin ve tesbiti! Bu da mümkün! Çünkü, Hilâfet Devleti'nin ve onun alt yapısının tesisini, çatısının çatılmasını gösteren naslar ve deliller mevcuttur; teferruatında ise şura'lar vardır.

### **Takib edilecek yol:**

Her millet mahallî devletini kuracaktır. Kurulan bu devletlere eyalet devleti, mahallî devlet, kutrî devlet, harb emirliği veya benzeri bir isim verilebilir.

İşte bu devletlerin temsilcileri veya şura'ları bir araya gelir, Halife'yi tayin ve tesbit ederler. Ve bu intihab başlangıçta münavebe ile de olabilir. Artık orası şura'nın kararına ve yapılacak anayasaya bağlıdır.

### **Kurulacak müesseseler:**

- 1- Ulema şurası,
- 2- Danışma şurası, yani şura meclisi,
- 3- Müşterek tebliğ heyeti,
- 4- Müşterek tâlim ve terbiye heyeti,
- 5- Müşterek savunma,
- 6- Müşterek medeniyet ve teknik,
- 7- Müşterek pazar kurma,
- 8- Müşterek basın ve yayın,

Vesaire!

**NOT:**

**1-** Mahallî iktidar için (yani federe devleti için) talep ve tekliflerimiz:

Geçen senelerde sureti ekli mektuplarda da görüleceği üzere Anadolu'daki mevcut kuruluşlara teklif ve talebde bulunduk ve dedik ki:

„Gelin vahdet olalım; devlet olalım! Şöyle ki: Cemaatlerimiz bir araya gelsin de ümmet olsun ve ümmet şurasını seçsin, şura da emirini intihab etsin ve Anadolu'da federe devlet olduğumuzu ilan edelim!..“

Kulak veren olmadı; kimseden ses çıkmadı, müsbet cevap alamadık!

„**Hakkı Sahibine İade**“ risalesinde de görüleceği gibi Almanya'nın Koblenz şehrinde 18.04.92'de yaptığımız toplantıda federe devletini ilan ettik ve aynı zamanda Hilâfet Devleti boşluğunu da mecazi manada istişareden sonra doldurmak üzere „En-Naib“ ismiyle tesmiye ederek ve bu suretle ünvan „El-Emir ven-Naib“ şeklini aldı.

**2- Hilâfet Devleti:**

„**Tüm Kuruluşları Birlige Davet**“ başlığını taşıyan tebliğimizde gösterdiğimiz esbab-i mucibeyle yani Rabb'ülâlemin'in Kur'an'da bu kadar vadi sübhanisi ve vad-i celalisi karşısında artık yerimizde saymamız caiz olmasa gerek! Ola ki, bu imkânı ve bu fırsatı kaçıramız, günah olur, vebal olur, mesulü biz oluruz!

Binaenaleyh geliniz; kimimiz devlet olmuş (Sudan, İran, Çeçenler gibi), kimimiz de devlet olma yoluna girmiş (Afganistan, Filistin gibi). Bizim gibiler de devlet olduğunu ilan etmiş bulunmaktayız; kimileri de (Tunus, Cezayir, Mısır, Suud, Lübnan, Pakistan Bangladeş, Kırgızistan ve emsali gibi devletler içinde cemaatler haline gelmiş!..

Ve bu arada şunu ilave edelim ki, bizler vaad-i sübhaniye ihlasla inanarak ve O'nun nusret ve inayetine iltica ederek **Hilâfet Devleti**'ni ilan ettiğimiz takdirde Mevlay-ı Müteâl



bizleri muvaffak kılacaktır. İslam âlemindeki bu kabil çalışmalar hız kazanacak, cesaret kazanacak ve iltihaklar olacaktır. Hele hele ilan edilecek Hilâfet Devleti, istinad ettiği nizamnamesi Kur'an'ın ruh ve metnine uygun olursa, kuruluşu sağlam bir yapıya sahip olur ve başındaki Halife'de ilmiyle, amel ve takvasıyla, icraat ve cesaretiyle, ivezsiz ve tavizsizliğiyle mâruf ve meşhur olursa itimad telkin eder, iltihaklar daha da hız kazanır ve hedefe ulaşma daha da kolay olur.

Kardeşlerim! İşte sizlere yazmış bulunduğumu bu mektupla esbab-ı mucibeler ve bunlara müstenid taleb ve tekliflerimi arz etmiş oluyorum ve hüsnü kabul görmesi ve cevabının müsbet olması en halisâne arzum ve talebidir!.. Kabul görmediği takdirde, birinci merhalede olduğu gibi, ikinci merhalede de biiznillah ve bi-inayetillah üzerimize düşeni yapacağız, **Hilâfet Devleti**'ni de ilan edeceğiz!..

Ve şunu da ilave edelim ki; işte bu ilandan sonra artık sizlerin şer'an ve hukukan itiraz etme hakkı kalmamıştır. Ancak yukarıda da beyan ettiğimiz vechiyle mahallî devletlerin temsilcileri olarak bir „Ehl-i Hal vel-Akid“ teşkil edildiği taktirde yeniden müzakereye oturulabilir.

Ve yine biz inanıyoruz ki, birinci ilan hususunda muarız ve muhaliflerimiz, şer'an de ilmen de cevap veremedikleri gibi ilan edilmesi çok bereketli olmuş, iltihaklar hız kazanmıştır. İkinci ilanın da böyle olacağına inanmaktayız. Fakat gönlüm istiyor ki, bu ikinci ilanı hep birlikte yapalım, bu sadece benim gönlüm değil, bütün müslümanlar bunu istemektedir; Hakk'ın rızası da bu istikamettedir.

„Şayet biz Hilâfet Devleti'ni ilan edersek düşmanlar birleşir ve bizi yok ederler!“ denirse bu bir ihtimaldir ve bir tevehhümdür. Ve fakat Rabb'ülâlemin'in vadi sarihdir, hakdır ve kesindir. Kur'an'da nasr ve nusret kelimesi yetmişten fazla yerde geçmektedir. Bunlardan sadece bir tanesi şu mealde: „**Mü'minlere yardım etme üzerimize**

**bir hakdır.**“ (Rum, 47) „Serahat ve hakikatının karşısında ihtimal ve tevehhüme itibar yoktur,“ kaidesi vardır.

Bakınız Cenab-ı Hak başka bir ayetinde „**Onlar tuzak kuruyorlar, Allah ise onların tuzaklarını bozacaktır,**“ fehvasının bir tecellisidir ki, Allah ne yaptı? PKK'yı kemalistlerin başına musallat etti de kemalistler bizimle uğraşacak zaman bulamadılar ve bulamıyorlar!..

**3-** Endişe varid olsa bile ilanda fayda vardır:

Yukarıda ifade edildiği gibi „Şayet bizler Hilâfet Devleti'ni ilan edersek, düşmanlar birleşir bizi yok ederler!..“ fikri bir ihtimaldir ve bir tevehhümdür demiş ve „katiyyetin karşısında ihtimale itibar yoktur“ kaidesini hatırlatmıştık. Farz edelim ki, bu ihtimal tahakkuk etti; yani düşmanlar birleşti bizi yok etme hareketine girişti, yine bizim kârımız vardır. Neden? Çünkü ehl-i küfrün asıl gayesi müslümanları imhadır, yok etmedir. Siz ilan etseniz de etmeseniz de fırsat bulunca onlar müslümanları yok edecektir. İşte yahudinin, Filistin müslümanlarını, işte Ermeniler'in Karabağ'a saldırması ve işte Sırp'ların Bosna-Hersek'i imha hareketine girmesi ve diğer ehl-i küfrün de seyirci kalması gibi!

Demek oluyor ki, siz Hilâfet Devleti'ni ilan etseniz de etmeseniz de endişe variddir ve netice değişmiyor. İki halde de imha var, ölüm var ama hangisi kârlı; tercih hangisinde?

**1-** Sessiz kalarak ölüme gitme mi?

**2-** Hilâfet Devleti'ni ilan ederek ve mücadelesini vererek ölüme gitme mi?

Tercih: Elbette ikinci şıkkı tercih etmemiz lazım! Neden? Çünkü ikinci şıkda şehid olarak ölme vardır.

**Acele etme:**

Acele etmede iki fayda var.

**1-** Fırsatı kaçırma tehlikesi! İnsanlık bir bunalım içinde, kriz geçiriyor, ne yapacağını şaşırıyor! Adeta susuzluk hastalığına yakalanmış, develer gibi susamış, imdat diye

feryad ediyor. Suyun şüphelisine, zararlısına bakmıyacaktır. Her önüne çıkacak suyu içecektir. Şayet siz şeriat'ın o berrak, o şifalı suyunu takdim etmezseniz mikroplu suları içecek, hastalık üstüne hastalığa yakalanacaktır. Ya komaya girecek ya da ölüme gidecektir. Veyahut da en azından şifayâb olması asırlar alacaktır ve buna sebebiyet veren de sizler olacaksınız.

## 2- Çıkmaza Girme:

Ve şayet sizler görünüşe bakıp bir takım sebepleri ileri sürer de acele etmezseniz yabancıların teşvik ve tahrikiyle yarın tavizkârlardan veya bid'atçılardan biri çıkıp Halife'liğini ilan ederse, artık siz kolay kolay ortaya çıkmazsınız, Hilâfet ilan edemezsiniz, fırsatı kaçırmış ve işi çıkmaza sokmuş olursunuz ve buna yine siz sebebiyet vermiş, suçlu siz olmuş olursunuz!..

## 3- Bereketin oluşması:

Siz Hilâfet Devleti'ni ilan ettiğiniz takdirde Allamülğuyub olan Allah Teala büyük bir bereket ihsan edecek; Tevhid ehli olanlar fevc fevc gelecek, zayıf iradeli olanlar iradelerinde kuvvet bulacak; kalplerinde nifak hastalığı taşıyanlar ise nifaklarını yavaş yavaş terk edip ihlase yönelecek ve bu suretle iltihaklar hız kazanacaktır. Çünkü, kalpler Allah'ın elinde ve O'nun idaresindedir. Sizler o yönde ve o yolda adım atarsanız muhsinlerden olmuş olursunuz! Allah ise muhsinleri sever ve onların emeklerini zayi etmez!..

## Hilâfet Devleti'nin asıl görevi:

Günümüz dünyasının hususiyle iki görevi vardır. Bunlardan biri „Tevhid'e evet!“, ikinci ise şirke „Hayır!“dır. Bunlara mukabil de mü'minler iki şey kazanır: İlahî teminat ve doğru yolda olduklarını tasdik. Kur'an şöyle der:

**„İnananlar ve imanlarına zulüm (şirk) bulaştırmayanlar var ya! İşte güven onlarındır ve doğru yolu bulanlar da onlardır.“** (En'am, 82)

Bu mevzuyu bir misalle açıklıyalım:

Bir köy düşünün; koyunları var, çobanları da var! Fakat eşkiya çeteleri ne yapmış? Çobanlarını koyunlarının başından uzaklaştırmış ve sürmüştü!.. Koyunlar çobansız kalmış! Çobansız kalan koyunlar ne olur? Ya kendilerine kurtlar saldırır ya da kendileri ötekinin-berikinin bağına-bahçesine, tarlasına-çayırına girip tahrip eder!..

İçinde sizin de koyunlarınız var! Köylülere diyorsunuz ki; „Geliniz, istişaresini yapalım da koyunlara münasib bir çoban tayin edelim!..“ İşin garib tarafı; koyunların asıl bir sahibi var; faydalanmak üzere köylülere teslim etmiş! Yarın mal sahibi gelip sizden koyunların hesabını sormaz mı? Elbette soracaktır ve koyunları çobansız bıraktıkları için köylülere ceza bile verecektir! Değil mi?!

Fakat ne yazık ki, köylüler bunun idraki içinde değiller hatta umurlarında bile değil! Şimdi iş size düştü; artık kendinizi mecburen ortaya koyacak, koyunların başına geçeceksiniz, değil mi? Ve bu, pek tabii bir şeydir!..

İşte günümüz dünyasında manzara tıpkı bu! Geciktirmeye gelmez! Ya koyunlar başkalarının haklarını tahrip edecek, ya da kurtlar koyunlara tekrar saldıracak; hatta saldırmakta!..

Bize gelince:

Biz de bu misalden hareket ederek kendimizi ortaya koyduk!.. Bunda iki fayda var! Biri, boşluğu doldurup koyunları mehma imkân çobansız bırakmamak, diğeri de Allah'ın indinde mesuliyetten kurtulmaya çalışmaktır.

**Ve netice:**

Şurası da çok iyi biline ki; gayemiz şan-şöhret değildir, makam-mevki değildir, para-pul da değildir! Hatta ağır bir külfetin ve ağır bir mesuliyetin altına girmektir; dedikodulara mâruz kalmaktır ve hatta bir nevi hayat tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktır.

Fakat Rabb'ülâlemin vardır; koyunların sahibi vardır, O'na tevekkül ediyor, yardımına sığınıyor; zorlukları aşacağımıza; şer'an, ilmen ve hukuken hakları

koruyacağımıza inanıyoruz! Elhamdülillah!..

Kur'an şöyle der:

**„Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse (bilsin ki, Allah onları helak eder ve onların yerine), öyle bir nesil getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler; mü'minlere karşı alçakgönüllü, kâfirlere karşı izzetli ve şerefli (güçlü ve kuvvetli), Allah yolunda cihad ederler ve kınayıcıların kınamasından korkmazlar! Bu, Allah'ın bir fazlıdır. Onu dilediğine verir. Allah'ın fazlı geniştir, (O), bilendir.“**  
(Maide, 54)

„Tarih tekerrürden ibarettir“ fehvasınca Tevhid ve şirk birbirini takib edegelmişlerdir. Tevhid ehli, zamanla şirke sapmış, mürted olmuş, tarih sahnesinden silinmiş, yerine mücahid (kahraman) bir millet getirilmiştir. Günümüz dünyasında ve bu arada Anadolu'da aynı manzara yaşanmaktadır. İstisnalar kaideyi bozamaz. Kemalistler, laik kafalılar ve partiler şirke düşmüş, mürted olmuşlardır. Dolayısıyla yıkılmaya, yok olmaya yüz tutmuşlardır! İşte onların yerine yeni bir nesil gelmektedir. Bu nesil; önce partilikten ayrılıp, demokrasiyi terketmiş, Peygamberî bir cemaat olmuş, sonra Anadolu Federe İslam Devleti'ni ihya ve ilan etmiş daha sonra ise, „Hilâfet Devleti'ni“ ihya ve ilan edecektir. Anadolu'da ve İslam âleminde şirk hastalığına mübtela, tarih sahnesinden silinmeye mahkum olanların yerini alacaktır. Ve bu, değişmeyen kanunun bir tecellisidir. Bu hususu şu hadis-i şerif de tefsir ve teyid etmektedir:

**„Ümmetinden kıyamete kadar bir taife eksik olmayacaktır! Onlar hak üzerinde olup (hakkı tebliğ ve telkin edecekler ve asla taviz verme yoluna gitmeyeceklerdir...) Ve bu arada onlara muhalif ve muarızları zarar veremeyeceklerdir!..“**

**Vâdedilen Hilâfet Devleti:**

Kur'an ve sünnet'in müteaddit ayet ve hadislerinde işaret

buyrulduğu gibi, Allah Resulü (s.a.v.) şu hadisinde de seraheten yer almaktadır:

**„İçinizde peygamberlik, Allah'ın dilediği zamana kadar devam edecektir. Sonra Allah, onu kaldıracak, sonra ısıricı hükümdarlık onun yerini alacak; sonra onu kaldırmayı murad ettiği zamana kadar devam edecek, sonra onun yerine cebrî (zorba) bir hükümdarlık olacak ve o da Allah'ın dilediği zamana kadar devam edecek ve bu da kaldırıldıktan sonra yerine Peygamberlik yolu üzerine Hilâfet idaresi kurulacaktır. (Bu sıralamayı yapan Allah Resulü) sonra sükut etti.“** (Ahmed b. Hanbel, sahih senetle, 4/273; Cündullah, Said Havva, s. 407'ye bak!)

#### **Beş devir:**

Hadisi tahlil edersek karşımıza beş dönemli bir tablo çıkacaktır:

- 1- Peygamber devri;
- 2- Halife'ler devri;
- 3- Isıricı hükümdarlık devri (Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar...);
- 4- Zorba devri (Cumhuriyet ve M. Kemal devri...);
- 5- Başa dönen ve peygamberlik devrini esas alan Hilâfet devri!..

**„Hilâfet Devleti“**ni ihya ve ilan eden bizler, işte bu beşinci dönemin başlangıcında bulunmaktayız. Bu hususta isabet etmişsek, Rabb'imizin lütfudur, şayet hata etmişsek hata bize aittir.

# HİLAFET DEVLETİ BULUNMAZ BİR NİMETTİR!..

## **Mevzu: „Hilâfet Devleti“**

„Federe“ devlet için söylenenler, genelde „Hilâfet“ devleti için de geçerlidir ve söylenebilir.

Bu mevzuuda dört şey:

- 1- Devletin lüzum ve vücubu;
- 2- Devletin vücudu ve tahakkuku;
- 3- Devletin hukuk ve mükellefiyeti ve
- 4- Devletin devam ve bekâsı.

## **Devletin târifi:**

Devlet demek; nihai bir teşekkül ve en büyük bir kuruluş, demektir. En büyük müesseseleriyle varlığını gösterir; yani, onun bünyesinde insanoğlunun muhtaç olduğu şeyler vardır; hayatta ve manada ihtiyaç duyduğu ne kadar saha varsa, onların hepsine şamil ve onların tümünü ihtiva eder.

Bazı ulema Hilâfet Devleti'ni şu şekilde tarif etmiştir:

„Din ve dünya işlerinde umumi riyaset!“

## **Faydaları:**

Fayda ve yararlarını saymakla bitiremezsiniz! Devletin faydalarını bir cümle ile ifade edecek olursak devlet demek; içe karşı bir barınak, dışa karşı bir kaledir. İçe karşı bir emanetler hazinesi ise dışa karşı da bu

emanetlerin bir muhafızı, bir koruma polisidir. İçer karşı bir tarih kültürü, bir ilim hazinesi ise, dışa karşı da bir kalkandır ve nihayet devlet, içer karşı bir terbiye müessesesi ise dışa karşı da bir tebliğ, bir nümune-i timsal müessesesidir. Ve son olarak devlet; dünyanın cennetidir. İnsanoğlunu cennette imişçesine rahat ettirir; huzur içinde günlerini geçirmesine ve tatlı bir hayat sürmesine vesile teşkil eder!..

İşte devlet; Hilâfet Devleti bu kadar nimete sahip ve bu kadar önemi haiz olduğundan dolaydır ki, varsa onu korumak yoksa onu kurmak, erkek-kadın her müslümana farzdır, Allah'ın kesin emridir. Müslümanın bir gün bile hatta bir saat bile devletsiz ve Halife'siz kalması caiz değildir. Baksanıza! Ashab Efendilerimiz (Allah kendilerinden razı olsun!), Peygamber (s.a.v.)'in techiz ve tekfinine Halife seçmeyi takdim ve tercih ettiler de önce Halife'yi seçtiler ve cenazeyi sonra defnettiler. Keza Akaid ve Fıkıh kitaplarını okuduğunuzda göreceksiniz ki;

**„Sınırları muhafaza, adaleti temin, hakkı ihkak, mütecavizleri tecziye, yetim çocukları evlendirme, zekât mallarını toplayıp, mahalline tevzi, cuma ve bayram namazlarını kıldırmanın sıhhati ve nihayet emr-i mâruf ve nehy-i münker yapma“** devletin görevleri arasında yer almaktadır. Bütün bunları yapma ve yerine getirme farzdır. O halde devlet kurma ve devlete sahip olma da farzdır. Neden? Çünkü fikhî bir kaidedir:

„Ma yetevakkafü aleyhil farzu fehüve farzün! Yani, o şey ki, bir farzı yerine getirme ona bağlıdır. Öyle ise o da farzdır.“

Demek oluyor ki, müslümana devlet, hava ve su gibi lazımdır, vacibtir. Vücubu ise, kitab, sünnet ve icma-i ümmetle sabittir.

### **Devletin vücud ve tahakkuku:**

Biz, müslüman bir milletiz; Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz; devletimiz olmalıdır ve farzdır. Farz olan bu



devlet Hilâfet Devleti'dir, İslam devletidir. Ve bugün böyle bir devletimiz yoktur. 1924'den itibaren yoktur. Mustafa Kemal kaldırmıştır. O gün bu gün bir devlet boşluğu vardır. Mustafa Kemal'in ve onu takip eden kemalistlerin kurdukları devlet ve hükümetler ise meşru değildir. Niye meşru değildir? İhanet ve hiyanet üzerine kurulmuştur da ondan; yalan ve aldatma üzerine kurulmuştur da ondan; milletimiz, oyuna getirilmiştir ve aldatılmıştır da ondan. Kaldı ki, kendisinin de kemalistlerin de kurdukları ve devam ettirdikleri devlet, dinsiz bir devlettir, sarhoş bir devlettir, meyhaneci ve kerhaneci bir devlettir. Kendileri de birer teröristtir. Binaenaleyh, müslümanları temsil edemezler. O halde müslümanları temsil eden bir devlete ihtiyaç vardır; yoksa ölenler cahiliyyet ölümü üzerine ölüp giderler. Tüm müslümanları ve müslüman kuruluşları birliğe davet ettik ve dedik ki: „Cemaatler Kur'an etrafında bir araya gelsin, bir ümmet teşekkül etsin, ümmet de şurasını seçsin, şura da yeni emirini intihab etsin!..“ Kulak veren olmadı. Kendileri de zaten layık değildi. Çünkü bir kısmı partici, bir kısmı da tavizci idi!.. Dolayısıyla bunlar birer zalim kuruluşlardır. Zalimler ise Kur'an'ın beyanıyla, Allah'ın ahbine nail olamazlar. O halde devlet kurma işi yine sizlere kaldı, ey cemaat! Çünkü sizin ne taviziniz var, ne de partiniz! Her şeyiniz şeriat'a bağlı, fetvaya dayanmakta!..

Ve netice: Bu şerefi Allah size nasib etti, Elhamdülillah! İşte şu anda devletsiniz, Allah'ın indinde devletsiniz. Vatanınız genelde dünya, özelde Anadolu'dur. Allah, zalimlerin, asilerin, kâfirlerin elinden alıp size teslim edecektir.

Bir devletin vücut ve tahakkuku, başlıca üç temel yapıya sahip olmalıdır. Bunlardan biri ve birincisi:

**1- Millettir.** Yani, bir cemaat ve bir topluluktur. Evet; bir cemaat olmadan, hatta kayda değer bir cemaat olmadan devlet düşünülemez. Ve bu cemaat, gelip geçici değil,

müstekar ve devamlı bir hayata sahip olmalıdır ve manevî bağlarla birbirine bağlı bulunmalıdır.

**2- İklim:** Yani bir toprak parçasına sahip olmalıdır ki insanlardan o topluluk, o toprak parçası üzerinde gezip dolaşacak, oturup kalkacak, hayatı da mematı da o topraklar üzerinde cereyan edecektir.

**3- Hakimiyyet:** İnsanlardan bir cemaat, bir toprak parçası üzerinde yaşasalar da ve fakat hakimiyetleri olmazsa, yani söz sahibi olmazlarsa devlet olamazlar. Yani, içteki vazifelerini yapma gücüne sahip olamadıkları gibi dışa karşı da varlıklarını isbat edemezler.

Bize gelince: Biz bir devlet ilan ettik. Acaba, bu devlette bu üç unsur mevcut mu idi?

Şimdi bu sorunun cevabını araştıralım: Daha önceki konuşmalarımız ve yazılarımızda da mufassal beyan ve izah ettiğimiz gibi, burada da kısaca ve icmalen kaydedelim:

### **1- Millet ve ümmet:**

Elhamdülillah, millet unsuru vardır. Devlet olacak kadar hatta fazlasıyla bir insan topluluğuna sahibiz. Bu topluluğun ismi, şeriat nazarında „Ümmet'tir, Ümmet-i Muhammed'dir“. Bu ümmet; Avrupa topraklarında da vardır, Anadolu topraklarında da vardır ve her iki tarafta da gündün güne sayıları çoğalmakta; fertler ve cemaatler halinde iltihaklar vuku bulmaktadır. Toprağımız da mevcuttur: Anadolu toprakları! Ecdad mirası, şehidler diyarı! Gasiblerin, zalimlerin eline geçmesi, bu toprakların dinen de hukuken de mülkiyet hakkının el değiştirip, gasiblerin, işgalcılarının eline geçmesine sebebiyet vermez. Kaldı ki, işgalcilerde ümmeti idare etme ehliyeti yoktur. Çünkü bunlar, şeriat'ı kaldırmalarıyla, şeriat'ı hor görmeleriyle küfre sapmış, kâfir ve mürted olmuşlardır. Kâfirlerin ise, Kur'an'ın beyaniyle müslümanları idare etmeleri caiz değildir. Bu hususlar, „**Hakkı Sahibine İade**“ isimli risalede mevcuttur.

### **Hakimiyet unsuru:**

Evet; hakimiyet unsurumuz da mevcuttur. İki türlü hakimiyet düşünülebilir: Maddî-manevî; hak-batıl! Mühim olan dine dayanan, ilme istinad eden ve haklı olan hakimiyettir. İlimsiz ve haksız hakimiyetler, sabun köpüğüne benzer; kısa bir zaman kendini gösterirse de sönmeye ve yok olmaya mahkûmdur!.. İşte, kemalistlerin Anadolu'daki durumları bundan başka değildir; ihtilaller, ihtilatlar, isyanlar, ayaklanmalar, baskınlar, katiller ve cinayetler birbirini takib etmede; işyerleri ve hatta evler hayat tehlikesiyle karşı karşıya; polisler ve askerler dahi, evlerinden, yer ve yurtlarından çıkarken, acaba akşama eve dönecek miyiz endişesi içinde; insanımız, yabancılara işçi olmuş, devlet ise borçlu düşmüştür; Sözüm ona hükümet adamları ise emir kulu, satılmış birer kukla: İşte Bosna faciası, işte Azerbaycan şenaatı, işte göç kafileleri, işte namusların pay-i mal oluşu!.. Ve nihayet içte ve dışta insanımızın sahipsiz kalışı ve işte bütün bunlar neyi gösteriyor ve neyi isbatlıyor? Anadolu toprakları üzerinde devletin olmayışını! Değil mi? Evet bu devlet emir kuludur; Kore'ye asker gönderir, Somali'ye asker gönderir, İncirlik havaüssünden uçakları kaldırır, Iraklı'yı bombalar!.. Neden? Çünkü, Amerika'nın kuklası, yahudinin uşağıdır. Ama Bosna'ya, Karabağ'a ve benzeri yerlere asker göndermez ve gönderemez! Neden? Çünkü uşaklığını yaptığı güçler müsaade etmemiştir de ondan!..

### **Ve netice:**

İşte bütün bunlar gösteriyor ki, kemalist devlet, müslümanların devleti değildir, kemalist devlet o topraklarda barınma hakkına sahip değildir; Kemalist devlet, güç ve hakimiyetini Ümmet-i Muhammed'den değil, kâfirlerden ve kâfir güçlerden almaktadır ve dolayısıyla Anadolu insanını temsil edemez ve işte edemiyor ve bundan böyle de edemeyecektir. O halde çekilip gitmeleri ve hakkı sahibine iade etmeleri şarttır.

Etmedikleri takdirde bu ümmet, bunların elinden hakkını alacaktır; ama er ama geç ve fakat mutlaka alacaktır. Zira bu gidiş, o noktaya doğru bir gidiştir. Bu gidişi durdurmaya ne Selanikli Mustafalar'ı kâfi gelecek ne de Devlet Güvenlik Mahkemeler'i ve ne de üniversite rektörleri! İşte bunlara hodri meydan diyor, açık oturuma davet ediyoruz ve diyoruz ki, „Tek tek gücünüz yetmiyorsa, birleşin, bir araya gelin! Bir araya gelin de Cemaleddin Hoca'nın işini bitirin! Yoksa Hoca sizin topunuzun işini bitirecektir!..“ dediği halde dilleri tutulmuşçasına sesleri çıkmıyor!

Elbette çıkmıyacaktır, çıkamaz da! Neden? Çünkü; bunlarda ne din vardır ne de ilim, ne hukuk vardır ne de adalet ve nihayet bunlar echel-i cüheladan tecehhül etmiş birer cahil, robotlaşmış birer uşak!..

Bu cümle ile ilgili olarak İbn-i Abidin, c. 5, s. 369; Fetavay-i Hindiyye, c. 1, s. 146; Maverdi, Ahkâm-i Sultaniyye, s. 3 ve ma badeha); Buğyetülmüsterşidin, s. 247-248; Tefsiri Kurtubî, Bakara, 30 gibi kitaplara da bakın!

### **Muarız ve muhaliflerimiz:**

#### **1- İsim olarak itirazları:**

Bir zamanlar bazılarının itirazları „metod“ kelimesi üzerinde idi ve diyorlardı ki, „Metod“ tâbirini kullanamayız. Çünkü, metod kelimesi yabancıdır, batıdan gelmiştir. Binaenaleyh, bizim bu kelimeyi kullanmamız caiz değildir...

#### **Cevabımız:**

Kendilerine cevap vermiştik ve demiştik ki, „dinî“ mevzularda da olsa yabancı kelimeleri kullanabiliriz; bunda hiç bir sakınca yoktur. Nitekim kullanıyoruz da! Mesela: Salât kelimesi yerine namaz kelimesini, savim kelimesi yerine oruç kelimesini kullanmaktayız. Burda da öyle; ortada bir mana var: „Hedefe götüren yol“. Bu manayı Arab, „Vesiyle veya usul“ gibi kelimelerle ifade eder. Furs Ehli ise „Rah“ kelimesiyle, Türk ise „Yol“ kelimesiyle tabir etmektedir. Bütün bunlar caiz ise, ki caizdir. Ya bu mânada

neden „Metod“ tâbiri kullanılması diye yazmıştık. Ve ilaveten şunu söylemiştik: „Ancak, Cenab-ı Hakk'ın isimleri müstesna! Çünkü onlar tevkifîdir; genelde Kur'an'da veya sünnet'te geçmesi lazımdır.

### **Federe tâbiri:**

Bazıları da „Federe“ kelimesine kafayı takmış; „Cemaleddin Hoca'nın, bu tabiri kullanması caiz değildir. Çünkü, bu kelime batıdan gelmiştir...“ diyorlar.

Cevabımız odur ki, bu, bir tâbirdir; lafızdan çok mânayı ilgilendirir. Yani bu manada bir devlet kurmak caiz midir, değil midir? İşte bunun üzerinde durmak gerekirdi ki, caizdir; isbatı yapılmıştır. Fakat gel gelelim: Bizim âlim ve allameler söyleyecek bir şey bulamıyor da „Federe“ kelimesi üzerinde duruyorlar! Be hey mübarek! Eğer „Federe“ kelimesi ağızına sığmıyorsa, sığan kelimelerden bir başkasını kullan ve de ki: „Bölge devleti, muhit devleti, kıt'a devleti, kutri devlet, beylik devleti, harb emirliği devleti, eyalet devleti...“ İşte bunlardan birini kullan! Fakat; onun maksadı, aşağıda söyleyeceğim gibi, başkadır!..

### **30 Hoca'nın Fetvası:**

Ortada fol yok, yumurta yok! Fakat bir laf dolaşıyor; Cemaleddin Hoca'nın kurduğu devlet hakkında fetva vermişler, imza koymuşlar da Hoca'ya göndermişler ve demişler ki, „Senin ilanını yaptığın devlet yanlıştır!..“ Hayır, bize böyle bir şey gelmemiştir. Bu, düpe-düz yalandır, iftiradır. Şayet böyle bir şey varsa, muarız ve muhaliflerin; hatta kemalistlerin arayıp bulamayacakları bir şeydir, bir fırsattır. Hemen gazetelerde neşretsinler!.. Ama ortada böyle bir şey yoktur!..

### **2- Başarılı olamaz:**

Yeni allamelerden biri de çıkmış; sağına bakmış, soluna bakmış, düşünmüş ve taşınmış, söyleyecek başka söz bulamamış da gayıbtan haber alırcasına „Cemaleddin Hoca başarılı olamaz!..“ şeklinde bir cevap buyurmuş!.. Böylelerinin hali, bir nevi Velid b. Muğire'nin haline

benzemektedir. Velid b. Muğire Kur'an'da şöyle tasvir ediliyor ve deniyor ki:

**„Hayır! Çünkü o, bizim ayetlerimize karşı bir inatçı kesildi. Onu dimdik bir yokuşa sardıracağım! Zira o, düşündü, ölçtü biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü, biçti! Yine kahrolası nasıl ölçtü biçti. Sonra baktı. Sonra surat astı, kaşlarını çattı. Sonra arkasını döndü, büyüklük tasladı: ‘Bu, dedi; rivayet edilip öğretilen bir sihirden başka bir şey değildir! Bu, sadece insan sözüdür.’ Onu sakar (adlı cehennem) sokacağım...“**  
(Müddessir, 16-26)

### **Hak cemaat bir tanedir:**

Evet, biz: „Hak kuruluş ve hak cemaat bir tanedir; diğer bütün cemaatler ve kuruluşlar ise ya batıldır ya da bir ayağı camide, bir ayağı Anıtkabir’de olup hakkı batıla karıştıran cinstendir ki, bu da yine batıldır. Hem de batılın en tehlikelisinden!..“ dedik.

Hakikat bu merkezde iken, ulema geçinenlerden biri çıkmış, diyor ki:

„Her kuruluş, kendi çizgisinde ve kendi istikametinde yürüsün; kimse kimseye çatmasın ve karışmasın!..“ Ve bunu söylemenin yanında bir de teşbih yaparak diyor ki: „Kuruluşlar, bir bedenın uzuvlarına benzer; her uzuv, kendine düşen görevi yapmakta ve birbirine müdahale etmemektedir.“

Evet; allâmemiz böyle diyor ve fakat böyle derken, büyük bir gaf yapıyor; düşünmüyor veya düşünemiyor ki, beden organları bir merkezin, bir beyin merkezinin idaresi altında ve onun kontrolünde fonksiyonlarını icra ve ifa etmektedirler ve işbirliği halindedirler. Fakat, çizgileri farklı olan kuruluşlar, böyle bir merkeze sahip midirler; emir ve tâlimatı bir merkezden mi alıyorlar? Hayır, her biri ayrı ayrı merkezlere, ayrı ayrı emir ve komutalara bağlı!.. Binaenaleyh, bu hatalı bir teşbih değil mi? Elbette hatalı bir teşbihtir ve hem öylesine! Bu hata, şayet bile bile

yapılıyorsa, bu, hakikata karşı işlenen bir suçtur ve bir zulümdür. Şayet bilmeden yapıyorsa, yarım mollalığın bir sonucudur ve bir zulümdür. Zalimlerin ise arkalarından gitmek şöyle dursun, kendilerine selâm bile verilmez!..

Kur'an şöyle der:

**„Zâlimlere en ufak meyille meyletmeyin, sonra size ateş dokunur; ve sizin için Allah'tan başka ne bir dost vardır ve ne de bir yardımcı.“** (Hud, 113)

Keza; bunlar lider olamazlar. Çünkü, Bakara, 124'ün beyaniyle zalimlere liderlik hakkı yoktur. Ayrıca İsrâ, 71'e göre de mahşerde her insan lideriyle çağrılacaktır. İşte bu noktada insanımıza sesleniyor ve diyoruz ki: Kendine gel, aklını başına al; cahil ve cühelanın arkasından gitme, böylelerini lider kabul etme! Zira bunlar, en azından yarım mollalardır; on iki ilmi tahsil etmemişlerdir, ilimden behreleri yoktur; İslam'ı yanlış anlamışlardır ve yanlış anlatmaktadırlar. Dolayısıyla böylelerini liderliğe Allah da kabul etmiyor, Peygamber de kabul etmiyor, Kur'an'da kabul etmiyor, akli başındaki müslümanlar da kabul etmiyor!.. Pekiyi ama, sen nasıl böylelerini lider kabul edip arkalarından gidiyorsun? Sen hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Sen hiç mi Allah'ın azab ve cezasından havf ve haşyet etmiyorsun? Bir gün gelecek, ne sen bunları kurtaracaksın ne de bunlar seni! Binaenaleyh, tekrar ediyorum ve diyorum ki kendine gel ve kendine acı da, ilan edilen **„İslam Devleti“**ne teslim ol, bey'atını yap ve bu işi şunun veya bunun tesiri altında kalarak veya malından ve canından korkarak geciktirme ve bu senin için son derece mühim bir fırsattır! Daha neyi bekliyorsun! Artık **„Hilâfet Devleti“**nin ihya ve ilanı yapıldı! Bu, Allah'ın kitabına dayanan, Peygamber'in sünnet'ine uyan ve her şeyi fetvaya istinad eden bir devlettir, bir İslam devletidir; Anayasası Kur'an, bayrağı Kelime-i Tevhid olan bir devlettir. Ve nihayet, netice itibariyle tekrar ediyor ve diyoruz ki, bu ilan karşısında müslümana iki şeyden biri

düşmektedir: Ya cevap verip bu hareketi çürütecekler ya da bey'at edip teslim olacaklardır.

### **Şevket kelimesi:**

Abdurrahman el-İrakî tarafından hicri 350 tarihinde kaleme alınan ve „**Buğyetül-Müstersîdin**“ ismini alan kitabın 247. sayfasında şöyle denmektedir:

**„Şevket sahibi olmanın manası, insanların inkıyad ve itaat etmeleri ve teslimiyet göstermeleri demektir; her ne kadar elinde ve emrinde silah ve savaş aletleri ve ordu birlikleri olmasa bile!..“**

### **Halife'yi intihab etme:**

Halife'yi intihab etmenin yollarından üçüncüsü de „Ehl-i Hall vel-Akd“in icmai. Şöyle ki, İslam beldelerinden bir beldede imamları Halife'leri öldü; veliahd de tayin edilmemiştir. Beldenin sakinleri ne yaptılar? Kendileri için bir devlet reisi tayin ettiler ve bu hususta rıza gösterip söz birliği yaptılar. Artık bütün bölge ve ufuklarda bulunan bütün müslümanlara o imama bey'at ve itaat etmeleri lazım gelir. Açıktan bir fısıki ve bir fesadı yoksa. Zira bu, herkesi kuşatan bir davettir ki, hiç bir müslümanın geri kalması doğru olmaz; üstelik itaat ve icabet vacib olur.

### **Kurtubi, devamla şöyle diyor:**

Hall vel Akd ehlinde tek bir kimse Hilâfet akdini yapsa (yani akid yapmak üzere bey'at etse) bu akid sabittir ve başkalarının bey'atini de gerektirir. Bazıları, „Ehl-i hall vel-Akd“den bir cemaatin bulunmasını söylüyorsa da Kurtubi diyor ki, Hz. Ömer'in Hz. Ebu Bekir'e tek başına bey'at etmesi ve sahabenin de buna karşı çıkmaması mezkûr zevattan tek bir kişinin bey'atının kâfi geleceğini göstermektedir. Zira bu da diğer akidler gibi bir akiddir. Akidlerde ise sayıya lüzum yoktur. Ebu Meali de bu hususu teyid etmekte ve şöyle demektedir: „**Bir kimsenin akdiyle imameti münakid olur ve başkalarını da bağlar ve mucib bir sebep olmadan bu zat görevinden azl edilmez. Ve bu muttefekun aleyhtir.**“ Kurtubî aynı



bahsin beşinci bölümünde de şöyle diyor:

„Ehl-i hall vel-Akd'in ittifakıyla ve yukarıda geçtiği gibi, onlardan birisinin „Evet“ demesiyle İmamet (ve Hilâfet) münakid olursa, bilumum insanlara, onu dinleyip itaat edeceklerine ve Allah'ın Kitab'ının ve Peygamber'inin sünnet'inin gereğini yerine getireceklerine dair bey'at etmeleri vacib olur. Bir muazeretinden dolayı bey'atini geciktirirse mâzur sayılır. Şayet ortada meşru bir muazeret yoksa bey'ata zorlanır ve kahredilir. Çünkü, geciktirmede tefrika vardır (fitne olur...)! Şayet iki Halife'ye bey'at edilirse, Halife birincisidir, ikincisi öldürülür. Allah Resulü (s.a.v.) şöyle buyurdu: „**İki Halife'ye bey'at edildiği takdirde sonrakini öldürün!**“ (Ebu Said El-Hudri, Müslim)“ (Tefsir-i Kutubî, c.1, s.185-188)

**Cahil, Hâif veya Mütekebbir:**

**Bütün bu açıklamalara rağmen, hâlâ da direnenler ve imtina edenler varsa, bunlar; ya cahildir, ya hâiftir veya mütekebbirdir!**

**Cahildir:** Çünkü, ilan ve ihya edilen devletin mahiyet ve hüviyetini henüz kavramamıştır. Kavramış olsaydı, ya kabul eder ya da kalemi eline alır, neşriyat yoluyla çatır çatır cevap verir ve hataları ortaya koyarlar. Bunu yapmaları farzdır; **emr-i mâruf ve nehy-i münker cümlesindedir.**

Bir gazete veya bir mecmua çıkarma:

Bunlar, bu hareketin hatalarını neşrecek bir neşir vasıtası bulamıyorlarsa veya „Biz, İslamî yazılarımızı bu küfür gazetelerinde neşredebeyiz!..“ diyorlarsa, bir araya gelsinler de geçici bir zaman için de olsa, bir neşir vasıtası çıkarsınlar; Bu, din meselesidir, hayat-memat meselesidir, Allah'ın rızasını kazanma veya gazabına uğrama meselesidir. Binaenaleyh, her şeye para buluyorlar da buna bulamıyorlar mı? „**Bilmediğiniz şeyleri ehlienden sorun!**“ demiyor mu Kur'an!.. O halde bunlar cahildirler; ne yaptıklarını bilmiyorlar!..

**Bunlar hâiftirler:**

Kimileri de diyorlar ki, „İlan edilen bu devlet haktır ve doğrudur; bir diyeceğimiz yoktur!.. Ancak biz bu devlete „Evet“ dediğimiz taktirde kemalist rejim bizi yakalar da malımızı alır, canımıza okur!..“ korkusu içindedirler ve onun için yanaşmıyorlar.

**Veya mütekebbirdirler:**

Baş olmakta devam etmek istiyorlar; buyruk olmak istiyorlar. Bir takım kendini bilmezleri etraflarına toplamışlar, üzerlerinde taht kurmuşlar, onlara emir olmuşlardır. İşte bu gurur, bu kibirdir ki, bunları bu devlete gelip teslim olmaktan geri bırakıyor, sudan bahanelerle yanlarına toplıyabildikleri insanları kandırmaya ve avutmaya devam edebiliyorlar!.. Allah, Ümmet-i Muhammed'i bunların şerrinden muhafaza buyursun, tuzaklarına düşenleri kurtarsın!..

**İman zaafı:**

Yukarıda zikri geçen üç sebebi de bir sebebe bağlarsınız, bağlayabilirsiniz. O da iman zaafıdır, imanları zayıftır, Allah'tan korkmıyorlar! Zira gereği gibi Allah'tan korkan ne cahil kalır, ne malından-canından korkar ve ne de gurur ve kibir sahibi olur!..

**Hukuk ve mükellefiyeti:**

Evet; „İslam Devleti“ elbette bir takım haklar ve bir takım mükellefiyetler getirecektir:

**1-** Her işiniz; „İslam'ın Devleti“ni tanımış ve bey'atını yapmış olanlarla olacaktır;

**2-** Bey'at meselesi:

a) Kendiniz bey'at etmiş olacaksınız. Kur'an bunu Fetih, 10. ayetinde müslümanlardan istemekte, emir ve tavsiye etmektedir. Hem öyle ki, bir saat bile geciktirmesi caiz değildir. Bey'atsız ölenler, cahiliyyet ölümüyle ölürlür.

b) Müslümanın imamı da bey'at etmiş olacaktır. Çünkü bey'atlı müslüman, İslam Devleti'ne bey'at edip teslim olmayan bir imamın arkasında namaz kılamaz.

c) Damadınız da bey'at etmiş olacaktır. Çünkü, İslam'ın devletine bey'at edip teslim olan bir müslüman, Kur'an devletini kabul etmeyen bir damadın, ne evine gider ve ne de onu evine kabul eder!..

**3- Cuma namazının sıhhati:**

Artık Kur'an devleti ilan edilmiştir. Bu devletin Emir'inden (yani Cemaleddin Hoca'dan veya onun naibinden) izin almayan imamlar cuma namazını kıldıramazlar. Bayram namazlarını kıldıramazlar.

**4- Hacc emiri:**

Peygamber devletinin getirdiği mükellefiyetlerden biri de hac emirliğidir. Bu sene de hac emiri tayin edilmiştir. Bu itibardır ki, şahısların hac kervanı kaldırması şöyle dursun, Diyanet, particiler, Süleymaniler, Nursiler vesaire hangi isim altında olursa olsun şer'an ve dinen hac kervanı kıldıramazlar ve hac emiri tayin edemezler; hacılar da, bunların emrinde hacca gidemezler. Hacca gidenler de onları götürönlör de Allah'ın dininde ve Allah'ın şeriat'ında günahkârdırlar.

**5- Zekat:**

İslam Devleti'nin gereklerinden biri de zekat müessesesidir. Devlet reisi ne yapar? Zekat mallarını, memuru vasıtasıyla mal sahiplerinden alır, Beyt'ül-mal'da toplar ve zekat verileceklere dağıtır. Binaenaleyh, İslam devleti ilan edildikten sonra müslüman zengin, zekatını ancak bu yolla verebilir, hac mevzuunda da söylediğimiz gibi, bundan böyle artık zekat paralarını, mallarını, ne bir şahıs alabilir ne de yukarıda isimlerini saydığımız kuruluşlar.

**6- Vergiler:**

İslam Devleti'ne sahip olmanın gereklerinden biri de vergi meselesi, vergi alma meselesidir. Devlet, vatandaşına hizmet götürebilmek için hizmetlerin gerektirdiği nisbette vergi alır. Bunun belli bir ölçüsü yoktur; miktarını ihtiyaç tayin eder. Ne altından

kalkılamıyacak derecede fazla olmalı ve ne de ihtiyacı karşılamıyacak nisbette az olmalıdır.

İnsanımız şunu da bilmeli ki, vergiler de hayırdır, hasenattır, sevap defterine yazılır; Allah, geride kalan mala bereket verir; bu itibardır ki, verdiği sevabını alacağı gibi geride kalan malının miktarı da azalmaz. İşte İslam budur; müslüman da bunu böyle bilmelidir.

#### 7- Bey'atsızlara yardım yok:

Cami yaptırmak veya Kur'an kurslarına yardım istemek üzere gelenlere insanımız sormalı ve demeli ki, İslam Devleti'ne bey'atını yaptın mı? Yapmadınsa önce bey'atını yap sonra gel, demelidir. Zira, İslam Devleti'ni kabul etmeyenlere yardımda bulunması sevab yerine günah getirir.

#### 8- Ticaretiniz ve ticarî faaliyetiniz:

„Her işiniz, İslam'ın devletini tanımış ve bey'at etmiş olanlarla olmalıdır!“ sözü artık bir kaide olmuştur. Bey'atlı müslüman, her yerde buna riayet etmeli, alış-verişinde de bunu ölçü almalıdır. Almalıdır ki, hem alış-verişi yapmış olsun hem de sevab kazansın! İşte bu noktadan hareketle:

a) Giyim eşyanız, b) Gıda maddeleriniz, c) Etleriniz ve et mamülleriniz, mutlaka İslam Devleti'ne bey'at etmiş olanların dükkanlarından alınmalıdır. Efendimiz (s.a.v.) Medine'ye geldiğinde mescid yapmanın ötesinde müslümanlara mahsus olmak üzere bir de pazar yeri kurdu. Zira müslümanın görevlerinden biri de müslümanları ve İslam Devleti'ni güçlendirmektir. Çünkü, müslüman aynı zamanda akıllı bir insandır; yaptığı alış-verişin bıraktığı kârın İslam'a, İslam'ın yayılmasına yardım edeceğini de bilir ve her attığı adımın o yönde ve o yolda olmasına gayret sarf eder.

#### b) Helal lokma yemesi:

Helal et ve et mamülleri üzerinde titizlikle durmalı ve bunları, yüzde yüz helal ve temiz kesilen yerlerden almalıdır ve buna yüzde yüz inanmalı, şunun veya bunun

sözüne kanmamalıdır. Çünkü, adam para kazanmak için hile de yapıyor, yalan da söylüyor. Bunlar çok görülmüştür. Yani ucuzluğuna değil, helal kesildiğine bakmalı, görmeli veya fetvası alınmış yerlerden almalı ve bunu ya bizzat kendisi görmeli ve yüzde yüz inandığı bir kimseden öğrenmelidir. Yoksa azıcık şüphesi varsa yememelidir. Çünkü, haram yiyen bir müslümanın kırk gün ibadeti kabul görmez. Ticarî münasebetleriniz, şayet tebliğ yapmanıza vesile oluyorsa caizdir.

c) Kızlarınızı bey'atsızlarla evlendirmeyin: İslam Devleti'ne inanmış ve bey'atını yapmış bir hanım, nasıl olur da bey'atsız bir erkeğe karılık yapar ve nikâhı altında bulunur? Çünkü, kadın temiz, erkek ise, mürdardır ve ölürken cahiliyyet ölümü ile ölecektir. Binaenaleyh, kızınıza talib biri kapınıza geldiğinde ilk soracağınız şey: „Sen İslam Devleti'ne bey'at ettin mi?“ sözü olmalıdır! „Önce git, bey'atını yap ondan sonra benim kapıma gel! Zira Kur'an devletine evet demiş bir müslüman, hâlâ evet dememiş bir insana kızını nasıl verebilir?“ demelidir.

Bey'atsız evlenmiş kadınlara da sözümüz var: O hanımlar da, ilanı yapılmış olan bu şeriat devletine hemen bey'atlarını yapmalı ve o yolda kocalarını mutlaka zorlamalıdır. Yani, bağları koparmadan ikna etmelidir. Yoksa her gün günah işlemiş olurlar!..

### **Devam ve bekâsı:**

İslam Devleti'ni kurmak, ne kadar önemli ise, onu yaşatmak da en azından bir o kadar önemlidir. Çünkü, ne demiştik? „**İslam devleti yoksa onu kurmak, varsa onu korumak her müslümana farzdır.**“ Keza; „**İslam'ın devleti, dünyanın cennetidir!**“ Dolayısıyla en büyük nimetlerden biridir. O halde onu yaşatmanın bir takım şartları vardır:

#### **1- Şükür ve takva ehli olmak:**

Akşam-sabah Rabb'isine şükretmeli ve demeli ki, „Ya Rabb'i! Sen bize büyük bir nimet verdin; İslam'ın Devleti,

Hilâfet Devleti, yani devlet nimeti! O devlet ki, anayasası Kur'an, kanunu şeriat, bayrağı Kelime-i Tevhid'dir. İsmi ise İslam Devleti'dir, Allah devletidir, Peygamber devletidir, Kur'an devletidir!.. Böyle bir nimete ne kadar şükretsek de yine azdır ve böyle bir devleti başımızdan eksik etme, Ya Rabb'ii!..“ demelidir ve her gittiği yerde bunu söylemeli ve bununla şeref ve gurur duymalıdır.

Takva ehli olmalı; İslam'ın ve İslam Devleti'nin getirdiği emirleri mutlaka yerine getirmeli; farzlar, vacibler şöyle dursun, sünnet ve müstehableri de yerine getirmeli; sakal ve şalvarı, cübbe ve sarığı, tesettür ve çarşafı yerinde olmalı; Selanikli Kör Kemal'in koyduğu yasağa rağmen bunlara riayet etmelidir... Keza; haramlardan, mekruhlardan sakınması şöyle dursun, hakkında „La be'se bih, terki evladır“ denenleri de terk etmelidir. Neden? Çünkü, bu cemaat, Peygamber cemaatıdır, tebliğ cemaatıdır, örnek cemaattir. Dolayısıyla her yönüyle İslam'ı, Peygamber'i temsil eden bir cemaattir ve aynı zaman da „İslam Devleti'nin mümessilleridir.“ Binaenaleyh, bu cemaat sahabe hayatı yaşmalıdır ve nihayet: „İşte İslam budur, müslüman böyle olandır, olmalıdır!..“ lisan-i haliyle de olsa demeli ve dedirtmelidir!..

### **Şükür ve takva ehli olmanın şartları:**

a) İlim tahsil etmek ve ilim ehli olmak:

İslamî hareketin; Tevhidî hareketin ve Hilâfet Devleti olma hususiyetlerinden birisi de Ulum-i Arabiyye'yi ve Ulum-i Şer'iyye'yi tahsil etme ve ilim ehli olmadır. Bakınız Kur'an ne diyor?

**„... Hiç bilenlerle bilmiyenler bir olur mu? Bu gerçeği ancak sağlam (selim) akıl sahipleri düşünür. (Ya Muhammed, benim adıma söyle ve de ki) Ey inanmış kullarım: Rabb'inizden korkun; bu dünya hayatında güzel davrananlara (amel ve ibadetlerini güzel yapanlara) güzellik vardır. (İçinizden birileri bulunduğunuz yerde ibadet ve ubudiyetini hakkıyla**

**yapamıyorsa, yapabileceği bir yere gitsin, oraya hicret etsin!..) Zira Allah'ın arzı (yeri ve toprakları) geniştir. Ancak sabredenlere ecir ve mükâfatları hesabsız ödenecektir.“ (Zümer, 9-10)**

#### **Ayetlerin tefsir ve tahlili:**

**1-** Allah Teala diyor ki, bilenlerle bilmeyenler bir olmaz; ben onları bir tutmam; aralarında dağlar kadar fark vardır. Zira ilim ehli olan mü'min yükseklerdedir, ilimsiz mü'min ise alçaklardadır. Yüksekle alçağı terazinin aynı kefesine koymak benim adaletime hiç yakışır mı? Bu fark dünya hayatında böyle olduğu gibi ahiret hayatında da böyledir!..

**2-** Alimle cahil, Allah'ın indinde bir olmadığı gibi, aklı-selimin ve sağduyunun yanında da elbette böyledir. Yani bu ikisi arasında kıyas kabul etmez fark vardır. Fakat bunu gereği gibi fark eden yine Kur'an ışığında çalışan akıldır.

**3-** Takva ehli olma da yine ilim ehli olmaya bağlıdır; ilimsiz takva ehli olmaz ve olamaz! Zira „Kaş yapıyorum derken göz çıkarır“ darb-ı meseli söylendiği gibi, „Cahilin sofusu şeytanın maskarasıdır“ diye de söylenir.

O halde „Kaş yapıyorum derken göz çıkarmamak“ ve aynı zamanda şeytana maskara olmamak için, Ulum-i Arabiyye olsun, Ulum-i Şer'iyye olsun şarttır ve kaçınılmazdır.

**4-** Ayette güzellikten bahsedilmektedir. Güzel nedir? Neler güzel ve neler çirkindir; güzelliğin hükmü nedir? Çirkinliğin hükmü nedir? İşte bu suallerin gerçek manada cevabını vermek için şeriat'ı ve şer'i nizamı bilmek şarttır ve esastır. Aksi halde bu iki vasfı birbirine karıştırmış, „Güzele çirkin, çirkine güzel demiş“ olabilir.

**5-** Sabır nedir ve nasıl olur, nerede olur, sabırın bir sınırı var mıdır? Asır suresindeki tavsiye edilen sabır hangisidir?..

Yine sabır mevzuundaki bu suallere cevap vermenin tek bir yolu vardır. O da ilimdir, ilim tahsilidir. Çekirdek kadro: İsterseniz, bu kuruluşa „Çekirdek kadro“ deyin, isterseniz

„Rabbanî kadro“ deyin ve isterseniz „Şirke hayır! Tevhid'e evet!“ diyen bir kadro deyin fark etmez. Bu ve benzeri medih makamındaki bu tâbirler vakıa mutabık, hakikate uygundur. Bütün mesele ilim ehli olmak ve on iki ilmi tahsil etmiş bulunmaktır!.. Şu hususu da unutmamak lazımdır ki; Ulum-i Arabiyye olsun, Ulum-i Şer'iyye olsun, bunlardan her biri tedvin edilmiş, kitabları yazılmıştır. Video ve bantlara çekilmiştir. Elhamdülillah; hepinizin kafa yapısı, hafıza ve zekâsı en azından normaldir. Ve hele hele içinizde fevkalâde hafıza ve zekâyaya sahip insanların ve gençlerin sayısı da az değildir. Erkek-kadın, genç-ihthiyar istisnasız hepinizin günde bir-iki saatlık zaman ayırması elbette mümkündür ve imkân dahilindedir ve ömrünün en bereketli zamanı, hazreti ilmi elde etmek için harcadığı dakikalardır.

#### **Ve netice:**

**1-** Rabbanî bir cemaat olmak isteyen sizlerden ilim tahsil etmenizi Allah Teala Hazretleri istemektedir. Ayetlerde gördünüz!..

**2-** Allah Resulü (s.a.v.), „İlmi arama erkek-kadın her müslümana farzdır!“ buyurmasıyla sizlerden ilim tahsilini istemektedir.

**3-** Yarının nesli de ilim tahsil etmenizi ve kendilerine hocalık yapmanızı ve bu suretle onları cehaletten kurtarıp ihya etmenizi sizlerden istemektedirler.

**4-** Halife'nizin de sizlere emir ve tavsiyeleri vardır. „Bir devlet reisi, mübah olan bir şeyi emrederse, o farz olur!“ hükmü vardır. Kaldı ki, ilim tahsili mübah olan şeylerden değil, farzdır ve sizin gibi bir cemaat için farz-ı ayn'dır.

O halde daha neyi bekliyorsunuz? Teneşire çıkmayı mı? O zaman artık herşey biter!..

Zaman zaman sizlere söylemiştim ve de söylemekteyim: İlim tahsili yönünden her ev medrese, her cami üniversite! Binaenaleyh, ne Şam'a gitmeye ve ne de Ezher'e veya başka herhangi bir yere gitmeye gerek yoktur!.. Eviniz



ve caminiz size yeter; eviniz bereketli, caminiz feyizli!..  
Ve işte sizin için böyle bir nimet ve böyle bir imkân vardır.  
Kaçırduğunuz takdirde telafisi ve tedavisi zor olur, hesabını  
da veremezsiniz!..

### **Her halükârda şehadet:**

İster evinizde ölün, ister caminizde; ister tabii bir ölümle  
ölün, isterse bir kaza neticesi ruhunuzu teslim etmiş olun,  
şehadet şerbetini içmiş, şehid olmuş olursunuz! Neden?  
Çünkü, ilim tahsili yolunda ve esnasında ölenler şehid  
olarak ölürlər! Bu hususu da asla unutmayın! Ne kârlı iş;  
netice iki: İlim adamı olma, şehid olarak ölme!..

Demek oluyor ki, talebe olmanın hayatı da temiz mematı  
da! Allah, cümle Ümmet-i Muhammed'e bu şuuru ve bu  
aşkı ihsan buyursun!..

#### **b) Asker olma:**

Hilâfet Devleti'nin vasıflarından biri de herkesin, ama  
erkek-kadın herkesin, genç-ihtiyar herkesin asker  
olmasıdır. Binaenaleyh, Kur'an'ın beyaniyle her müslüman  
askerdir, hizbullahtır, cundullahtır, ensarullahtır ve nihayet  
mücahid fi-sebilillahtır!.. Ve bütün bu tâbirler Kur'an  
ifadeleridir. Peygamber devrinde, Halife'ler devrinde,  
tabiin ve tebe-i tabiin devrinde de ve daha müteakib  
devirlerde asker olmanın belli bir vasfı, belli bir yaşı yoktu;  
herkes askerdii! Belli vasıflar ve belli yaşlar sonraları ihdas  
edildi!..

### **Nübüvvet ve Hilâfet Devrine Dönüş:**

Mâlum hadis-i şerif'de de geçtiği üzere, bu hareketin  
mümtaz vasıflarından biri de „Nübüvvet esasii üzerine“  
kurulan Hilâfet devrine dönmektir. Binaenaleyh, askerî  
yönden de Asr-ı Saadet'e dönmekte ve erkek-kadın, genç-  
ihtiyar herkesin asker olduğunu; her evin karargâh, her  
mescidin kışla olduğunu bütün bir dünyaya ilan ediyor ve  
duyuruyoruz! Duyururken de gayemiz genelde saldırma  
değildir, savunmadır!..

## 2- Mevcudu muhafaza:

İslam Devleti'ne sahip olmanın ve şükrünü yerine getirmenin şartlarından biri de „Mevcudu muhafaza“dır. Yani; ümmet fertlerine; erkek ve kadınına, genç ve ihtiyarına sahip çıkmalı ve onların çobanı, muhafız ordusu ve adeta koruma polisi olmalıdır ve bu suretle onları kurtlara ve tilkilere kaptırmamalıdır. Ve her şeyden önce günümüzün kurtlarını ve tilkilerini tanımalıdır:

Kalbleri Anıtkabir'de olanlar günümüzün kurtları, bir ayağı camide bir ayağı Anıtkabir'de olanlar da tilkileridir. Misal vermek gerekirse ilham ve kaynağını Anıtkabir'den alan, demokrasi ve laikliği ağzından düşürmiyenler kurtlardır; zaman zaman İslam'dan, adil düzenden söz edenler ve zaman zaman Anıtkabir ibadetini yapan ve zaman zaman da Kırmızı Koltuk'a oturup arz-ı endam ederek kâfir laik sisteme İslam hürriyeti diyen, „Biz Atatürk'e karşı değiliz; sağ olsaydı bizim partide yerini alırdı!“ diyenler de tilkileri temsil etmektedir.

İşte bu kurt ve bu tilkilere karşı mevcudu muhafaza etmenin yolu, bu ahmakların kalemlerinden çıkan yazıların, ağızlarından çıkan sözlerin bantları da kendileri gibi birer kurt ve birer tilki olduklarını, hayır yerine şer getireceklerini, sevap yerine günah kazandıracaklarını hatırlatmalı, bunlara karşı onların hassasiyetlerini ve duyarlılıklarını korumalıdır.

## 3- Tedavi etmeli:

Kurt ve tilkilerin ele geçirmiş oldukları koyun ve kuzuları tedavi etmelidir. Çünkü bunlar, yakalıyabildikleri koyun ve kuzuları ısırılmışlar, boğazlarını sıkılmışlar ve kendilerini sersemleştirmişlerdir. İşte bunları tedavi etme, yine sizlere düşmektedir. Bunlara, bir taraftan şifalı su verirken bir taraftan da temiz hava ile havalandıracaksınız.

Şifalı su verme demek, Kur'an'ı bir bütün olarak takdim etmek ve hususiyle cihad ayetlerini bir bir onlara anlatmaktır. Keza; onlara temiz hava vereceksiniz, yani

onlara, kürsülerinde bir taraftan İslam'ın devleti açık açık anlatılırken, bir taraftan da Selanikli Kemal'in bir put, bir tağut ve bir İslam düşmanı olduğunu, yaptığı inkılabların, getirdiği kanunların da birer küfür ve kâfir kanunları oldukları tam bir metanet ve cesaretle anlatıldığı camilere götürüp havasını teneffüs ettireceksiniz ve bu suretle onlar, şifa-yâb olacaklar ve artık bunlar münafıkların ve ikiyüzlülerin arkasından gitmiyeceklerdir!..

#### 5- Din ismi altında dini yıkmak:

İbrahim Agâh Çubukçu gibi, Necip Bilge gibi, ilahiyat ve benzeri makamlarda bulunup „Laik düzen İslam diniyle bağdaşır...“ diyen ve bu suretle din ismi altında dini yıkmaya çalışan ayıları yakalayıp, müslümanlara, ilim dünyasına tanıtmak, teşhir etmek, ses ve soluklarını kesmek de yine sizlere düşmektedir. Bunları tâkib edeceksiniz, bunların yazılarını takib edeceksiniz, ve İslam'ın tokatını yüzlerine, ilmin yumruğunu tepelerine indirip kalemlerini kıracaksınız. Hem öyle yapacaksınız ki, belki akılları başlarına gelir de işledikleri hatları bir daha işlemeye cüret edemezler ve belki de bu onlara bir ibret dersi olur!..

#### 6- Dua:

Ve son olarak şunu söyliyelim ki, dua yapmayı eksik etmiyeceksiniz! Bu dua hem sizin gibi hidayete ermiş olanların hidayetlerinin olsun, devletlerinin olsun devam ve bekâsına vesile olacak ve hem de ihmal edilmiş olanların hakikatleri görmelerine sebebiyet verecektir. Kur'an'ın verdiği bir çok dua ayetleri yanında bilhassa şu duayı sık sık tekrar edeceksiniz:

**„Ya Rabb'i! Bize hidayet ihsan ettikten sonra, kalplerimizi kaydırma ve indinden rahmet ihsan eyle! Zira sensin en çok bağışlayan!“** (Ali İmran, 8)

Efendimiz de kendisine saldırıp yüzünü yaralayan ve dışını şehid edenlere karşı bile dua yapmayı ihmal etmemiş ve şöyle demiştir:

**„Ya Rabb! Benim bu milletime hidayet ihsan et! Zira bunlar ne yaptıklarını bilmiyorlar!..“**

**Not: 1-** Bu, bir devlet talimatıdır. Tekrar tekrar okunması ve okutulması gerekir.

**2-** Ya cevap ya teslim! Aksi hal onu cahiliyet ölümüne götürür!

**3-** Federe devletine bey'at etmiş olanlar bey'atlarını tekrar ederler!

# HİLÂFET VE HALİFE

„Allah sizden iman edip salih salih amelleri yapanlara vaad etti: Onlardan öncekileri nasıl hükümler kıldı ise, halifelik verip, devlet yaptı ise ve kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine sağlaştıracak ve korkularının ardından kendilerini tam bir güvene kavuşturacaktır. Onlar hep bana kulluk ederler ve hiçbir şeyi bana ortak koşmazlar. Ama kimler de bundan sonra inkâra sapsa, işte onlar fasıkların ta kendileridir.“

## Ayetin tahlil ve tefsiri:

Bizden (istenen üç şey):

- 1- İman: Şirksiz bir iman.
- 2- Amel-i salih: Şirksiz bir amel, yani amel-i salih, niyyet-i sadıka.
- 3- Şirksiz bir ibadet.

بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله  
اجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم

(Bakara, 112)

يحرزنون

Tercemesi:

„Zira amelin makbul ve muteber olabilmesi için iki şart vardır: Bunlardan biri o amel ve o ibadet halis olmalıdır. Yalnız Allah için, Allah rızası için yapılmış olmalı. (Riyasız olmalı, dünya menfaati için içine girmemelidir.) İkincisi ise şeriat'a uygun olmalıdır. Şeriat'a muvafık olmadığı taktirde kabul görmez!“ (İbn-i Kesir, Mütavvel)

Efendimiz şöyle buyurur: „**Bir kimsenin amel ve ibadeti bizim emrimizin dışında olursa (yani biz öyle bir şey**

**emretmemiş isek) o amel ve o ibadet merduttur (yani reddedilir, kabul görmez)!”** (Bu hadis-i şerif'i Müslim rivayet etmiştir)

**Birinciye misal:** Gösteriş için kılınan namazlar. Veya kendisini beğenip milletvekili seçmeleri maksadına binaen kıldığı namaz! **İkinciye misal ise:** Papazların kilise ve manastırlarda yaptıkları amel ve ibadetler. Veyahut da particilerin sandık başına gidip oy vermeleri, putun önünde divan durmaları!..

Bunlar her ne kadar amel ve ibadetlerini Allah için, Allah rızası için; bir başka ifade ile, iyi niyetle yapsalar bile; kabul görmez, reddedilir, yüzlerine çarpılır. Bu hususu bir cümle ile hülâsa edecek olursak:

**„Bir amelin makbul olabilmesi için iki şart: Ameli-saliha, niyyet-i halise!”**

**Va'dedilen üç şey:**

**1- Hilâfet Devleti'ni vermek,**

**2- Temkin (dinlerini sağlamlaştırmak, hak yol üzerinde olduklarını cihana duyurmak)!**

**3- Tebdil: Ba'del havf te'min, yani korkularından sonra onları güvene kavuşturmak, onlara emn-ü eman vermek, onları teminat altına almak.**

Nur suresi olan bu ayetin müşabihleri, yani benzerleri:

a) Bu ayet-i celile En'am suresinin 82. ayetine benzemektedir. Bu ayet-i celile'de Rabb'imiz Teala ve Tekaddes Hazretleri şöyle buyuruyor: **„O kimseler ki iman ettiler (Allah'ın varlığına, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kadere inandılar) ve fakat imanlarına zulmü (yani şirki) karıştırmadılar.“** Zira Efendimiz sahabenin bir suali üzerine şöyle buyurmuş: **„Sizin bildiğiniz gibi değil. Buradaki zulüm Hz. Lokman'ın oğluna yaptığı tavsiyedeki zulümden ibarettir, yani şirkten ibarettir.“** O zaman manayı şöyle verebiliriz: **„Ol kimseler ki iman ettiler, „Amenna“ dediler, Tevhid akidesini, Allah'ın**

**birliğini ifade ettiler ve fakat şirke „Hayır“ dediler.“** Daha başka bir ifade ile, „**Tevhid’e evet, şirke hayır!**“ dediler. Putu ve putperestliği reddettiler.

Allahü Zülcelâl bu iki şeyi yerine getirmeleriyle, yani Tevhid’e evet, şirke hayır demeleriyle onlara iki şey vaadetti. Ayetin ifadesi şu: „**Onlar için emn-ü eman vardır (yani onlar benim teminatım altındadırlar, onlara güven ihsan ederim, güven içinde onları yaşatırım).** İkincisi de onların doğru yolda olduklarını, bütün bir kâinata, bütün bir dünyaya ilan ederim.“

b) "Tâ, Sin, Mim. Bunlar apaçık olan Kitab'ın ayetleridir. Mü'min olan bir kavim için hak olmak üzere, Musa ve Firavun'un haberinden (bir bölümünü) sana okuyacağız. Gerçek şu ki, Firavun yeryüzünde (Mısır'da) büyüklenmiş ve oranın halkını birtakım fırkalara ayırıp bölmüştü; onlardan bir bölümünü güçten düşürülüyor, erkek çocuklarını boğazlayıp kadınlarını diri bırakıyordu. Çünkü o, bozgunculardandı. Biz ise, yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak istiyoruz. Ve (istiyoruz ki) onları yeryüzünde 'iktidar sahipleri olarak yerleşik kılalım', Firavun'a, Hâmân'a ve askerlerine, onlardan sakınmakta oldukları şeyi göstereyim." (Kassas, 1-6)

- 1- Geri itilenleri ayağa kaldırmak;
- 2- Onları öne geçirip liderler yapmak;
- 3- Varisler yapıp; mal-mülk sahipleri yapmak;
- 4- O yerden de (Mısır'da, Şam'da ve benzeri yerlerde) onları iktidar yapmak;
- 5- Kendilerinin de, ordularının da korktuklarını başlarına getirmek.

#### **Hilâfet Devleti'nin Târifi:**

Ümmetin din işlerini yürütmeye Allah Resulü'ne halef olma demektir.

Din işleri ise şu dört şeyden ibaret:

İman, İbadet, Hukuk (yani İslam hukuku), Ceza Hukuku!

En çok hakarete uğrayan iki kelime: Hilâfet ve Şeriat!.. Yani Anadolu toprakları üzerinde yaşayan kendini bilmezler tarafından en çok hakarete maruz kalan iki kelime vardır. Onlardan biri Hilâfet kelimesi, diğeri ise Şeriat kelimesidir. Bu iki kelime hor görülmüştür, hakarete maruz kalmıştır. Dibe köşeye itilmiş ve atılmıştır. Söзlerini etmek bile suç sayılmıştır. Halbuki bunlardan biri, yani Hilâfet kelimesi, Peygamber'e vekâlet etmek demektir, Peygamber'in vekili demektir. Şeriat kelimesi de Kur'an'ın muhtevasından, O'nun getirdiği hükümlerden, O'nun ifade ettiği emir ve yasaklardan ibarettir. Bir başka ifade ile Kur'an'ın iki kapağı arasında bulunan bütün emir ve yasaklara, hükümlere şeriat ismi verilir. Binaenaleyh, Hilâfet ve Şeriat kelimelerini hor görme demek, Allah Resulü Hz. Muhammed'i ve O'nun tebliğ ettiği Kur'an-ı Kerim'i hor görme demektir, onlara hakaret etme demektir, onları beğenmeme demektir. Böyle bir duruma düşen kişiler „Biz de müslümanız!“ deseler bile, „**La ilahe illallah**“ deseler bile, küfre gitmiş, kâfir olmuş, müşrik olmuşlardır. Artık onlarda ne din kalmıştır, ne de iman ve ne de nikâh.

Bu arada bir hususa işaret edelim:

İslam hem dindir, hem devlettir. Devlet ise Hilâfet'tir, yani İslam'ın devleti Hilâfet Devleti'dir.

Hilâfet mevzuu Türkiye'nin de gündemine getirilmiştir:

Nokta Dergisi bu mevzuyu ele almıştır. Diyor ki: „Yetmiş sene önceki kurum yine gündemdel!“ Devamla, „Hilâfet çağrılarının ardında kim var?“

Bu arada Hilâfet mevzuunda tarihî bir noktaya işaret etmek isterim:

Yavuz Selim; İslam birliğini sağlamak üzere miladî 1517 tarihinde Mısır'ı da fethetmişti, Sultan Selim 15 Şubat 1517 Cuma günü büyük bir zaferle şehre girdi. O zaman Mısır şehrinin başında Tuman Bey bulunuyordu. Mısır'ın fethi tamamlanmış, Yavuz da aynı zamanda Mısır'ın da



sultanı olmuştu. Fakat Hilâfet mevzuu olduğu gibi duruyordu. Son Abbasi halifesi Üçüncü Mütevekkil diğer bazı alimlerle birlikte İstanbul'a gönderildi.

### **Mukaddes emanetler:**

O tarihlerde Hicaz bölgesi, Kutabe sülalesi tarafından idare ediliyordu. Osmanlı'lar bu idarecilere „**Mekke Şerifi**“ derlerdi. Bunlar Mısır Sultanlığı'na bağlı idi. Devrin Mekke emiri Berekât, oğlunu Mekke ve Medine anahtarlarıyla birlikte, mukaddes emanetleri Yavuz'a göndermişti.

Bu emanetler, genelde Efendimiz'e aitti; Efendimiz'in hırkası, sancağı, dişi, kılıcı, sakalının kılı, ayak izi, seccadesi, bastonu ve Kâbe'nin anahtarlarından ibaretti.

Yavuz Sultan Selim Ayasofya Camii'nde yapılan bir merasimle son Abbasi halifesi Üçüncü Mütevekkil'den halifelik ünvanını devraldı. Böylece Yavuz bütün müslümanların dinî ve siyasî lideri oldu. Bu suretle Yavuz, sultanlığı yanında aynı zamanda Halife ünvanını da aldı.

### **Hilâfet'in kaldırılması:**

Yavuz'un Mısır'ı fethinden sonra İstanbul'a getirdiği Hilâfet müessesesi sözüm ona meclisin 3 Mart 1924 tarihinde aldığı bir kararla kaldırıldı. Ve Halife Abdülmecid'le birlikte hanedan da yurtdışına sürüldü. 3 Mart 1924 tarihini müslümanların iyi bellemesi ve onu unutmaması gerekir! Zira Anadolu insanına ve İslam âlemine vurulan en büyük darbe bu tarihte olmuştur. Daha önceleri, yani 2 Kasım 1922'de de saltanat kaldırılmıştı.

### **İki müessesenin kaldırılışı:**

Önce saltanatın arkasından da Hilâfet'in kaldırılışı, „**Hakkı Sahibine İade**“ risalesinin „Tehditler başlıyor“ bendinde görüleceği üzere, hep Selanikli Kemal'in münafikane oyunlarıyla, tehditleriyle olmuştur. Şöyle ki: Halife'miz dediği Abdülmecid'i Halife seçtirip, altına da imzasını koyduğu bu zatı iki sene sonra yurtdışına sürmüştür.

Önce saltanatı sonra da Hilâfet'i lağvetmiş, birbirini takib eden bu iki tarihten itibaren müslümanları Halife'siz

bırakmıştır. Aradan yetmiş sene gibi bir zaman geçmiştir. Bu zaman zarfında müslümanların birliği dağılmış, ahlaki bozulmuş, maddeten de manen de çökmüştür.

### **Gülünç bir sebep:**

Emin Oktay, okul kitaplarında kaydediyor ve diyor ki: „Halife Abdülmecid Efendi, devlet işlerine karışmaya ve beyanatlar vermeye başlamıştı. Bu sebeple görevinden alındı ve sürgüne gönderildi!..“ Ne acı şey! Siz Halife olacaksınız ve fakat devlet işlerine karışmayacaksınız, beyanat vermiyeceksiniz! Yoksa Halife bostan korkuluğu mu?!. Olursa münafıklık bu kadar olur!..

### *Tekrar Nokta Dergisi'ne dönelim:*

„Yetmiş sene önceki kurum yine gündemde. Hilâfet çağrılarının ardında kim var?“ Nokta Dergi'si Kemal Öke'yi, Murat Bardakçı'yı, Ali Bulaç'ı, Besim Tibuk'u, Mısıroğlu'nu konuşturuyor. Kemal Öke cevabında diyor ki: „Avrupa Birliği, son tahliller neticesinde anlaşılmıştır ki, Avrupa Birliği hıristiyanlık esasına dayanmaktadır; Bağımsız Devletler ise, Slav zihniyetine dayanmaktadır. Bu iki zihniyet karşısında İslam Birliği zarureti ortaya çıkabilir. Buda Hilâfet yoluyla olur.“

Görüşleri alınan bu şahıslar arasında Mısıroğlu'nun şu sözleri enteresandır. Mısıroğlu diyor ki: „Halife Osmanoğulları'ndan gelmelidir. Ben bu hususta Sultan Hamid'in torunu 28 yaşındaki Selim Faruk'u münasib görüyor ve onu veliaht olarak yetiştirmeye çalışıyorum!“

Bu arada enteresan bir sözü de nakletmeyi uygun buluyorum:

İngiltere başbakanı Churchill İkinci Dünya Harbi sırasında Adana'da trende zamanın Reis-i Cumhur'u olan İnönü ile yaptığı konuşmasında diyor ki: „Biz Osmanlı'yı yıkmakla hata ettik! Dünyanın Ortadoğu milletleri arasındaki barışta Osmanlı'ya ihtiyaç var...“

CIA ajanı Paul bu babda, yani Osmanlı hususundaki düşüncelerini şu sözleriyle ifade ediyor: „**Osmanlı**

## **haritasını yeniden diriltmek neden mümkün olmasın?!“**

Bu babda, yani Hilâfet mevzuunda İslam ne diyor?

Târifinden de anlaşılacağı üzere İslam'da Hilâfet'in önemi büyüktür. Ümmetin bir gün bile Halife'siz kalması caiz değildir. Müslümanların maddî-manevî buna ihtiyaçları vardır. Hilâfet müessesesini ihmal eden müslümanlar, hem ümmet önünde hem de Allah huzurunda mesuldurlar!..

Yukarıda isimleri geçenler, meseleyi dinî yönden ele almıyorlar da, kendi kafalarına göre değerlendirmek istiyorlar. Kimi nalına, kimi de mihına vuruyor!..

Bunlar treni kaçırdılar. Bunlar kendi aralarında veya gazete sütunlarında tartışa dursunlar veyahut da veliahd yetiştire dursunlar!..

**Bütün bir dünya bilsin ki: Hilâfet Devleti'nin ihyası ve ilanı yapılmış, Halife'si de intihab edilmiştir!.. Artık onlara düşen bir şey var ise, gelip teslim olup, bey'at etmektir!..**

### **İşte Hilâfet'in şer'î ve hukukî hükmü:**

Hilâfet Devleti'nin hükmü farzdır! (Var ise onu korumak, yoksa onu kurmak erkek-kadın her müslümana vacibdir!)

Öyle ki; ümmetin bir gün bile Halife'siz kalması günahdır; Ölen bir Halife'yi techiz ve tekvin etmeden, yeni Halife intihab edilir!.. Hilâfet Devleti'nin hükmünün vücubu, yani vacib oluşu, farz oluşu; Kitap, Sünnet, İcma ve Kıyas ile sabittir.

### **Kitap ile sabittir:**

Rabb'imiz Teala ve Tekaddes Hazretleri Nisa suresinin 59. ayetinde şöyle buyurur:

**„Ey iman etmiş olanlar! Allah'a itaat edin, Allah'ın Resulü'ne ve sizden olan emir sahiblerine de itaat edin!“**

### **Sünnet:**

**1- „Çölde ve kırdan geçen üç kişi kendilerinden birini**

**başlarına emir seçmedikçe bunlar için gezmeleri helal olmaz!**" (Ahmed ibni Hanbel)

**2- „Üç kişi bir sefere çıkarsa kendilerinden birini emir seçsinler!“** (Ebu Davud)

**3- „Onlar üç kişi olup, bir yolculuğa çıktıklarında kendilerinden bir emir seçsinler!“** (Bezzar; sahih bir senedle)

Bu hadis-i şerif'ler delalet ediyor ki, sayıları üç veya üçten fazla insanların kendilerine bir emir seçmeleri meşrudur (şeriat'ın tavsiyesidir). Zira bunda telefe götüren ihtilaftan selamet vardır, sakınma vardır! Çünkü başlarına biri emir seçilmediği taktirde, her biri kendi fikrinde müstebid olur, diktatör olur; heva ve hevesine uygun olanı yapar da, hep helak olur giderler!..

Ama emir seçildiği taktirde ihtilaf azalır, sözbirliği olur! Düşünün bir kere, çölde dolaşan üç kişiye, sefere çıkan üç kişiye emir seçmek meşru olup, tavsiye ediliyorsa, köylerde ve beldelerde yaşayan ve sayıları binleri, milyonları aşan insanlar için bir taraftan ittifakı sağlamak, sözbirliği yapmak, diğer taraftan da zalimlerin zulmünü bertaraf etmek, davacıların anlaşmazlıklarını gidermek için başlarına bir emir, bir Halife seçmeleri evlâ bit-tarik meşrudur, sabittir ve vacibdir.

### **Seçilmesi:**

Halife'yi seçeceklerde bulunması lazım gelen şartlar:  
Bunlara „Ehl-i Hall vel-Akd“ ismi verilir.

a) Adaletin bütün şartlarına sahip olmak. Bunlar dördtür:

**1-** Kebairden ictinab,

**2-** Sağayırde isrardan ictinab,

**3-** Hırsızlık gibi yüz kızartıcı insanı küçük düşürten fiillerden ictinab,

**4-** İnsanın vakarıyla mütenasib olmayan hareketlerden ictinab.

b) İmamet'e kimlerin ehil olduğunu bilmek (yani İmamet'e ehil olma şartlarını);

c) Din ve dünya işlerini tanzimde kimlerin daha yetkili olduğunu bilmekten ibarettir.

### **İntihab edeceklerin adedinde ihtilaf:**

a) Beş olmasını söyleyenler vardır,

b) Dört olmasını söyleyenler vardır,

c) Her beldede ekseriyetin bulunması esastır söyleyenler vardır,

d) Bir kişinin bey'at etmesi kâfidir diyenler de vardır.

### **Kurtubi tefsirinde şöyle der:**

( فان عقدهما واحد من اهل الحل والعقد فذلك ثابت  
و يلزم الغير فعله خلافا لبعض الناس حيث قال لا  
تنعقد الا بجماعة من اهل الحل و العقد . و دليلنا ان  
عمر عقد البيعة لابي بكر ولم ينكر أحد من الصحابة  
ذلك ولأنه عقد فوجب ألا يفتقر الى عدد كسائر  
العقود ؛ قال الامام ابوالمعاني : من انعقدت له الامامة  
بعقد واحد فقد لزمت ولا يجوز خلعها من غير حدث  
وتغير امره قال و هذا مجمع عليه . )

### **Tercemesi:**

„Şayet Ehl-i hall vel-Akd'den bir kimsenin akdi, yani evet demesi ile de İmamet sabit olur ve başkalarının onu kabul etmesi lazım gelir. İnsanların bazıları buna muhalefet etmişlerdir ve demişlerdir ki, intihab edenlerin Ehl-i Hall vel-Akd'den bir cemaat olmaları lazımdır. Kurtubi de der ki: Bizim delilimiz vardır. O da Hz. Ömer'in Hz. Ebu Bekir'e tek başına bey'at etmesi ve buna sahabeden hiç bir kimsenin karşı çıkması ve itiraz etmemesidir! Ve bu, yani intihab bir akiddir. Diğer akidler gibi bu da adede, yani sayıya muhtaç değildir. İmam Ebul-Meali de der ki:

Ehl-i Hall vel-Akd'den tek bir kişinin bir başka kişiye

„Evet“ demesiyle de halife seçilmiş olur. Halife'nin hali değişmedikçe, halledilmesi caiz değildir.

Ebul-Meali böyle dedikten sonra diyor ki: **Ve bu mucmeun aleyh'dir.**“

Kurtubi, tefsirinin 15. bendinde şöyle der:

„Ehl-i Hall vel-Akd'in ittifakiyle veyahut yukarıda da geçtiği gibi ehl-i hall vel akd'den tek bir kişinin „Evet“ demesiyle İmamet munakid oldu mu, artık bütün müslümanlara vacibdir ki, İmam'ı dinlesinler ve ona itaat etsinler; Tabii Allah ve Resulü'ne itaat ettiği müddetçe! Bir özürden dolayı bey'attan imtina ederse, mazur sayılır; Meşru bir muazereti yoksa, bey'at etmeğe zorlanır ve cebredilir! Çünkü müslümanların ittifaka ihtiyaçları vardır.“

İki Halife'ye bey'at edilirse, Halife birincidir. İkinci ısrar ederse öldürülür!.. Zira Allah Resulü şöyle buyurur: „İki Halife'ye bey'at edilirse, onlardan sonrakini öldürün!..“ (Müslim) Bir başka rivayet de şöyle:

„Bir kimse bir İmam'a bey'at eder de, elini onun eli üzerine koyar, kalbinin meyvesini ona verirse, ona gücü yettiği kadar itaat etsin! Bir diğeri gelir de onunla niza ederse onu öldürün!“ (Müslim)

**Bir toprak parçası ve askerî kuvvet:**

**Toprağımız mevcuttur.** Fakat gasb edilmiştir. Hukuk yoluyla dava açmışızdır. İslam âleminin genelde bütün toprakları gasbedilmiş veya işgal edilmiştir. Ümmet fertlerinin İmam'ın etrafında toplanmaları ve kendi topraklarına sahip çıkmaları gerekir. Fakat bu bir iman ve bir Tevhid meselesidir.

**İkincisi ise askerî kuvvete sahip olma şartıdır.** Fakat bu şartın ölçüsü, yani askerî kuvvete sahip olmanın ölçüsü nedir?

a) Bedir ve Uhud Savaşı'ndaki ölçü müdür? Mâlum Bedir'de 310 civarında, Uhud Savaşı'nda ise 1000 civarında idi.

Şayet ölçü bu ise, bizde bu adet fazlasıyla vardır. Ve fakat ölçü Enfal suresinin 60. ayeti olan, „(Ey iman edenler!) Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar (her türlü) kuvvetten ve bağlı (besili) atlardan hazırlayın ki, onunla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz Allah'ın bildiği diğer (düşman) kimseleri korkutursunuz. Allah yolunda sarf ettiğiniz her şey(in karşılığı) size eksiksiz ödenir, siz hiç haksızlığa uğratılmazsınız!“ ayeti ise, öyle bir noktaya gelebilmenin şartları çok uzaklarda!..

*Şöyle ki:*

İslam Devleti'nin dünya siyasetine, dünya medeniyetine ve dünya hakimiyetine sahip olmasına bağlıdır.

Bugün ise tersi hakim! Herşey gayri müslimlerin elinde ve emrinde!

Saddam ne yapmıştı? Halebçe'yi bir anda yerle bir etmişti; Basra körfezinde 20 000 İran askerini gaz atmak suretiyle bir anda telef etmişti. Ve bunun neticesidir ki, Humeyni, savaşı durdurdu ve şu sözü söyledi: „**Öyle bir imzayı atmak benim için zehir içmekten daha ağır geldi!..**“

Keza; Amerika ne yapmıştı? Dünya devletlerini topladı, Kuveyt'e saldırmış olan Saddam'ı tepeledi ve Irak'ı yerle bir etti!..

Yukarıda gördünüz: Herşey yabancıların elinde ve emrinde!..

Dünya siyasetine, dünya medeniyetine, dünya iktisadiyatına, dünya istihbaratına ve nihayet dünya ağır silahlarına ve dünya askerî gücüne sahiptir. Binaenaleyh İslam âleminin bu seviyeye gelip aradaki mesafeyi kapatması için yarım asır da kâfi değildir; en azından bir asrın geçmesi hatta birkaç asrın geçmesi lazımdır. Zira ehl-i küfrün ve ehl-i dalalin bu noktaya gelebilmesi için en azından 250 sene geçmişti! Sizler: Bir Tanzimat devrini düşünün, bir İslahat devrini düşünün!

Tanzimat Fermanı'nın okunması 1839'da olmuştu. Bugün üzerinden 150 seneden fazla bir zaman geçti. Ya bu noktaya gelebilmek için 100-150 sene daha geriye gideceksiniz! Zira tarihçiler Osmanlı Devleti'ni üç devreye ayırırlar: Yükselme Devri, Duraklama Devri ve Gerileme Devri!

Yükselme Devri 16. asırda olmuştu! Duraklama Devri bunu takib eden asırda oldu! Siz Gerileme Devri'ni 17. asırdan başlatın! Aradan 400 senelik bir zaman geçmiştir ve şöyle olmuştur: Gerileme Devri'yle dünyanın dengesi ters orantı şeklinde bozulmuştur: İslam âlemi geriledikçe, gayri müslim âlem, ilerlemiştir. Mustafa Kemal'in gelişiyle de İslam âlemi ipin ucunu tamamen kaçırmıştır. Ve adeta eli-kolu bağlanmış. Başındaki idareciler pek azı müstesna yabancıların uşağı haline gelmiştir. Günümüz dünyasının manzarası bu! Şartları bu! O halde manzarayı aslına döndürmek ve mevcut şartları İslam'ın lehine çevirmek için dört yüz senelik bir zamana ihtiyaç vardır!.. (400 sene sekiz nesil eder!)

Askerî güç yoktur diye bey'attan kaçanlara sorun? „Dört yüz senelik ömrünüz var mı?“ Sorun! Sorun Kerimoğulları'na, Kul Sadi'lere, Mahmud Efendi'lere sorun! Sorun! Nursi'lere sorun, Süleymanî'lere, particilere sorun! Sorun! Lütfü Doğan'lara, Hasan Mezarıcı'lara sorun! Sorun! Diyanet'in hocalarına, şeyhlik makamında oturanlara ve onlara derviş olanlara sorun! İstedığınız askerî gücün meydana gelebilmesi için yüzlerce sene yaşayabilecek misiniz? Böyle bir ömüre sahip misiniz? İçinizden hanginiz buna „Evet“ diyebilir? Hiçbiriniz!..

Şu halde şu ağabeyinizi, Hoca'nızı ve Halife'nizi dinleyin!

**1-** Halife'nizin seçimi de usulüne uygun ve meşrudur; Hilâfet'in şartları kendisinde mevcuttur!

**2-** Askerî güç mevzuunda günümüz dünyasında sizlerden bey'at için istenen şart birinci şık değil; ikinci şıktır! Yani Kur'an'ın Enfal, 60. ayetinin istediği ve Osmanlı'nın 16.



asırda sahip olduđu askerî güç deđildir; Allah Resulü'nün (s.a.v.) Medine Devleti'ni kurarken sahip olduđu askerî güç! Bu güç yukarıda dediđim gibi, Bedir'de 300, Uhud'da 1000 civarında idi. Keza Osmanlı Devleti'nin kuruluşundaki askerî güç ne kadardı? Bir düşünün!..

Bu çapta bir güç ise bizde fazlasıyla vardır, elhamdülillah! Burada ve Anadolu'da en azından sayıları binleri aşan askerimiz vardır; kaldı ki: Abdurrahman Muhammed el-Irakî ismindeki zatın hicrî 350 tarihinde kaleme aldığı „**Buğyetu'l-Müstersidin**“ ismindeki kitabında şöyle diyor: „**Şevket sahibi olmanın, yani güç ve kuvvet sahibi olmanın manası, insanların kendisine ve emrine itaat ve inkiyad etmeleridir. Her ne kadar bir devlet reisinin sahip olduđu harb aletlerine, savaşçılara ve benzeri şeylere sahip olmasa bile!**“

Ahmed ibni Hanbel şöyle diyor:

„**Kim Hilâfet'e geçer, insanlar da onun etrafında toplanır ve rıza gösterirlerse o Halife'dir.**“

„**Kim insanların çevresinde toplandıkları ve halifeliđini kabul ettikleri halifelerin birine karşı çıkarsa, bu kiři İslam'ın birlik ve beraberliđini zedelemiş ve Resulullah'tan gelen hadislere muhalefet etmiştir. Karşı çıkan kiři bu haliyle ölürse cahiliyet ölümü ile ölmüş olur.**“ (Menakıb, İbn-i Cevzi, s. 176)

Mute harbinde Peygamber'in (s.a.v.) tayin ettikleri komutanlar şehid olunca (Hz. Zeyd (r.a.), Cafer-i Tayyar (r.a.), Abdullah ibni Revaha'ya komutanlık verilmişti) ordu başsız kalınca Halid b. Velid, sancađı eline alıp komutaya geçti. Allah Resulü (s.a.v.) de buna karşı çıkmadı ve tasvib etti. Bu yüzden İmam Tahavi şöyle diyor:

„**Bu esas bir kaide olup, ondan da şu anlaşılmaktadır: İmam hazır olmayacak, bulunmayacak olursa hazır olacağı vakte kadar müslümanların, İmam'ın yerini tutacak birini öne geçirmeleri üzerlerine vacibtir.**“

İbn-i Hazm da bu konuda şunları söylemektedir:

„Şayet insanların bir imamı bulunmayacak olursa, o zaman hakkı uygulayıp, yerine getirecek herkesin işi geçerlidir.“ (İbn-i Hazm, El-Muhalla, c. 22, s. 523)

„Yokluğundan doğacak büyük ve sayısız zararlar karşılaştığımızda iki zararı denk görmek mümkün mü? Yokluğun doğuracağı zarar, kesinkez başıboşluk, çatışma, zor alım, kan dökme, hakların gitmesi ve İslam kurallarının hayattan kalkması...“ (İslam'da Siyasî Düşünce Tarihi, Prof. Dr. M. Ziyauddin Rayyis)

„Halkın kendi arasında bir emir seçmesi halinde - ki bu vacibtir - ona saygılı ve itaatlı olmaları gerekir.

Şeyh Meyyare'nin naklettiğine göre:

Herhangi bir dönemde Emir (Halife) boşluğu olursa, halk seçkin birisini Halife seçer. O kişi cemaat hayatını geliştirir, güçlülere karşı zayıfların yanında yer alırsa, bütün güç ve çabasını bu yolda harcarsa ona karşı ayaklanmak doğru bir davranış değildir.

O şahsın karşısında olan kişi, İslam'ın dayandığı bir büyük desteğin gücünü parçalamak istiyor ve o güzel cemaatı dağıtmayı hedefliyor demektir.“ (Feth'ul-Aliyyel-Malik, c. 1, s. 385)

„Fetih'te bu konuda şöyle denmektedir:

Eğer görev verecek sultan yoksa veya kendisinden görev alacak bir yetkili bulunmazsa - ki bazı müslümanların yaşadığı bölgelerde olduğu gibi - o bölgelere gayri müslimler hakim olmuşlar, müslümanlar bir bakıma azınlıkta kalmışlar veya müslümanlar mahkum durumda, gayri müslimler hakim durumdadırlar - Kurtuba'da bugün olduğu gibi (yani Endülüs'te bulunan durum) - bu durumda ne yapılmalıdır? Gerekli olan, müslümanların kendi aralarından birine bu görevi vermeleridir. Onda ittifak etmeleri vacibtir. Onu kendilerine idareci olarak seçerler. O da kadı tayin eder. (Böylece kendi aralarında vuku bulan hadiselerin yargı organlarına

aktarılması sağlanmış olur.) Yine buralarda kendilerine cuma namazı kıldırarak bir imam da nasb ederler.“ (İbni Abidin, c. 4, s. 477)

„... İmam tayini hangi durumda olurlarsa olsunlar, bütün müslümanların boynuna yüklenmiş bir vazifedir, borçtur. Bu görevi yapmayacak olurlarsa, hepsi günah ve isyan içinde olurlar. Mâlumdur ki, bu makamı ayakta tutmak dinî, ictimai, siyasî bir zarurettir. İslam'ın korunması için son derece önemli bir husustur. Bu İslam beldelerinde varlığını canlı bir şekilde hissettirmesi şarttır. (...) İslamî toplumun kurulmasında, müslümanların manevî varlığının gerçekleşmesinde çok ileri derecede öneme sahiptir. Bunun için müslümanlar, imamdan mahrum kaldıklarında veya istenilen tarzda bir imama sahip olmadıkları zaman hemen kendilerine bir İmam bulup bu makama oturtmaları şarttır. Bu görev kifaye farzların en mühimlerinden. Müslümanlar bu vazifeyi yerine getirmedikleri takdirde hepsi kıyamet günü Allah'ın huzuruna büyük bir vebal yüklenmiş olarak varırlar.“ (M. Said Ramazan el-Buti, İslam Toplumunun Oluşumu)

„İlim adamları derler ki, herhangi bir dönemde imam bulunmayacak olur ise, her beldede sakin olan insanların aklı, fikri yerinde, ilmi seviyesi uygun, emir ve işaretlerini kabul edip uygulayacakları, yasak ve engellemelerine riayet edecekleri kişilerden birisini öne geçirmeleri bir görevleridir.“ (İmam Cüveyni, Giyaş'ül-Ümem, s. 280)

„Madem ki, bir yerde müslümanlar vardır, onlar bizzat kendi içlerinden liderlerini de çıkarabilirler. Şayet liderlikte bir eksiklik söz konusuysa onu da gerektiğinde tamamlayabilirler.

Fakat müslümanların başsız kalmaları ise caiz değildir. Hele artık lider yoktur bahanesiyle oturmamız

da hiç caiz değildir.

Nitekim Şafii fakihleri derler ki: „Halife kaybolunca, Hilâfet hükümleri ve görevleri, o zamanın en âlimine intikal eder.“

Bu şunu gösteriyor: Müslümanların hiç bir vakit emirsiz ve nizamsız durmaları caiz değildir.

Evet bizler, kimi zaman şunu görebiliriz: Alim var, fakat içinde yaşadığı zamandan habersizdir. Bu âlim ve fakih kimse emirlik ve liderlik görevlerini yürütebilecek bir ehliyetinde değildir, ileriye de görememektedir. Bazen de liderlik, hizmet ve iş yapmaya elverişli, ileri görüşlü biri bulunabilir. Fakat bu kimse de fakih değildir. Kimi zaman da öyle adam var ki, âlimdir, fakat bu adam da çekişme ve hasımlık işlerine vakıf değildir. Bu ve benzeri bir çok kimseler olabilir. Fakat durumun böyle olması hiç bir zaman lidersiz kalmamızı gerektirmez, bundan dolayı da sorumluluktan kurtulmuş olamayız. Onun yokluğu düşünülemez. Biz yüz kişi de olsak, bizi yönetecek en uygun birini aramızdan çıkartmaktan aciz olamayız. Mutlaka birini çıkaracağız. Hatta belli bir konuda ve hükümde bizi yönetmesi için de olsa aramızda birini tayin ederiz. Nitekim İslam'da şura da varlığını korumaktadır. Tecrübe ve deney ise bu noktada şahsiyetin gelişmesi için gayet önemlidir. Eksiklere gelince bunlar tamamlanabilir. Yeter ki, niyet sağlam olsun ve işin kemal noktası bilinebilsin.“ (Cundullah, Allah Erinin Ahlak ve Kültürü, Said Havva, s. 588-589)

Allah Resulü (s.a.v.) Efendimiz, Taif dönüşü hâmi (himaye edici) temin etmeden Mekke'ye girmedi. Keza; Medine'ye hicret ederken Yesribliler'den, mâlum hayat teminatı almadan Medine'ye gitmeyi kabul etmedi.

### **Niye gitmedi ve niye kabul etmedi?**

Çünkü, hayat tehlikesi vardı; zira müşrik de olsa hayatını himaye edecek biri olmadan Mekke'ye girmediği gibi,

Yesribililer'den hayat garantisi almadan da Medine'ye girmesi sakıncalı idi. Ve bu, İslam'ın bir hükmüdür.

Şimdi muarız ve muhaliflere sormak lazım: Halife'nin yeri illa da Anadolu olacak diye bir şart var mı? Hayır yoktur; „İslam âlemi“nin her yeri, bu arada Avrupa'nın her yeri, icab ettiği zaman muvakkat da olsa, Halife'nin oturabileceği yerlerden biri olabilir. Bunda şer'an de hukuken de bir mani yoktur. Kaldı ki, Avrupa ülkelerinde ikamet eden müslümanların sayısı milyonları aşmaktadır. „Halife'nin hür olması lazım. Avrupa ülkelerinden birinde oturduğu takdirde Halife'de hürriyet yoktur...“ diyenler de var.

Cevabımız odur ki, bunu söyleyenler, hürriyetin ne demek olduğunu bilmiyorlar? Bilmiyorlar ki, hürriyetin olmadığı yerde kölelik vardır. Kölelik ise mülkiyeti efendisine aittir; efendisinin izni olmadan bir tarafa gidemez. Şer'an ve hukuken de bu böyledir. O halde Halife'nin Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde ikamet etmesinde bir sakınca yoktur. Kaldı ki;

**1-** Hoca'nın Türkiye'ye dönmesinde hayat tehlikesi vardır!..

**2-** Almanya müsaade etmiştir ve demiştir ki; „**Ben sana eman (izin) veriyorum; gel benim ülkemde oturabilirsin. Alman anayasasında din hürriyeti vardır.**“ İslam dini ise hem din, hem devlettir. Bunları birbirinden ayırmak mümkün değildir. Ve bu husus bir taraftan mahkeme dosyalarına geçmiş, bir taraftan da basına intikal etmiştir.

Halife de ne yapıyor? Bulunduğu yerden İslam'ın mesajlarını dünyanın her tarafına gönderiyor ve göndermektedir. Esasen başta İslam âlemi olmak üzere, dünyada yüz-yüzelli seneden beri bir boşluk vardır, bir ihmal vardır, bir baskı vardır!.. Ve bu sebeplerden dolayı İslam, gereği gibi, yani ibadetiyle, siyasetiyle, devletiyle, hukukiyle, ahlakiyle anlatılmadı ve anlatılamadı.

Dolayısıyla bütün bir dünya, tıpkı Peygamber devrinde Arap yarımadasında olduğu gibi, koyu bir cehalet devri yaşamaktadır.

O halde Halife'nin görevi devlet müesseselerini kurup bilfiil icraattan ziyade tebliğ yapmasıdır. İslam'ın sesini dünya insanlığına duyurmasıdır. Halife'de bütün imkânlarını seferber ederek bunu yapmaktadır. Ve, esasen dünya küçülmüştür, iletim araçları çoğalmış ve hız kazanmıştır; telefonlar, teleksler, fakslar, basın ve yayın vasıtaları birbirini takib etmekte, dolayısıyla istediğiniz mesajı, istediğiniz yere ve ülkeye kısa zamanda ulaştırma imkânı elde edilmiş bulunmaktadır. Ve bu itibardır ki, artık Halife şurda oturmalıdır veya burda ikamet etmelidir, diye bir şey bahis mevzuu değildir. Dolayısıyla insan, oturduğu yerden her tarafa tebliğat ve telkinatını gönderme ve ulaştırma imkânına kavuşmuştur. Ve bu arada şunu da kaydetmeliyim: Elhamdülillah, mühim bir cemaat Halife'nin etrafında toplanmakta ve bey'at edenlerin sayısı her gün geçtikçe çoğalmaktadır.

Şöyle bir kaide vardır: „**Mâ la yüdrekü küllühû la yütrekü küllühû**“ yani hepsi yapılamıyor diye hepsi de terkedilmez!..

Binaenaleyh, biri çıkıp, „**Biz hapishaneye düştüğümüz zaman Halife bizi niye kurtarmıyor veya bize niye iş bulmuyor veyahut da bize niye pasaport almıyor?**“ diyenlere Halife'nin cevabı, Allah Resulü'nün cevabı olmalıdır: „**Sizlere cennet var!..**“ Hele siz, Allah'ın rızasını ve cennetini kazanabiliriz gayesine binaen Halife'nin etrafında bir toplanın bakalım ve bu suretle kendi üzerinize düşeni yapmış olun!.. Gerisini Allah'a bırakırsınız. O her şeye kadirdir; sizin hatır ve hayalinize gelmiyen kapıları açar, imkânlar halk eder!..

Mamafih, Halife'nin intihabında ileride de görüleceği üzere bir çok faydalar vardır:

1- Bir cemaat teşekkül etmiştir; Cenab-ı Hak,

kendilerinden razı olsun!.. Her gün geçtikçe kemiyet ve keyfiyetçe artmaktadır!.. Ve bu, Mevlâ'mızın bir lütfudur ve bir hayır alametidir.

2- Halife'nin intihabı farzdır. İşte bu farz yerine getirilmiş ve Ümmet-i Muhammed mesuliyetten kurtulmuş olur.

3- Cuma ve bayram namazlarının sıhhati Halife'nin iznine bağlıdır;

4- Zekât paralarının toplatılması ve mahalline tevzii;

5- Bütün bunların yanında emr-i mâruf ve nehy-i münker yapılması ve müslümanları şirke düşme tehlikesinden kurtarmaya çalışması; Şöyle ki; insanımız demokrasiye, laikliğe, partiye sahip çıkmış, sandık başına gitmiş, Allah'ın hakimiyetini ihlal etmiş, şeriat nizamını terk etmiş ve dolayısıyla şirke düşmüştür. İşte bütün bu belalardan müslümanları kurtarmış oluyor ve kurtarmaya çalışıyor!..

### **Bir teşbih ve bir temsil:**

Halife'yi bir çobana, ümmeti koyunlara, İslam âlemini bir köye benzetirsek ne olmuş oluyor? Haydutlar, köyü basmışlar, işgal etmişler; çobanı sürmüşler; Koyunlar çobansız, köy sahipsiz kalmış! Köyün nizamını, şeriat'ını değiştirmişler de yerine kendi kafalarına göre nizam getirmişler ve bunun adına da „Komünizm“, „Sosyalizm“, „Demokrasi“, „Kemalizm“ vs. demişler! Ve bu sistemlerden birine göre partiler kurmuşlar; köyün birliğini bozmuşlar, ortada kalan koyunları talan etmişlerdir!..

Köylülerden biri ortaya çıktı, baktı ve gördü ki, haydutlar tarafından Kur'an nizamı kaldırılmış, hatta temeline 98 dinamit yerleştirilmiş, koyun sürüleri ise cehennemî bir uçurumun kenarında!..

Bağırıyorsunuz; „Ben geldim! Kur'an nizamına göre geldim; size çoban olmak üzere geldim; kendim ehliyete sahib, Kur'anî bilgi ve belgelerine malikim! Yalanım var ise, buyurun! İşte Kur'an ve işte şeriat nizamı! Ya cevap, ya teslim! İşte bizim durumumuz tıpkı bu!.. Var mı bir diyeceğiniz?!.“

Bütün bunları söyledikten sonra şunu da ilave edelim: „**Hakkı Sahibine İade**“nin „Cevaplar“ bölümünde de kaydetmiştik ve şöyle demiştik:

„Yukarıda gördünüz; sualler sorulmuş (1 ile 13) ve daha da sorulabilir?“

Sonra:

Bu çeşit suallerin soruluşu, „Yeni bir devlet kuruldu!“ zannına binaendir. Halbuki yeni bir devlet, yeniden bir devlet kurulmuş değildir; var olan ve fakat işgal edilip gasbedilen, şeriat düşmanlarının eline geçip, rejimi değiştirilen ve dolayısıyla İslamî manada çalışmaz hale gelen bir devleti ihya etme, canlandırma, susturulmuş ve suskun hale gelmiş olan bu devleti yeniden dünyanın gündemine getirmekten ibarettir.

Böyle bir devletin ne toprağa ihtiyacı vardır, ne de askere! Çünkü toprağı da vardır, askeri de vardır. Toprağı İslam âleminin bir bölümünden ibaret olan Anadolu toprakları, askeri de Tevhid bayrağı altında toplanan erkek-kadın her müslüman!.. Bir kısmı da esir!.. Ama oyuna getirilmiş, boynuna gaflet zinciri vurulmuş esirler!..

Oyuna geldiğini anlayıp boynundaki gaflet zincirini çözenler, peyderpey de olsa gelip İslam ordusuna iltihak etmekte ve bu gidişle kalpleri mühürlenmiş olanların dışında geride kimse kalmıyacaktır. Bundan ümit varız! Çünkü mülk Allah'ın, irade Allah'ın, kalpler O'nun elinde!.. Ümitsizliğe düşmenin artık bir sebebi yoktur!..

Bütün bu izahlar ortada dururken, halen „Ben kabul etmiyorum, bey'at da etmiyorum!“ diyenler varsa bunlar ya cahildir, ya haiftir, ya da mütekebbirdir!

**Cahildir;** yani ihya ve ilanı yapılan devletin nasıl bir devlet olduğunu bilmiyor; tahkik ve tedkik de etmiyor veya etmek de istemiyor; cehaletine kurban gidiyor.

**Haiftir;** korkuyor ve kendi kendine diyor ki; „Ben Halife'liği kabul edip Cemaleddin Hoca'ya bey'at edersem, yarın rejim beni ele geçirirse, beni hapseder, malıma ve mülküme



el koyar, perişan olurum!..“

**Mütekebbirdir;** Etrafına bir kaç kişi toplamış; Düşünüyor: „Ben bey’at ettiğim taktirde etrafımdakiler de bey’at edecek, artık etrafımdan onlar dağılacaklardır; saltanatım yıkılacaktır. İşte bu ve benzeri endişeler onu Halife’ye bey’at etmekten alıkoymaktadır.

Allah (c.c.) cümleye basiretler ihsan eylesin de, dünyasını ahiretine tercih eden kullarından eylemesin!

Halife’nin; içe karşı olsun, dışa karşı olsun görevleri vardır. Bunlardan bir kısmı:

#### 1- Harp ilan etme:

Halife’nin durup dururken herhangi bir devlete karşı savaş ilan etmesinin hükmü nedir? İslam’da aslanan savaş değil, tebliğ ve davettir. Savaş ise arızidir ve genelde zarurete binaendir. Siz şayet Kur’an’ı tebliğ ederken, gayri müslim milletler ve devletler buna engel olurlarsa, işte o zaman savaşa başvurulur. Bu arada tebliğ edenler de edilenler de hür bir hava içinde olmaları ve hürriyete sahip bulunmaları şarttır. Ve bu, aynı zamanda İslam’ın bir tavsiyesidir. Yani İslam’da din hürriyeti, fikir ve irade hürriyeti vardır; konuşma, korkusuz yaşama hürriyeti, seyahat hürriyeti, çalışma ve kazanma hürriyeti, evlenme ve evlad edinme hürriyeti vardır ve nihayet ihtiyaçları giderme hürriyeti vardır.

Kur’an-ı Kerim bu hürriyetler hakkında 14 asır öncesinden ayetler göndermiştir.

Günümüz dünyasının ilim ve fikir adamları, insan hakları adı altında bunlardan bahsetmektedirler. Ancak tarihi ve bugünü tedkik edenler, hürriyetlerin, hususiyle siyasî hürriyetlerin mücadelesini göreceklerdir. Bu mücadele genelde idarecilerle halkları arasında olmuştur.

2- Hz. Osman şehid edilmişti. Katillerin yakalanması ve cezalandırılması icab ediyordu. Devletin başında Hz. Ali vardı. „Şu anda devletin buna gücü yoktur!“ esbab-ı mucibesıyla katillerin yakalanıp cezalandırılmalarını tehir

etti. Ve bu bir ictihaddı!..

**3-** İmam-ı Azam'ın cevabı:

İmam-ı Azam'a sordular ve dediler ki: „Bir memlekette idareciler küfre sapıp mürted olurlarsa, o memleket halkının idareye karşı kıyam etmeleri vacib midir?“ Cevap olarak: „İki şartla: a) Kıyam ettikleri taktirde büyük bir ihtimalle başarılı olacakları kanaatine sahip olmaları; b) Yıkılan idarenin yerine yerleştirecekleri sağlam ve itaatkâr bir kadronun bulunması!..“

**4-** Fıkıh kitaplarımızda vardır:

Bir İslam devleti kâfi derecede bir kuvvete ve hazırlığa sahip değilse, harbe girmez. Ve şayet mecbur kalırsa, siyasî bir çözüm arar.

**5-** Abdülmecid'in intihab edilişi sırasında İstanbul düşman işgali altında idi. Hindistan'ın avam ve havassı bu icraatı desteklemişti.

**6-** Hazırlıksız silaha sarılma umumiyetle muvaffak olmamıştır:

- a) Şeyh Said hareketi,
- b) İhvan'ül-Müslimin'in Suriye'deki kıyımı,
- c) PKK hareketi,
- d) İran'da Humeyni hareketinden önceki huruc hareketlerini misal olarak verebiliriz.

### **İMAMIN VAZİFELERİ**

Ömer Nesefî'ye göre; imamın vazifeleri şunlardır:

**„1- Ahkâmı tenfiz.“**

İslam nizâmının emirlerini tatbik etmek. (Şer'î muhâkeme)

**„2- Hadleri ikâme.“**

Allah'ın hududunu (bir mü'minin dinden çıkması, içki içmesi, zina etmesi, birisine zina isnat etmesi, insanların haklarını gasbetmesi, katl ve yaralama suçları) ve İslam Hükümetinin emirlerini çiğneyenleri cezalandırmak.

**„3- Askerî techiz.“**

Topyekün millî müdafaa vazifeleri. (Bey'at eden tüm müslümanlar.)

**„4- Sadakaları toplamak.“**

İslam devletinde mü'minlerden ve gayri müslimlerden alınan vergileri toplamak. (Mevcut.)

**„5- Müttegallibeyi, hırsızları ve yol kesenleri kahretmek.“**

**„6- Cuma ve bayram namazlarını kıldırarak.“** (Mevcut)

**„7- İnsanlar arasında vuku bulan ihtilafları halletmek.“**  
(Şer'î mahkeme)

**„8- Hakların isbatına vesile olan şahadetleri (ve sair isbat vasıtalarını tetkik ve) kabul etmek.“** (Şer'î mahkeme)

**„9- Velisi olmayan küçükleri evlendirmek.“** (Mevcut)

Bu ve benzeri vazifelerle sosyal emniyeti ve huzuru temin etmek.

**„10- Ganimetleri (harb neticesinde husule gelen kazançları adalete uygun olarak) taksim etmek.“** (Asker: Tüm Ümmet-i Muhammed, Toprak: Başta Anadolu)

Ve bunlara benzeyen diğer vazifeler.

-----  
(1-2) Ahkâmı tenfiz, hadleri ikame; tehir edilir veya tecrid yolu ile cezalandırılır.

(3) Bey'at edip teslim olanlarda bu mümkündür. Zira tüm müslümanlar askerdir.

(4) Sadaka ve zekâtları toplayıp müstehaklarına dağıtmak vazifesi ifa edilmektedir.

(5) 1. ve 2. nota dahildir.

(6) Cuma ve bayram namazlarını kıldırma ve Cuma imamlarını tayin etme vazifesi ifa edilmektedir.

(7-8) Şer'î mahkeme kurulmuştur. Dolayısı ile bu vazifeler de yerine getirilmekte.

(9) Yapılmaktadır.

(10) Ganimetlerin durumu mâlumdur.

## **Cemaleddin Hocaoğlu**

### ***Emir'ül-Mü'minin ve Halifet'ül-Müslimin***

# Emir'ül-Mü'minin ve Halifet'ül-Müslimin Cemaleddin Hocaoğlu'nun Hal Tercemesi

## **Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan) kimdir?**

Cemaleddin Hocaoğlu, Anadolu sakinlerinden olup, Reşid ve Hatice'den doğmadır.

## **Doğum tarihi ve doğum yeri:**

Erzurum vilayetine bağlı İspir kazası Dangis köyünde (yeni ismi Gündoğdu) dünyaya gelmiştir. Doğum tarihi miladî olarak 1926'dır. Rumî olarak ise 1342'dir. Hicrî tarih olarak da 1347'dir.

## **a) Tahsili:**

Cemaleddin Hocaoğlu Kur'an-ı Kerim'in hıfzını (yani hafızlığını); Sarf, Nahiv, Mantık ve Belağat gibi Ulum-i Arabiyye'yi; Usul-i Fıkıh, Usul-i Tefsir, Usul-i Hadis ve Usul-i Akaid gibi usul ilimlerini; Fıkıh, Tefsir, Hadis ve Kelam gibi fûru' ilimlerini genelde babasından tahsil etmiştir.

Ayrıca Erzurum merkezindeki imamlığı sırasında, Erzurum müftüsü Merhum Sadık Efendi'nin okutmakta olduğu Molla Cami, Mantık, Muhtasar'ul-Meani ve Usul-i Fıkıh gibi derslerine katılmıştır.

## **b) İlk, Orta ve Lise tahsili:**

Askerliğini yaptıktan sonra İlkokul, Ortaokul ve Lise tahsilini haricden vermek suretiyle, üç sene civarında Erzurum Lisesi'nden mezun olmuştur.

## **c) Üniversite tahsili:**

Yaş 36 olmuştur. Mezkûr mektepleri bitirdikten sonra bir

de üniversite tahsili yapmak üzere Ankara İlahiyat Fakültesi'ne kaydolmuş, 40 yaşına yaklaşınca bu fakülteden mezun olmuştur.

**e) Resmî ve gayrî resmî olarak yaptığı vazifeleri:**

İmamlık, Vaazlık, Müfettişlik, Diyanet İşleri Personel Dairesi Başkanı, Diyanet İşleri Reis Muavinliği, Adana Müftülüğü, Türkiye Din Görevlileri Federasyon Azalığı, Avrupa Milli Görüş Teşkilatları Fetva Komisyonu Başkanlığı, Avrupa İslamî Cemiyet ve Cemaatler Birliği Umumî Reisliği, Anadolu Federe İslam Devleti Reisliği ve nihayet **Hilâfet Devleti** Reisliği, yani „**Emir'ül-Mü'minin ve Halifet'ül-Müslimin**“ vazifelerine getirilmiştir. Bunlardan bir kısmında vazife müddetleri kısa olmuş ise de bir kısmında uzun olmuştur. Mesela müfettişlik gibi bazı vazifeler altı ay gibi kısa süreli olmuş, imamlık vazifesi 11 sene, müftülük vazifesi 15 sene sürmüştür, İslamî Cemaatler Birliği Emirliği 10 sene olmuştur. El-ân **Hilâfet Makamı**'nda bulunmaktadır. Kendisine sıhhat ve afiyetle uzun ömürler diler, daha nice nice feyizli ve bereketli hizmetler ifa etmesini Cenab-ı Hakk'tan dua ve niyaz ederiz!..

**Tedrisat Hayatı:**

**a) Köy imamlığı sırasında:**

Erzurum merkez köylerinden Kong (yeni ismi Altuntepe) köyünde yaptığı yedi senelik imamlık vazifesi sırasında yüzlerce talebeye Kur'an tâlîmi, Tecvid dersi vermiş, Arapça tedrisatı yaptırmıştır.

**b) Erzurum merkez imamlığı sırasında Tahtalı Camii Medresesi'nde muhtelif mahalle, cami ve medreselerden gelen talebelere Ulum-i Arabiyye ve Usul-i Fıkıh ve benzeri dersler okutmuştur. Ayrıca bu esnada Erzurum İmam-Hatip Okulu'nda Arapça, Tefsir ve Fıkıh dersleri vermiştir.**

**c) Ankara'daki vazifeleri esnasında:**

Ankara merkez vaazlarından, İmam ve Hatip'lerinden derse katılanlara hususiyle Usul-ı Fıkıh gibi dersler vermiştir...

**d) Adana'daki müftülüğü sırasında:**

Adana İmam-Hatip Okulları'nda Arapça ve benzeri ilimleri vermenin ötesinde, Adana ortaokul ve liselerinde din dersleri vermiştir.

### **Kur'an Kursları:**

Hoca Efendi Adana'ya geldiğinde, Adana 57 mahalleden ibaret olmasına rağmen, Adana'da tek bir kız Kur'an Kursu yoktu; Hoca Efendi'nin gayreti sayesinde 15 sene içerisinde Adana merkezindeki Kur'an kurslarının sayısı 33'e yükselmiştir.

### **e) Yeni tedrisat usulü:**

Hoca'mız; Anadolu'da yapılan Ulum-i Arabiyye ve Ulum-i Şer'iyye çalışmalarını gerek İmam-Hatip okullarında olsun, gerek Süleymanî'lerin ve Nursî'lerin idaresindeki kurslarda olsun ve gerekse diğer kurslarda olsun, ilim ve tedrisat yönünden yetersiz olduklarını gördüğü ve bildiği için dinî bir tedrisat sistemine gitmiş, yepyeni bir tedrisat usulüne yönelmiştir.

### *Şöyle ki:*

Kur'an-ı Kerim kurslarında okuyan, ahlaken mazbut, zekâca hatırı sayılır, hocalarının takdir ve tezkiyelerini kazanmış talebeleri alarak Adana'da toplamış ve bunların bütün iâşe ve ibatelerini üzerine almış, yedi senelik bir program hazırlayarak tedrisata başlamıştır. Bu müddet zarfında bu talebeler, hem 12 ilmi öğrenmiş olacaklar ve hem de İmam-Hatip okulu derslerini haricten bitirmek suretiyle mezkur okullardan da mezun olmuş olacaklardır.

Bu şekilde başlayan bu tedrisat, rağbet görmüş, zamanla sayıları 400'leri aşmıştır. Birinci mezuniyetini veren bu medrese, ikinci mezuniyeti vermeye hazırlanırken, devrin Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç'ın o zamanki Adana Sıkıyönetim Komutanı ile işbirliği yaparak Hoca'mızı elli beş yaşında iken mecburen emekliye sevketmiştir. Yerine gönderdikleri müftü, „Bunların beyinleri yıkanmış, bunlar şalvar giyiyor, sarık bağıyor!..“ gibi gerekçelerle, bu talebelere sahip çıkmamış, çil yavrusu gibi ortada bırakmıştır.

## **Avrupa'ya Götürme Teşebbüsü:**

„Anadolu'da umumî bir sıkıyönetim mevcut olduğundan mezkur talebeleri Türkiye'nin neresine gönderse aynı akibet başlarına gelecektir!..“ endişesine sahip olan Hoca'mız bu talebeleri Avrupa'ya götürmeye ve orada derslerini ikmal ettirmeye ve bu şekilde tedrisatın devamını sağlamaya karar vermiş ise de karşısına vize meselesi çıkmıştır. Vizesiz yola çıkan talebelerin bir kısmı yoldan çevrilmiş, bir kısmı da Avrupa'dan geri gönderilmiştir.

## **Medresenin Açılışı:**

Hoca'mız aynı usul ve aynı usluapta Köln merkezinde bir medrese açmış ise de, bu medresenin başına gelenler, pişmiş tavuğun başına gelmemiştir.

## **Şöyle ki:**

Bu medrese kısa zamanda rağbet görmüş, kız ve erkek talebelerin sayısı yüzleri aşmıştır. Fakat ne yazık ki, kemalist basın ve kemalistlerin baskısı neticesinde Avrupa basını da devreye girmiş, maalesef hoca geçinen bir takım kendini bilmezlerin, cübbe ve sarığıyla televizyon ekranlarından yalan beyanlar vererek ve hatta „Kaplan medresede silah eğitimi yapıyor!..“ diyerek daha da işi körüklemiş, Avrupa basınının şu sözleri söylemesine sebebiyet vermiştir:

„Şayet medrese kapatılmazsa Almanya Hitler devrine gidecektir!..“

Keza İç İşleri Bakanlığı'nın şöyle bir beyanat vermesine de sebebiyet vermiştir:

„Kaplan, sadece Türkiye için değil; aynı zamanda bütün bir dünya için, dünya barışı için tehlikelidir! Onu biz adım adım takip etmekteyiz!..“

## **Medresenin basılması:**

Ve nihayet bir gece sabaha doğru yüzlerce polisin medreseyi ablukaya alarak, medreseyi kapatmış, yüzlerce talebesini dağıtmış ve kapılarını da kilitlemiştir!..

## **Bantlarla çalışma ve yaygın talim ve terbiye:**

Gerek Anadolu'da ve gerekse Avrupa'da resmî hatta gayrî

resmî İslamî manada tâlim ve terbiyeyi yürütme mümkün olmadığından, Hoca'mız bantlarla ve yaygın eğitim şeklinde bir yola gitmeyi lüzumlu görmüş, ilim yönünden evler birer medrese, camiler ise birer üniversite formülünü getirmiş ise de bazı şahıs ve bazı bölgeler bunun önemini idrak edememişlerdir. Zaman zaman yapılan konuşmalar da ve neşriyat yoluyla yapılan tavsiye ve teşvikler de sınırlı kalmıştır. Fakat bu sene çalışmaya mutlaka hız verileceği ve istisnasız her aileye bu kabil tedrisat tatbik edileceği karar altına alınmış ve bu yolda birbirini takib eden üç toplantı yapılmıştır; Genç gelinlerin ve gelinlik kızların toplantısı, Bölge Gençlik Emirleri toplantısı ve nihayet Umumî Şura Toplantısı tertip edilmiştir. Hoca'mızın başkanlığında tertip edilen bu üç toplantıda da bilhassa şu mevzular ele alınmış; üzerlerinde fazlaca durulmuştur:

- 1- Şirki reddetme seferberliği,
- 2- Kur'an ilmini tahsil etme seferberliği,
- 3- Kur'an harfleriye yazı yazma seferberliği,
- 4- İslamî ilimleri tebliğ etme seferberliği.

Ve bu arada kontrol etme işini de genç hanımlarımıza ve bölge gençlik emirlerimize vermiş, Hoca'mız bu gençlerden ayrıca bir bey'at da almıştır. Zira ilme çalışma aynı zamanda bir cihad'dır! Cihad için de Efendimiz (s.a.v.) ayrı bir bey'at almıştır!

### **Tasavvuf ve tarikat babında da birliği sağlama:**

Evet; İslam'ın özünde ve yapısında bulunan ve „Zühd ve Takva“ şeklinde ifadesi bulunan ve zamanla „Tasavvuf“ ve „Tarikat“ isimlerini alan bu mevzu; ehliyetsiz ellerin devreye girmesiyle bozulmuş; tarihin seyri içerisinde hurafe ve bid'atların ilavesiyle bu irfan müessesesi dejenere olmuş, cihad ruhunu kaybetmiş, din-devlet mevzuunda olduğu gibi, bu mevzuda da zikir cihadsız, cihad zikirsiz kalmıştır. Her sabahdan kalkan; eline bir tesbih almış, sırtına bir cübbe giymiş, genelde bir de sakal bırakmış ve şeyhliğini ilan etmiştir. Etrafına müridler toplamış, küfür ve kâfir



anayasalarına oy vermelerine, sandık başlarına gidip, partileri desteklemelerine işaret etmiş veyahut en azından ona göz yummuştur. Çok azı müstesna, şeyhlerin müridlerine sözleri şu olmuştur: „Sizin devletle ve siyasetle ne işiniz var?!. Çekin tesbihinizi, oturun aşağı! Şayet sizler zikrinize devam ederseniz, Allah ne yapar? Başınızdaki yaramazları munkarız eder de size İslam'ın devletini verir!..“ demişler ve bu suretle onlardaki cihad ruhunu öldürmüşler, tekkeleri de birer tenbel yatağı haline getirmişlerdir. Bunlar, suya sabuna dokunmazlar. Dolayısıyla siyasîler kendilerinden memnun, kendileri de siyasîlerden memnundur. Onlara göre ortalık sanki gül ve gülistanlıktır!..

### **Üç müessese:**

Medrese, tekke ve kışla! Formül bu!..

İnsanımızın yetişmesi ve adam olması için birbirini takip eden bu üç tezgahtan geçmesi lazımdır. Medresede şeriat'ı öğrenecek, tekkede tasavvuf ve tarikatı; zühd ve takvayı yaşayacak, kışlada ise askerî eğitim ve öğretimi yapacaktır!..

İşte mezhep ve meşrepleri ne olursa olsun, İslam'ın müslümanlardan istediği bu! Dağınıklığı gidermenin, birliği sağlamanın yolu bu!.. Ama heyhat!

Ve işte biz Rabb'imizin lütuf ve inayetiyle, Edille-i Şer'iyye'ye dayanan bu yolda da yürümeğe ve insanımızı yürütmeğe çalışmaktayız!.. Ve bu babda da bir de risale hazırlamaktayız.

### **Vakıf kurma çalışmaları:**

Avrupa'da ümmetin parasıyla satın alınan birçok cami vardır. Bu camiler, ehliyesiz ellere geçip çar-çur edilmesin; particilerin ve kemalistlerin eline geçip Mescid-i Dirar haline gelmesin; Minber ve kürsüsünde Şeriat nizamı, İslam'ın devleti ve İslam'ın siyaseti bir bütün olarak serbestçe ve korkusuzca anlatılsın! Ve ilelebed kıyamete kadar hakikî müslümanların nezdinde ve nezaretinde kalsın; cemiyetçilik oyunlarına ve parmak usüllerine kurban gitmesin.

### **Elhasıl:**

Allah'ın evi olan bu binalar ve bu camiler, Alah'ın şeriat'ının

birer merkezi olarak devam edip gitsin diye bunların vakfa bağlanması gerektiğini Hoca'mız düşünmüştü!..

Esasen Vakıf İslamî bir müessesedir; Peygamber'in sünnet-i seniyye'sidir. Mal varlığını korumada en sağlam bir yoldur. İşte Hoca'mız, bu noktada da üzerine düşeni yapmış, mülkiyeti satın alınan cami ve mülkleri vakfa bağlamış, kendisi başta olmak üzere sağlam kişileri mütevellî heyetine geçirmiştir.

### **Asker Olma:**

Hoca'mız; hepimizin de erkek-kadın, genç-ihtiyar birer asker olduğunu üç toplantıda da dile getirmiş; bu yönden de evlerimiz birer karargâh, camilerimiz de birer kışla olduğunu tekrar etmiştir. Ve bu arada Hoca'mız bölge gençlik emirlerine bir de hazırlık çalışması programı göndermiştir.

### *Şöyle ki:*

a) Önce ailelerin mevcudiyeti ve adresleri tesbit edilecek;  
 b) Video ve televizyonları olup olmadığı tesbit edilecek,  
 c) Ders videoları olup olmadıkları öğrenilecek,  
 d) Çalışmada yardımcı olunacak ve bu arada ayda bir sefer aile fertleri camiye çağrılıp, erkekler bölge gençlik emirleri, hanımlar ve kızlar da hanım hocalar tarafından kontrol edilecektir. Ve bu suretle yaygın teallüm ve terbiye, Cenab-ı Hakk'ın da lütuf ve inayetiyle yerine oturmuş, muvaffakiyete doğru gidecek, yarının yetiştiricisi olan bu çekirdek hareket, tarihin en güzel hizmetini vermiş olacaktır.

### **Hoca'mızın eserleri:**

a) Hoca'mızın birçok yazlı ve sözlü eserleri vardır. Bunların bir kısmı yazıya geçmiş, kitap ve broşür halinde tesbit edilmiştir. Hatta bir kısmı da Arapça'ya, Almanca'ya, İngilizce'ye, Boşnakca'ya, Arnavutça'ya, Rusça'ya ve benzeri dillere tercüme edilmiştir ve edilmektedir. Bir kısmı da tercüme edilecektir. Telif edilmiş, tercümesi yapılmış olan veya tercemeye hazır bulunan eserlerin listesi aşağıdadır:

- 1- İman,
- 2- İslam,

- 3- Peygamberimiz'in Hayatı,
- 4- Anayasa,
- 5- İslam'da Kadın ve Özel Halleri,
- 6- İslam'ın Temel Hükümleri,
- 7- İslam'da Resim ve Heykel Hakkındaki Hükümler,
- 8- İslam'da İşçi ve İşveren Münasebetleri,
- 9- İslam'da Sakal ve Kılık-Kıyafet,
- 10- İslamî Cemiyet ve Cemaatler Birliği'nin Kuruluşu ve,
- 11- Tebliğcinin El Kitabı,
- 12- Tebliğ ve Metod,
- 13- Mesajlar,
- 14- Tebliğ Mahiyetinde Açık Mektuplar,
- 15- M. Kemal'in Babası Kimdir?
- 16- Beyyinelere (Beyyine 1, Beyyine 2, Beyyine 3, Beyyine 4 ve Beyyine 5 -Hakimiyyet-),
- 17- Hakkı Sahibine İade,
- 18- Almanca İslam Anayasası,
- 19- İslam'dan Taviz Vermenin Hükmü,
- 20- Mezhepler,
- 21- Şura,
- 22- Tasavvuf ve Ucuz Kahramanlar,
- 23- İslam Akaidi,
- 24- İmkânlar ve Hamleler,
- 25- Fetvalar.

b) Video ve bantların sayısı çoktur. Bunlar, bilhassa 1. Beyyine ile 2. Beyyine'nin sonuna eklenmiştir.

**c) Vaaz ve konferansları:**

Hoca'mız; Ege bölgesi müstesna Anadolu'nun hemen hemen her tarafını gezmiş veya davet edilmiş, her gittiği yerde vaaz şeklinde olsun, konferans şeklinde olsun konuşmalar yapmıştır.

**Ezcümle:**

Asker dönüşü ki, 1948'e rastlar, babasının imam olduğu Haşçevenk köyünde genelde Beyzavi Tefsiri'ni esas almış ve bu suretle Fatih'dan Tefsir dersine başlamış; imam-vaaz

olduğu köy ve şehirlerde de kürsüde olmak üzere tefsir dersini sürdürmüştür. Mesela: Erzurum merkezinde imamlığını yaptığı Tahtalı Camii'nin dışında Taş Camii'nde, Karaköse Camii'nde, Gümrük Camii'nde, Cennetzâde gibi mutena camilerde; Ankara'nın Hacı Bayram, Zincirli, İbadullah, Cebeci, Maltepe gibi camilerinde; Adana'ya tayini çıktıktan sonra da bir çok il ve ilçelerde vaaz ve konferanslar vermiştir. Hususiyile Adana'nın merkezî camilerinden biri olan Yağ Camii'nde tefsir dersine devam etmiştir. Avrupa'ya geldikten sonra da yine tefsir dersine devam etmiş ve nihayet Almanya'nın Köln şehrinin en büyük camisi olan Ulu Cami'de Hilâfet'in ihya ve ilan edildiği miladî 1994 tarihine tekabül eden 1414 Ramazan-ı Şerif'in Kadir Gecesi'nde tefsir dersini bitirmiş ve duası da o gece yapılmıştır.

#### **Bereketlerin toplandığı bir gece:**

Hoca'mız bu hususu şöyle ifade etmişti:

- 1- Mekânın bereketi: Köln Ulu Cami; Allah'ın evi;
- 2- Ayın bereketi: Ramazan ayı;
- 3- Gecenin bereketi: Kadir Gecesi;
- 4- Cemaatın bereketi: Avrupa'nın her tarafından gelen ve Ulu Cami'yi labe lap dolduran kalabalık bir cemaat;
- 5- Hatim duasının bereketi:

Takriben elli sene süren Allah kelâmı Kur'an-ı Kerim'in tefsir dersini bitirmenin hatim duası;

6- İşte bu beş berekete bir bereket daha katan bir başka bereket:

**Yetmiş senedir Selanikli Kemal'in kaldırdığı, elinin kolunun bağlanıp dibe köşeye atıldığı, hor görülüp sözünün bile yasak edildiği bir sünnet-i seniyye'nin ihyası ve ilanının getirdiği bir bereket: *Hilâfet'in ihya ve ilan!*..**

#### **Dua ve Şükür:**

Mezkûr beş bereketi bizlere nasib etmenin yanında **Hilâfet ve Halife**'yi bütün bir dünyaya ihya ve ilan etmemizi bizlere nasib etmiştir. Bu yönden de Rabb'imize ne kadar şükretsek

yine de azdır!..

***Rabb'imizden dua ve niyazımız odur ki, bu müessesenin kıyamete kadar devam ve bekâsını halk etmesidir!***

### **Mal varlığı:**

Hoca'mız; yaptığı vaazlerinden, bastırıldığı kitaplarından, doldurduğu bantlarından tek kuruş almamıştır. Babasından kalma veya kendisinin temin ettiği mal varlığına kemalist rejim el koymuş ve satmıştır. Binaenaleyh Hoca'mız şu anda ne başka liderler gibi evlere, malikânelere ve ne de villalara sahiptir. Ya nedir? Dünya varlığından bir süpürge çöpüne bile sahip değildir.

### **Federe Devleti:**

Hoca'mızın asıl hedeflerinden biri de İslam âleminde vahdeti sağlamak; „Hilâfet Devleti“ne gidip tek devlet“ olmaktadır. Bu noktaya varmanın daha başka şekil ve yolları var ise de Hoca'mız, „İslam Federe Devleti“ olma şeklini seçmiştir (ki, bu babda „Hakkı Sahibine İade“ risalesinde mâlumat vardır...) ve bu uğurda şirki reddeden, Tevhid'e „Evet!“ diyen devletlere ve kuruluşlara mektuplar yazmış, meseleyi onlara izah etmiştir. Cevap vermedikleri takdirde kendi imkânlarımıza ve salahiyetimize istinaden „Hilâfet Devleti“ni ihya ve ilan edeceğini de yazdığı mektuplarda beyan etmişti!.. Cevap alamayınca yukarıda da beyan edildiği vechiyle „**Hilâfet Devleti**“ni ilan etmiştir.

„Siz üçüncü Halife'siniz!..“ diye hususiyle Misak dergisinde çıkan yazılarda da Hoca'mızın kendilerine yazılı cevabı şu olmuştur: „Siz, bunlardan birincisine bey'at ettiniz mi? İsim ve adreslerini bize de bildirin, biz de birinciye bey'at edelim!..“ Fakat bugüne kadar cavab vermemişlerdir. Yine de vakti geçmemiştir; kesin bilgileri varsa, başta Misak ve Hilâfet dergileri olmak üzere bütün dünya basınını yazmaya ve mâlumat vermeye çağırıyoruz! Ya hakkı söylesinler ya da sussunlar!..

**Mücadelesi:**

Diyebiliriz ki, Hoca'mızın hayatı mücadeleyle geçmiş ve bu arada asla taviz vermemiştir! Şöyle ki:

**Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki mücadelesi:**

Bir ara Tevfik Gerçeker isminde danıştaydan emekli bir hakim Diyanet'in başına getirilmişti. Bu şahıs bir taraftan Diyanet merkezindeki personelin namaz kılmalarına sınır koymuş, bir taraftan da futbol oynamak bir ibadettir gibi fetvalar vermişti. Ve bu arada Diyanet'e emekli bir paşa getirilmişti. Sadreddin Evren ismindeki bu paşa ile o zamanın Ankara müftüsü Dr. Lütfü Doğan bir araya gelerek bir tâmim hazırlama yoluna girmişlerdi.

Tâmimin mahiyeti şu idi:

„Bundan sonra vaazlar yaptıkları vaazları üç nüsha olarak yazacaklar; bir nüshası kendilerinde kalacak, bir nüshasını bağlı buldukları müftülüğe verip tasdik ettirecekler ve bir nüshasını da Diyanet İşleri Başkanlığı'na göndereceklerdi. Müftülükçe tasdik edilmiş bu nüshayı kürsüden papağan gibi okuyacaklar, bunun dışında tek kelime konuşmayacaklardır. Bunun haberini alan Hoca'mız Ankara merkez vaazlarından ve İlahiyet'teki arkadaşlarından 15 kişilik bir ekibi bir araya getirip, meselenin vehametini onlara anlatır! Bir-iki toplantı neticesinde alınan karar iki safhalı idi: Bir heyet Dr. Lütfü Doğan'a gidecek, böyle bir icraata gitmenin vaazlık müessesesine darbe olacağını anlatacaklar, bu fikirden vazgeçmelerini kendilerine teklif edeceklerdi. Kabul edilmediği takdirde mesele Cuma günü camilerdeki cemaata intikal ettirilecekti!..

Birinci şık kabul görmedi; kararda ısrar ettiler! Bu sefer mesele camilere götürüldü! Hoca'mız o sıralarda Maltepe Camii'nde vaaz ediyordu. O günkü vaazı kürsüden gazete okur gibi okumuş, kürsüden inmişti. Vaazden bir şey anlamayan cemaat yer yer gelip Hoca'mızdan meselenin ne olduğunu sormuştu. Hoca'mızın verdiği cevap şu idi:

„**Bundan sonra dinliyeceğiniz vaazlar böyle olacaktır;**

**İzahatı yolunda tek kelime ilave edemeyiz!..**“ Cemaat şaşırmişti. Bunlardan biri ayağa kalkıp cemaate dönerek şöyle haykırmıştı: **„Kapatsınlar bu camileri de onlar da kurtulsun, biz de kurtulalım!..“** O zaman iktidarda Halk Partisi var idi. Cuma namazını müteakib cemaat Diyanet’e doğru yürüdü; Diyanet’in kapısı ana-baba günü oldu! Diyanet kapıları kapadı! Haber gönderip „Mesele yanlış anlaşılmıştır!..“ diyerek ve bir nevi özür dileyerek hazırladıkları tamimi akşama değiştirdiler.

Buraya kısa bir not koymak gerekir:

İşte bakın! 15 kişilik bir heyetin ittifakı ve taviz yoluna gitmeyişi büyük bir felaketi önlemiştir. Eğer dünün hocaları da ittifak halinde olsalardı Selanikli Kemal umduğunu bulamaz; 98 bombayı bu Din-i Mübin-i Ahmediyye’nin temeline koyamazdı!..

### **Devlet Bakanı Rafet Sezgin ile mücadelesi:**

Hoca’mız, Diyanet İşleri Başkanlık Muavinliği sırasında, zamanın devlet bakanının müdahalelerine karşı taviz vermemiş; Bakana, „Naklini istediğiniz din görevlileri hakkında yazılı şikâyetler var ise, bize gönderin; biz, mahallinde tahkik ve teftişini yaptırdıktan sonra gereğini yaparız!..“ demesi üzerine, devlet bakanının, „Bizim sözümüz emir hükmündedir; yerine getirilmesi gerekir!..“ sözüne karşılık Hoca’mız, **„Sözlü tâlimatlar dosyaya girmez; ben öyle bir muameleye âlet olmam!..“** demiştir.

Bu ve benzeri taviz vermeyişleri ile bakanla arası iyice açılmış, bunun üzerine Hoca’mızın naklini Adana Müftülüğü’ne çıkartmıştır.

### **Hoca’mızın savcılık ve mahkemelere götürülmesi:**

Hoca’mız; Ankara, Adana, Hatay ve benzeri cami kürsülerinde ve konferans salonlarında İslam ve Şeriat’ın hakim olmasını dile getirmiş ve hele hele üniversitedeki hayatı ise son derece mücadele ile geçmiştir. Bu yüzden üniversite idaresi kendisini altı maddeden dolayı disiplin kuruluna sevk etmiştir. Fakat Hoca’mızın gerek disiplin

kurullarında ve gerekse savcılık ve mahkemelerde net ve kesin ilmî cevapları karşısında bir şey yapamamışlar ve mahkum edememişlerdir.

### **Adana Ağır Ceza Mahkemesi:**

Hoca'mızın bilhassa Adana Yağ Cami kürsüsünde yaptığı ve bantlarla tesbit ettikleri konuşmalarında suç unsuru bulmuşlar,

bu bantları Adana Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etmişler ve dava açmışlardır. Fakat bu sıralarda Hoca'mız Avrupa'ya gelmişti. Mezkûr mahkeme birkaç sefer radyo ve basın yoluyla „**Gel hesap ver!**“ diye çağrıda bulunmuş ise de, Hoca'mız arkadaşlarıyla yaptığı istişare neticesinde davetlerine icabet etmemişti. Neticede mal varlığına el koymuşlar, kendisini de vatandaşlıktan ihrac etmişlerdir.

### **Avrupa mahkemelerinde:**

Hoca'mız Avrupa'ya geldikten sonra da durmamış, gerek Selanikli Kemal'i tanıtmada, gerekse İslam Şeriat'ını tebliğ ve telkin etmede boş durmamıştır. Vaazler yapmış, konferanslar vermiş, broşürler neşretmiştir; kitaplar bastırılmış ve bantlar doldurmuştur. Bunun üzerine kemalist rejimin baskısı, Türk ve Avrupa basınının yaygarası, Avrupa idarecilerini harekete geçirmiş, Hoca'mızı mahkemeden mahkemeye sevk etmişlerdir. El-an mahkemeler devam etmektedir.

### **Particilerle Mücadele:**

Hoca'mızın Avrupa'ya geldiği dönemde Kenan Evren partileri kapatmıştı, parti diye bir şey kalmamıştı! Biz de partisiz bu dönemde rahat rahat konuşuyor, dinleyenler de rahat rahat dinliyordu! Zaman geldi partilerin tekrar kurulacağını basın yazdı. Bizi sıkıntı aldı; artık partide çalışamayız!.. Hoca'mız, hal çaresini şöyle bulmuştur: „İslam'da parti olmadığını, fetvasının alınamayacağını, fetvası alınmayan bir hareketin insanı yarı yolda bırakacağını ihtiva eden bir rapor hazırlayıp Erbakan'a göndereceğini“ düşünmüş ve bu noktadan hareketle:



„**Devlete Gidiş Yolu Tebliğ Midir, Parti Midir?**“ başlığını taşıyan bir rapor kaleme almış ve bunu Erbakan'a göndermiştir. Göndermiş ise de kabul görmemiştir! Erbakan'dan cevap alamayan Hoca'mız, arkadaşlarıyla istişare neticesinde mevzuyu cemaata indirmiş, bunun için Avrupa çapında Köln Barbaros Cami'nde toplanan idareci cemaate meseleyi intikal ettirmiştir. Yapılan oylamada Hoca'mız ittifakla işin başına getirilmiştir. Bunu duyan Erbakan çok ağır laflar etmiş ve bu arada şöyle demişti:

„**Ben orada olsaydım, eteğime doldurduğum taşlarla bunları taşlardım!**“

**İradesi zayıf olanlar:**

Ankara'nın bu sert tutumu karşısında ve burada merkez idaresinin açtıkları yalan ve iftira kampanyası neticesinde iradesi zayıf olanlar yarı yoldan geri dönmüşlerdir. Fakat elhamdulillah çürüklerin ayrılması ve ayıklanmasıyla Hoca'mızın arkasında saf, sağlam, Tevhid ehli bir cemaat kalmıştır. Ve bu cemaat, başta Anadolu olmak üzere günden güne sesini her tarafa duyurmakta ve sahasını genişletmektedir.

Kısa bir hülâsa ile sonunu bağlıyalım:

**Bir hülâsa ve bir netice:**

Hoca'mızın aslı ve nesli bellidir; Hocaoğlu'dur. Soy adını buradan almıştır. Kaplan soyadı, Mustafa Kemal'in sünnet-i seyvie'lerinden olduğundan dolayı değiştirmiştir.

Hafız-ı Kelam'dır. On iki ilmi tahsil etmiş, ilmin her dalında müderrisliğe yükselmiştir. Ve bu arada bir de üniversite bitirmiştir.

Fetvaya muktedir olan Hoca'mız; idarî, siyasî ve benzeri sahalarda medenî cesarete sahiptir. Hayatında asla tâviz vermemiş; görevinden alınma pahasına da olsa da ne müftülük binalarına ve ne de Kur'an kurslarına Selanikli Kemal'in fotoğraflarını asmamış, önünde saygı duruşu yapmamıştır!..

Dünyadaki devlet sistemlerini, „**Hak-Batıl**“ diye ikiye

ayırmiş; Őariat sisteminin hak, diđer bütn sistemlerin batıl olduklarını, dost-düşman bütn bir dünyaya duyurmuştur! Bu arada komünizm ve demokrasi sistemlerinden söz ederken de bunların, dünyayı fesda veren iki (put) olduğunu söylemiştir. Particiliğin demokrasiye dayandığını ve demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu dile getirmiş, particiliđi de Őiddetle reddetmiş, bu sisteme göre parlamentoya seçilmenin ve seçenlerin de müşrik olduklarını ve olacaklarını ve hatta bu hususta verilen fetvayı kabul etmeyenlerin de aynı hükme tâbi olacaklarını beyan etmiştir!..

„**Günümüzün putlarının sistemler**“ olduğunu ifade etmiş, „Beşinci Beyyine“de bu hususa geniş yer vermiştir!..

Hoca'mız aynı zamanda İslam'ın hakikatlarını yazma cesaretini gösterdiği gibi, hatalı bir beyanda bulunduğu takdirde onu tashih etme veya geri çekme tevazuunu da göstermiştir!

#### **Ve netice:**

İşte Hoca'mız ve işte Hilâfet makamı!.. Biçilmiş bir kaftan! Her yönüyle „**Hilâfet Makamı**“na layık! Dünyada bir eşini bulmak çok enderdir!.. Kimsenin itiraz etmeye hakkı yoktur! Varsa, işte meydan, buyursun; söylesinler! Bu ümmete Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur! Rabb'imize ne kadar Őükretsek, yine de azdır!..

***Metin Müftüođlu (Kaplan)***  
***Hilâfet Devleti***  
***Riyaset Makamı Özel Kalem***



**Cemaleddin Hocaoglu (Kaplan)**  
*Emir'ül-Mü'minin ve Halifet'ül-Müslimin*