



Müslümanlar ve Hilâfet

Müslümanlar, canlarını, mallarını, sınırlarını, namuslarını, şereflerini koruyan İslam devletini ve halifelerini kaybettikten sonra sahip oldukları bütün değerlerini, şereflerini, izzetlerini yitirmiş durumdadırlar. Dünyaya yön vermeleri gerekirken, emperyalist güçler, müslümanlara yön vermektedirler. Yaşadığımız dönemde bir tavuğun canı, kanı, yüzbinlerce müslümanın kanından, canından daha değerli olmuştur.

Dünya coğrafyasına baktığımız zaman her yerde, her coğrafyada dökülen kanların müslüman kanı, kirletilen namusların, müslümanların namusu olduğunu görmekteyiz!..

Bütün dünyanın gözleri önünde Bosna-Hersek'de, Keşmir'de, Filistin'de ve daha bir çok bölgede müslümanlar katledilmekte, kurşuna dizilmekte, toplu mezarlara gömülmekte, bu vahşete karşı dünya, kılını dahi kıpırdatmamaktadır. Müslümanları yönetenler de emperyalistlerin emrinde hareket etmekte, onların emrinde olmayı da bir mârifet sanmaktadırlar. Kitlelerin büyük bir çoğunluğu ise İslamî şuurdan uzak bir şekilde bu uşakların hareketlerine çeşitli bahaneler bularak onlara destek olmaktadır.

Bu acı ve insanı kahreden duruma dur demenin yolu, müslümanların kaybettikleri değerleri yeniden kazanmasıyla mümkündür. O zaman İslam topraklarını işgal eden emperyalistler ve uşakları, müslümanlara baskı ve zulüm yapamayacak, Sırp, Ermeni, Hırvat, Hindu, siyonist ve uşakları kemalistler ve diğerleri müslümanların kanını dökmek, namusunu kirletmek şöyle dursun karşılıklarına çıkmaya, yan gözle bile bakmaya cesaret edemeyeceklerdir.

Müslümanlara düşen görev, İslam devletini ikame etmek ve Halife'lerini seçip bir imam etrafında birleşmektir. Halife'yi seçmek kadın-erkek her müslümana farzdır! Bu farzı yerine getirmek için bütün müslümanların çalışması gerekir.



Imam'ı olmadan ölen bir müslüman cahiliyye ölümü ile ölür. Bütün müslümanlar bir Halife'ye bey'at etmek zorundadırlar; Bu dinî bir vecibedir! Bugün dünya müslümanlarının çoğu, İslam'a inandığı halde demokrasiye, laisizme, kapitalizme inanmakta veya onlardan medet ummaktadır. Halbuki bütün bu düzenler müslümanları mahv-u perişan etmiştir.

Artık müslümanlar tek kurtuluşun İslam Devleti'nde olduğunun şuuruna varıp bu yolda canla-başla çalışmalıdırlar. Hatipler, vaizler, konuşmacılar, kürsü, minber, konferans ve seminerlerde Hilâfet'i ve Halife'nin önemini, gerekliliğini anlatmalıdırlar. BM'den, ABD'den, demokrasiden, laiklikten ve bunların gölgesinde hareket edenlerden hayır gelmeyeceğini söylemelidirler. Hulefa-i Raşidin'den sonra Emeviler'e, Abbasiler'e, Osmanlılar'a geçen Hilâfet'i, bu mukaddes makamı M. Kemal, İngilizler'in emri gereği kaldırmıştır. O günden sonra yukarıda da geçtiği gibi müslümanların yüzü gülmemiştir. Bütün olayların sebebinin bir Imam etrafında birleşmemekten, yani Halife'nin olmamasından kaynaklandığının bilincinde olan müslümanlar, bu makamı tekrar ikame etmek için mücadele vermişlerdir.

Hindistan'da Hilâfet hareketi oluşmuş, ama maalesef devamı getirilememiştir. œeyhülİslam Mustafa Sabri, Hafız Ali Reşad ve benzeri muhterem zatlar için üzerinde ciddiyetle durmuşlar ise de gerekli desteği bulamamışlardır. Hatta Merhum Hafız Ali Reşad, bu mevzuda bir tebliğ hazırlamış ve bunu sunmuş ama ilgi duyulup gereken yapılmamıştır. Hilâfet makamını İmam Cemaleddin

Hocaođlu gündeme ciddi bir şekilde getirmiş ve bu makamı ismen ve fiilen ortaya koymuştur!

ABD ruhsatlı Hilafete hayır

Oynanan oyunlara karşı müslümanlar çok dikkatli ve uyanık olmak zorundadırlar. Bugün Hilafet, İslam düşmanlarının da sık sık gündeme getirdikleri konular arasındadır. Merhum Halife'miz Cemaleddin Hocaođlu, Hilafet'i ihya ve ilan etmeden önce "Allah ve Ümmet Önünde Sorumlu Bulunan Mes'ullere" yazmış olduđu mektubunda adeta bugünleri görürcesine şu tavsiyeyi yazmıştı:

"...Ve şayet sizler görünüşe bakıp bir takım sebepleri ileri sürer de acele etmezseniz yabancıların teşvik ve tahrikiyle yarın tavizkârlardan veya bid'atçılardan biri çıkıp Halife'liğini ilan ederse, artık siz kolay kolay ortaya çıkamazsınız, Hilâfet ilan edemezsiniz, fırsatı kaçırmış ve işi çıkmaza sokmuş olursunuz ve buna yine siz sebebiyet vermiş, suçlu siz olmu olursunuz!.."

Bugün ABD ve şer odakları kendi çıkar ve menfaatleri için gerekirse Hilafet'i gündeme getirebilirler. Netice onu gösteriyor. Türkiye'yi demokrasi ve laiklik hususunda Ortadođu ülkelerine model olarak göstermeleri, T.C başbakanı Erdoğan'ın Arap aleminde popüler edilmesi boşa değildir. Bütün bunların altında yatan derin bir mana ve bir proje vardır. Biz müslümanları uyarıyor ve diyoruz ki; ABD ruhsatlı, etiketli, ambalajlı bir Hilafet ve Halife namzetlerine hayır diyoruz!

Dünya müslümanlarının şer'i şerife uygun olan ihyası ve ilanı yapılan Hilâfet çatısı altında toplanmalıdırlar!

Bu yapılmadığı takdirde zulümlerin, katliamların, vahşetlerin önüne geçmek mümkün olmayacaktır. İşte bu yüzden olmalı ki, ülemanın ekserisi;

"Halife'siz bir an bile yaşamaktansa ehliyeti tam olmayan bir imamın altında 60 sene yaşamak daha iyidir!" demişlerdir.

İmran Muhacir

<http://www.hilafet.org>