

TÜM İSLAMİ KURULUŞLARI BİRLİĞE DAVET

„Ey İman edenler! Allah'tan tam manasıyla korkun ve korunun ve sizler ancak müslüman olarak ölü! Hepiniz toptan Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp ayrılmayın! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz, birbirinize düşman idiniz de Allah, kalplerinizi birleřtirdi. İřte O'nun nimetiyle hepiniz kardeřler oldunuz ve yine siz, bir ateř çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtardı. İřte Allah, ayetlerini size böylece açıklıyor ki, dođru yola eresiniz. İcinizden herkesi hayra çağırın, iyiliđi emreden ve kötülükten men eden bir topluluk olsun; iřte onlar kurtuluř ve yükseliře erenlerdir. Ey mü'minler! Siz, kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılan ve ihtilafa düşenler gibi olmayın. İřte onlar için çok büyük bir azab vardır. O gün ki, bir takım yüzler ağarır, bir takım yüzler de kararır. Yüzleri kararanlara gelince, onlara: „İmanınızdan sonra inkâr ettiniz ha? İřte inkâr etmenize karřılık azabı tadın!“ denilecek. Yüzleri ağaranlar ise, Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedî kalacaklardır. İřte bunlar, sana hak olarak okuduđumuz ayetlerdir. Allah âlemlere zulmetmek istemez. Göklerde ne varsa, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bütün iřler, ancak Allah'a döndürülecek. Siz insanlar için çıkarılmıř en hayırlı bir ümmetsiniz; iyilikleri emreder, kötülüklerden menedersiniz ve Allah'a inanırsınız. Eđer Ehl-i kitab (yahudi ve hıristiyanlar) iman etmiř olsaydı elbette kendileri için hayırlı olurdu. Mamafih, onlardan bir kısmı mü'mindir, ekserisi de yoldan çıkmaktadır.“ (Ali İmran,102-110)

Bir hülâsa:

Ali İmran Suresi'nin 102-110. ayetlerinin mealini gördünüz. řimdi bu meallerin bir hülâsasını göreceksiniz:

İki emir: „Takva, müslüman olarak ölmek.“ Bunlardan biri sebep, diđeri neticedir. Bunlardan biri, hakikat olarak diđeri de mecaz olarak mü'minin elinde ve önünde...

Emrolunduđu takvanın bir kaydı var: „Hakkıyla takva!“ Bunun iki manası: Hakkıyla marifetullah, Allah yolunda hakkıyla cihad vermek ve bu babda kimseden korkmamak!.. Bu ilk ayetteki takva emrini, hakkıyla yerine getirmenin ve dolayısıyla müslüman olarak ölmenin řartı da evvel emirde „Hablullah“tan ibaret olan Kur'an'a cemaat halinde sarılmak ve asla

tefrikaya düşmemektir. Bu da önce Tevhid-i Kulub saniyen Tevhid-i Efal'dır ki, bunlar dinin en büyük iki rüknüdür. řöyle ki: „Ben tek bařıma din ve imanımı muhafaza ederim!..“ demek çok tehlikeli bir sözdür. Zira tek bařına kalmak isteyenlerin ve hatta grupların iman ve İslam üzere ölmeleri çok řüphelidir. Tek bařına bir fert veya bir grup, cebir ve tazyik altında her řeyi kaybedebilir. Bu hikmete binaen olsa gerek ki, Allah Resulü (s.a.v.): „Allah'ın yardım eli cemaatle beraberdir,“ buyurmuřtur. O halde dünyada en büyük feyiz ve kuvvet kaynađı cemaattir, cemaatleřmedir. Cemaatlerini zayi ve periřan eden milletler ve idareciler, kendileri de periřan olur. Nitekim: Hz. İsa dahi böyle bir cemaatin lüzumuna inanmıř ve kavmine hitaben: „**Kim, Allah yolunda bana yardımcı olacak?**“ demiřti.

O halde, ilahî yardımın tecellisi ve İslam'ın devlet olup hakkın ve adaletin teessüsü, ferd ve grupların, „Hablullah“ın etrafında toplanmalarına ve tek cemaat olmalarına bađlıdır.

Birbirine zıd iki sınıf insan:

1- Kur'an etrafında cemaat olmanın iki feyizli neticesi: Hayra davet eden; emr-i mâruf ve nehy-i münker yapacak olan ilim ve devlet gücüne malik, dünya ve ahiret saadetine sahip ümmet olmak ki, iřte akyüzlüler bunlardır.

2- Kur'an etrafında toplanmayıp fırka fırka olan kalabalıklardır ki, ayette beyan olunduđu gibi, hem kendilerini büyük bir azab saracak hem de yüzleri kapkara olacaktır. Ve nihayet kendilerine: „İmanınızdan sonra küfre mi saptınız? Öyle ise bu azabı tadın!“ denecek!

Ey ferd ve gruplar! Ey Süleymanîler ve mensubları, Ey Nursîler ve mensupları, Ey particiler ve mensupları, Ey Millî Görüş ve mensupları, Ey kurslar, yurtlar, kolejler açanlar ve mensupları, Ey vakıf kuranlar ve mensubları, Ey dergi yazarları ve mensubları ve Ey Diyanet ve mensubları!..

İřte gördünüz: Ali İmran Suresi'nin bir kaç ayetindeki Rabb'ülâlemin'in emir ve tavsiyelerini! Bu ayetlerin bir taraftan dehřet ve řiddeti karřısında diđer taraftan da arzettikleri son derece hayatî önem karřısında artık neyi bekliyorsunuz? Teneřire çıkmayı mı? Yoksa kıyamet sabahını mı? O zaman herřey artık biter!.. Binaenaleyh, Allah'tan korkun, kendinize acıyın ve aklınızı bařınıza alın!.. Aksi halde ne sizleri bařınızdaki liderler kurtarır ne de siz onları!..

Zâlimden ne imam olur ne de Halife:

Şurası da çok iyi bilinmelidir ki, birliğe yanaşmayanlar; bir taraftan farzı terk etmekte bir taraftan da haram işlemekte ve dolayısıyla zâlim ve fasık olmaktadır!..

Bu halimizle, Allah'ın tasvir ve tavsif ettiği „**En hayırlı bir ümmet**” olmamız şöyle dursun, zalim ve fasık

Şurası da çok iyi bilinmelidir ki, birliğe yanaşmayanlar; bir taraftan farzı terk etmekte bir taraftan da haram işlemekte ve dolayısıyla zâlim ve fasık olmaktadır!..

Bu halimizle, Allah'ın tasvir ve tavsif ettiği „En hayırlı bir ümmet” olmamız şöyle dursun, zalim ve fasık olmaktan kendimizi nasıl kurtarıyoruz? Ve böyle bir ümmete Allah nasıl devlet verir? Zalim idareciler imam olur mu? Halife olur mu? Allah, „Zalimler benim ahdimde erişemez!” demiyor mu? (Bakara,124) Keza; birliğe yanaşmayan bu zalim liderler, gruplarını da beraberlerinde cehenneme götürürler.

olmaktan kendimizi nasıl kurtarıyoruz? Ve böyle bir ümmete Allah nasıl devlet verir? Zalim idareciler imam olur mu? Halife olur mu? Allah, „Zalimler benim ahdimde erişemez!” demiyor mu? (Bakara,124) Keza; birliğe yanaşmayan bu zalim liderler, gruplarını da beraberlerinde cehenneme götürürler. Kur'an şöyle der:

„Zulmetmiş olanlara en ufak meyille meyletmeyin, sonra size ateş çarpar ve Allah'tan başka dost da bulamazsınız yardım da göremezsiniz.“ (Hud,113)

Toplanma noktası:

Toplanma noktası tesbit edilmiş, birlik yolu gösterilmiştir. Beş senedir neşriyat hayatına intikal etmiş olan ve „**Tüm İslamî Kuruluşlara Tebliğ**“ başlığını taşıyan bildirimizde de sizlere tebliğ etmiştik. Zikre şâyan herhangi bir tenkide mâruz kalmayan bildirideki aynı şeyleri kiraren sizlere duyuruyor, sizleri birliğe davet ediyor ve diyoruz ki:

1- Birleşmenin hükmü:

Ferd ve grupların bir araya gelip tek vucud halinde bir cemaat oluşturmalarının hükmü farzdır, Allah'ın kesin emridir. Aynı ayrı olup tefrika meydana getirmenin veya cemaatlaşmaya engel olmanın hükmü ise haramdır. Ali İmran Suresi'nin 103. ayeti bunun bir ifadesidir.

2- Birleşme nerede:

Toplanma yerimiz; Kur'an'dır, Kur'an'ın etrafıdır. „**Kaynak Kur'an, örnek Peygamber**“ düsturu esastır.

3- Fıkıh ve Akaid:

Merci; Ehl-i Sünnet fıkhı ve Ehl-i Sünnet akaididir. Mezhebsizliğe ve mezheb değiştirmeye karşıyız.

4- Diğer itikadî mezheplere bakışımız:

Ehl-i Sünnet olduğumuza göre, İran'a ve Şia mezhebine ve diğer itikadî mezheplere bakışımız, Ehl-i Sünnet bakışının aynıdır.

5- Gaye ve hedef:

Gaye ve hedef, İslam'ın devlet olmasıdır.

6- Metod ise, peygamberî bir metoddur, yani tebliğ metodudur.

7- Tebliğ devrinde ilmî ve fikri zeminde kalıp kaba kuvvete başvurma yoktur. Keza; tebliğ açık, net ve kesin, teşkilatlanma gizlidir.

8- Tebliğ vasıtaları her meşru vasıtaadır.

9- Şura esastır.

10- Ümmet noktasından hareket edilir; ırk, renk, dil ve bölge farkı yoktur.

11- Devlet modeli Asr-ı Saadet'tir; yani nübüvvet üzerine kurulan Hilâfet'tir. (A. b. Hanbel, c. 4, s. 273)

12- Kur'an dili ve Kur'an alfabesi esastır. Kur'an dili müşterek bir dil

olup herkes ana dilinde serbesttir.

13- Taviz vermek, rejimle uzlaşmak yoktur.

14- Emir şura ile gelir.

Emir'in vasıfları: Takva ehli, on iki ilme vakıf, cesarete sahip, mal varlığında gözü yok, idarî kabiliyete sahip, taviz vermediği, uzlaşmaya gitmediği sabit, fetvaya muktedir olmalıdır. Ve bütün bunlar tatbikatıyla sabit olmalıdır.

Seçim: Umumî emir, şura tarafından, şura ise ümmet tarafından seçilir.

15- Herşey fetvaya bağlıdır.

Not:

1- Muhteva, basın yolu ile tenkide açıktır.

2- Mevcut şartlar engeldir diyenler, bilmeli ki, birleşmeye „Evet” demiş olanlarda da aynı şartlar yok mu? Öyle ise ileri sürdükleri şartlar mâzeret değil, beynamaz özrüdür.

3- Çoğaltılıp bütün kuruluş mensublarına gönderilecektir.

Cemaleddin Hocaoglu (Kaplan)

Hilâfet Devleti

Neusser Str. 418, 50733 Köln, Almanya

Tlf.: +49/(0)221/976553-0 Faks: +49/(0)221/976553-6

İnternet adresimiz:

<http://www.hilafet.org> ve <http://www.hilafet.de>

Faksla Bildiri Çağırma Servisi: +49/(0)30/20177000-6