

# TEBLİĞCİ KARDEŞLERİMİZE MÜHİM BİR TAVSİYE

Tebliğ yapma en şereflî vazifelerden biridir. Zira bu, peygamberlerin vazifesidir ve onların hizmetlerini devam ettirmektir. Yalnız tebliğ etmenin şartları vardır ve bu şartlara riayet edildiđi takdirde sevap olur; aksi halde günah olur. Kur'an şöyle der:

**„Rabb'inin yoluna hikmetle, mevze-i hasene ile davet et ve onlarla en güzel mücadele ile mücadele et. Zira senin Rabb'in, yolundan sapanları en iyi bilendir ve hidayeti kabul edenleri de en iyi bilendir.“** (Nahl, 125)

İşte bu ayet-i celile'de tebliğ ve davet etmenin şartları zikredilmektedir. Üç şey: Hikmet, mevze-i hasene ve mücadele-i hasene! Bunları maddesiyle ve manasiyle ve etraflı bir şekilde bilmeyenler tebliğ ve davet yapamazlar; ağızına-gözüne bulaştırırlar ve kaş yapıyorum derken göz çıkarırlar ve dolayısıyla sevap yerine günah kazanmış olurlar. Tebliğci kardeşlerimizin böyle bir duruma düşmemeleri için onlara tavsiyelerimiz var:

**1-** Tebliğ vasıtalarını dağıtacaklar ve orada işlerinin bittiğine inanacaklardır.

**2-** Tartışmaya asla girmeyeceklerdir. İslam'da münakaşa (tartışma) yoktur; münazara vardır. Münazaranın ilmîni yapmamış olanlar da münazara yapamazlar. Yine ağızına-gözüne bulaştırırlar ve günaha girerler.

**3-** Yegâne selametli yol şudur: Tebliğ ve davet vasıtalarını insanımızın eline verecek, evine götürecektir ve orada işinin bittiğine inanacaktır. Şayet karşı taraftan bir sorulursa veya bir itiraz vaki olursa, **„Ben bilemem; ne cevap vermeye gücüm yeter ve ne de tartışmaya girmeye! Ben bu tebliğ malzemelerini sana ulaştırmakla vazifemi yaptım! Eğer senin soracağın bir şey varsa veya itiraz edeceğin bir nokta varsa, kalemi eline al, cevaplandırır, itirazını yapar ve bir gazetede veya bir dergide neşredersiniz. Şayet buna gücünüz yetmiyorsa, hocalarınıza veya şeyhlerinize götürür onların cevap yazmalarını kendilerinden istersiniz ve bu yolda onları sıkıştırırsınız!..“**

**4-** Hele hele şirk fetvası mevzuunda çok dikkatli olmalısınız. Evet ben mesul bir şahıs olarak ve cemaatin önünde bulunarak yazıyor ve neşrediyorum ve diyorum ki; **Üç kişi müşrik olmuştur:**

**a) Parleenterlerin, yani milletvekillerinin tümü**

**müşrik olmuştur. Neden? Şirk meclisine girip tağut olduklarından;**

**b) Bunları sandık başına gidip oylarıyla, mallarıyla destekliyenler; tağutları desteklediklerinden;**

**c) Bunlar hakkında verilen fetvayı kabul etmiyenler; İslam'ın verdiđi hükme ters düştükleri için!..**

Ve yine tebliğci kardeşlerime tekrar söylüyor ve diyorum ki; bilhassa şirk fetvasını ihtiva eden bildirimleri dağıttığınız zaman, karşınıza çıkıp, **„Vay siz bize müşrik diyorsunuz; bizim yanınızda ne işiniz var? Türkiye'de müslüman bırakmadınız; hepsini müşrik yaptınız!..“** gibi sözlerle karşınıza çıkanlar olursa onlara da asla cevap vermeyin ve deyin ki:

„Biz, müşrik oldunuz demiyoruz; Cemaleddin Hoca diyor, onun kaleme aldığı bildirimler, beyineler diyor, kaynaklar diyor, ayetler ve hadisler diyor!.. Bize kızmayın! Elçiye zeval yoktur kabilinden bu tebliğ vasıtalarını sizin önünüze kadar getirdik! Size düşen kalemi elinize alıp yazmak veya hocalarınıza götürüp yazdırmak ve bu cevapları gazete sütunlarında neşretmektir!..“ diyeceksiniz ve işi orada bitireceksiniz ve bu arada bir şeye daha dikkat edeceksiniz: **„Kimsenin yüzüne karşı veya isminden bahsederek sen müşriksin ve o müşriktir!..“** demeyin! Derseniz ne olur? İşte o zaman cebelleşme başlar; sen ona, o sana cevap verir, saatler ilerler, işin tadı-tuzu kalmaz ve hiçbir neticeye varmadan dağılır gidersiniz ve neticede böyle bir hareketin zararı teşkilata olur, davaya olur; ne Allah razı olur ve ne de Peygamber!..

Bu bir talimattır, cemaata okunacaktır!

**Cemaleddin Hocađlu (Kaplan) -Rh.a.-**

*Emîr'ül-Mü'minîn ve Halîfet'ül-Müslimîn*

## **Hilâfet Devleti**

**Neusser Str. 418, 50733 Köln, Almanya**

Tlf.: +49/(0)221/976553-0 Faks: +49/(0)221/976553-6

**İnternet adresimiz:**

**<http://www.hilafet.org> ve <http://www.hilafet.de>**

Faksla Bildiri Çađırma Servisi: +49/(0)30/20177000-6