

TEBLİĞCİ KARDEŞLERİMİZE MÜHİM BİR TAVSİYE -2-

Tebliğ yapmak en zor olan şeylerden biridir ve aynı zamanda her insanın yapabileceđi hizmetlerden deđildir. Zira hak görünüşte acıdır; hakkı tebliğ ise hususiyle anlamıyanlara daha acıdır. Neden? Çünkü nefse ve şeytana, şeytani düşünceye hak ağır gelir ve ters düşer; yerine göre şehvi arzuları engeller. İşte bu hikmete binaen olsa gerek ki, Allah Resulü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

„Cennet hoş a gitmeyen şeylerle, cehennem ise şehvi arzularla çevrilmiştir.“

Ayrıca tebliğ, tehdid gerektirir. Nerede ve ne zaman bir tebliğ hareketi başlamış ise orada bir tepki ve tehdid hareketi başlamıştır. Bu cümleden olarak her peygamberin karşısına bir Firavun ve benzeri çıkmıştır. Yani diyebiliriz ki, tebliğ, peygamberi bir vazife olup şerefli olduđu kadar da mal ve can tehlikesini beraberinde getiren bir hizmettir. Kur'an şöyle der:

„Ey Resulüm! Rabbi'nden sana indirileni tebliğ et! Eğer bunu yapmazsan elçilik görevini yapmamış olursun! Allah seni insanların (şerrinden) koruyacaktır. Allah kafirlere hidayet etmez.“

„Rabbi'nin yoluna hikmetle, güzel öğütü ve mücedele-i hasene ile davet et! Muhakkak ki, senin Rabbin yolundan sapanları daha iyi bilir, hidayeti bulanları da en iyi bilendir.“

„Allah'ın büyük bir rahmeti idi ki, onlara yumuşak davrandın! Şayet sert ve kalbi katı davransaydın onlar senin yanından dağılır giderlerdi.“

Tebliğcinin usul ve adabı:

Tebliğci bu ayetlerin ışığı altında hareket etmelidir ki, hem yapıcı olsun hem de sevab kazansın. Yoksa kar yerine zarar getirir. Kazanacağımdiy e kaçırır ve ipleri koparır ve bir daha yakalaması ve bağlaması mümkün olmaz ve bunun vebali de kendisine yeter. Böyle bir duruma düşmemek için tebliğin usul ve adabına riayet eder. Şimdilik bunlardan bir kaçına işaret edelim:

- 1- Önce nefsinde İslamı akide, amel ve ahlak olarak yaşamaladır.
- 2- Allah'ın tüm kullarına şefkat ve merhametle yaklaşmalıdır.
- 3- Şahsi ihtiras, saplantı, enaniyyet ve şahsı başarı isteđini bir tarafa bırakmalıdır ve sadece Allah'ın rızasını kasetmelidir.
- 4- Tebliğcinin muhatabı ne kadar kaba ve sert de olsa yine de tebliğini tatlı ve yumuşak yapmalı, hisse deđil,

akla hitab etmelidir.

5- İslam'da münakaşa yoktur.

İslam'da münakaşa yoktur. Münazara vardır. Münakaşa demek, cedelleşme ve çekişme demektir. Münakaşanın gayesi, hakkın ortaya çıkması deđil, kendisinin galib gelmesidir. Esasen tebliğci tartışmaya girmez. Saatleri alacak söz düellosuna girmez. Söyleyeceđini söyler, izahı gerekiyorsa izahını yapar. Şayet hırçınlaşıyorsa konuşmasını orada keser ve gerisini başka zamana bırakır...

Ehliyet yönünden tebliğci:

1- Tebliğci var ki, hem tebliğ yapar hem de tebliğ mevzuunun ilmini yapar ve onun delillerini ve kaynađını gösterir.

2- Tebliğci var ki, o sadece tebliğ eserlerini okur, doldurulmuş bantları dinletir, ötesine karışmaz.

3- Tebliğci de vardır ki, onun işi sadece ve sadece tebliğ vasıtalarını dağıtmak ve tebliğcinin eline ulaştırmaktır.

Hasılı bunların üçü de tartışmaya ve münakaşaya girmezler. Yukarıdada söylediğimiz gibi İslam'da münakaşa yoktur., münazara vardır. Münazaranın ilmini yapmamış olanlar da bunu yapmazlar.

Ve netice:

O halde tebliğci son derece dikkatli olacak, tebliğ ettiđi kişinin sertleştiđini ve kızdıđını görünce meseleyi hemen orada kesecek ve daha da ileri götürüp gürültüye meydan vermiyecek ve bir eşref saatını gününü ve hatta ayını bekleyecektir, üzerine üzerine gidip bağları koparmıyacaktır. Efendimizin sabır ve sebatla Ebu Cehil'in kapısına çokca defalarca gittiđini unutmayacaktır.

Daha fazla mâlumat için „**Tebliğcinin El Kitabı**“ ismini taşıyan tebliğ serimizin ikinci kitabına bakılması.

Cemaleddin Hocađlu (Kaplan) -Rh.a.-
Emîr'ül-Mü'minîn ve Halîfet'ül-Müslimîn

Hilâfet Devleti

Neusser Str. 418, 50733 Köln, Almanya
Tlf.: +49/(0)221/976553-0 Faks: +49/(0)221/976553-6

İnternet adresimiz:

<http://www.hilafet.org> ve <http://www.hilafet.de>

Faksla Bildiri Çađırma Servisi: +49/(0)30/20177000-6