

TEBRİK MESAJI!..

Önce Sudan Devlet Reisi'ni, devlet erkânını ve bu arada bu toplantıyı tertib eden tertib heyetini, saniyen bu toplantıya katılan misafir kardeşlerimizi Allah'ın selamıyla selamlar, hayırlara vesile olmasını Rabb'ülâlemin'den dua ve niyaz ederim!

Malesef; dünya küfrün lehinde, İslam'ın aleyhinde dönmektedir. Bu hal dünyanın her tarafında böyledir; yetmiş seneden bu yana böyledir!..

Ve bu, anlaşmalı bir kavganın bir neticesidir. İnsanlığın ve İslam'ın düşmanı „Siyonizmin“, yani yahudinin seneler senesi önce hazırladığı bir planın acı neticesidir.

Bu plan ise, siyonizmin, yani yahudinin dünya devleti kurma planıdır. Yahudinin emeli ve hedefi budur. Ve bu arada Kur'an'ın beyanı ile „Yahudi İslam Dini'nin“ bir numaralı düşmanıdır. Kur'an şöyle der:

„İnsanlar içerisinde, mü'minlere en amansız düşman olarak yahudileri bulursun ve bir de müşrikleri! İnsanlara sevgice en yakınları da „Biz hıristiyanlarız!“ diyenleri bulursun. Çünkü, onların içlerinde keşişler ve rahipler vardır ve onlar büyüklük taslamazlar.“ (Maide, 82)

Yahudiler, böyle bir neticeye varmak için yukarıda söylediğim gibi, korkunç bir plan hazırlamışlardır! Şöyle ki:

1- Moskova merkez olmak üzere, komünist sistemi yerleştirmişler; Lenin ve Stalin'i Moskova'ya, Tito'yu Balkanlar'a, Mao'yu Çin'e yerleştirmişlerdir. Moskova ve çevresindeki dindarları Lenin ve Stalin'e ezdirirken, Balkanlar'daki dindarları Tito'ya, Çin'deki dindarları da Mao'ya ezdirmişlerdir. Evet; Yahudi, bu diktatörler vasıtasıyla dindarları ezdirmeğe, onlardaki din duygusunu öldürmeğe çalışmıştır.

2- İslam âlemine gelince; başta Anadolu insanı olmak üzere siyonizm Mustafa Kemal'i musallat etmiştir. Ve bu adamın vasıtasıyla başta Hilafet müessesesini yıktırarak, İslam âlemini başsız bırakmış, neticede İslam milletlerini, bağı kopmuş tesbih taneleri gibi, bölmüş ve parçalamıştır; Anayasadan „Devletin dini İslam'dır!..“ maddesini kaldırmak suretiyle dini devletsiz, devleti de dinsiz bırakmıştır; Kur'an

harflerinin yerine latin harflerini getirmiş, medreseleri kapatmış, İslam'ın tarihini ve kültürünü değiştirmiştir ve bu suretle de İslam âlemindeki yeni nesli kökünden koparmaya çalışmıştır. Elhasıl İslam Dini'nin temelini, göndereceğimiz yazılar da da görüleceği üzere, 98 dinamit yerleştirmiştir. Ve neticede Şeriat'a düşman bir neslin yetişmesine sebebiyet vermiştir!..

3- Demokrasi:

Batı âlemine gelince; Siyonizm, Avrupa ve Amerika milletlerinin başına demokrasiyi musallat etmiş, „Laik düzeni“ getirmiş ve bu milletlerin kilise ile bağlarını kopartmış veya çok zayıflatmıştır!..

Komünizm ve demokrasi:

Bu iki sistem, siyonizmin eseri olup, dine ve dindarlara düşman olma yönünden aralarında bir fark yoktur; ikisi de din yönünden maneviyata düşmandır. Ve insanı materyalist ve maddeperest yapmada aralarında bir fark yoktur. Olsa olsa aralarında tek bir fark vardır; teşbih ve tabir caizse biri bayıltmadan ameliyat eder, diğeri ise bayıltarak ameliyat eder. Bir başka ifade ile; biri, yani demokrasi, fikir hürriyeti adı altında „Laiklik“ prensibini getirerek ve partilik sistemini tatbik ederek insanođlunu dininden uzaklaştırırken, diğeri ise, komünist sistem ise uyguladığı devlet terörüyle insanı maneviyatından uzaklaştırmaya çalışmıştır.

Hülâsa edecek olursak: Dine üç düşman; Komünizm, kemalizm ve demokrasi! Ve işte bu üç düşman; aynı merkezden, yani siyonizm merkezinden idare edilerek, üç cepheden din ve mânevîyata karşı saldırıya geçmiş, 70 senelik bir zaman seyri içinde insanođlunun, yani dindarın gönlünde ve kafasında artık din duygusu kalmadığını ve tamamen silindiğini zannetmiş ve Berlin duvarlarını yıkmış ise de fakat zannında yanılmıştır!..

Çünkü, insanımızın kafasında ve gönlünde, bütün bu baskılara rağmen muhafaza edilen din ve iman cevheri yeşermiş, dal-budak salmış ve tekrar meyve vermeye başlamıştır. Göndereceğimiz hal tercümümüzde de görüleceği üzere, Anadolu'da başlayan Şeriat hareketi, Avrupa'ya da intikal etmiş,

Avrupa'ya paralel olarak Anadolu'da da çalışan „Muvahhid“ insanımız demokrasiyi de ve demokrasiyi ayakta tutan particiliği de terketmiş, önce Anadolu Federe İslam Devleti'ni kurmuş, daha sonra da 1414 Ramazan'ının Kadir Gecesi'nde Hilafet Devleti'ni ve Halifeliği ihya ve ilan etmiş ve onbinlerin bey'atini almıştır.

Keza İran'da Şah rejimine karşı başlayan Humeyni hareketi başarılı olmuş ve kendi mezhepleri istikametinde bir İslam devleti kurulmuştur. Ve bu arada; Afganistan'da, Eritre'de, Cezayir'de, Filistin'de, Bosna ve Hersek'de ve benzeri yerlerde İslam mahallî devletlerinin kurulmasına doğru adımlar atılmış ise de dahilî ve haricî siyonistlerin tesiriyle henüz hedeflerine varamamışlardır. Fakat dua ve niyazımız odur ki, an karibüzzaman buralarda da biiznillah ve biinayetillah mahallî devletlerin kurulmasıdır. Kur'an şöyle der:

„Ey mü'minler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar!.“(Muhammed, 7)

Çeçenistan'da, Bosna-Hersek'de, Filistin'de, Cezayir'de, Eritre, Afganistan ve Ortadoğu Cumhuriyetleri de bu kategoriye tabidirler. Üstelik; Ortadoğu Cumhuriyetleri'nin farklı bir tarafı vardır. O da Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra, bu devletlerin „İslam İdaresi“ne dönmemelerini sağlamak üzere, emperyalistler Türkiye'yi aracı kullanmaktadırlar; onların demokrasiye bağlı olmalarını, Kur'an harflerini değil, latin harflerini kabul etmelerini temin etme yolunda gayret göstermektedirler.

Elhasıl:

Dünya emperyalizminin korktuğu bir şey vardır. O da İslâm devlet olmasın, İslam birlik olmasın! Tüm müslümanlar, „Hilâfet Devleti“ çatısı altında toplanmasın da, İslam milletleri ve devletleri müstemleke, başlarındaki idareciler de, kendilerine itaatkâr birer kukla olsun! Ve böylece müslümanların esareti sürüp gitsin!..

Çare:

1- İnsanımız; siyonizmin ve emperyalizmin fikir ve zihniyetlerinin idraki içinde olduklarını çok iyi tesbit etmiş olmalı;

2- Her türlü mahallî hesabları bir yana bırakıp tek çatı altında; „Hilâfet“ çatısı altında toplanmamız ve bu suretle vahdeti sağlamamız şarttır ve esastır;

3- Mahallî devletlerimiz veya devlet olma yoluna girmiş milletlerimiz arasındaki vuku bulacak ihtilafları

giderme, irtibatları, tesanüt ve teavünü sağlamak için bir ulema şura'sının acilen kurulması;

4- Yetmiş senedir unutturulan İslam kültürünü ve bu arada bilhassa Kur'an'ın cihanşümül bir Kitab olduğunu, Hz. Muhammed'in cihanşümül bir Peygamber olduğunu, İslam Dini'nin cihanşümül bir din olduğunu dünya insanlığına duyurmak üzere neşriyata ehemmiyet vermek, basın ve yayın yoluyla münazaralar tertib edip „İslam Dini“nin korkulacak bir nizam olmadığını; tersine dünya insanlığına sulh ve selem getireceğini ilan etmek;

5- Tâlim ve teallüme önem vermek ve bu arada herkes ana dilinde serbest olmakla beraber, Kur'an lisanını mekteplerde mecbur tutmak;

6- Herkes kendi mezhebine bağlı kalıp, mezhep ihtilaflarına asla girmemek;

7- Ehl-i kitab ile diyalog içinde olmak;

8- Ne pahasına olursa olsun, taviz verme yoluna asla gitmemek;

9- Ortak pazar kurmak ve bu arada uzun vadeli olsa bile ortak para birliğine gitmek;

10- Allah'dan başkasından korkmamak ve tam bir teslimiyet ile O'na tevekkül etmektir.

Hepinizi tekrar selamlar, bu toplantınızın bütün bir dünya için hayırlara vesile olmasını Rabb'ülâlemin'den dua ve niyaz ederken, hitamühü misk kabilinden Rabb'immin nur topu gibi, olan Nur Suresi'nin 55. ayetiyle bitirelim: „**Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa, onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar, yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiç bir şeyi ortak koşmazlar. Kim ki, bundan sonra küfre saparsa, işte onlar fasık olandır.**“

Cemaleddin Hocağlu (Kaplan) -Rh.a.-
Emîr'ül-Mü'minîn ve Halîfet'ül-Müslimîn

Hilâfet Devleti

Neusser Str. 418, 50733 Köln, Almanya

Tlf.: +49/(0)221/976553-0 Faks: +49/(0)221/976553-6

İnternet adresimiz:

<http://www.hilafet.org> ve <http://www.hilafet.de>

Faksla Bildiri Çağırma Servisi: +49/(0)30/20177000-6