

# ŞERİAT'A BAĞLI OLMAYANLAR SOLAKLARIN TA KENDİLERİDİR!..

„Sağ ve sol“ kelimeleri de Kur'an-ı Kerim'in tabirlerindedir. Bu tabirlerin, Kur'an'da yer aldığı ayetlerin sayısı yirmiden fazladır. Ve bu iki tabir; aşağıda görüleceği üzere, birbirine ters iki mana ifade ederler; bir başka ifade ile; sağ-sol tabiri, birbirine karşı iki safın ve dolayısıyla iki tip insanın yer ve vasıflarını göstermektedir. Önce bu iki kelimeyi ihtiva eden ayetlerin meallerini verelim, sonra da tefsir ve tahlillerini yapalım:

**1- „Her grub insanı, kendi önderleriyle çağıracağımız gün, kitabı sağından verilenler var ya, işte onlar, kitaplarını okurlar (mükâfatlarını alma yönünde) en ufak zulme uğramazlar. Şu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür (dünyada hak yolunu, Şeriat yolunu göremiyen kişi ahirette de kurtuluşun ve cennetin yolunu) göremez ve hatta yol bakımından daha da sapıktır. Az daha onlar, seni sana vahyettiğimizden ayırarak, ondan başkasını bize iftira etmen için fitneye düşüreceklerdi. İşte o zaman seni dost edinirlerdi. Eğer biz seni sağlaştırmamış olsaydık, onlara azdan az meyledecektin. O taktirde de sana hayatın da ölümün de kat kat azabını taddırırdık. Sonra bize karşı bir yardımcı da bulamazdın. Neredeyse seni yurdundan çıkarmak için tedirgin edip yerinde duramaz hale getireceklerdi. O taktirde kendileri de senin ardından pek az bir süre kalabilirler. Bu, senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimizin de kanunudur. (Peygamberlerini aralarından çıkaran her millete aynı kanunu uygulayıp onları mahvetmişizdir.) Bizim kanunumuzda bir değişiklik bulamazsın!“ (İsra, 71-77)**

## **Ayetin tefsir ve tahlili:**

**a)** Sağ-sol meselesi; şöyle ki, sağ kelimesi birinci ayette sarih ifadesini buluyorsa da sol kelimesi, ikinci ayette dolaylıdır. A'ma ve delalet tabirlerinin altında yatmaktadır. Bu itibarladır ki, birinci ayet sağcılarının durum ve tutumlarını anlatırken, ikinci ayet de solculardan söz etmektedir.

**b)** Birbirine zıt bu iki tip insanın, elbette yine birbirine zıt iki lideri vardır. Birinci lider basiret ve şuur sahibi olup sağ defterini doldurduğu gibi, maiyyetini de aynı yola sevk eder. İkinci lider ise, gözleri kör, basiret ve firasetten mahrum bulunduğu için maiyyetini de birer sapık yapar.

**c)** Kendisinin kör gözlülüğüne, maiyyetinin de sapıklığına bakmaz da sağcı lider ve onun maiyyetini de kendi gibi körlüğe ve sapıklığa sürüklemek için vahye dayanan yolun önüne dikilir, taviz koparmak suretiyle onu da ve onun cemaatını da kendi ve cemaati gibi yapmak ister. Şöyle ki, „Laik düzen, din hürriyetinin teminatıdır; Atatürk sağ olsaydı bizim partide yer alırdı!..“ der ve bu şekilde laikliği de demokrasiyi de ve dinin temeline 98 dinamit yerleştiren Kör Kemal'i de sevdirmeye ve en azından susturmaya çalışır. Bu ve benzeri şekilde taviz koparamadığı takdirde ne yapar? Bu sefer de tehditler faslı başlar ve şöyle der: „Sen bize ve kanunlarımıza ve hele hele putlarımıza dil uzattığın takdirde seni yerinden ve yurdundan eder, süreriz; sonra pişmiş tavuğun başına gelmiyen, senin başına gelir ve nihayet seni yaptığına bin pişman ettiririz...“

**d)** Azdan az da olsa tavize yanaşmayan, tehditlere de kulak asmayan ve bu derece salabet ve cesaretini gösterenler hakkındaki işkence ve sürgünleri tertip ve tatbik ettikten sonra ne olur? Allahü Aziz de, daha dünyada iken, suçları

sadece Şeriat'a sahip çıkmaktan ibaret olan bu hakiki mü'minlerin liderlerine de maiyyetine de yaptıklarının en azından bir mislini onların başına getirir ve onları da yaptıklarına bin pişman eder.

## **e) Sünnetullah böyledir:**

Tarih, sağ-sol mücadelesiyle doludur. Peygamberler de birer sağcı olup, sağa sahip cemaatler yetiştirmeye çalışırken, Firavun'lar, Nemrut'lar ve Karun'lar da bunların karşısına çıkmışlar, kendileri birer solcu oldukları gibi, insanları da sola ve solculuğa sürüklemek istemişler ve bu yolda tavizler koparmaya, tehditler fırlatmaya çalışmışlardır. Neticede sağcılar kazanmış, solaklar ise, kaybetmişlerdir. Neden?

Çünkü, sünnetullah budur, Allah'ın adaleti budur, ilahî adalet budur ve bu yönde tecelli etmektedir. Ve bu, öyle bir kanundur ki, değişmesi ve değiştirilmesi mümkün değildir.

Ve nihayet, „İsra“ Suresi'nin tefsir ve tahlilini, tahkik ve tetkikini yaptığımızda Bakara Suresi'nin baş tarafındaki şu üç tip insanı buluruz: Mü'min, kâfir ve münafık; hem de gerekçeleriyle! Kur'an'ın hidayetlerine vesile olduğu takva ve Şeriat ehli ve aynı zamanda sağ sahibi mü'minler; kalbleri mühürlenmiş, kulakları tıkanmış, gözlerine perde çekilmiş kâfirler ile gün geçtikçe hastalıkları artan bir ayağı camide, bir ayağı Anıtkabir'de olan ve bir taraftan „Adil Düzen“ demek suretiyle Şeriat'ı kasteddiği imajını vererek Allah ve mü'minleri aldatacaklarını sanan ve öbür taraftan da „Laiklik din hürriyetinin teminatıdır; Atatürk sağ olsaydı bizim partide yer alırdı!..“ demek suretiyle de kemalistleri sevdiğini ve onlarla beraber olduğunu açıklayan münafıkları ve aynı zamanda solakları bulursunuz!..

## **Ve netice:**

İşte „Ashab-ı yemin, yani sağ ehli sağcılar ve işte ashab-ı şimal, yani solaklar ve solcular!..“

## **2- „Kaf“ Suresi:**

„Onun sağında ve solunda oturan iki alıcı (melek, onun yaptıklarını) kaydetmektedir... (Allah, sevkedici ile şahide buyurdu) ki: Haydi ikiniz, atın cehenneme her inatçı azılı kâfiri! Hayra engel olan, saldırgan şüpheciyi! O ki, Allah ile beraber başka ilahlar edindi. Bundan dolayı onu çetin bir azaba atın! Yanındaki arkadaşı dedi ki: Rabb'imiz, ben bunu azdırmadım, fakat o kendi derin bir sapıklığın içinde idi. (Allah buyurdu) ki: Huzurumda çekişmeyin. Ben size daha önce uyarı göndermiştim. Benim huzurumda söz değiştirilmez ve ben kullara zulmedici değilim. O gün cehenneme: Doldun mu? deriz. Daha yok mu? der. Cennet de müttakilere yaklaştırılmıştır, uzak değildir onlardan. İşte size vaadedilen budur, daima Allah'a dönen, Onun emirlerini koruyan. Görmeden Rahman'a saygı gösteren ve hakka dönük bir kalble gelen herkesin (mükâfatı budur!) Ona selamle girin. Bu, ebedi yaşama günüdür! Orada istediklerini bulurlar. Katımızda daha fazlası da var.“ (Kaf, 17-35)

İşte sağ ve solla ilgili iki grup insanın kimler olduklarını, vasıflarını, düşünce ve inançlarını ve akıbetlerini „Kaf“ Suresi'nin bu ayetlerinden görebilir ve anlayabilirsiniz!..

## **Şöyle ki:**

İki ters akıbet: Bunlardan biri cehennem, diğeri cennet! İki tip insan: Sağcı ve solcu! Bunların birbirine tamamen ters iki târif:

İşte solcu ve solaklar; kimmiş bunlar? İnâtçı, hayırların

başında gelen Şeriat'a, Şeriat'ın devlet olmasına şiddetle karşı, saldırgan, şüpheci ve fitneci, bazen „Allah“ diyen, bazen „Put“! Bazen camiye giden bazen de Anıtkabir'e! Bazen Allah diyen ve fakat putun yolunda ve izinde yürüyen ve yürümeye devam edeceğini şiddetle savunan her azılı kâfir!..

Sağ ve sağcılara gelince; takva ehli olup daima Allah'a yönelen ve Allah'ın emir ve hukukunu hakkıyla koruyan ve Allah'dan başkasından asla korkmayan ve netice itibarıyla sağlam bir kalble ahiret hayatına intikal eden kişilerdir.

#### **Ahiret münasebetleri:**

Dünya hayatında birbirini destekleyen solaklar, ahiret hayatına gelince birbirlerine amansız düşman kesilecekler ve lanet okuyacaklardır!.. Sağ yanlılar ise, onların dostlukları devam edecek ve birbirlerine rastladıklarında selamlaşacaklardır.

#### **Ve netice:**

İşte sağ ve işte sol!.. Şeriat'a bağlı olanlar sağcı, karşı olanlar solculardır!

#### **3- „Saffat“ Suresi:**

„Siz ne oldu ki, birbirinize yardım etmiyorsunuz? (Başları öne eğik, utançtan yüzleri kızarmış. Cevap verecek durumları yok.) Hayır, onlar teslim olmuşlardır. Birbirlerine döndüler, soruyorlar. (Uyanlar, uydukları adamlara) diyorlar ki, siz bize sağdan gelir (Allah ve Peygamber'den söz edip bize sokulmuş) ve bizi kandırmışsınız. (Ötekiler de) hayır, dediler. Zaten siz kendiniz, inanan insanlar değildiniz. Bizim sizi zorlayacak bir gücümüz de yoktu. Siz kendiniz azgın bir topluluk idiniz. Artık (çare yok), Rabb'imizin sözü bize hak oldu. Biz, bu cezayı mutlaka tadacağız. Sizi azdırdık. Çünkü kendimiz azmıştık (siz de bize uyunca, haliyle siz de azmış oldunuz!..) Onlar o gün azab çekmede müşterektiler. İşte biz, suçlulara böyle yaparız! Çünkü onlara Allah'tan başka ilah yoktur (Allah'ın Şeriat'ından başka kanun yoktur) denildiğinde büyüklük tasladılar (da kendi kafalarına göre kanunlar yaptılar ve üstelik) dediler ki: Cınnet getirmiş bir şair için, putlarımızı (atamızı) terk mi edeceğiz? derlerdi. Halbuki o, hakkı getirmiş ve peygamberleri de tasdik etmişti...“ (Saffat, 25-37)

#### **Üç tip insan:**

Azan ve azdırılanlar; bir de Peygamber yolunu takib eden ihlaslı ve samimi cemaat! Bir başka ifade ile; birinciler, sağcı gözükmüş soldan vuran, ikinciler ise, bunların sözlerine aldananlardır; yani aldatan ve aldatılan münafıklar!.. Üçüncü sınıf ise, hakkı aramış, bulmuş ve ona tabi olmuş halis ve muhlis Hz. Muhammed ümmeti!.. Öbür tarafta da manzara farklı: Azapta müşterek olanlar birbirlerini suçlaya dururken, Tevhid ve Şeriat ehli cennet-i naimde karşılıklı tahtlar üzerinde sayısız nimetlere sahip, önder ve liderleriyle sevinçli bir hayat yaşamaktadırlar!..

Ve işte netice ve işte sağ ve işte sol!.. Ve işte aslında solcu olup sağcı görünen ve kendilerini sağda gösterip soldan vuran tüm particiler, tüm ırkçılar ve işte Peygamber yolu üzerinde olup asla taviz vermeyen ve Allah'dan başkasından korkmayan ve nihayet gerçek manada sağı temsil eden bir cemaat!..

#### **4- „Vakıa“ Suresi:**

„... Ve sizler üç sınıf olduğunuz zaman; sağın adamları ne uğurludurlar onlar! Solun adamları ne uğursuzdurlar onlar! Ve o sabıklar (imanda ve amelde duraklamadan ileri gidenler) ön safta yerlerini alanlardır ve Allah'a en yakın olanlardır.“ (Vakıa, 7-10)

Müteakib ayetler, sağ safta yerini alan iki kısmın (mu'tedil mü'minlerle aynı safın ön tarafında yer alan müttaki ve mükarrebler)in kendilerine mütenasib nimet ve mükâfatlarını sıralamakta ve bunların arkasından da solakların ahirette maruz kalacakları korkunç azabları tasvir etmektedir.

Can verirken ve onun ötesi:

„Ve can boğaza dayandığı zaman ki, o zaman siz, o can vermekte olana bakar durursunuz! Halbuki, biz ona sizden daha yakınız! Siz göremezsiniz başka! Eğer cezalandırılmıyacak iseniz, o canı geri döndürseniz ya! Eğer iddianızda doğru iseniz!

Ölen kişi mukarreblerden ise, ona rahatlık, güzel rızık ve nimet cennetleri var! Eğer sağcılardan ise, sağcılardan sana selam! Ama yalanlayıcı sapıklardan ise, kaynar sudan bir ziyafet ve cehenneme atılma var! Kesin gerçek budur. Öyleyse büyük Rabb'inin ismini tesbih et!“ (Vakıa, 83-96)

#### **Tefsir ve tahlil:**

Sağ saf, sol saf! Ve sağ safta iki kısım: Normal sağcılar ve önde olanlar.

#### **Üç sınıfın târif ve tavsifi:**

1- Nafile ibadetleri de yerine getiren mükarrebler,

2- Hakikatleri tasdik edip hidayeti bulanlar,

3- Hakikatleri yalanlayıp sapıklığa düşenler.

#### **Akibetleri de farklı:**

1- Mükarrebler için rahatlık, güzel rızık ve nimet dolu cennetler!..

2- Ashab-ı yeminden ise ona aynı sınıfın adamlarından selam var.

3- Ayetleri tekzip edip sapıklardan ise, yani solaklar sınıfına girmiş ise, cehim adlı cehenneme giriş ile „Hamim“ suyundan bir ziyafet!..

#### **4- „Beled“ Suresi:**

„Ona iki tepe (iki hedef: Hayır ve şer yolunu) gösterdik. Fakat o, (hedefe varmak, yapılan iyiliklerle teşekkür etmek için) sarp yokuşu geçemedi. Sarp yokuşun ne olduğunu sen nereden bileceksin? Bir boynu, (köleyi kölelik zincirinden) çözmek. Yahut doyurmaktır, açlık gününde. Akriba olan yetimi veyahut hiçbir şeyi olmayan yoksulu. Sonra iman edip birbirlerine sabır tavsiye edenlerden ve merhamet tavsiye edenlerden olmak. İşte onlar sağın adamlarıdır (uğurlu kişilerdir). Ayetlerimizi tanımayıp küfre düşenler var ya! Onlar da solun adamları olup (uğursuz kişilerdir). Onlara (kapıları) üzerlerine kilitlenecek bir ateş vardır.“ (Beled, 10-20)

#### **Tefsir ve tahlili:**

#### **Bu surede sağın adamlarının târifi:**

a) Onlar bigayr-i hak hürriyetlere zincir, ağızlara kilit vurmazlar, tersine böyle duruma düşenler varsa ve para ile olsa da satın alıp hürriyetlerine kavuştururlar;

b) Hususiyile yetimleri, yoksulları doyururlar;

c) İmanlı, sabırlı ve merhametli olurlar;

d) İman, sabır ve merhametli olmayı başkalarına tebliğ ve tavsiye ederler.

Solun adamlarının tarif ve tavsifine gelince:

Onlar öyle kişilerdir ki, Allah'ın ayetlerini inkâr ederler ve dolayısıyla küfre düşmüş ve küfre sapmışlardır. Artık ondan ötesini siz düşünün! Onlarda ne sabır vardır ve ne de merhamet!..

#### **Hülâsa:**

Sağ-sol tabirlerini gördünüz. Bunlar, Kur'anî birer tabirdir ve genelde şu şekilde geçmekte:

„Ashab-ı yemin ve Ashab-ı şimal.“

Bu iki tabirin ifade ettiği mana mühimdir; şümül sahaları son derece geniştir. Bütün insanlığı ihata eder. Dolayısıyla insanlık; ya birine girer ya da ötekine! Yani insanları bir sınıflamaya tabi tutarsanız, ya Ashab-ı yemin (sağ taraftarı, sağcı) olarak bulursunuz ya da ashab-ı şimal (sol taraftarı, solcu) olarak bulursunuz. İkinin arasında üçüncü bir sınıf yoktur; ya o ya budur. Bu iki sınıf tabiri, „iki sınıf“ veya „iki cephe“ şeklinde de tabir ve tefsir edebilirsiniz ki: „Sağ sınıf veya sol sınıf“; bir başka deyişle: „Sağ cephe veya sol cephe!“ Üçüncüsü yoktur. Bir de „Araf“ meselesi vardır, o, ayrı bir fasıl!..

#### **Allah'ın indinde ve hükmünde:**

Evet; Allah'ın indinde de ve hükmünde de bu mevzu böyledir. Yani, dünya hayatında insanlar; nasıl ki, akide, zihniyet, amel, ahlak, icraat, siyaset, nizam, kanun ve sistem yönünden iki kısım ve iki katagoriye tabi iseler, ahiret hayatında da aynı muameleye, aynı neticeye ve aynı hükme tabi olacaklardır; amel defterlerini ya sağdan veya soldan alacaklardır. Haklarında cennetlik veya cehennemlik hususundaki kararlar da öyle tecelli edecektir ve böylece hak tecelli edecek ve herkes laik olduğu yerde, derece ve derecede yerini bulacak ve bu suretle ilahî adalet tahakkuk etmiş olacaktır.

#### **Maddeler:**

Önemine binaen, sağ-sol mevzuunu bir de maddeler halinde görelim:

#### **Sağ tarafta sistem olarak:**

1- İlahî sistem. Başka tabirleri: Vahye ve Kur'an'a dayanan şer'î ve Peygamberî sistem.

#### **Sol tarafta sistem olarak:**

1- Şeytanî sistem;  
2- Vesveseye dayanan sistemler: Akılcılık, ideolojik, komünizm, demokrasi, sosyalizm, faşizm, laisizm, kemalizm, hoşgörizm...

Her iki taraftaki maddeleri birer madde halinde toplarsak şöyle de diyebiliriz:

İslamî manada imana dayanan sistem: Tek; Şeriat!

Kâfirliğe dayanan sistemler: Çok ve sayısız.

#### **Yine maddeler halinde:**

**Sağ-sol mevzularını bir de gruplar halinde maddeliyim:**

- 1- Ehl-i Tevhid (Ehl-i Şeriat)
- 2- Ehl-i iman
- 3- Ehl-i hak
- 4- Ehlullah
- 5- Cündullah (Allah ordusu)
- 6- Hizbullah (Allah taraftarı)
- 7- Ehl-i mâruf (emr-i mâruf ve nehy-i münker yapanlar)
- 1- Ehl-i şirk ve put
- 2- Ehl-i küfür
- 3- Ehl-i batıl
- 4- Ehlüşşeytan
- 5- Cündüşşeytan
- 6- Hizbüşşeytan (şeytan taraftarı)
- 7- Ehl-i münker (emr-i mâruf ve nehy-i münker yapmayı hoşgörücü olanlar ve „Efendim, biz müslümanları tenkit edemeyiz!“ diyerek Kur'an'a iftira edenler...

**Bu meseleleri bir de soru ve cevap şeklinde görelim ki artık kimsenin şüphesi kalmasın:**

**Sual: 1-** Kemalistler, ashab-ıyemin ve ashab-ışimaldan hangisine girerler?

**Cevab: 1-** Ashab-ışimale girerler. Yani solcu olup solaklardandırlar.

**Sual: 2-** Münafıklar ashab-ıyemin ve ashab-ışimaldan hangisine girerler?

**Cevab: 2-** Ashab-ışimaldandırlar.

**Sual: 3-** Particiler ashab-ıyemin ve ashab-ışimaldan hangisine girerler?

**Cevab: 3-** Ashab-ışimale girerler.

**Sual: 4-** Hoşgörücüler, (emr-i mâruf ve nehy-i münker yapmıyanlar) ashab-ıyemin ve ashab-ı şimaldan hangisine girerler?

**Cevab: 4-** Ashab-ışimaldandırlar. Çünkü onların anladığımanada hoşgörü İslam'a mal edilemez.

**Sual: 5-** „Herkes kendi çizgisinde gitsin, hizmetini yapsın; kimse kimseye çatmasın!“ diyenler ve bu zihniyette olanlar ashab-ıyemin ve ashab-ışimaldan hangisine girerler?

**Cevab: 5-** Ashab-ışimale girerler. Çünkü İslam'a iftira etmişlerdir. Zira İslam'ın tek bir çizgisi vardır.

**Sual: 6-** Parti tüzüklerine „Partimiz, mevcut anayasa çerçevesinde ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda kurulmuştur...“

diyenler, ashab-ıyemin ve ashab-ışimaldan hangisine girerler?

**Cevab: 6-** Ashab-ışimale girerler.

**Sual: 7-** Küfür meclisine gidip „Anayasayı, Atatürk inkılablarını koruyacaklarına...“ dair yemin edenler ashab-ıyemin ve ashab-ışimaldan hangisine girerler?

**Cevab: 7-** Ashab-ışimaldandırlar.

**Sual: 8-** Anıtkabir'e gidip saygıduruşu yapanlar, ashab-ıyemin veya ashab-ışimaldan hangisine girerler?

**Cevab: 8-** Ashab-ışimale girerler.

**Sual: 9-** „Laiklik dinsizlik değildir veya din hürriyetinin teminatıdır...“ diyenler ashab-ıyemin veya ashab-ışimaldan hangisine girerler?

**Cevab: 9-** Ashab-ışimale girerler.

**Sual: 10-** Put Kemal'i sevenler ashab-ıyemin veya ashab-ışimaldan hangisine girerler?

**Cevab: 10-** Ashab-ışimale girerler. Çünkü Mustafa Kemal'i sevmek Ebu Cehil'i sevmek gibidir.

**Sual: 11-** Put meclisine gidip orada çalışanlar, ashab-ıyemin veya ashab-ışimaldan hangisine girerler?

**Cevab: 11-** Ashab-ışimale girerler. Çünkü ora ile Dar'ün-Nedve arasında bir fark yoktur.

**Sual: 12-** Taviz verenler ve Kur'an ayetlerini ketmedenler, ashab-ıyemin veya ashab-ışimaldan hangisine girerler?

**Cevab: 12-** Ashab-ışimale girerler. Bunlarla Kur'an ayetlerini silenler arasında bir fark yoktur.

**Sual: 13-** Binalarına Put Kemal'in fotoğraflarını asanlar ashab-ıyemin ashab-ışimaldan hangisine girerler?

**Cevab: 13-** Ashab-ışimale girerler. Çünkü bu, boynuna haç asmaya benzer. Asanların niyetleri ne olursa olsun, değişmez.

Kabul ve teslimiyeti geciktirme insanda tedavisi mümkün olmayan yaralar açar. Rabb'imiz kitabında şöyle buyurur:

**„İman etmekte olanlar için hâlâ vakit gelmedi mi ki, kalbleri Allah'ın zikrine ve inen hakka saygıduysun! Onlar bundan önce kendilerine kitab verilmiş, sonra üzerlerinden uzun bir süre geçmekle kalbleri katılaştırmış, çoğu da yoldan çıkmış kimseler gibi olmasınlar?“** (Hadid, 16)

#### **Tahlil ve tefsir:**

Mezkur ayetin ağırlık merkezi üç şey: Bunlardan biri „zikrullah“ diğeri „hakkın inışı“, üçüncüsü de mü'minlerin teslimiyeti.

#### **1- „Zikrullah“:**

Zikrullah; sayısız manalarıyanında Allah'ın hâkimiyetini, kanun koyma yetkisini, Şeriat-ı Garra'yı ifade etmekte ve Şeriat'ın devlet olmasını emir ve tavsiye etmektedir.

2- Hakkın yeryüzünde inışı demek, hakkın hâkimiyeti ve adaletin teessüsü demektir.

3- Kalblerin huşuu ise, mü'minlerin Şeriat devletini kabul ve teslim etmeleri ve bu babda geç kalmayıp, bir an evvel gönülleri de aileleri de, insanlığıda huzur ve güvene kavuşturmaları iman gereğidir...

4- Şeriat devletini kabul ve bey'atta geç kaldıkları takdirde ne olur? Kendilerinden kitab verilen yahudi ve hıristiyanların durumuna düşer; kalbleri perkleşir (kararır) ve ekserisi de Şeriat'ın yolundan çıkmış olurlar.

5- Bu ayet-i celile'nin, narsuz kalan münafıkların ahiretteki ahvalini tasvir eden ayetlerin arkasında yer alışı, böylelerinin de münafıklaşacağına ayrıca işaret etmektedir.

#### **Geç kalmamalı:**

Aşağıdaki ayet ve hadis mealleri ve gösterilen şekil, hakikatın bu merkezde olduğunu göstermektedir.

**„Allah Resulü bir gün toprak üzerinde doğru bir çizgi çizdi ve bu, Allah'ın yoludur, dedi. Sonra sağa ve sola çizgiler çizdi ve bunlar da birer şeytan yoludur, dedi. Ve ondan sonra şu ayeti okudu: „Bu benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun! Başka başka yollara uymayın! Sonra tefrikaya düşer, onun yolundan uzaklaşsınız. Korunasınız diye bu Allah'ın tavsiyesidir!..“** (İbni Mace,

En-Nesai, Ahmed b. Hanbel)

### **Solaklaşma:**

Bu ayetlerin ışığı altında biz de diyoruz ki, ihyasılan edilmiş devlete bey'at etmenin, indellah bir zamanı vardır. İşte o zaman geçtikten sonra, yapılan bey'at, belki de sahibini münafıklıktan kurtarmaz!..

### **Gaye İslam'ın yok edilişi:**

Ehl-i küfrün gayesi, İslam Dini'ni ve müslümanları dünyadan, dünya haritasından silmektir. Buna ulaşmaları için, önce İslam'ın devletini kaldırmaları gerekirdi. Buna muvaffak oldular. Arkasından da İslam'ı yeryüzünden sildiler. Çünkü İslam, İslam'dır ancak devletiyle birlikte!.. Şimdi sıra müslümanları dünya haritasından silmeye gelmiştir. Buna da Bosna-Hersek'ten ve Azerbaycan'dan başlamışlardır.

Ve bu, şeytanî zekânın bir ifadesidir, bu zekâyaya dayanan siyonizmin bir planıdır. Bu plan; Tanzimat ve İslahat zihniyetiyle başlamış, İttihat ve Terakki safhalarından geçerek Mustafa Kemal kâfirini yetiştirmiş, onun eliyle Hilâfet Devleti'ni ve Şeriat nizamını kaldırmış ve kemalist zihniyette dinsiz, müşrik ve solcu bir nesil yetiştirmiştir. Bugünden itibaren Balkanlar'da Sırp'ların, doğuda Ermeniler'in eliyle müslümanları dünya haritasından silmeye başlamışlardır.

### **Din devlet bütünlüğü:**

İslam'da mühim iki unsur vardır ki, bunlar birbirini tamamlar. Bunlardan biri din diğeri devlettir. Bunlardan biri, İslam binasının temelini teşkil ediyorsa diğeri de onun muhafızlığını yapmaktadır. Zira devlet İslam'ın hem muhafızı, hem de yaptırıcı gücüdür. Bir müesseseyi bekçisinden ve yaptırıcı gücünden mahrum ederseniz ne olur? O müessese, dıştakilerin zorlamasına içtekilerin ihmali neticesinde harabeye çevrilir ve artık içinde baykuşlar öter!..

İşte Mustafa Kemal'e verilen solak talimat bu merkezde idi; önce Hilâfet Devleti'ni yıkacak, sonra da anayasadan dini kaldırıp dinsiz ve solak yeni bir devlet kuracak! Sonra ne olacak? Devlet desteğinden mahrum kalan İslam, ne dışa karşı varlığını koruyacak ve ne de içe karşı emir ve yasaklarını uygulayacak ve böylece zamanla dünya yüzünden silinmiş olacaktır. Evet gösterilen talimat ve verilen plan böyle idi. Solcu Mustafa Kemal'de, solak bu plan olduğu gibi tatbik sahasına koydu; Hilâfet Devleti'nin yerine dinsiz ve solak bir cumhuriyeti getirirken, Şeriat düzeninin yerine de laik solcu düzeni yerleştirmek istedi.

### **Kâfirleşme:**

Artık Anadolu toprakları üzerinde herşey kâfirleşti; devlet kâfirleşmiş, üniversite kâfirleşmiş, eğitim kâfirleşmiş, basın kâfirleşmiş, takvim ve tatil kâfirleşmiş, kılık ve kıyafet kâfirleşmiş, okuma-yazma kâfirleşmiş, Çankaya dedikleri yer de kâfirleşerek ve solaklaşarak İslam'ı temsil eden ezan susturulmuş, küfrü temsil eden çan sesleri gelmeye başlamıştır ve neticede resmen ne din kalmış ve ne de devlet!..

### **Gönüllerden silme:**

İslam devletini de dolayısıyla dini de artık kafa ve gönüllerden silmenin zamanı gelmişti. Ve bu babda da şeytanî zekalar kullanılır, kurnazca hareket edilir. Bu cümleden olarak Şeriat hor görülür, Hilâfet hor görülür, ulema ile, medreseler ile alay edilir, hatta medreseler ve tekkeler kapatılır ve bunların yerine göstermelik, çeyrek mollalar yetiştirilir. Ve bu suretle neler olur? İlmin yerine cehli, cesaretin yerine korkaklığı, salabetin yerine bel'amlığı, Şeriat'ı koruma yerine seyirci kalmayı tercih eden alim ve ulema (!) yetiştirilir. Solaklar; o hale gelirler ki, artık karşılarında Diyanet İşleri Başkanlığı'nı bile celbedip „Laiklik dinsizlik değildir“ dediklerinde „Hayır“ diyebilecek kadar en ufak bir engel kalmadığını ve artık „Sağcılık ve solculuk“ manasına gelen „Ashab-ı yemin ve ashab-ı şimal“ gibi ayetlerin mana ve hükümlerini esasından saptırıp; „Bunlarda siyaset yoktur, bunlar birer uhrevî hükümler ifade ederler ve bunlar ideoloji değildir“ deme cüretini gösteriyorlar, kendileri gibi solcu Uğur Mumcu'nun

„Rabita“ isimli kitabını kaynak alıyorlar. (22 Şubat 1993, Cumhuriyet Gazetesi)

### **Kur'an ve ideoloji:**

Evet Kur'an ideolojik değildir; O, ilahîdir, O, semavîdir, O, vahye dayanan, kaynağını insan kafasından değil; Allah'tan alan bir kitaptır. İdeoloji ise insan kafasına dayanır. Kaynağını insandan alan bir fikir, bir sistem, bir düşünce tarzıdır, felsefî bir cereyandır, birbirine ters düşşen; bugün evet deyip yarın değiştirilen bir fikir yapısıdır. Akıl olsun, fikir olsun vahyin ışığında ve onun kontrolünde çalışırlarsa faydalı olurlar. Yoksa yalpa vurur, bir neticeye varamazlar. İşte sağ-sol meselesi!..

Vahyin ışığından mahrum olan insan, sağ-sol meselesini bir türlü halledememiş, „Efradını cami, ağıyannı mani“ bir şekilde tariflerini yapamamış ve işin içinden çıkamamıştır. Sağ demiş, sol demiş, ortanın solu demiş, sol demokrasi demiş... Ve bu iki kutbu birbirine yaklaştırmaya çalışmıştır. Zira bu iki felsefeyi, ilk ortaya atanlar, mülkiyet hakkını devlete tanıyor, „Vatandaşın durumu ise, gücü yettiği kadar çalışacak, ihtiyacı kadar hak sahibi olacaktır“ demektedir; komünizm dedikleri sistemi bu şekilde savunmakta!.. İlk sağcılara gelince: Onlara göre mülkiyet hakları tamamen vatandaşa aittir. Parolası, „Bırakın kazansın!“ şeklinde! Kapitalist sistem dedikleri de işte budur.

### **Taviz vermeleri:**

Solcular, tarif ettikleri iki tarafın da tatbikatını yürütemediler. Bu sefer taviz vermeye başladılar. Bir metreyi ele alırsanız bunun sağ ucunda kapitalizm, sol ucunda ise komünizm. Görüleceği gibi ortada bir sistem var. Bu sistemin adı İslam'dır ve İslam'ın iktisat sistemidir. Mu'tedildir; değişmiyor; 1400 küsürlük tarihe sahip! Bundan böyle de değişmeyecek! Neden? Çünkü Allah'ın değişmez ilmine dayanmakta ve insanoğlunun hayatına tıpa tıpa uymaktadır.

İdeolojiye dayanan sağcı ve solcu sistemlere gelince, bu iki sistem bir türlü yerini bulamadı; taviz üstüne taviz vere vere solculuklarına devam etmektedirler. Kanaatımız odur ki, bunlar, doğuşundan itibaren günümüze kadar gelen ve kıyamete kadar da taviz vermeden devam edecek olan İslam sisteminde, İslam nizamında birleşeceklerdir. İşte böyle bir günün gelmesi pek yakındır; belirtileri kendini göstermektedir. Ve işte o zaman ne solcu Kör Kemal söz sahibi olacak ve ne de solcu kemalistler!.. Dünyaya ve dünya siyasetine Şeriat nizamı hâkim olacak ve artık insanlık körlerin, sağırın, beyinsizlerin ve solakların tahakküm ve tasallutünden kurtulmuş olacaklardır. Aşağıdaki mealini vereceğimiz hadis-i şerif bunu göstermektedir:

**„İçinizde Nübuvvet Allah'ın dilediği müddet devam edecek, sonra kalkmasını murad ettiği vakit Allah onu kaldıracak, sonra ısırcı hükümdarlık olacak, Allah'ın dilediği müddet devam ettikten sonra kalkacak, sonra zorba (cebri bir idare) kurulacak, Allah'ın dilediği miktar hüküm sürecek sonra kaldırmayı murad ettiğinde kaldıracak, sonra Peygamberlik yolu üzere (idare) Hilâfet olacak sonra Peygamber (s.a.v.) sustu!..“** (Ahmed ibni Hanbel)

**Cemaleddin Hocaoglu (Kaplan)**

**El-Emir ven-Naib**

## **Hilâfet Devleti**

**Neusser Str. 418, 50733 Köln, Almanya**

Tlf.: +49/(0)221/976553-0 Faks: +49/(0)221/976553-6

### **İnternet adresimiz:**

**<http://www.hilafet.org> ve <http://www.hilafet.de>**

Faksla Bildiri Çağırma Servisi: +49/(0)30/20177000-6