

# SAFLAR ARTIK İYİCE NETLEŞTİ!..

Dünyada iki tip insan vardır. Bunlardan biri mü'min, diğeri kâfirdir. Ölçü Kur'an'dır, Kur'an'ın getirdiği Şeriat'tır. Şeriat'ın tümüne inananlar mü'mindir, inanmayanlar kâfirdir. Bir de ikiyüzlüler vardır. Bunlar, inanmadıkları halde inanır görünürler. Yani inandıklarını dilleriyle ifade ve ikrar ederlerse de kalbleriyle inanmamışlardır. Böylelerine de „Münafık“ ismi verilir. Bunlar, Kur'an'ın beyaniyle kâfirdirler ve kâfirlerin kategorisine girmekte ve onlardan daha fazla şedit addedilmektedirler.

## İlgili Ayetler:

Kur'an'da mü'minlerle ilgili ayetlerin sayısı 500 civarında, kâfirlerle ilgili ayetler 200'den fazladır, mü-nafıklarla ilgili ayetlerin sayısı ise 34'dür.

Kur'an; Bakara Suresi'nin baş tarafında mü'minlerden 4, kâfirlerden 2 ayetle bahsederken, münafıklardan 13 ayetle söz etmektedir. Bu arada Bakara, 136-137, Nisa, 136-152 ayetleri bu üç tip insan hakkında derli-toplu mâlumat vermektedir.

## Şeriat bir bütündür:

İsterseniz Şeriat'ın tarifini tekrar yapalım, sınırını tekrar çizelim. Üç tip insan; yani mü'min, kâfir ve münafık net ve kesin bir şekilde belli olsun da bunlar birbirine karışmasın ve neticede herkes Şeriat'ın nazarında yerini ve safını bilsin ve Kur'an'ın hükmü tecelli etsin. Kur'an şöyle der:

**„Helak olan bilerek (ve bilinerek) helak olsun; hayatta kalanlar da (yaşama hakkına sahip olanlar da) bilerek (ve bilinerek) yaşasın!..“** (Enfal, 42)

Allah Resulü de şöyle buyurur:

**„Kişi, cennet ehlinin amelini yapar (yapar, cennete girmeye az bir mesafe kalır, gerisin geriye dönüp cehennem ehlinin amelini yapar), cehennem ehlinen olduğu sabit olur.“** (Buhari, Cihad)

**Biz de bu nasların ışığı altında diyoruz ki:**

**„Kişi layık olduğu safta yerini almadan ölmez!..“**

## Şeriat nedir?

Madem herşey, delili ile net ve kesin bir şekilde ortaya konmak istenmektedir. O halde „Şeriat“ kelimesinin mâna ve mefhumunu da insanımızın çok iyi bilmesi lazım.

„Şeriat“, biri özel, biri genel olmak üzere iki manada kullanılmaktadır. Genel manada „Şeriat“, dine eşittir; „Din“ demektir. Yani, „Şeriat eşittir din, din eşittir Şeriat“dır; aralarında bir fark yoktur.

Özel manada ise, „Şeriat“, dinin furuu demektir, dinin furuu bölümü demektir. Zira din, biri usul diğeri furuu olmak üzere iki bölümdür. Usul bölümü, dinin iman ve akide bölümünü teşkil eder. Furuu bölümünü ise, dinin; ibadet, muamelat, ukubat bölümünü ifade eder. Yani İslam'ın başta beş şartı, helal ve haram, günlük işler, dünya ve devlet işleri, yani siyaset işleri, yani devletin kuruluş ve icraatı gibi, ne kadar iş ve hüküm varsa, muamelat bölümüne girmektedir. Bu bölüme aynı zamanda „İslam Hukuku“ ismi verilir. Ukubat da ceza bölümünü meydana getirir ve bu bölüme ayrıca

„İslam Ceza Hukuku“ da denir. Şeriat'ı şu şekilde de tarif edebiliriz: Şeriat demek, Kur'an'ın iki kapağı arasındaki hükümlerin tümü demektir.

## Şeriat ve Akide:

Şeriat, yukarıda da söylediğimiz gibi, bir bütündür; akide ve iman yönünden tecezzi kabul etmez ve parçalanamaz. Bir cüz'ünün yokluğu tümünün yokluğu demektir. Bu noktadan hareketle de mü'min, kâfir ve münafığı târif edebiliriz:

**Mü'min;** o kimsedir ki, Şeriat'ın tümünü kabul eden, Şeriat'ı seven, hürmet ve saygı duyan ve onun devlet olması, hayata hâkim olması yolunda ve yönünde malını da canını da esirgemeyen kimse demektir.

**Kâfir ise;** Şeriat'ı kabul etmeyen, tümünü veya bir kısmını kabul etmeyen ve etmediğini de açık açık söyleyen; „Ben Şeriat'a karşıyım, Şeriat, bu ülkeye gelemmez; Şeriat gericiliktir, Şeriat'ın modası geçmiştir, bizi geri bırakan Şeriat'tır; Atatürk, Şeriat'ı kaldırmakla iyi yaptı, insanları hürriyete kavuşturdu; kahrolsun Şeriat!“ diyen ve bu hakaretleri işittiği halde hâlâ da o toplantıda bulunmaya devam eden; keza; „Biz demokrasiye bağlıyız, laik düzene bağlıyız!..“ diyenler küfre gitmişlerdir ve kâfir olmuşlardır. Ve bunların kâfirleşmesinde artık kimsenin şüphesi yoktur...

**Münafığa gelince;** Şeriat'ın tümüne veya bir kısmına inanmayan, kabul ve tasdik etmeyen ve fakat diliyle inandığını, kabul ve ikrar ettiğini söyleyen kimsedir.

Öyle ise münafık, kalben ve iç alemiyle kâfire, diliyle ikrar ve dış hareketleriyle ve görünüşüyle mü'mine benzer. Yani ikiyüzlülük yapar. Bir başka ifade ile; münafık o kimsedir ki, diline baktığınız zaman ona mü'min dersiniz; şayet gücünüz yetse de kalbini açıp baksanız da onu kâfir göreceksiniz!..

## Münafık ve bulunduğu yer:

Münafığın yaşadığı yer İslam âlemdir. Münafık müslümanların içindedir ve İslam cemaati içinde yaşar. Ama onun kalbi ve gönlü kâfirlerle beraberdir...

## Hürmet ve saygı:

Müslüman, Şeriat'ı kabul ve tasdik etmenin yanında ona hürmet ve saygı duyacaktır; canından da malından da Şeriat'ı daha çok sevecektir. Onu beğenecek ve onu güzel görecektir. Yani, hem tümünü kalben sevecek ve sayacak, sevdiğini ve saydığını ve güzel gördüğünü lisanen de söyleyecektir. Kur'an şöyle der:

**„Onlar hâlâ cahiliyyet devrinin hüküm ve kanunlarını mı arıyorlar? Hüküm (ve kanun) koyma yönünden Allah'tan daha güzel kim vardır? Ama bunu iman ehli (yani ilim ve iman ehli) bilir.“** (Maide, 50)

Bir gün Hz. Ömer şöyle demişti:

**„Ey Allah'ın Resulü (s.a.v.)! Seni, nefsim müstesna her şeyimden daha çok seviyorum!..“ demesi üzerine Allah Resulü cevap verdi:**

**„Ya Ömer! Beni canından da çok sevmedikçe hakkıyla iman etmiş olamazsın!..“**

Bir başka hadis de şu mealde:

**„Kişi sevdiğiyle beraberdir!“**

**Ben de diyorum ki:**

**„Şeriat'ı seven, onu hayata hâkim kılar ve onu devlet yapar!..“**

O halde mü'min; diliyle de kalbiyle de, siyaset ve devletiyle de Şeriat'ın yanında yerini alacaktır. Daha açık bir ifade ile; Ancak Şeriat'ın yanında yerini alan mü'mindir... Binaenaleyh, demokrasinin ve laik düzenin yanında yerini alanlar mü'min ve müslüman olamazlar!.. Zira mü'min ve müslümanın inandığı „Rabb“, Şeriat'ın sahibidir, onun inandığı kitap Şeriat'tır, onun inandığı Peygamber Şeriat'ı tebliğ edendir, onun gittiği cami Şeriat'ı anlatan camidir, onun dinlediği kürsü, Şeriat'ı anlatan kürsüdür, onun arkasında namaz kıldığı imam, Şeriat'tan bahseden imamdır, onun arkasından gittiği lider, Şeriat'tan taviz vermeyen, Anıtkabir'e gitmeyen liderdir, onun katıldığı cemaat Şeriat'ı seven bir cemaattir ve nihayet onun inandığı ve bağlandığı din, Şeriat'tır, Şeriat'tan ibarettir...

**Hayat tehlikeye düşüncü:**

İşte mü'min; inanç ve ikrarı, tasdik ve hareketi böyle olmalıdır ve böyle olacaktır. Ancak hayat tehlikeye düştüğünde, yani „Seni öldürürüz veya bir uzvunu keseriz!“ tehdit ve tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında dil ikrarını ve beden hareketini terk edebilir; buna ruhsat ve cevaz verilmiştir. Yine de hayat tehlikesine rağmen, azimet yoluyla gidip öldürülürse şehid olur. Kur'an şöyle der:

**„İnanıktan sonra Allah'ı inkâr eden, -kalbi imanla yatışmış olduğu halde (inkâra zorlanan değil), fakat küfre göğüs açan kimselere Allah'tan bir gazab vardır ve onlar için büyük bir azab vardır.“** (Nahl, 106)

**İyi niyet kâfi gelmez:**

İyi niyetin kendisini de geçerliliğini de çok iyi bilmesi lazımdır. „Ameller niyetlere göredir!..“ sözü bir hadistir. Manası ve hükmü ise, „Adetleri ibadete, mübahları hayra ve sevaba çeviren niyetlerdir.“ Şöyle ki, bir adetin ibadet vasfını alması veya bir mübahın hayır ve sevaba vesile olması niyete bağlıdır. Mesela; Yemeği terk etmesi, kiloyu düşürme niyetiyle olursa, perhiz olur ve perhiz ismini alır; ibadet niyetiyle olursa oruç olur. Mübah olan suyu içmesi veya yemeği yemesi veya mübah olan bir elbiseyi giymesi iyi niyetle olursa sadaka olur, sevabını alır!..

Ama iyi niyet; haramları helal kılmaz, küfür söz ve hareketleri değiştirmez ve onlarda tesir etmez. Ne maksatla yapılsa yapılsın, haram yine haramdır, küfür yine küfürdür.

Binaenaleyh, kadeh dokuşturması, demokrasiden, laik düzenden söz etmesi; Demirel'lerin, Erbakan'ların da kadınların elini sıkması, meclis kürsüsünde kâfir anayasayı ve kâfir inkılabları koruyacağına yemin etmesi, Anıtkabir'e gitmesi, „Laiklik din hürriyetidir!..“ demesi, „Atatürk'e karşı değiliz, o sağ olsaydı bizim partimizde yerini alırdı!..“ demeleri, iyi niyetle de olsa, ne kendilerini haram işlemekten korur, ne de kâfirleşmekten!..

**Uğur Mumcu'nun öldürülmesi:**

Bazı insanlar vardır ki, hayatı da berbatır, memnûn da! Yani, hayatında da insanlar için zararlıdır, ölümünden sonra da zararlıdır. Bunların başında Kör Kemal gelmektedir. Bu adama Kör Kemal demenin ötesinde „Asrın deccali“ demek, hatta asırların deccali tabirini kullanmak daha isabetli olur! Daha doğrusu bu Selanikli'ye verilecek isimler arasında en yakışanı „Kör Şeytan“ demektir. Neden? Çünkü, şeddatlar, Firavun'lar ve Nemrut'lar gibi klasik putların; Lenin, Stalin ve Mao'lar gibi modern putların yapmadıkları zulüm, melanet, hayasızlık, namussuzluk, Allah ve din düşmanlığını bu adam yapmıştır!.. Şöyle ki:

Yukarıda isimleri geçen şeytanların yapamadıkları şeytanlığını, kâfirlerin yapamadıkları gavurluğu Zübeyde'nin oğlu yapmıştır! Hem öylesine yapmıştır ki, geberip gittikten

sonra da aradan elli küsur sene geçtiği halde hâlâ bu mel'unun melaneti sonuna gelmiş olmasına rağmen sarsıntı ve yıkıntıları devam etmektedir. Baksana: En sadık hampalarından biri olan Aziz Nesin; „Müslümanlar Atatürk'ü sevmemekte haklıdır! Çünkü, o müslümanların hayrına birşey yapmamıştır!..“ demektir. İsterseniz siz de; „İnsanlık adına yaptığı gavurluklar kırkı geçmiştir!..“ diyebilirsiniz! Biz de ilave ederek; „Bu Kör Şeytan'ın, Allah kanunu İslam Dini'nin temelini on beş sene içerisinde 98 dinamit koyduğunu Ümmet-i Muhammed Gazetesi sıralamıştır,“ demekteyiz!

İşte; Uğur Mumcu'yu tanımak isteyenlere bir cümle söyleyeceksiniz ve diyeceksiniz ki, „Asrın deccali Kör Kemal'in arkasından giden sadık hayranlarından ve cin fikirli küçük şeytanlarından biridir!.. Gavurluğunu kabul ve itiraf etmiştir, ettiğini kendi kitabında yazmıştır.“

**Uğur Mumcu ve Biz:**

„Rabita“ isimli kitabında da kaydettiği gibi, Bochum Camii'nde bir cuma günü, kalabalık bir cemaatin da hazır bulunduğu bir sırada İslam Dini, davamız ve kendimiz hakkında mâlumat vermiş ve tebliğatımızı yapmışık!..

**Örsan Öymen:**

Berberinde Örsan Öymen de vardı. O da konuşulanları dinledi. Fakat, putunun yanına Mumcu'dan çok daha çabuk gitmişti. Ve o sıralarda „Kaplan'ın pili bitmiştir!..“ diye bir laf etmişti. Fakat, birkaç gün sonra Azrail Aleyhisselam gelip onu da Ata'sının yanına götürdü. Ama „Lehülhamd“ Cemaleddin Hoca'nın pili devam edip Kur'an'ın nurunu bi iznillah göstermeye devam etmektedir; kör gözler göremez, başka!..

**Tekrarda fayda var:**

Faydadan öte lüzumuna binaen tekrar ediyorum:

**„Geberen, bilerek gebersin; güzel bir ölüme ölen de bilerek ölsün!..“** kavli-celilinin sırrı tecelli etsin diye sözümüzü uzattık ve tekrar ettik!.. Ve bunlar, aynı zamanda genel birer kaidedir.

Şimdi cüziyata geçiyor ve diyoruz ki:

- 1- Uğur Mumcu'nun öldürülmesi,
- 2- Ve bu hadise etrafında olup bitenler;
  - a) Erken saatlerde evine gidiş,
  - b) Resmî çevrelerin ağızlarından çıkanlar,
  - c) Basının vaveylası,
  - d) Gövde gösterisi ve sloganlar,
  - e) Bel'am bir imam,
  - f) Safların iyice netleşmesi;

Anadolu insanımız bilmelidir ki, Kemalist rejim, aynı zamanda „Kast“ sistemi getirmiştir; vatandaşları sınıflara ayırmıştır. İşte bu hal, Mumcu hadisesiyle de kendini göstermektedir; her gün sayıları onları aşan vatandaşlar öldürülmektedir. Demirel, İnönü ve hampaları hangisinin kapısına böyle erken saatlerde gitti? Pek gösteremezsiniz! Bir ara Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bulunuyordum, birisi içeri girdi ve „Merdivenlerden çıkarken, ismini vererek, arkamdan biri gelip koluma girdi ve „Ula Oruç, ben seni niye çok seviyorum?“ dedi. Kendisine cevap verdim ve dedim ki: Küfrümüz bir de ondan!..“ Galiba bunları da birbirine bağlayan kâfirleşmenin ve localaşmanın bir ve aynı oluşudur!..

**Basının vaveylası:**

Türkiye'deki basını değerlendirmek isterseniz işin içinden çıkamazsınız. Neden? Çünkü her kafadan bir ses gelmekte; bir istikrar yoktur, müşterek bir ölçü yoktur; Habbeyi kubbe, kubbeyi habbe yaparlar; işleri ya ifrattır, ya tefrittir!..

Yukarıda da kaydettiğimiz gibi, „Türkiye'de bir tezattır, bir çelişkiler dünyası yaşanmaktadır.“ İşte bu hal, basında da kendini göstermektedir! Ve artık bir darb-i mesel halini almıştır: „İmamın keçisi çalınır ve fakat imam keçi çaldı,

diye yazarlar!"

Uğur Mumcu'nun öldürülmesinde de basın aynı havayı estirmiştir: Kimi öyle, kimi böyle yazdı!.. O gün bugün gazete başlıklarına baktığınızda aynı çelişkileri görürsünüz. Binaenaleyh, hadiselerin gerçek yüzünü; ne içteki insan öğrenebilir ve ne de dıştaki insan! Bu itibardır ki, basına bir yazı veya bir haber verdiğiniz zaman onu ciddi bir şekilde takip edeceksiniz. Yoksa şekil değiştirir de kuşa çevrilir. Siz de şaşar kalırsınız!

#### **Tavsiyelerimiz:**

Diğer müesseselere tavsiyelerimiz olduğu gibi, basına da elbette tavsiyelerimiz vardır. Nitekim: Mumcu mevzuu münasebetiyle ve istidrat yoluyla basına tavsiye ediyoruz ve diyoruz ki:

- 1- Haberi kaynağından almalı (Kur'an'ın emri de budur!)
- 2- Aldığı yazının metnini olduğu gibi vermeli ve yorumunu okuyucuya bırakmalı,
- 3- Yorum yaptığı taktirde „Bu benim yorumumdur, benim değerlendirmemdir. Başka türlü yorum da yapılabilir...“ demeli,
- 4- Hadiseleri yerinde görmeli; bugün hâkim huzurunda, yarın da Allah huzurunda şahitlik yaparcasına zabt ve tesbit etmelidir,
- 5- İlmî mevzuları ehlinden sorup öğrenmeli ve ondan sonra yazmalıdır,
- 6- „Sen, bu mevzuda bize yazı veriyorsun! Kusura bakma: Senin bu sahada ihtisasın var mı, söz sahibi misin? Delil ve kaynakların var mı?“ diye sormalıdır.
- 7- Basın hür olmalıdır ve bu hürriyet, Allah korkusuna dayanmalı ve orada bitmelidir. Zira insanlar arasında bazı mevzular hakkında ve sınırlı bir şekilde hürriyet var ise de Allah'a karşı kimse hür değildir.
- 8- Ve netice itibariyle bilmeli ki, bu şartlara riayet edilmediği takdirde ne kendisinin itibarı kalır ne de bağlı olduğu müessesenin!..

İşte buna basın ahlakı denir!.. Bir millet ve bir devlet itibarını ve varlığını korumak, icraatını sağlam temellere dayamak istiyorsa, önce basını düzeltmeli ve ona basın ahlakını vermelidir ve bu ahlak aynı zamanda Allah korkusuna dayanmalıdır!.. Neden? Çünkü, bir devleti yıkan da yapan da basındır ve basın, bu derece önemlidir.

Ve işte Mustafa Kemal'in getirdiği sistem, basına da tesir etmiş ve onun ahlakını bozmuştur. Neden? Çünkü, getirdiği sistem hakka değil, batıla dayanmış ve kaynağını batılardan almıştır.

Yapacağınız tek şey var. O da insanımız ve onun her sahadaki ahlakını bozan bu sistemi kaldırıp tarihin çöplüğüne atmaktır. Atılmıştır da! Neden? Çünkü, „Hakk geldi mi artık batıl yok olur (olmuştur)“ mealindeki beyan Kur'anî bir haberdur. Ve çünkü, bu sözler, dünyanın gözleri önünde ve basın toplantısında rahatça söylenmekte, yazılmakta ve ilan edilmektedir!..

#### **Katillerin tesbiti:**

Resmî çevrelerin ağızlarından çıkanlar birbirini tutmuyordu; her kafadan bir ses geliyor ve farklı yorumlar yapıyordu; kimisi bu işi kontragerilla yapmıştır, diyor; kimisi dinci çevreler yapmıştır, kimisi hizbullahlar yapmıştır; kimisi kökü dışarıda olanlar ve bu arada PKK'yı, bizleri ve daha benzerlerini suçlayanlar da yok değildi. Ve nihayet İran üzerinde duruldu ve mesele enine ve boyuna çekip uzatılırken Körfez ülkelerinde bulunan Demirel de geveleyip duruyordu; ha açıklama yaptı ha yapacak teraneleri birbirini takip ediyordu; Dışişleri Bakanı'nın İran Dışişleri Bakanı'na deliller verdiği söylendi ve bunları cebine koyan İran Dışişleri Bakanı gazetecilerin suallerini cevaplandırmadan çekip gittiğini yine gazeteler yazdı. Ve nihayet yalanlamalar, tevîl ve tefsirler faslı başladı; Demirel; „İran'ı, devlet olarak suçlamak doğru

olmaz; ama suçlular, mutlaka bulunacak, adaletin (!) pençesine teslim edilecek!“ şeklinde laflar ediyor, hiç de bir devlet adamının ağızına yakışmıyacak sözler sarf ediyordu!..

#### **Türkiye bir tezatlar diyarı:**

Bir ülkede belli ve sabit bir ölçü olmazsa, fertler, kuruluşlar arasında ortak bir nokta bulunmazsa devlet-millet arasında uçurum olursa, menfaatler, hisler hâkim olursa elbette her kafadan bir ses gelecek ve birbirini nakzeden, birbirine ters düşen, birbirini yalanlayan sözler sarf edilecek, yazılar yazılacaktır. İşte Uğur Mumcu hadisesi ve bu hadise etrafında olup bitenler, dönüp dolaşanlar Türkiye'deki manzarayı bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu babda sadece birkaç gazetenin başlıklarına bakmak kâfi gelecektir: Hürriyet 05.01.93: „İşte katil, işte silah!“, „Türkiye'yi sarsan örgüt!“, „Terör listesi İran'a verilecek“, „Suikast tatbikatı“, 10.02.93 Milliyet: „Başsavcıdan zoraki açıklama“, „İslamî harekete 10 tutuklama“; 10.02.93 Türkiye: „Başsavcı: Deliller yetersiz...“

#### **Sebeb; iplerin kopuşu:**

Bir milleti, millet yapan başlıca unsur, dindir, imandır ve Allah korkusudur. İşte bu bağı Kör Kemal kopardı! Netice ise acı ve korkunç! Bir taraf: „Şeriat, Allah kanunudur; ona malımız da canımız da kurban olsun!“ derken, bir taraf da: „Kahrolsun Şeriat!“ sloganlarını atıyor; Ve, fırsatta bu fırsattır, diyerek içindeki kin ve garazlarını kusuyor; bir taraf: „Bu kabil din düşmanlarının, Allah düşmanlarının cenaze namazları kılınmaz!“ derken diğer taraftan da bir bel'am geçer, cübbe ve sarığıyla ve gurur duyarak cenaze namazını kıldırır! Bir taraf: „Bu necib milleti bu hale getiren Selanikli Kör Kemal'dir!..“ derken, bir taraf da: „Halkın bu tezahürü Atatürk'ün ölmediğini gösterir!..“ demektedir.

#### **Birkaç misal daha:**

Bir taraf: Demokrasiyi korumalıyız derken; diğer taraf: „Demokrasi, dünyayı fesada veren iki puttan biridir“ demektedir!..

Bir taraf: „Şeriat kahrolsun!“ derken, diğer taraf: „Şeriat Allah kanunudur, canımız Şeriat'a kurban olsun!“ demektedir!..

Bir taraf: „Dinciler“ derken, diğer taraf da: „İnsanın şerefi din ve takvasıyla ölçülür“ demektedir!..

Bir taraf: „Kara çarşafıllar“ tabirini kullanırken, diğer taraf: „Başörtümüz, bizim namusumuzdur!“ demektedir!..

Bir taraf: „İslam Devleti“ demeyi bile suç sayarken, diğer taraf: „Müslümanın devleti İslam olmalıdır!“ demektedir!..

Bir taraf: „Biz halifeye karşıyız“ derken, bir taraf da „Halife Peygamber vekilidir!“ demektedir!..

Bir taraf: „Bizi kurtaran Atatürk'tür“ derken, diğer taraf: „Atatürk bir puttur!“ demektedir!..

Bir taraf: „Atatürk'ün yolundayız“ derken, diğer taraf: „O Selanikli Kör Kemal'dir“ demektedir!..

Bir taraf: „Uğur Mumcu gibilerin namazı kılınmaz derken, diğer taraf cübbe ve sarığıyla geçer, namaz kıldırır!..

Bir tarafta: Kâfir anayasaya dayanan Kör Kemal'in devleti; diğer tarafta Allah'ın kitabı, Kur'an anayasasına dayanan İslam Devleti!..

#### **Uğur Mumcu tezatları:**

„Türkiye bir tezatlar diyarı“ sözünün, Uğur Mumcu'nun hem hayatında hem de memnâtinde mâkesini bulacaksınız ve isbatını yapacaksınız. Şöyle ki:

1- Cemaleddin Hoca, „Hâkimiyet kayıtsız ve şartsız Allah'ındır; Mustafa Kemal bir puttur ve ona uyanlar da birer putçudur!..“ Uğur Mumcu ise bunların tam tersini ve ziddini söylüyor. (Rabita isimli kitabının 9-68 sayfaları arasındaki bölümü gözden geçirdiğinizde bu tezatları bir bir görürsünüz!..

2- İki şahıs yanyana: Bunlardan biri müslüman, diğeri kâfir!.. Müslüman Ahmet Kütahyalı, ben de kâfir. Niçin kâfir? Çünkü laik düşünceye inanıyorum da ondan!.. (Aynı kitap, sayfa

10)

3- Öldürülme hadisesi üzerine kemalistler, particiler ve Şeriat taraftarları yazılar yazmışlar, çelişkili beyanlarda bulunmuşlardır. İşte örnekleri:

#### **1- Demirel:**

Başbakan Süleyman Demirel, Körfez ülkelerine hareketinden önce, „Uğur Mumcu'nun öldürülmesi ile ilgili olarak bir gelişme var mı?“ sorusunu yanıtlarken „Şu anda yok. Ama İçişleri Bakanı ile konuştum. Üzerinde titizlikle duruluyor. Katil bulunur. Kimsenin yaptığı yanına kalmaz. Ama yazık olmuştur, ayıp da olmuştur“ dedi.

#### **2- Erdal İnönü:**

Mumcu'nun katillerinin bulunacağını söyledi. Türk Baisn Birliği yöneticilerini kabulü sırasında suikastı değerlendiren İnönü, „Atatürk'ün getirdiği çağdaş yaşam özlemi, hiçbir engelle sarsılmadan devam edecektir“ diye konuştu.

#### **3- Deniz Baykal:**

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Uğur Mumcu cinayetinin aydınlatılması için tüm Türkiye ve yetkilileri göreve çağırırken, bu konuda bir Meclis Araştırması Önergisi hazırlayarak TBMM Başkanlığı'na verdiklerini söyledi.

Baykal bu cinayetin karanlıkta kalmamasının, Türkiye'nin Uğur Mumcu'ya olan borcu olduğunu bildirirken, kanıtlanmamış suçlamalarda bulunarak ülkenin gerginliğe ve husumete sürüklenmemesini de istedi.

#### **4- Erbakan:**

Erbakan, Mumcu'nun öldürülmesinin hunharca olduğunu ve olaya çok üzülüklerini söyledi. Mumcu'nun, ülke zararına olacak her türlü faaliyete karşı olduğunu ve dürüstlüğü savunduğunu anlatan Erbakan, gereken incelemeler yapıp bir an önce olayın faillerinin yakalanmasını istedi.

Avrupa Milli Görüş Teşkilatı genel Sekreteri Ali Yüksel, bütün vicdanları rahatsız edecek bir cinayet işlenip, arkasından „İslam örgütü var“ diye göstererek, „Kemalistlerle dincilerin birbirine düşmesi isteniyor“ dedi ve şu açıklamayı yaptı:

„Mumcu, Rabıta'yla ilgili araştırması sırasında bize dürüst davrandı. İlk röportajın arkasından bütün münasebetlerimiz çok iyi geçti. Mumcu, kendi inançları doğrultusunda memleketimizin, aleyhinde gördüğü haksızlıklara karşı yürekli mücadele veren bir gazeteci idi. Biz, bu olaylara şiddetle karşı çıkıyoruz. İşin içinde Gladio olabilir.“

#### **5- Şeriat taraftarları:**

„Uğur Mumcu'nun öldürülmesi olayını radyo ve televizyondan öğrendim. Biz davamızla ilgili görevimizi Kur'an ışığında, basın ve yayın yoluyla, özelde İslam âlemine ve genelde dünya insanlığına duyurmaktayız. Bundan böyle de Allah'ın izniyle duyurmaya devam edeceğiz. Buna ilave edecek bir şeyimiz şu anda yoktur.“

Cemaleddin Kaplan'ın olayı araştırdığı ve gerekirse ileride daha geniş bir açıklama yapacağı belirtildi.

#### **4- Cenaze imamında üç tezat:**

- a) Baş sarıklı, sırtı cübbeli ve fakat yüzü sakalsız;
- b) Kendi hoca kılıklı, cenazesini kıldırıldığı adam mürted;
- c) Arkasındaki cemaat bu imamı tebrik ediyor, hakiki müslümanlar ise tel'in ediyor.

5- Bir tarafta da „İlim, tekke, kışla dönem bitince/ Hoca'mızdan kalkın emri gelince/Allah Azimüşşan izin verince/Geliyoruz ey Kemalistler, bekleyin bizi!“ derken, diğer taraf (televizyonda görüldüğü gibi) o gençlere saldıracasına hücum ediyorlar; „Kahrolsun Şeriat, Türkiye laiktir ve laik kalacaktır“ diyorlar!..

6- Bir taraftan „Kahrolsun Şeriat!“ demeleri, bir taraftan da Şeriat'ın bir maddesine uymaları bir tezat ve bir çelişki değil mi? Çünkü, cenaze namazı da Şeriat'ın bir maddesidir.

#### **7- Son iki çelişki:**

- a) İnanmadığı Şeriat'ın musallasına getirilişi;

b) Hayatında yaşadığı ve yazılarıyla savunduğu kemalist rejimden ayrılıp, mematında hâkimiyetine inanmadığı adil-i mutlak olan Allah'ın adaletine teslim oluşu!..

Bir hikâye ile bu bölümü kapatalım:

Davul-zurna çalınıyor, „Vur patlasın, çal oynasın!“ deniyor. İşte bu esnada adamın biri, o kadar aşka geliyor ki, dua ediyor ve diyor ki: „Ya Rabb'i! Benim cenazem de davul-zurnanın eşliğinde mezara götürülsün!..“ Öyle de oluyor; cenaze mezara doğru giderken o yoldan gelip geçen davullu-zurnalı bir düğün! İşte bu düğünün eşliğinde cenaze mezara, düğün de yoluna devam ediyor!..

Uğur Mumcu da dua mı yaptı. Orası bizce meçhul; fakat görünen odur ki, imam bel'am, cemaat kemalist bir kalabalık: Şeriat'a küfrede ede mezara götürülür!..

#### **Geride kalanları:**

Çankaya ve sakinleri, Demirel ve hükümet erkânı, Cindoruk ve vekiller parti başkanları, DGM savcı ve hâkimleri, laiklik; „Din hürriyetidir; biz laikliğe karşı değiliz, Atatürk'e karşı değiliz!“ diyen rektörler, proflar, hukukçular ve nihayet „Laik olmanın insan değildir!..“ diyen Anayasa Mahkemesi Başkanı ve onu koruyacağına söz veren paşalar ve benzerleri, tevbe edip; Allah kanununa, Kur'an Şeriat'ına, Peygamber yoluna girip; Anayasası Kur'an, kanunu Şeriat, bayrağı Tevhid, hükümet merkezi İstanbul olan, ordusu Şeriat'a teslim, ihyası ilan edilen Anadolu Eyalet (Federe) Devleti'ne bey'at edip teslim olmayanlar hazır olsunlar: Bel'am bir imam, kemalist bir kalabalıkla cenaze merasimleri yapılacak ve Şeriat'a söve söve yürüyenlerin eşliğinde Uğur Mumcu gibi cehennemî bir çukura gömüleceklerdir!..

#### **Saflar iyice netleşmiştir:**

Bir tarafta Allah'a inanan, Peygamber'i örnek alan, Kur'an'ı anayasa kabul edip İslam Devleti'ni ihya ve ilan eden ve bu devlete bey'at edip teslim olan müslümanlar; diğer tarafta ise Selanikli Kör Kemal'e inanan, onun getirdiği inkılablara, anayasaya göre kurulan kâfir devlete bağlanan ve ona rıza gösteren kâfirler, münafıklar, particiler ve ırkçılardır.

#### **Ve netice:**

Bu satırlar; var olan hakikatlerin, mevcut olan kaidelerin, mâlum olan meselelerin bir tekrarıdır; bizde vebal kalmasın diye tekrar ediyoruz. Ümitvarız ki, kalbleri mühürlenmemiş olanlar intibaha gelecek, gözleri açılıp kulakları duyacak; İslam'ın hakikatlerini, Şeriat'ın gerçeklerini duyup hidayete erecek. İlan edilen bu devlete bey'at edip cennet ehlinin safında yerini alacak veya havadan-civadan bahaneler bularak kasıtlı ve maksatlı olarak münafıklardan ve kâfirlerden olup cehennem ehlinin safında yerini alacaktır. Ve işte bu suretle „Helak olan bilerek helak olsun; hayatta kalacaklar da bilerek hayatta kalsın!“ şeklinde tecelli eden ilahî beyan yerini bulmuş olacak. Keza; „Kişi cennet ehlinin amelini yapar sonunda cehenneme gider“ mealindeki hadis sırri tecelli edecektir. Bizim de: „Kişi, layık olduğu safta yerini almadan ömez!“ şeklinde sözümüzün isabetli olduğu isbat edilmiş bulunacaktır.

### **Cemaleddin Hocağlu (Kaplan) -Rh.a.- Emir'ül-Mü'minin ve Halîfet'ül-Müslimin**

8 Ramazan 1413 (1 Mart 1993)

#### **Hilâfet Devleti**

**Neusser Str. 418, 50733 Köln, Almanya**

Tlf.: +49/(0)221/976553-0 Faks: +49/(0)221/976553-6

#### **İnternet adresimiz:**

**<http://www.hilafet.org> ve <http://www.hilafet.de>**

Faksla Bildiri Çağırma Servisi: +49/(0)30/20177000-6