

ORTAASYA CUMHURİYETLERİ'NE AÇIK MEKTUP

Besmele, hamdele ve salveleden sonra:

Ey senelerdir küfrün ve kâfirliğin, zulmün ve zalimliğin temsilciliğini yapan Lenin ve Stalin'in, bir kelime ile komunizmin baskısı altında ezilen, sürülen ve sürünen Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan milletleri ve müslümanları! Sizlere sesleniyor ve diyoruz ki:

Her şeyden önce bilmeli ve inanmalısınız ki, sizleri o beladan kurtaran Allah'tır; Allah (c.c.)'nün lütûf ve inayettir. Binaenaleyh, şükürünüz ve şükranınız O'na olmalıdır; O'na hamd etmelisiniz; O'nun Şeriat'ına dönmeniz, O'nun emir ve talimatına umanız, O'nun kitabı Kur'an-ı Kerim'i anayasa kabul etmeniz, bir kelime ile; „**Hâkimiyetin, kanun koyma yetkisinin O'na mahsus olduğunu**“ kabul ve tasdik etmenizle mümkündür. Ve aynı zamanda dünya ve ahiret saadetiniz buna bağlıdır. Yoksa küfrün ve kâfirin birinden kurtulup, bir başka küfrün ve kâfirin eline ve emrine düşmenin hiç bir manası yoktur. Bu neye benzer? Çamurun birinden kurtulup bir başka çamura saplanmaya benzer. Zira komunizm, nasıl İslam'ın, Şeriat'ın, Kur'an'ın anayasa, İslam'ın devlet olmasının düşmanı ise, demokrasi de İslam'ın ve Şeriat'ın düşmanıdır. Bu yönden aralarında hiçbir fark yoktur. Hatta demokrasi daha tehlikeli ve daha korkunçtur. Neden?

Çünkü, komünizm mert bir kâfiridir; Allah, Peygamber ve ahiret tanımadığını açık açık ilan eder, „Dünya benimdir; onu ben idare edeceğim...“ der. Fakat demokrasi ise, o münafıkâne hareket eder; insanoğluna ibadet hürriyeti, vicdan hürriyeti tanıdığını iddia ederse de Allah'ın kanun koyma yetkisini gasbeder; „Kanunları ben yapacağım, dünyayı ve devleti ben idare edeceğim...“ şeklinde iki yüzlü bir politika takib eder ve bu suretle dinin ve İslam'ın kol ve kanadını kırar ve onun, koruma ve yaptırma gücünü elinden alır ve neticede insanlığı din ve imanından yavaş yavaş ve sezdirmeden uzaklaştırır ve kâfir yapar. Nitekim: „Dünyayı Fesada Veren İki Put“ başlığını taşıyan risalemizde de bu hususu etraflı bir şekilde görebilirsiniz.

Keza; Lenin'ler ve Stalin'ler nasıl birer din düşmanı idiseler, Mustafa Kemal öylece din düşmanı idi. Arada sadece bir fark vardır. O da şu: Lenin'ler ve Stalin'ler, istisnasız bütün dinlere düşman idiler. Mustafa Kemal ise sadece İslam Dini'ne düşmandı. Şöyle ki:

Birinci Cihan Savaşı'nı takib eden Kurtuluş Savaşı arefesinde Mustafa Kemal; Türkiye'yi işgal eden Fransızlar'ı, İtalyanlar'ı, İngilizler'i ve Yunanlılar'ı topraklarından atmak üzere harekete geçip yer yer komiteler oluşturan müslümanların başına geçmişti. Müslümanların fedakârâne himmet ve gayretleriyle memleket işgalci kuvvetlerden temizlendi. Kurtuluşun hemen arkasından Mustafa Kemal, dine karşı, dini yıkmaya karşı harekete geçti; Anayasadan; „**Devletin dini İslam'dır**“ maddesini kaldırdı, hilafeti lağvetti, medreseleri kapattı, şer'iyye vekâletini kaldırdı, Kur'an harflerini ve onunla okuma yazmayı yasakladı, onun yerine latin harfleriyle okuma yazmayı getirdi, tatili ve takvimi değiştirdi. Elhasıl: İslam Dini'ni yıkmak ve yok etmek için yaptığı düşmanlık bu kadar değildi; din aleyhtarı yaptığı icraatın sayısı 98'e baliğ olmuştu. Nitekim ÜMMET-İ MUHAMMED Gazetesi, bunları 38. sayısında bir bir sıralamıştır.

İhanet ve hiyaneti:

Ve bu suretle dünya tarihinde bir benzerine rastlayamayacağınız bu ihanet ve hiyaneti Ümmet-i Muhammed'e, yani Türk, Kürt, Arab ve daha nice unsurlardan meydana gelmiş bulunan ve nihayet altı yüz sene gibi uzun bir zaman İslam'ın bayraktarlığını yapan, Kur'an'ın sesini dünyanın üç kıtasına götürüp hükümler

olan ve milyonlarca insanın ve nesillerin gönüllerini ve beldelerini İslam'a fetheden böyle bir milleti, yekvücut bir milleti perişan hale getiren; „Avrupallaşacağız, muasir medeniyet seviyesine ulaşacağız“ diye o necib milletin evlatlarını Avrupa'ya işçi haline getirdi.

Ayrıca Lenin ve Stalin, 1961, 1973, 1982 ihtilalleri ve hükümet darbeleri arefelerinde görüldüğü ve „Doğu Olayları“ diye isimlendirilen hadise-lerde dahi bilfil yaşanılmakta olduğu kanlı olaylara sebebiyet veren hep Mustafa Kemal'in rejimi ve hep onun Şeriat düşmanı icraatı olmuştur.

Putlaştırma:

Ayrıca Lenin ve Stalin, Rusya'da ve sözlerinin geçtiği topraklarda putlaştırılıp insanlar onlara nasıl baş eğdirildi ise, 60-70 senedir Anadolu insanı da silah zoruyla ve baskı rejimiyle Mustafa Kemal putuna öylece baş eğdirilmekte ve saygı duruşu yaptırılmaktadır. Sadece bir meziyyetinden (!) dolayı! O da batının uşağı olup İslam'a ve Şeriat'a düşman oluşudur. Ve batının bu adamı ve arkasından gidenleri desteklemesi de bundandır.

Memleket çok gerilerdedir:

Sorun: Özal'lara sorun! Sorun: Demirel'lere, İnönü'lere! Sorun: Ecevit ve Erbakan'lara sorun! „Memlekette birlik var mıdır? Memleket iktisaden kalkınmış mıdır? Ağır sanayiini yapmış mıdır? Dış devletlere olan borcunun miktarı nedir?.. Şayet „Evet“ derlerse yalan söylemişlerdir. Hem de öylesine!..“

Hasılı Türkiye'deki idareciler Avrupa'nın da Amerika'nın da kuklasıdır; onların emriyle oturur ve onların emriyle kalkarlar. Şimdi sizleri de kendilerine kukla yapmak istemektedirler! İnanmayın bunlara! Bunlara inanmak, İslam'ı ve Şeriat'ı reddetmek demektir. Mustafa Kemal putuna bağlanma ve tapınma demektir. Ve nihayet bir çirkeften kurtulup başka bir çirkefe saplanmak demektir. Yıkılan putlardan kurtulup yakında yıkılacak başka bir putun arkasından gitme demektir. Ve neticede dünyayı da ahireti de kaybetmek demektir.

Tebliğ:

Ey müslüman kardeşlerimiz! Bu, sizlere bir tebliğdir, üzerimize düşen bir vecibeyi yerine getirmedir. Yakında bir anayasa yapacaksınız. Anayasanız Kur'an'a dayansın. Anayasanızda „**Devletin dini İslam'dır**“ maddesi yer alsın ve Şeriat'a aykırı hiçbir anayasanızı girmesin. Nasıl bir damla necis, bir kazan suyu murdar ederse, Allah'ın Şeriat'ına yabancı tek bir şey ilave etmek de onu nizamından çıkarır, onun hüviyetini bozar ve neticede Allah'ın yardımının kesilmesine sebebiyet verir...
Cümlenize basiretler, firasetler diler, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlarım!..

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan) -Rh.a.-

Emîr'ül-Mü'minîn ve Halîfet'ül-Müslimîn

Ümmet-i Muhammed, Sayı: 53

Hilâfet Devleti

Neusser Str. 418, 50733 Köln, Almanya

Tlf.: +49/(0)221/976553-0 Faks: +49/(0)221/976553-6

İnternet adresimiz:

<http://www.hilafet.org> ve <http://www.hilafet.de>

Faksla Bildiri Çağırma Servisi: +49/(0)30/20177000-6