

"Kemalist düzen, münafıklığı ile ayakta duruyor!"

Köln Ulu Cami'nde cemaata hitab eden Emîr'ül-Mü'minîn ve Halîfet'ül-Müslimîn, düşünce ve fikir hürriyeti üzerinde durarak, „Müslümanlar, ilmî tartışmalarda, bağırmanın, çağırmanın konuşmaları dinler ve sözlerin güzeli hangisi ise, Kur'an'a hangisi uygunsa onu dinler ve kabul ederler. Bir fitneye sebep değilse biz adamı konuştururuz. Hakk ise kabul ederiz, batıl ise cevabını alır!“ dedi. Anıtkabir olayını da değerlendiren Cemaleddin Hocaoğlu, „Anıtkabir'deki olay, kemalistlerin ne kadar korkak ve diktatör olduğunu ortaya koymuştur!“ dedi.

Konuşmasına Zümer Suresi'nin 16.-18. ayetlerini okuyarak başlayan Emîr'ül-Mü'minîn, zalim ve zulüm kavramları üzerinde durarak, zulmün çeşitlerini anlattı. Zulüm ve adaleti sistem bazında ele alan Halîfet'ül-Müslimîn, dünyadaki sistemleri hak ve batıl olarak ikiye ayırarak, İslam'ın dışındaki sistemlerin batıl ve zulüm sistemi olduğunu belirtti ve „İslam vahye dayanır. Vahiy, Allah tarafından Hz. Muhammed'e gelen Kur'an'dır. Dünyada bir çok idare şekilleri var. Ama bunu iki şıkta ele almak gerekir. Hakk idaresi, batıl idaresi. Birincisi Şeriat, ikincisi demokrasi, kul idaresidir. Bir de diktatör idare vardır. Bu idare şekli de başta bulunanın her söylediği şeyin kanun olmasıdır,“ dedi. Türkiye'deki idarenin şirk idaresi olduğunu söyleyen Halîfet'ül-Müslimîn „Türkiye'deki idare şirk idaresidir. Çünkü Kur'an'a dayanmayan ve onu reddeden bir idaredir,“ dedikten sonra son dönemlerde müslümanların uyanması neticesinde onları oyalamak, kandırmak için karma bir idarenin oluşturulmak istendiğine dikkat çekti ve „Bir de karma idare var. Bir takım maddeleri şeriat'tan, bir kısmını demokrasiden almış, karma yapmış. Böyle idareler, küfür ve şirk idaresidir. Bir necis, temiz suyun içine düştüğünde kazanı pis eder, kullanılmaz hale getirir!“ dedi.

Hürriyet ve hürriyetsizlik üzerinde duran Cemaleddin Hocaoğlu, „Hürriyet, başkalarının hak ve hukuklarına tecavüz etmemek kaydıyla serbestlik demektir. Hürriyetin zıddı ise istibdatdır. İstibdat, hukuk ve hudut tanımamaktır. İnsanoğlu, hangisinden yana olmalıdır? Hangisi fazilet ise işte onu olmalı ve ondan yana olmalıdır. Hürriyet taraftarlarına hürriyetperver derler. Hürriyetperverler ile müstebitlerin mücadelesi, genellikle idarecilerle halk arasında, başka bir ifade ile müstebitlerle mustaz'afklar arasında olmuştur ve olmaktadır. Bu mücadelenin tarihi, insanlığın tarihinden başlar. Adem (a.s.) ile şeytan arasında, Hz. İbrahim (a.s.) ile Nemrut arasında, Hz. Musa (a.s.) ile Firavun arasında olmuştur!“ dedi. Türkiye'de M. Kemal'in de bir diktatör ve zalim olduğunu söyleyen Cemaleddin Hocaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

„M. Kemal, hürriyeti engellemek için Takrir-i Sükun ve inkılab kanunları çıkarmıştır. Bu kanunları M. Kemal tehditle çıkartmıştır. İşte bu diktatörlüğün bir ifadesidir. Kemalistler, dünyadaki diğer büyük liderlerin ölmesiyle rejimleri de, kendileri de gitti ama atamız gitmedi diye övünüyorlar. Diktatörler, silahlı güçle, kanunların

baskısıyla, şiddet kanunlarıyla, mahkemeleriyle, üniversiteleriyle ve devlet terörü ile ayakta durmaktadırlar. Bu baskılarla Lenin, Mao, Stalin, Tito ayakta kalmışlardır. Ölünce resimleri de kendileriyle gitmişlerdir. Fakat Selanikli hâlâ ayakta! Niye?

Çünkü onlar münafık değildi. Bütün dinlere karşıydılar veya dinin hepsine karşıydılar. Rusya'da 80 bin kiliseden 10 bini şu anda ayakta. Camiler hakeza. Din afyondur dediklerinden dinlere savaş açtılar. M. Kemal kurnaz davrandı. Dinin bir kısmını yasakladı, bir kısmını serbest bıraktı. Dinin ukubat ve muamelât, ahkâm, devlet bölümlerini kaldırdı, ibadet ve itikatin da bir kısmını serbest bıraktı. Dikkat edin sadece bir kısmını. Yerine göre Halife taraftarı olup, Halife'ye sahip çıktı. Kemalistler de onu örnek alıp, „İbadetinize karışan mı var? Allah ile kul arasında girilmez,“ gibi sözlerle milleti kandırıyorlar. Kemal'in yaptığı inkılabları böylece ayakta tutuyorlar. Atalarının iblisliği bir müddet devam edebilir. Bu müslümanların çoğalmasıyla, İslam'ın hem din, hem devlet olduğunu anlamalarıyla ve ameli safhaya dökmeleriyle sona erer. M. Kemal hem müşrikti hem de münafıktı. Kemalist düzen, münafıklığı ile ayakta duruyor. Bunun yanında koruma kanunu var. Kimse onun aleyhinde bir şey konuşamaz, yazamaz. Hemen ceza görür. Çünkü koruma kanunu ile ayakta tutmaya çalışıyorlar. Koruma kanunu ve silahlar olmasa bunun kirli çamaşırları ortaya çıkacak. Hangi taşı kaldırsanız altından M. Kemal çıkıyor. Fakat Hakk gelmiştir, Tevhid ehli gelmiştir. Ömrü kısa sürecektir!“

Anıtkabir'deki olayı da değerlendiren Emîr'ül-Mü'minîn Cemaleddin Hocaoğlu, kemalistlerin söz ve fikir hürriyetine tahammülleri olmadığını söyleyerek bu mevzu hakkında şunları söyledi:

„Anıtkabir'deki olay, bunların ne kadar korkak ve diktatör olduklarını ortaya koymuştur. Adam Kur'an'a dönün diyor. Bu sözler onların ahenklerini, zevklerini bozdu. Hâlâ TV ekranlarından, basından silinmedi. Herkesin ve dünyanın gözleri önünde adamın üstüne yürüdüler. Bırakın adam konuşsun. Sizde cevap verirsiniz olur biter. Eğer linç edilseydi en büyük şehid olurdu. Bu sözü orada söylemek kolay bir iş değildir.“

**Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan) -Rh.a.-
Emîr'ül-Mü'minîn ve Halîfet'ül-Müslimîn**

Hilâfet Devleti

Neusser Str. 418, 50733 Köln, Almanya
Tlf.: +49/(0)221/976553-0 Faks: +49/(0)221/976553-6

İnternet adresimiz:

<http://www.hilafet.org> ve <http://www.hilafet.de>

Faksla Bildiri Çağırma Servisi: +49/(0)30/20177000-6