

KÂFİR SİSTEMLER, ONLARI DESTEKLEYENLER VE BİZ!..

Dünyada iki sistem vardır:

Bunlardan biri **İslam** sistemi, diğeri ise, **kâfir** sistem. Bir sistem düşünün ki, Kur'an ve Kur'an'ın muhtevası Şeriat'a dayanmakta, ilham ve kaynağını Kur'an'dan almaktadır. İşte o sistem, İslam'dır ve İslam sistemidir ve bir tanedir. Bir sistem de düşünün ki, ilham ve kaynağını Kur'an ve Şeriat'tan değil de insan kafasından ve kafa yapısından almakta, insan aklına ve insan mantığına istinad etmektedir. İşte böyle sistemler de kâfir sistemlerdir.

İsimler ve çeşitleri:

Bir başka ifade ile; dünyada iki idare var: Bunlardan biri „**Hakk idaresi, hakkın idaresi**“, diğeri de „**Halk idaresi, halkın idaresi**“. Daha bir başka ifade ile; vahye dayanan, kaynak ve tâlimatını semavî kitaptan alan Allah idaresi, diğeri de insana ve insan fikrine dayanan, zaman ve mekâna göre değişen bir idare!

Bu iki idareye isim vermek gerekirse; birinciye „Şeriat idaresi“, ikinciye ise „Demokrasi idaresi, komünist idare, kapitalist idare, faşist idare, sosyalist idare, laik idare, millî idare vs.“.

Başka bir tabirle; birinciye „Rahmanî idare“, diğerlerine ise „Şeytanî idare“ diyebilirsiniz. Keza; netice itibarıyla de isim vermek isterseniz; birincisi insanı Allah'ın rahmetine ve rızasına, diğerleri ise insanı Allah'ın azab ve gazabına götürür. Daha bir başka tabirle; birincisi ebedî saadete ve ebedî saadet yurdu olan cennete, diğerleri ise ebedî şekavete ve ebedî şekavet yurdu olan cehenneme götürür.

Sistemlerin taferruati:

Şeriat sisteminin partisi yoktur, partisi yoktur, ayrılığı-gayrılığı yoktur. Keza; ayrı ayrı anayasası, ayrı ayrı tüzüğü yoktur. Neden? Çünkü, bir kaynaktan idare edilir ve çünkü, emir ve tâlimatını aynı kaynaktan, ilahî kaynaktan, Peygamber talimatından, tebliğatından alır ve nihayet sadece Allah'a, O'nun ezeli ilmine ve sonsuz kudret ve kuvvetine dayanır; zaman ve mekân onda tesir etmez; son Kitap Kur'an ne getirmişse, son Peygamber (s.a.v.) Hz. Muhammed neyi tebliğ etmişse onu esas alır, onu göz önünde tutar.

Herkesin anlayabileceği bir ifade ile:

Şeriat sisteminin partisi yoktur; onun tek bir yolu vardır, o da dindir, İslam Dini'dir; onun tek bir Kitab'ı, tek bir tâlimatı vardır, o da Kur'an'dır, onun, tabir caizse, tek bir kuruluşu vardır. O da ümmettir, Ümmet-i Muhammed'dir.

Şeriat sisteminin dışındakiler:

Şeriat sisteminin dışındaki sistemlere gelince, onları saymakla bitiremezsiniz; hareket noktaları farklı olduğu gibi taferruatları da farklıdır. Sadece birkaç ülkedeki partileri sayarsanız, insan yapısı kanun ve sistemlerin getirdiği ihtilaf ve ihtilatların ne kadar çok ve çeşitli olduğunu siz de göreceksiniz!..

Türkiye'deki parti çeşitleri:

Halk Partisi, Demokrat Parti, Millet Partisi, Milliyetçi Köylü Partisi, Adalet Partisi, DYP; RP, MSP, MÇP, MHP, İDP, TİP, YDP, SP, ANAP, DSP, TBP, CGP, MNP...
Bunlar; bu partiler; ya birbirinin devamı ya da az bir farkla

birbirinin uzantısıdır.

Almanya'daki parti çeşitleri:

CSU, FDP, Grüne, CDU, SPD, Republikaner, NPD, PDS...
Kuzey Irak'ta kurulan ve Kürdistan Federe devletini yürütmek üzere sıralanan parti isimleri ve çeşitleri:

Kürdistan İttihadî Vatan Partisi, Kürdistan Demokrat Partisi, Kürdistan Bağımsız Demokrat Partisi, Irak-Kürdistan Sosyalist Partisi, Irak Sosyalist Partisi, Kürdistan Demokrat Millet Partisi, Aşuriye Demokrat Hareket Partisi...

Teokrasi:

Bu arada teokrasi üzerinde bir nebze durmak isteriz: Teokrasi „İslam“ mıdır? İslam Dini'ne dayanan bir idare şekline „Teokrasi“ denir mi? Cevab: „Hayır!“ İslam'a ve İslam'ın getirdiği idareye „Teokrasi“ denmez; böyle bir isim vermek yanlıştır. Her ne kadar bazı kitaplarda ve bazı yazarların ağzında „Teokrasi idaresi“ İslam idaresi diye geçerse de aslında böyle değildir; ne İslam, teokrasidir ve ne de teokrasi İslam'dır. Ya teokrasi nedir ve nasıl bir idare şeklidir?

Şimdi bu soruların cevabını aryalım:

„Teokrasi“ demek de, dinî bir idare demektir. Fakat bu idare, aslında Allah tarafından gelen bir idare şekli değildir. Bu da insan idaresidir, usul ve kanunları insan kafasının mahsulüdür. Yani insan uydurur ve fakat din adına uydurur, Allah adına uydurur, Allah'ın kendisine yetki verdiği inandır. Halbuki, Allah tarafından kendisine böyle bir yetki verilmemiştir.

Teokrasi ve hilafet:

Halife de dinî bir devletin başında bulunur. Ancak, halifenin, devleti idare ettiği kanunlar, ne kendisinin uydurduğu kanunlardır ve ne başka herhangi bir insanın kafasının mahsulüdür. O, İslam halifesidir. Kanun ve nizamını Şeriat'tan, Allah'tan alır ve icraatını Allah adına yapar ve ilahî emrin ve tâlimatın dışına çıkamaz. Başka bir ifade ile; halifeye Allah tarafından bir imtiyaz verilmemiştir, o sıradan bir kuldur, kanun yapmaya selahiyyeti yoktur; yapacağı kanunları Allah adına, din adına yapsa da muteber değildir, geçerli değildir; günahtır ve hatta şirkdir. Teokrasiye bir misal vermek gerekirse, devlet idaresini elinde tuttuğu devirlerdeki papalıktır ve papalık makamıdır.

Demek oluyor ki, papalık makamıyla hilafet makamı arasında fark vardır; ikisi de devleti, din adına idare ederse de papanın ve papalığın elindeki kanunlar papalık makamının veya papanın yaptığı kanunlardır. Halifeye gelince onun elindeki kanunlar ise, Allah'ın gönderdiği ve indirdiği ve Hz. Peygamber'in tebliğ ettiği kanunlardır.

Ve netice:

Ve netice itibarıyla insanoğlu bilmeli ve inanmalı ki, „Teokrasi sistemi“, papalık devlet idaresinde varsa da „Hilafet“ idaresinde yoktur.

Faydalanacağınız yazılar:

„Devlete Gidiş Yolu Parti midir, Tebliğ midir?“

„Tüm İslamî Kuruluşlara Tebliğ!“

„İslam'da Partiyi Destekleme Yoktur ve Günahtır!“

„Dünyayı Fesada Veren İki Put!“

„Mesajlar“
„Beyyineler 1-2“
„İslam Anayasası“
„Hakkı Sahibine İade“ risalesi.
Hakk bir tanedir:
Kur'an'dan ayetler:

a) „İşte bu, sizin hak Rabb'iniz olan Allah'tır. Hakkın ötesine delaletten başka ne vardır? Pekiyi, hâlâ (haktan) nasıl döndürülüyorsunuz?“ (Yunus, 32)

O halde Allah „Haktır ve bir tanedir!“

İki delil:

Aklî: „Yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, yer ve gök fesada giderdi...“ (Enbiya, 22)

Naklî: „De ki: Allah birdir!..“ (İhlas, 1)

Hakk kitap bir:

Evet hak kitap birdir. o da Kur'an'dır. Hakk olan Rabb, bir olup canlı ve cansız bütün bir mükevvenâtın sahibi, ilâhî ve meliki olduğu gibi, O'nun son olarak gönderdiği ve indirdiği hak kitap da bir tanedir ve herkes bu kitaba inanmak ve uymak mecburiyetindedir; dünyasını da ukbasını da bu kitaba ve bu kitabın getirdiği din ve tâlimata göre hazırlamalı, icraatını da bu kitaba göre yürütmeli, işini ve gücünü, yatmasını ve kalkmasını, çalışmasını ve yemesini bu kitaba göre tanzim etmelidir...

Ayetler:

„Şüphesiz, Allah'ın sana gösterdiği gibi, insanlar arasında hükmetmen için, biz sana kitabı hak olarak indirdik. Sakın hainlerin savunucusu olma!“ (Nisa, 105)

„Eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti senin üzerinde olmasaydı, onlardan bir grup, seni de sapıtmak için tasarlamıştı. Oysa onlar, ancak kendi nefislerini saptırlar ve sana hiçbir şeyle zarar veremezler. Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi ve sana bilmediklerini öğretti. Allah'ın, üzerindeki fazlı çok büyüktür.“ (Nisa, 113)

Birinci ayet, hak olan Kur'an'la hüküm vermeyi emir ve tavsiye ederken, ikinci ayet de düşmanlara karşı korumayı garanti etmektedir.

Hakk Peygamber Bir:

Ahir zaman Peygamberi'nin peygamberliği bütün insanlardır ve cihanşümuldür; bir ferde değil, bir zümreye değil, bir kavme değil, bir millete değil, topyekün bütün insanlığadır.

Ayetler:

„Biz seni bilumum insanlara müjdecî ve uyarıcı bir Peygamber olarak gönderdik. Lakin insanların çoğu bunu bilmiyorlar.“ (Sebe, 28)

„Biz seni bütün âlemlere bir rahmet olarak gönderdik.“ (Enbiya, 107)

Birinci ayet Hz. Muhammed'in istisnasız bütün insanlara tebliğci olarak gönderildiğini anlatırken, ikinci ayet de bir rahmet ve merhamet vesilesi olduğunu ifade etmektedir.

Hakk din birdir:

Evet; hak din birdir. O da „İslam Dini“dir. Zira İslam, ilk peygamberle başlayan ve bütün peygamberler tarafından tebliğ edilen ve son Peygamber Hz. Muhammed'le kemal şeklini bulan bir dindir. Ali İmran Suresi'nin 19. ve 58. ayetleri bunun ifadesidir. O halde dinin kabul görmesi ve kulun zarar etmemesi, ancak bu dine bağlı olmakla mümkündür.

Hakk metod bir:

Evet; hak metod birdir. O da Kur'an'ın tarif ettiği, Peygamber'in tatbik ettiği methodur, usuldür, vesiledir.

Bu metod da birlik farzdır, tefrika ise haramdır. Kur'an şöyle der:

„Hep birlikte Allah'ın ipine sarılın, ayrılığa düşmeyin...“ (Ali İmran, 103)

Bu methoda açıklık, kesinlik ve netlik vardır. Kur'an şöyle der:

„Eğer yüz çevirirlerse, sana düşen, ancak açık (net ve kesin) tebliğdir.“ (Nahl, 82)

„... Biliniz ki, Peygamberimiz'e düşen açık tebliğdir.“ (Maide, 92)

„Peygamber'e düşen tebliğdir. Allah, açığa vurduklarınızı da bilir, ketmedip sakladıklarınızı da bilir.“ (Maide, 99)

Bu methoda taviz yoktur; iki yüzlülük yoktur, demokrasi yoktur, laiklik yoktur, hakkı batıla karıştırma yoktur, bir taraftan İslam hukukunu koruyacağına, bir taraftan da Mustafa Kemal'in ilke ve inkılablarını koruyacağına dair yemin etme yoktur ve nihayet bu methoda bir ayağını camide, bir ayağını da Anıtkabir'de olması yoktur... İsrâ, 73-74 ve 75; Kehf, 28 ve Abese, 1-12 ayetleri bu hakikatlerin birer ifadesidir.

Bu methoda korku yoktur. Kur'an şöyle der:

„İşte o şeytandır; dostlarını kotkudur. Binaenaleyh, eğer imanınız varsa, onlardan korkmayın, benden korkun!“ (Ali İmran, 175)

Bu methoda para ile satılma yoktur. Kur'an şöyle der:

„Hani kendilerine kitap verilenlerden; onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz diye kesin söz alınmıştı. Fakat onlar, onu arkalarına attılar da ona karşılık değersiz para (gelip geçici maaş) ile sattılar. O aldıkları şey ne kötüdür!“ (Ali İmran, 187)

Ve netice:

Hakk olan „Birleri“ gördünüz ve bu arada hak olan ve tek olan „metodu“ da gördünüz ve bu methodun şart ve vasıflarını da anladınız. Şimdi bütün bunların ışığında lider olmak, baş ve buyruk olmak isteyen, gezip dolaşan ve birer allame gibi çalım satan ve birer kahraman gibi cesaret gösterenlere sorun ve deyin ki:

„Sizin metodunuz hak bir metod mudur? Bu şart ve bu vasıflara sahip midir? Birlik ve beraberliğe riayet ediyor musunuz? Üstelik, „Herkes kendi metodunda gitsin; kimse kimseye karışmasın!..“ diyorsunuz! Hiç Allah'tan korkmuyor musunuz ve hiç utanmıyor musunuz? Bunun hesabını nasıl vereceksin? Tebliğiniz açık mı? Hayır! Verdiğiniz tavizler ne? Allah'tan değil, rejimden korkuyorsunuz! Hem de ödünüz patlıyor! Makama düşkün, paraya kul oluyorsunuz!..

İkaz ve İrşad:

Ey erkek ve kadınlar ve ey gençler! Siz bunların arkasından nasıl gidiyorsunuz? Bunlar birer âlim değil, birer cahil, birer korkak, dini dünyaya satan birer bel'am, ikiyüzlü, bir ayağı camide bir ayağı Anıtkabir'de!..

Bunları derhal terkediniz ve tevbe edip hak metoda geliniz ve bey'atlaşınız! Ve bunu akşamdan sabaha bırakmayınız! Ola ki, ölüm kapıyı çalar!

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)

El-Emir ven-Naib

Hilâfet Devleti

Neusser Str. 418, 50733 Köln, Almanya

Tlf.: +49/(0)221/976553-0 Faks: +49/(0)221/976553-6

İnternet adresimiz:

<http://www.hilafet.org> ve <http://www.hilafet.de>

Faksla Bildiri Çağırma Servisi: +49/(0)30/20177000-6