

GAYE: MALÎ KAYNAKLARI KURUTMAK!

Ortada ilahî bir hareket vardır. On bir yaşındadır; daha çiçeği burnunda!.. Anadolu toprakları üzerinde sakin olan insanlara gereken tebliğatı yapmış, İslam âlemine de bütün dünyaya da Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim'i tebliğe memur edilen Hz. Muhammed (s.a.v.)'i ve Kur'an'ın getirdiği İslam dinini ve onun Tevhid akidesini duyurmak ve tebliğ etmek üzere dünya turuna çıkmış bulunmaktadır. Programını da ona göre ayarlamış; „Tâlimül-Kur'an, Tebliğul-Kur'an ve Tevhidül Hâkimiyet; yani Kur'an dilini tahsil etmek ve Kur'an harfleriyle yazı yazmayı öğrenmek; Kur'an-ı Kerim'i bütün dünya insanlığına tebliğ etmek ve bu arada Tevhid inancını yaymak; yani hâkimiyetin kayıtsız ve şartsız Allah'a ait olduğunu ifade etmek, diğer taraftan ise ne kadar batıl sistem varsa; demokrasısından tutun da parti sistemine varıncaya kadar tamamını reddetmek ve putlarını yıkmaktır!..

Hücum başlıyor:

Hareketimiz böylece ilim ve tebliğ görevini yaparken, elin oğlu hiç rahat durur mu? Küfür ve kâfir rejimini ayakta tutmak için elbette bütün güç ve imkânlarını seferber etmesi onun için kaçınılmazdır. Hem de bir plan dahilinde! Şöyle ki:

1- Artık Adana müftüsü, görevinden mutlaka alınmalıdır. Çünkü, rejimin temellerini sarsan konuşmalar yapmakta! Hem de Adana'nın merkezî bir camisinde! Bu olacak bir şey değil! Devrin Diyanet İşleri, devrin sıkıyönetim komutanı ile işbirliği yapacak, Hoca mecburen görevinden ayrılacak!.. Hemen Hoca Ankara'ya çağırılır, hazırlanmış olan plan tatbik edilir ve neticede Hoca hem müftülük makamından uzaklaştırılır ve hem de on iki ilmi tahsil etmekte olan 400 civarındaki talebenin başından! Bu, bir taşla iki kuşu vurmaktır!.. Ve işte bu suretle kemalist rejimi ayakta tutma planının ilk maddesi böyle idi!.. Ve böyle oldu!

İlahî kaderin planı acaba ne idi?

Evet ilahî kader, bunların yaptığına gülüyor ve diyordu ki: „Siz hocayı, bir vilayetin müftülüğünden alırsanız ve bu arada 400 talebenin başından uzaklaştırırsanız, ben de onu şimdilik Avrupa'ya müftü yapmanın yanında yüzbinlerce insana hitab etme ve ilim öğretme fırsat ve makamını lütfederim! Zira mülk benim, irade benim, kudret benim; her şey benim ve eğer Hoca kendisine verilen bu makamın kendisine tahmil ettiği görevi hakkıyla ifa etmeye, cemaat ve talebeleri de verdikleri bey'at ve sadakat yeminine riayet ederlerse imamlarını da ve cemaatlerini de „İnşirah“ Suresi'nin sırrına mazhar kılarım ve artık Hoca, müslim-gayri müslim bütün bir dünyaya häiab eder, onlara Tevhid'i,

onlara Kur'an'ın cihanşümül bir kitab olduğunu, Hz. Muhammed'in cihanşümül bir Peygamber olduğunu, İslam Dini'nin cihanşümül bir din olduğunu duyurmaya ve bu arada tüm evlerin ilim yönünden birer medrese, tüm camilerin ilim yönünden birer üniversite; erkek-kadın, genç-ihtiyar herkesin asker olup evlerin birer karargâh, camilerin birer kışla olduğunu beyan ve ilan edecek ve fakat: Ey kemalistler ve ey partiler! Tümüünüz de bir araya gelseniz cihanşümül bu hareketi ne siz önliyebileceksiniz ve ne de kandırıp saldıgınız ajanlarınız ve ne de o ajanlarınızın iğfal edip aldattığı mantarlarınız! Sizler de eliniz yetmez, gücünüz ulaşmaz bir halde alık alık bakakalacaksınız, bey'atlarını bozanlar da suyu çekilmiş gölün kurbağaları gibi kuruyakalacaktır. Bunda kimsenin şüphesi olmasın! Ve işte bütün bunlar, kader çizgisinin umumî manada çizdiği planın bir tecellisidir. Kur'an şöyle der:

„Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa onu, yine O'ndan başka kaldıracak yoktur ve eğer sana bir hayır dilerse, O'nun keremini de geri çevirecek yoktur. O, hayrını kullarından dilediğine verir. O, bağışlayan, esirgeyendir. De ki: Ey insanlar! İşte size Rabb'inizden gerçek geldi. Artık ona gelen, kendisi için gelmiş olur; sapan da kendi zararına sapar. Ben sizin üzerinize vekil değilim! Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin iyisidir.“ (Yunus, 107-109)

„Onlar tuzaklarını kurdular. Oysa tuzakları, dağları yerinden kaldıracak (cinsten) olsa bile onların tuzakları Allah'ın yanındaydı (Allah onların tuzaklarını bozar!..).“ (İbrahim, 46)

Kemalist plan devam ediyor:

2- Adana Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine, kemalist rejim ne yapar? Hoca'yı vatandaşlıktan çıkarır ama, ipin ucunu elinden büsbütün kaçırmış olur. Ama yine de şirk adına üzerine düşeni yapmaya çalışır; Devlet Güvenlik Mahkemeleri'ni kurar, polisini seferber eder ve işi son derece gizli tutmaya gayret gösterirse de kalpler elinde bulunan Allahü Aziz, ne yapar? Kenan Evren'i şaşırtır; Hoca'nın ele geçirdiği bir bandını Çukurova Üniversitesi'nde, „Neyin Bayramı?“ başlığını taşıyan bir bildirisini de Eskişehir Üniversitesi'nde gündeme getirir, kendi tâbirleriyle „Kara Ses“ tâbirini kullanırlar. Bu haber yıldırım hızıyla Anadolu insanının kulağına ulaşır! Allah neye kadar değil ki!..

El-etek öpme:

Kendi kendine artık bir şey yapamayacağını iyice

anlayan rejim, bu sefer neye başvurur? Avrupa devletlerine başvurur, onların eline eteğine sarılır. Bu adamı susturun!.. der; Nasreddin Hoca'nın dediği gibi, „Yoksa aklımdakini yaparım gibi tehditler fırlatır!..“ Bu husustaki trafiğin sıklaştırılmasına rağmen; „... Ne yapalım kanunlarımız müsait değildir!..“ şeklinde karşılık alınca şu tavsiyede bulunur: Nasreddin Hoca'nın: „Hanım! Sen içeriden, ben dışarıdan!..“ tavsiyesi kabilinden ajanlarımız vasıtasıyla hiç olmazsa bu hareketin malî kaynaklarını kurutalım! Başka çaremiz kalmadı. Bu hareketin malî kaynakları ise iki şeyden ibaret: İnsanımızın yıllık aidatı, ticarî faaliyet gelirleri!

3- Ticarî faaliyeti merkezîleştiren Hoca'nın karşısına şirketler kurma ve şirketlerin sayısını çoğaltma!.. Bunda başlıca iki fayda var:

a) Yeni yeni kurulan şirketler; bir taraftan merkezle rekabete girerken bir taraftan da bey'atlarını bozar ve Hoca'ya düşman olurlar!..

b) İnsan hali; herkes kendi şirketinden alış-verişini yapacak. Camilerin artık bakkaliyesi müşteri bulamayacak!.. Artık bir taşla iki kuş vurulmuş olacak!..

c) Ve bu arada bir takım dedikodularla merkezin ve Hoca'nın itimadını sarsacak sözler sarf edilecek ve artık bundan böyle yıllık aidatlarını ödemeye kimse yanaşmayacaktır. Ve bu arada, çağrılmadığı halde yalan söylemeysiyle ve palavrasıyla mâruf ve meşhur olan birileri arz-ı endam edecek, gelir gelmez hemen kinci ve yalancı kişilerle işbirliğine girecek ve bu suretle malî kaynakların kurutulmasına başlanmış olacaktır. İşte bu noktada bakınız neler oluyor:

1- Şirketleşme hareketi başlıyor; bunlardan bir kısmı, bu hareketi tasvib etmeyen, Hoca'yı sevmeyen, bey'at etmemiş bulunan üyelerin bulunduğu şirketler de var. Bunların bir kısmı, ikaz neticesinde, usulsüz şirket kurmaktan vazgeçmişlerse de bir kısmı bey'atlarını bozma pahasına olsa da direktmişler ve hatta merkezin mevcut ticarî faaliyetlerini engellemeye çalışmışlardır.

2- Şirketleşmenin engellenmesi veya meşrulaşması neticesinde bir müddet sakin olan hava bir de bakıyorsunuz ki, yeniden alevlendi ve merkez elemanları, dolayısıyla Hoca, yalan ve iftiranın bini bir para kabilinden, vakıf malları, hesap dosyaları, çift arabalar, paraların carcur edilmesi ve şahısların üzerine geçirilmesi, veliahtlar tayin edilmesi, ailevî karalamalar, etlerin, tavukların, sucukların murdar oluşu gibi aslı astarı olmayan yalanlar ve iftiralar kırıla gidiyor!..

3- Perde arkası ve sinsî çalışmalar:

Rekabet hissini galebesiyle veya iç hastalığının müzminleşmesiyle veya şirk fetvasına tahammül edemeyişi neticesinde foya ve boyaları tesbit edilenler de vardır. Bunların bir kısmı, saman altından su yürütmekte, ikiyüzlülük yapmakta ve bir kısmı da açık açık „hayalî devlet“ tabirini kullanmakta! Sayıları ikiyi veya üçü ileri geçmiyen bu kişilere, kendi cemaatlerinin karşı çıkmaları yanında, maddî-manevî cezası da yanlarına kalmıyacaktır. Kendilerinden önce ayrılanların başına gelenler, bunların da başlarına gelecektir. Allah, intikam sahibidir. Bilerek veya

bilmiyerek şirke alet olanların hakkından gelecektir.

4- Tedbirler:

Bunların ilimden behreleri olmadıklarını ve yalan söylediklerini bu cemaat ve idareci kardeşlerimiz imzalarıyla, bant tesbitleriyle ve huzurlarından kovup ortaya koymuşlar ve bu davaya sadık, bağlı kaldıklarını, vermiş oldukları bey'atlarına sadık kaldıklarını bir kez daha isbat etmişlerdir. Ve bundan böyle de isbat etmeye devam edeceklerdir.

5- Şerrin arkasında da hayır vardır:

İlahî davaya bağlılıklarına sadık olanların yanında ciddiyetsiz, samimiyetsiz olanlar da veya şeytanın şerrine uğrayıp şeytanlaşan insanlar da her devirde olagelmışlerdir ve bundan böyle de görülecektir. Siz, bir miraç gecesi sabahını düşünün; niceleri inanmadıklarından gerisin geriye dönüp mürted oldular; bir Uhud Savaşı yolculuğunu düşünün! Yolun bir noktasında bin kişilik bir cemaatten üçyüzünün ayrılmasıyla münafık olduklarını ortaya koydular. Misalleri çoğaltmak mümkündür. Bu Rabbanî hareketin içinden ayrılanlar olmuştur; sizler bunların isimlerini de vasıflarını da ve akibetlerinin ne olduğunu da bilirsiniz, söylemeye lüzum görmüyorum!..

Böylelerinin ayrılışına bazı kardeşler arkasındaki hikmeti bilmedikleri için üzölmektedirler. Halbuki bu bir ayrılma değil, elenme ve ayıklanmadır. Bunlarla siz bir yere varamazsınız; en kritik bir anda böyleleri ve bu hastalar sizi terk ederler veya sizi arkadan vururlar. Mesela: Uhud yolundaki o üçyüz münafık yolun o noktasında ayrılmayıp savaşa katılsaydılar, Peygamber'i de sahabeyi de arkadan vurmazlar mı idi?!.

Böylelerine hâlisane tavsiyemiz odur ki, bilerek veya bilmeyerek içine düştükleri ikiyüzlülükten vazgeçmeleri ve tevbe-i nasuh ile tevbe etmeleridir. Yoksa kendileri bilir! Kur'an şöyle der:

„Andolsun, ikiyüzlüler (münafıklar), kalplerinde hastalık bulunanlar, şehir(lerde) kötü haberler yayanlar (bu hallerinden) vazgeçmezlerse, seni onlara musallat ederiz (onlarla savaşmanı ve onları şehirden sürüp çıkarmanı sana emrederiz); sonra orada, senin yanında ancak az bir zaman kalabilirler. Mel'undurlar; nerede yakalanırsa öldürölürler. Bu, Allah'ın önceden geçen (milletlere uyguladığı) kanundur. Allah'ın kanununu değiştirmeye imkân bulamazsın!“ (Ahzab, 60-62)

Cemaleddin Hocağlu (Kaplan) -Rh.a.-

Emîr'ül-Mü'minîn ve Halîfet'ül-Müslimîn

Ümmet-i Muhammed Gazetesi, Sayı: 94

Hilâfet Devleti

Neusser Str. 418, 50733 Köln, Almanya

Tlf.: +49/(0)221/976553-0 Faks: +49/(0)221/976553-6

İnternet adresimiz:

<http://www.hilafet.org> ve <http://www.hilafet.de>

Faksla Bildiri Çağırma Servisi: +49/(0)30/20177000-6