

DİYANET VE İSLAM CEMAATLARI ANLAŞMAZLIđI

Türkiye'de devlet ve devletin takip ettiđi din politikası, dine baskı yapmakta, dini yıkma ve yok etme istikametindedir. Şöyle ki:

- 1- Diyanet kuruluşunda ve icraatında hür deđildir.
- 2- Türkiye'de ibadet hürriyeti yoktur.
- 3- Dinî eğitim ve öğretim hürriyeti yoktur.
- 4- Kıyafet hürriyeti yoktur.

Din hürriyeti yoktur:

Dinin kendi mukaddes Kitab'ına göre inanılması, ibadet edilmesi, günlük hayatta yaşanılması ve bunların serbestçe hür bir hava içerisinde beyan edilmesi, anlatılması ve yazılması ve herhangi makam tarafından müdahale edilmemesi ve takip edilmemesi demektir. Diyanet; gerek kuruluşunda ve gerekse icraatında hür deđildir, bağımsız deđildir, yani muhtar deđildir, devletin emrindedir, devletin kontrolünde ve baskısı altındadır. Diyanet'in kuruluş kanununda „**Diyanet İşleri genel idarenin bünyesinde başkanlığa bađlı bir genel müdürlük seviyesinde olum İslam dininin itikad, ibadet ve ahlak esaslarını yürütür,**“ denmektedir.

„**Genel idare içinde yer alır**“ dendiđine göre, Diyanet İşleri de devletin diđer daireleri gibi devlet idaresine bađlı bir dairedir. Bir zamanlar „Sen, Diyanet İşleri başkanını görevden alamazsın!“ şeklindeki bir itiraza, devrin devlet bakanı şöyle cevap vermişti: „**Bana göre bir tapu ve kadastro genel müdürü ne ise, bir Diyanet İşleri başkanı da odur!**“

Evet, öyle olmuştur; Diyanet İşleri teşkilatı malesef, siyasî iktidarların, siyasî partilerin, askerî darbelerin ve nihayet kemalizmin oyuncađı olmuştur. Her gelen hükümet, kendi emel ve arzusuna, dinî anlayış ve siyasî görüşüne göre Diyanet'e yön vermek istemiş ve vermiştir. **1961 senesinden bu yana geçen (25) sene içerisinde dokuz Diyanet İşleri Başkanı deđiştirilmiştir. Ortalama her başkanın Diyanet'teki ömrü 2,5 sene olmuştur.** Hıristiyanlık tarihinde bu kadar kısa devrelerle papaların deđiştiiği veya deđiştirildiđi görölmüş müdür? Fakat, Türkiye'de malesef dinî müesseselerin durumu bu!..

Türkiye'de ibadet hürriyeti de yoktur:

Vatandaş vakit namazlarını eda etmekte zorluk çekmektedir. Hele hele Cuma namazlarını kılma hususunda büsbütün sıkıntının içindedir. Neden? Çünkü, iş saatleri namaz vakitlerine göre ayarlanmamış, tatil günü Cuma'dan alınarak Pazar ve Cumartesi günlerine aktarılmıştır. Bu yüzden işçi, memur, asker, öğretmen ve öğrenci gibi milletin bir kısmını teşkil eden vatandaşlar Cuma namazı kılmaktan mahrum edilmişlerdir. Bir yazarımızın dediđi gibi:

Türkiye'de dinî eğitim hürriyeti de yoktur:

Dinî müesseseler, dinî okullar devlet tarafından açılır, idareci ve öğretmenleri devlet tarafından tayin edilir, program da devlet tarafından tesbit edilir. Bu itibarla

Türkiye'de dini eğitim ve öğretim İslam'a göre deđil, siyasî iktidarların dolayısıyla kemalizmin anlayış ve arzularına göre yürütölmektedir. Dolayısıyla bu okullardan istenilen randıman alınmamakta, yarım yamalak kişiler yetişmektedir.

Türkiye'de kılık ve kıyafet hürriyeti de yoktur:

Bir hoca efendi cübbe ve sarıđıyla dolaşamaz, bir hanım öğretmen veya bir kız öğrenci başörtüleriyle okula giremez, sakallı bir müslüman ne bir devlet dairesinde memur olabilir ne de bir okulda veya üniversite de hoca olabilir.

İşte Türkiye'de dinî hayat bu! Dinî müesseseler müthiş bir baskının ve büyük bir zulmün altındadırlar. Meş'um manzara karşısında şuurlu her müslüman ve her kuruluş üzölmekte ve nefret duymaktadır. Böyle olmaları da hem tabii hakları ve hem de vazifeleridir. İşin daha acı tarafı, bugünkü Diyanet'in başı ve etrafındakiler mazlum müslümanların ve baskı altında tutulan dinî müesseselerin yanında deđil, zalim idarenin ve zalim rejiminin, kemalizmin yanında yer almakta ve adeta bu zalim rejimin bekçiliđini yapmaktadır. Bunun delil ve isbatını mı istiyorsunuz? Başka delile lüzum yok; sadece şunu kaydetmek bu hususta kâfi gelecektir:

Bilhassa Diyanet'in başındakiler, İslam dinini temsil edemezler. Buna sadece iki sebep göstermek kâfidir:

1- Küfür ve kâfir rejimi, yani laik düzeni korumaya yemin ederek ve imza vererek söz vermişlerdir.

2- Şeriat-ı Garra'yı hâkim kılmak, Kur'an'ı anayasa ve devleti İslam yapmak üzere canla başla çalışan şahıs ve kuruluşlar hakkında Diyanet'in tepesindeki kişi şöyle demiştir: „Aşırı uçlara karşı millî varlığımızı ve devletimizi koruyacağız!..“ demiştir. Ve bu suretle Allah'ın Kur'an'da „hayırlı bir ümmet“ diye medhettiđi kişilere o, „zararlı“ kişiler diye zemmetmiştir. Faiz almalarıyla sakal kesmelerini de ekleyiniz.

O halde böyle bir Diyanet'in açtığı camilerde ve böyle bir zihniyetein tayin ettiđi imamların arkasında kılınan namazların ne derece sahih ve makbul olacađı hususunu mü'minlerin iman ve irfanlarına bırakıyoruz.

Cemaleddin Hocaođlu (Kaplan) -Rh.a.-

Emîr'ül-Mü'minîn ve Halîfet'ül-Müslimîn

Hilâfet Devleti

Neusser Str. 418, 50733 Köln, Almanya

Tlf.: +49/(0)221/976553-0 Faks: +49/(0)221/976553-6

İnternet adresimiz:

<http://www.hilafet.org> ve <http://www.hilafet.de>

Faksla Bildiri Çađırma Servisi: +49/(0)30/20177000-6