

# **DİN ŐURASI MI, ŐİRK ŐURASI MI?!**

## **Kemalistlerin putu yine sahnede!**

Çok cepheli bir put; her hebaset onda! Her taşın altından çıkan bir deccal! Sürüsü çok; kemalistler! Önderleri, liderleri ve imamları kabarık; rütbeli-rütbesiz! Yani, diplomalı-diplomasız, kılıklı-kılıksız!..

Rütbeliler: Başında sarık, sırtında cübbe; M. Nuri Yılmaz ve onun maiyeti; Őura üyeleri, müftüler, vaizler, imamlar!..

Parleenterleri: L. Dođan'lar, H. Mezarıcı'lar, İ. CoŐar'lar gibi puthane sakinleri!..

Ő. Öztürk'ler (Müftüođlu), M. Efe'ler, Karamolloađullar'ı gibi hariciler!..

Çubukçu'lar, Necib'ler, H. Atay'lar gibi üniversite reformcuları!..

Demirel'ler, Cindoruk'lar, Çiller'ler, Mesut'lar, Karayalçın'lar, Ecevit'ler, Erbakan'lar, TürkeŐ'ler gibi deccalin mukarrebleri (yakınları)!..

Yekta Güngör'ler gibi ahkâm kesenler!..

Onur Öymen'ler gibi dıŐ ülkelerde kemalizmi temsil edenler!..

Bel'amlar: Hocalık ve Őeyhlik makamındaki Őeytan-ı ahresler ve bütün bunlara cemaat olup para ve oylarıyla onları destekliyenler!..

İŐte; bütün bunlar, kemalistlerdir, hizbüŐeytanlardır, deccal ordularıdır. Put Kemal'in ve onun Őeriat düşmanı ilke ve inkılablarının nöbet ve bekçiliđini yapanlardır ve nihayet bunlar reformistlerdir.

Bir zamanlar Gladiston, eline Kur'an'ı alarak İngiltere parlamentosuna girmiş ve Őöyle konuŐmuŐtu:

„Beyler! Bu kitab, müslümanların elinde bulunduđu müddetçe, siz istila etmiş olduđunuz Mısır'da rahat yüzü göremezsiniz!..“

## **Türkiye'nin Gladistonları da Őöyle demektedir:**

„Kur'an, Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun bir Őekilde yorumlanıp reforme edilmedikçe ve bu Őekliyle Anadolu insanına kabul ettirilmedikçe ne M. Kemal millete mal edilecek ve ne de siz rahat yüzü göreceksiniz!.. Bunda Őüpheniz olmasın!..“

Fakat; ümitsizliđe düşmeyin! Zira devlet ve devlet güçleri ve müesseseleri elimizde ve emrimizdedir. Üstelik; Őimdiye kadar ordu mensublarına, loca biraderlerine mal olan Atatürk, artık ilahiyat ve diyanet hocalarına ve hatta dindar geçinen ve İŐlam devletini kuracađım diye yola çıkan Refah Partisi'ne bile mal olmuŐtur ve olmaktadır. Bunlar vasıtasıyla de yakında din ve Kur'an reforme edilecek, Ata'mızın ilke ve inkılablarına ters düşen hükümleri kaldırılacak, neticede Ata'mız millete mal edilmenin ötesinde aŐađıdaki Őiirde ve benzeri sözlerde de ifadesini bulduđu gibi, Atatürk, „Türk milletinin rabbisi ve tanrısı olduđu ilan edilecektir:

„Sana çıkar bu yurdun, ararsak son yolu da!“

„Kutlu bir tanrı oldun, güzel Anadolu'da!..“

O halde devlet Reis'imiz Demirel'in: „Ben, bugün dokuzuncu Cumhurbaşkanı olarak Çankaya'da nöbet bekliyorum; Atatürk'ün nöbetini bekliyorum!..“ Őeklinde

ifade ettiđi gibi, mücadelemize devam edeceđiz!..

Evet onlar Őeytanî ve deccalî, mücadelelerine devam ededursunlar, biz de Rabb'ülâlemin'e kul, iki cihan serveri Hz. Muhammed'e ümmet, bugüne kadar bir harfi ve bir hükmü deđişmemiş, deđiŐtirilememiş ve bundan böyle de deđiŐtirilmesine imkân ve ihtimal bulunmayan Allah'ın büyük ve son kitabı Kur'an-ı AzimüŐŐan'a sahib, Allah askerleri, subay ve kurmayları olarak Din-i Mübin-i Ahmediyye'nin bekçileri ve muhafızları olarak mücadelemize devam etme azim ve kararlıđı içindeyiz!..

Kur'an Őöyle der:

„Mü'minler Allah yolunda savaŐırlar, inkâr edenler de tađut yolunda savaŐırlar. O halde Őeytanın dostlarıyla savaŐın. Çünkü Őeytanın hilesi pek zayıftır.“ (Nisa, 76)

Őimdilik bu giriş kısmıyla yetiniyorum. Gelecek sayılarımızda, yukarıda isimleri geçenleri bir bir ele alıp kat kat müşrik olduklarını dünya insanlıđına duyuracak ve teŐhir edeceđiz.

## **Kemalistlerin putu yine sahnede!**

BeŐ gün süren bu toplantının nasıl bir netice vereceđi açılıŐından belli idi. Nitekim öyle de oldu. Büyük baŐlar, fırsat bu fırsattır diyerek içlerindeki dıŐarı attılar ve öteden beri geveledikleri küfür sözlerini „Din Őurası“ ismi altında söylediler ve bu yol ile de müslümanlara putlarını mal etmek istediler! Din düşmanını dindar bir millete mal etme mümkün mü? Deđilse de millet bünyesinde derin yaralar açar...

Kemal'in kendisini, kemalistlerin ise Kemal'i millete mal etmek ve ettirmek için takib ettikleri ve ettirecekleri usul ve yöntemler Őöyle:

Asıl gaye; İŐlam Dini'ni yıkmaktır! Plan ise, İngilizler'ce hazırlanmıştır:

1- Önce iyi yetiŐtirilmiş bir kahraman (!);

2- Bu kahramanın (!) iki yüzlü olması gerekir;

3- Dost görünme yüzü; Bu yüz daima muhafaza edilecek, Őirin gözü küp millete mal olmaya çalıŐılacak...

4- Düşman görünme yüzüne gelince: Bu yüz söylenmeyecek ve daima sır tutulacak ve fakat zaman zaman yapılması gerekenler; „Hakkı Sahibine İade“de anlatıldıđı gibi dostlardan esirgenmeyecektir (32.-33. sayfalara bak!);

5- Tedrice riayet edilecek; önce saltanat, sonra hilafet kaldırılacak, daha sonra Őeriat lađvedilecek ve daha sonra teferruata geçilecek ve nihayet dinin temelini (98) dinamit konacak ve artık din, ayakta duramaz hale gelecek!

Ve ayrıca hedefe ulaŐmak için; önce dinden ve imandan, hilafet ve halifenin esaretinden bahsedilecek, meclis odalarında namaz kılınacak, yerine göre (Balıkesir'de olduđu gibi), hutbe okunacak, Erzurum kongresinde ve benzeri yerlerde olduđu gibi, gözyaŐları dökülecektir!..

## **Aldıkları tavsiyeler:**

Hani ya bir Bahriye Üçok vardı; Çankaya kontenjanından milletvekili seçilmişti. Kemalistlere Őöyle bir ders vermişti:

**„Atatürk, mihrabtan geçmedikçe millete mal olmayacaktır.“** Evet bu söz doğrudur; M. Kemal, millete mal olmamıştır! Halbuki, aradan 60-70 senelik bir zaman geçmişti! Hem de bütün gayretlere rağmen; yani bir taraftan ülkenin bütün müesseseleri bu adamı tanıtma, kabul ettirmede seferber edilmişti. Daha açık bir ifade ile; mektepler, mahkemeler, üniversiteler, basın ve yayın, anayasalar ve kanunlar, hükümetler ve parti kuruluşları, tertib ettikleri bayramlar ve merasimler, fotoğrafların duvarlara asılması, heykellerin meydanları doldurması, Anıtkabir ziyaretleri ve saygı duruşları ve benzeri daha nice sevdirmeye ve saydırma ve millete kabul ettirme çabaları; bir taraftan da tehditler, baskılar, sindirmeler, devlet terörleri, idam sehpaları birbirini takib ediyordu!..

İşte bir taraftan medhü senalarla, takdir ve tebriklerle adam ayyuka çıkarılırken, bir taraftan da devlet terörüyle ve süngü zoruyla ve idam tehditleriyle muarız ve muhaliflere sevdirmeye yoluna gidilmesine rağmen ve aradan 60-70 sene geçtiği halde atalarını bir türlü millete mal edemediler; sevdiren, saydıramadılar!..

Ve nihayet bu iki yöntemle de Kemal ve kemalistler başarılı olamayınca, metod değiştirdiler de bu sefer atalarını mihrabtan ve cami kürsüsünden geçirmeye ve daha da ileri giderek dinden ve din şurasından geçirmeye başladılar.

#### **Hülâsa ve başarısızlık:**

Gaye bir din düşmanını dindar bir millete sevdirmek ve saydırmaktır. İşte bu gayeye ulaşmak için yukarıda söylediğim gibi;

- a) İkiyüzlülük!.. Bu, işe yaramayınca;
- b) İlahlaştırma; kendisine „İlah“ diye hitab etme; adına ezan okuma!
- c) Peygamberleştirme; hakkında mevlit tertib etme!
- d) Bütün bunlar fayda vermeyince; devlet terörüne başvurma ve idam sehpaları!..
- e) Cami mihrabından ve kürsüsünden geçirme! Bu da işe yaramayınca;
- f) Herkes onu sevecek ve fakat aleyhinde kimse konuşmayacak! Çünkü, hakkında koruma kanunu vardır; dokunulmazlığı vardır!..

Bu yöntem de fayda vermeyince din şurası kurulacak ve Atatürk şurasının göndemine sık sık getirilecek ve sevdirilip saydırılacaktır.

#### **Sevdirilemez:**

Sevdirilemez ve millete mal olamaz! Neden? Sevilecek ve millete mal olacak tarafı yok ki!.. Evet; şuurlu müslüman biliyor ve inanıyor ki, bu, benim dinimin düşmanıdır, benim Peygamber'im'in düşmanıdır, benim Rabb'im'in düşmanıdır ve nihayet bu adam, benim canımdan daha çok sevdiğim mukaddesatımın yıkılması için dinimin temelini 98 bomba koymuştur. Namusumun düşmanıdır; ülkem, milletimin, neslimin, ecdadımın düşmanıdır!..

Bütün bunlara binaen gayet açık ve kesin olarak söylüyorum ve diyorum ki, bir insan hem müslüman olup, hem de bu adamı sevmeye! Severse müslüman kalmaz; dini de gider, imanı da gider! Tevbe etmeden ölürse cehennemde gideceği yer Beton Kemal'in yeridir. Çünkü, **„Kişi sevdiğiyle beraberdir“** hükmü vardır.

#### **Demirel:**

Şuraya katılan 9. Cumhur Reisi konuşuyor (!): „Dünyadaki 5 milyar insanın huzursuzluktan şikâyetçi olduğunu ve huzur aradığını belirterek sözlerine devam eden Süleyman Demirel, dinsizlik teorileri ile yönetilen rejimlerin çöktüğünü, manevî, millî ve ahlakî değerlere sahip olmadıkça ayakta

duramayacağını bildirdi.

Demirel, ülkemiz nüfusunun yüzde 99,9'nun müslüman olduğunu da hatırlatarak Türkiye'de „Laisizm dinsizlik“ olarak değil, dinin şemsiyesi olarak anlaşılmıştır. Demirel din ve vicdan özgürlüğünün önemine değinerek laiklik, dinsizlik olarak adlandırılmaktadır. Laiklik, dinin şemsiyesidir. Din ve vicdan özgürlüğü de şemsiyenin altındadır. Devlet, din hizmetlerini anayasa ve yasalarla yürütmektedir.

Demirel, sık sık Kur'an-ı Kerim'den ve Hz. Muhammed'in sözlerinden örnekler verdiği konuşmasına devam ederek şunları söyledi. Ülkemizde din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri ilk ve orta okullarda okutulmaktadır. Laik Türkiye'nin dine önem verdiğinin kanıtı anayasa ve kanunlardır. Türkiye Cumhuriyeti 70 yıldır din işlerini devlet işlerine karıştırmamaktadır. Türkiye bunu koruyacaktır.

Tansu Çiller ise, Türkiye'nin müslüman bir ülke olduğunu ve öyle kalacağını belirterek: „Türkiye tarihte olduğu gibi bugün de İslamî mirasa var gücüyle sahip çıkma gayreti içindedir.“ Laikliği dinsizlik olarak yorumlayanların hep karşısında olduğunu söyleyen Tansu, **„Bizim laiklik anlayışımız İslam'da da var olan ve doruk noktasına ulaşan mutlak din ve vicdan hürriyeti şeklinde değerlendirilmeli ve yorumlanmalıdır. Bu çerçevede vatandaşlarımızı dinî konularda aydınlatma ve onların dinî ihtiyaçlarını karşılama görevinin bizatihi devletin kutsal ve yüce görevi olduğu kanaatini taşımaktayız“** dedi!..

Ve devamla: „Dünya savaşları yerini psikolojik, siyasî ve ekonomik savaşlara bırakmış, yeni yeni siyasî ve ekonomik güç odakları teşekkül sürecine girmişlerdir. Böyle durumda ve hızla değişen günümüz dünyasında, farklı İslamî anlayışlara bir son vererek birlik ve beraberlik içinde hareket etmek durumundayız. Bu hepimizce kutsal bir görev telakki edilmelidir.“

#### **M. Nuri Yılmaz:**

„Müslümanların yeterli derecede İslamî bilgiye sahip olmadıklarını belirterek sözlerine başlayan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz da bilgi çağını yaşayan günümüz dünyasında, büyük bir İslamî bilgi açığından söz etmek mümkündür.“ Dünyada bir milyara yaklaşan müslüman nüfusunun yaşadığına dikkat çeken Yılmaz, Kur'an-ı Kerim'in öğütlediği İslam kardeşliğinin ideal ölçülerinden uzak olduğunu kaydetti. Yılmaz, birinci din şurasının önemli sonuçlarından birini ele almak, geleceğe dönük ortak programlar öğretmek olacağını ifade etti. Yılmaz, „İslam'ın bir ışık olduğunu belirterek bu ışıktan tüm insanlık yararlanabilir. Müslümanlar dünyada süper güç iken gayri müslimlere gösterdikleri bu insanî davranış biçimlerinin aynısını Bosna-Hersek, Karabağ, Keşmir, Filistin ve daha pek çok yerlerde yaşayanlara da göstermesini haklı olarak istemeği beklemektedirler. Ama uygar dünya bu sınavları kaybetmek üzeredir.“

#### **Refahlı Lütfü Doğan:**

Lütfü Doğan da İslamiyet'in Allah'ın emirlerine uyma, Allah'ın yaratıklarına şefkatle davranma olduğunu söyledi.“

#### **Tahlil:**

İşte bunlardan biri 60 milyon müslümanı temsil ederken diğeri de Refah Partisi'nin dinî cebhesini temsil etmekte. İki mühim sima! Konuşmalarını hülâsa edecek olursanız.

#### **Ölüm-kalım savaşı:**

Mehmet Nuri Yılmaz ile Lütfü Doğan; iki mühim şahıs! Sıradan iki insan değil; Peygamber varisi; biri altmış milyon müslüman bir milletin, diğeri de şariat'ı hâkim kılacak, devlet

yapacak diye yola çıkan bir partinin (RP) temsilcisi, fetva emini, müşşidi! Kur'an'ın beyanıyla „**Müstahfazı**“ yani muhafız ordusunun birer kurmayı, birer kumandanı!..

Diğer tarafta iki şahıs; Demirel ve Çiller! (Sözüm ona) biri devlet başkanı diğeri ise hükümet başkanı! Görevleri ise, yirminci asrın deccalinin biri erkek diğeri kadın iki muhafızı!..

#### **Görevleri:**

Yılmaz ve Doğan'ın görevi, Kur'an kanunlarını koruma! Demirel ve Tansu'nun görevleri ise, Kemal'i, kemalizmi, demokrasiyi ve laikliği koruma! Daha başka bir ifade ile; birincilerin görevi; İslam Dini'ni, Kur'an şeriat'ını, Allah hukukunu ve nihayet Tevhid akidesini koruma ve bekçiliğini yapma! Evet Nuri Yılmaz ile Lütfü Doğan'ın asıl görevleri bu!.. Demirel ve Tansu'ların görevi ise kemalizmi ve laikliği koruma!.. Üçüncü bir tabirle; birbirine ters iki görev ve birbirine zıt iki cephe!

#### **Bu cephede kimler galib?**

Elbette Demirel ve Tansu! Diğerleri ise mağlub! Hem öylesine!.. Neden? Çünkü Demirel ve Tansu üzerlerine düşeni yaptılar; ikisi de dünyanın gözleri önünde laikliği söylediler ve savundular ve bu suretle İslam Dini'ne iftira ettiler ve en büyük ihanet ve hiyaneti yaptılar!..

Diğerleri ise, tek kelime ile olsun, bunların küfrüne ve şirkine, İslam'a ihanet ve hiyanetlerine cevap vermediler, sus-pus oldular! Yukarıda da gördünüz: „**Hayır olamaz! Zira İslam Dini; laik düzenle, demokrasi ile, kemalizm ile bağdaşmaz! Zira bunlar birer küfür ve kâfir sistemleridir!..**“ diye çatır çatır cevap vermeleri gerekirken malesef biri, „**İslamiyet'in, Allah'ın emirlerine uymak, yaratıklarına şefkatle davranmak**“ta diğeri ise; „İslamiyet'in ışıktan ve kardeşlikten“ ibaret olduğunu söylemekle yetindiler ve bu suretle deccala ve deccal ordusuna teslim oldular. Ve nihayet, yazının başlığında sorulan „**Din Şurası Mı, Şirk Şurası Mı?**“ şeklinde iki şıklı bir sorunun „**Evet; bu şirk şurasıdır!**“ şeklinde cevabını vermiş, isbatını yapmış oldular!..

Kur'an'ın yüzlerce ayetine „**Hayır!**“ demektir; Kur'an'a „**Hayır!**“ demektir; Şeriat'a „**Hayır!**“ demektir; ve nihayet Allah'a „**Hayır!**“ demektir ve O'na kafa tutup tağut olmak, demektir!.. Zira:

#### **Başa geçirilmezler:**

Böylelerinin başa geçirilmesi şöyle dursun, bunlara selam bile verilmez ve cenazeleri kılınmaz. Çünkü bunlar mürteddiler. Başa geçirenler, selam verenler, cenazelerini kılanlar, arkalarından gidip Fatıha okuyanlar, Tekbir getirenler, Kur'an okuyanlar, mezarlarına kadar gidip ziyaret edenler müşrik olurlar, bel'am olurlar, dilsiz şeytan olurlar ve nihayet mel'un olurlar!..

İşte bütün bunlar; müslüman halka, hoca ve dervişlere ikaz mahiyetinde tavsiyelerimizdir. Demirel ve Tansu'ya tavsiyelerimize gelince:

- 1- „**İslam'da din-devlet bütünlüğü vardır**“ başlığını taşıyan yazıyı dikkatle ve itina ile okumalıdır.
- 2- Put Kemal'i ve onun inkılablarını reddetmelidirler.
- 3- Laikliğin dinsizlik olduğunu kabul etmelidirler.
- 4- Demokrasiyi reddedip şeriat'ı kabul ve tasdik etmelidirler.
- 5- Tansu evine dönmeli, Demirel yerini ehil birine teslim etmelidir!
- 6- Ve bu suretle tevbe-i nasuh ile tevbe etmeleri ve hemen arkasından da nikâhlarını yenilemelidirler.

Evet bunları yapma çok çetindir ama, ilelebed cehennemden dehşet ve şiddetine nazaran çok kolaydır.

Sakın bize kızmayın ve bize darılmayın! Zira biz,

tebliğciyiz; Allahü Azimüşşan'ın emirlerini ve yasaklarını tebliğ ediyoruz ve etmekteyiz ve bütün dünya insanlığına tebliğ ediyoruz. Küfür içinde olanlara imanı, nifak içinde olanlara ihlası, mü'minlere de takvayı tebliğ etmekteyiz; etme bizim vazifemizdir. Esasen her müslümanın vazifesidir; bilhassa hocaların vazifesidir. Zira ulema peygamberlerin varisleridir. Veraset görevini yapmayanlardan hem Allah hesap sorar hem de insanlar şikâyetçi olur. İşte bu cümleden olarak kemalistlere de partililere de ve hususiyle sizlere de tebliğ ediyor ve diyoruz ki:

„Sizler dört yönden küfre ve şirke düşmüş bulunuyorsunuz:

- 1- Şeriat'ı sistem olarak kaldırmaktan;
  - 2- İnsan yapısı kanunları getirmekten;
  - 3- Şeriat'ı ve Kur'an devletini isteyenleri suçluyor, hor görüyor, hakaret ediyor ve cezalar tertib ediyorsunuz;
  - 4- Böylelerini ezmede ve hor görmede ve haklarında „Terörist“ diyerek gayri müslimlerden yardım istiyorsunuz!..
- İşte bütün bunlardan her biri birer küfürdür; insanı küfre ve kâfirliğe götürür.

Bütün bunları gördüğüm ve bildiğim için sizleri kurtarmaya çalışıyor ve diyorum ki, Put Kemal'i terkediniz; şeriat'a ve şeriat devletine dönünüz ve bunları geciktirmeyiniz. Zira ecel, beklemediğiniz bir anda gelir de ağızınız imansız kapanır ve pişmanlık artık fayda vermez!.. Kur'an şöyle der:

„**Ey benim kavmim! Bana ne oluyor ki, ben sizleri kurtuluşa çağırıyorum, siz ise beni ateşe çağırıyorsunuz.**“ (Mü'min, 41)

Bütün bunlar tenkide açıktır; sözlerimiz doğru ise kabul ve teslim, yanlış ise cevap!..

Önemine binaen tekrar ediyorum:

Dünyanın gözleri önünde kemalistlere sesleniyor ve diyorum ki:

„Cemaleddin Hoca'nın işini bitirmenin tek yolu vardır. O da dinen, ilmen ve hukuken onu susturmaktır. Bu da neşriyat yoluyla açık oturumdur!.. Bu ise hem kolay, hem tesirli!.. Yoksa jurnalcılıkla değildir. Zira, jurnalcılık, vahşilerin ve teröristlerin işidir.“

#### **Dağıtım:**

- 1- Tansu Çiller'e,
- 2- T.C. hükümeti bakanlıklarına,
- 3- Türkiye basınına,
- 4- Papalık ve patrik makamlarına,
- 5- T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'na,
- 6- Üniversite rektörlerine,
- 7- Hakim ve savcılara,
- 8- Barolar Birliği'ne,
- 9- Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na,
- 10- Parti liderlerine,
- 11- Genel Kurmay Başkanlığı'na,
- 12- Devlet Güvenlik Mahkemeleri'ne.

## **Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)**

**El-Emir ven-Naib**

### **Hilâfet Devleti**

**Neusser Str. 418, 50733 Köln, Almanya**

Tlf.: +49/(0)221/976553-0 Faks: +49/(0)221/976553-6

#### **İnternet adresimiz:**

**<http://www.hilafet.org> ve <http://www.hilafet.de>**

Faksla Bildiri Çağırma Servisi: +49/(0)30/20177000-6