

CEHENNEMİN KENARINDA!..

Anadolu idarecisi uçurumun kenarındadır. Gidenler çoktan gitti ve gitmekte!.. Ama nereye? Cehennemin dibine!.. Bunda şüphe mi var?!.. Bu, Kur'an'ın şehadeti! Kur'an şöyle der:

„... **Yoksa Kitab'ın bir kısmına inanıyor bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Sizden bunu yapanların cezası, dünya hayatında rezil olmaktan başka nedir? Kıyamet gününde ise (onlar) azabın en şiddetlisine itilirler. Allah yaptıklarınızı bilmez değildir.**“ (Bakara, 85)

Tarih tekrürden ibaret! Tarihin bir bölümünde olup bitenler, bir başka bölümünde de aynen tekrarlanabilir. İşte günümüz Anadolu'sunun devlet yöneticisi ve onun destekçisi bu yolda!.. Olsa olsa dinin yarısına sahip: İtikat ve ibadet! Bu da yarım yamalak! Dinin diğer yarısı onlarca yok! Din de yarım; onlara göre din bir vicdan işi, bir ahiret işi! Dinin dünya ile, devlet ile, siyaset ile ne alakası var?! Camide olup bitendir (!). Onlara göre Allah, gökyüzü idaresini kendisine bırakmış da yeryüzü idaresini laik kafalılara vermiştir. Dolayısıyla bunlar yer-yüzünün krallarıdır, hübelleri; istedikleri gibi yaparlar, istedikleri gibi çatarlar. Kendilerinden kimse hesap sormaz ve soramaz!.. Günün Anadolu idarecileri ve put kanunu yapıcıları da Türkiye Hübeli'nin kral ailesi!

Defalarca konuşmalarında, hususiyile son gençlik toplantısında Ulu Cami'de de ifade ettiğim gibi, uçurumun kenarında bulunan dört yüz milletvekiline gönderdiğim uyarıcı ve kendilerini cehennemin kenarından beri alıcı mahiyette ayet ve hadise dayanan bildirimlere karşı teşekkür edecekleri yerde, sözüm ona İçişleri Bakanı mecliste yaptığı konuşmasında bu İslami ikazlarımıza karşı tehditler fırlatarak, hakaretler yağdırarak cevap vermeye çalışmışlar ve bu hareketleriyle de Anadolu'nun müslüman halkını temsil edemeyeceklerini fiilen, âlenen ve resmen ortaya koymuşlardır.

Ey şehidler diyarının sakinleri, Ey Anadolu'nun müslüman insanı!

Sana sesleniyor ve diyoruz ki, kemalist zihniyete sahip, Şeriat düşmanı laik kafalılar seni temsil edemez, sana vekillik yapamaz. Bunlar birer yobazdır; yobaz oldukları kadar da örümcek kafalı, küfre ve kâfire satılmış kişilerdir. Bunları sen ne diye seçtin?! Bunlar seni değil, senin din ve Şeriat'ını değil; din ve Şeriat düşmanı M. Kemal'i ve onun getirdiği küfür ve kâfir sistemi koruyor ve onu temsil ediyorlar ve zaten ona inkılablarını koruma yemini vermişlerdir. Bunların, „Biz de müslümanız!“ demelerine aldanma! Ayette de belirtildiği gibi, bunlar inansalar bile dinin yarısına inanırlar, iman ve ibadet bölümüne inanırlar. Dinin tümüne değil!.. Diğer yarısına, yani muamelât bölümüne (yani devlet, siyaset ve ceza hukuku bölümüne) inanmazlar; bunlar Kur'an'ın anayasa, Şeriat'ın kanun, devletin İslam devleti olmasını istemezler, hatta buna karşıdır. Binaenaleyh, bunlar seni temsil edemezler! Sen bunları azletmelisin! Şeriat'ın hâkim olmasına çalışan Allah eri insanlara „örümcek kafalı“ demelerini protesto etmelisin!.. Sen namaz kılan bir insansın; her akşam yatmadan önce vitir namazında „Ve nahleu ve netrükü men yefcürük“ diyorsun! Ruhlar âleminde verdiğin sözü, bedenler âleminde hatırlıyor ve uygulamasını yapacağını tekrar ediyorsun! Yani diyorsun ki, „Ya Rabb'î! Sana karşı

gelen, Senin Şeriat'ına düşman olan, yürürlükten kaldıran ve kendisini senin yerine koyup kanunlar, anayasalar yapan put ve putçuları başımdan kaldırırsın atarım, onu azleder, bir daha yüzüne bile bakmam, ona selam dahi vermem!..“ İşte her akşam böyle diyor ve ondan sonra yatağına giriyorsun!..

Evet; bunlar senin baştaçı yaptığın Şeriat'ı ve Şeriat'ın hâkim olmasını isteyenlere ve bunun için yola çıkıp kendilerine uyarı mektupları gönderenlere „Örümcek kafalı“ diyor; Kur'an'ın anayasa, Şeriat'ın kanun, devletin İslam olmasına karşı çıkıyorlar, düşman olduklarını resmen ilan ediyorlar... Geçenlerde sözüm ona İçişleri Bakanı, Şeriat'a bağlı ve onun hayata hâkim olmasını, malı ve canı pahasına da olsa isteyen müslümanlara meclis kürsüsünden „Gericiler, örümcek kafalı!“ derken hangi milletvekili çıkıp ona „Sus!“ diyebildi?! Kendi partisine veya partisinin mensuplarına „Örümcek kafalı!..“ deseydi herhalde kıyameti koparırlardı, hatta „Yuh“lar çekerlerdi, değil mi?!.

Demek oluyor ki, bunlara göre Şeriat'ın, partileri kadar kıymeti yoktur!.. İşte bunlar böyle mahluklardır!..

Ve netice:

Ey Anadolu müslümanı!

Bunlar senin meclisinin üyeleri, mensup olduğun milletin vekilleri değildir; bunlar Hübel kralının aile mensupları, kemalist rejimin uşaklarıdır. Yani bunlar Büyük Millet Meclisi'nin değil, Büyük Put Meclisi'nin vekilleri, Türk kralı Hübel ailesinin çocuklarıdır. Bir başka ifade ile; ne bunlar sendendir, ne de sen bunlardansın!..

Evet, malesef öyledir! Senin şiarın „Rabb'im Allah, önderimiz Hz. Muhammed, anayasam Kur'an, kanunum Şeriat, hedefim İslam devletidir!“. Onun şiarı ise „Rabbisi Hübel, önderi M. Kemal, anayasası kemalist anayasa, kanunu put kanunları, hedefi kemalizmi koruma ve laik devlet!“. İşte sen, işte o!.. Taban tabana zıt!.. O, nasıl seni temsil eder?!.. Cehennemin kenarından onları kurtaracak yine sensin; ecel gelip çatmadan onlara tebliğatını yap! Şeriat'ı tebliğ et! Şu ayetleri oku onlara:

„Allah, mü'minlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır; kafirlerin dostları da tağuttur. (O da) onları aydınlıktan karanlığa çıkarır. Onlar ateş ehlidir, orada ebedi kalacaklardır.“ (Bakara, 257)

„Mü'minler Allah yolunda savaşırlar. Kâfirler ise tağut (hübel) yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarıyla savaşın. Çünkü, şeytanın hilesi zayıftır.“ (Nisa, 76)

**Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan) -Rh.a.-
Emîr'ül-Mü'minîn ve Halîfet'ül-Müslimîn**

Hilâfet Devleti

Neusser Str. 418, 50733 Köln, Almanya

Tlf.: +49/(0)221/976553-0 Faks: +49/(0)221/976553-6

İnternet adresimiz:

<http://www.hilafet.org> ve <http://www.hilafet.de>

Faksla Bildiri Çağırma Servisi: +49/(0)30/20177000-6