

ARABÇA ÖĞRENMENİN ÖNEMİ

Arapça öğrenmek demek, Kur'an'la ve Sünnet'le konuşma demektir. Biz müslüman bir milletiz. Dinimiz İslam'dır. İslam'ın kaynakları ise Kur'an ile Sünnet'tir. Bunlar ise Arapça'dır. Kur'an ve Sünnet'ten sonra gelen kaynaklarımız yine Arapça'dır. O halde gerek Kur'an ve Sünnet'ten ve gerekse diğer kaynak kitaplarımızdan bizzat faydalanabilmemiz için bunların diline âşina olmamız lazımdır. Hususiyile her müslüman genç, Arapça'dan ibaret olan Kur'an dilini bilmelidir.

Ayrıca; müslüman milletler camiasında dünyanın muhtelif dillerini konuşan din kardeşlerimiz vardır. Hemen hemen dünyanın neresine gidersek gidelim, din kardeşlerimizle karşılaşacağız. Şayet Kur'an dilini bilirsek açemilik ve yabancılık çekmeyiz; muarefe münasebetlerimizizi kolayca yürütürüz. Sonra yine dünyanın neresinde olursak olalım, kardeşlerimizin derdiyle dertlenmek; onların sevinç ve kederlerine ortak olup, müşterek bir hayat yaşamamızın başta gelen şartlarından biri de müşterek bir dile sahip olmamızdır. **„Bir müslüman diğer müslümanların derdiyle dertlenmezse onlardan değildir!“** sözü Peygamber (s.a.v.)'in sözüdür.

KUR'AN LİSANINI ÖĞRENMEK ZOR DEĞİLDİR:

Biz müslümanlar için bu lisanı öğrenmek hiç de zor değildir. Bir veya iki senede Almanca'yı öğrenen gençler Arapça'yı daha kolay ve daha az zamanda öğrenirler. Yeter ki, samimiyetle ve ihlasla elindeki imkânları değerlendirsiner! Her ne kadar kemalist rejim, lisanımızdaki Arapça kelimeleri değiştirdi ise de yine de kalan veya hatırlanan kelimelerin sayısı çoktur. **Kalem, defter ve kitap** gibi kelimeler hâlâ kullanılmaktadır.

İBADET OLUŞU:

İnanımız bilmeli ki, Kur'an lisanını öğrenmek aynı zamanda bir ibadettir; kelime başına sevabı vardır. Bir bab öğrenmek, bin rekât namaz kılmaktan sevabı daha fazladır. Kaldı ki:

Aslında bir farz-ı kifaye ise de yeniden Kur'an devletini kurmak için yola çıkan bir kuruluş, devletin her kuruluşunu yeniden ihya edecektir. Tarihini kendi kaynaklarından bilecek, talim ve terbiye müesseselerini tesis edecek, mektep ve medreselerde muallim ve müderrislerini, mahkemelerde hâkim ve avukatlarını, askeriyedeki zabıt ve paşalarını kendi hars ve akidesine göre hazırlayacaktır. Bütün bunlarda ve bunların yetişmesinde Arap lisanı esastır.

Elhasıl Kur'an lisanına vakıf bir ordu yetiştirmemiz zaruridir. O halde buna ve bu davaya inanmış insanımızı ve hususiyile gençlerimizi seferber etmemiz farzdır. Karşı çıkmak veya tembellik yapmak günahdır, haramdır.

Öğreneceğimiz Arapça, Kur'an Arapça'sı olacaktır. Yani insanımız hem bir lisan öğrenecek hem de hoca olacaktır. Zira Ulum-i Arabiyye, Ulum-i Şer'iyye'ye bir vesiledir. Ulum-i Arabiyye iki rükünden ibarettir. Bunlardan biri „**Sarf ilmi**“ ismini alır, diğeri de „**Nahiv ilmi**“ ismini alır.

Sarf ilmi kelime yapısını verir, Nahiv ilmi ise, kelimeleri yanyana getirip cümle kurar. Belagat ilmi ile mantık ilmi bunlardan sonra gelir. Belagat ilmi üç bölümden ibaret olup, birinci bölüm cümledeki kelimelerin yer değiştirmedeki nükte ve inceliklerini, ikinci bölüm kelimelerin asıl manalarından alınarak bilmünasebe başka manalarda istimal edilme usul ve kavaidini gösterir. Üçüncü bölüm ise, hangi cins mana veya kelimeler cümlede yer alırsa kelama güzellik kazandırır.

Mantık ilmi ise, fikir yürütmenin usul ve kavaidini öğretir. İşte bunlar umumiyetle âlet dersleri ismini alırlar. Bir de bunların ötesinde ve üstünde sekiz ilim daha vardır ki, ilk dördüne „**usul**“ son dördüne de „**füru**“ ismi tesmiye edilir. Usul ilimleri şunlardır.

Usul-i Tefsir, Usul-i Hadis, Usul-i Fıkıh ve Usul-i Akaid, yani Kalam.

Füru ilimleri ise; Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Akaid isimleriyle mütasamamırlar.

TAKİB EDİLECEK USUL:

Şimdilik üç vasıttan istifade edeceksiniz: Kitap, gazete ve bant. Şimdilik elinizde Sarf kitabı bulunacak. Ümmet-i Muhammed Gazetesi 15 günde bir elinizde olacak. Teyp bandı ise, ihtiyaca göre gönderilecektir. Sarf kitabı yeteri kadar kitap satış yerimizde vardır. En kısa zamanda mahalli cemaatlara gönderilecektir.

Dersler kontrollü ve imtihanlı olacaktır. Avrupa çapında başarılı olanlardan birinci, ikinci ve üçüncü mükâfatlandırılacaktır. Keza; mahalli ve bölgeler arasında da aynı yola gidilecektir.

Üç imtihan da muvaffak olamayan gençlik emirleri değiştirilip en başarılı olanlar başa getirilecektir.

İŞİNİZE MANİ OLMAYACAK:

Bu ders çalışması ve hazırlaması işinize, okulunuza ve istirahatınıza mani olmayacaktır. Hafta arası her gün birer saat, hafta sonu ikiser saat ayırdığınız zaman; haftada on, ayda kırk saat eder. Bu rakamı oniki ile çarptığınız zaman senede 480 saatte en azından 480 mesele öğrenilmiş olur ve bunu bir de on sene ile çarparsanız 4800 mesele eder ki, bu kadar mesele bilen artık hocadır. İnsanoğlunun 10 senelik ömrünü geçirdiği saat miktarı 86 400'dür. 86 400 saatin içinden Ulum-i Kur'anıyye için 4800 saatlık bir zaman ayırması kayda değer bir zaman sayılmaz. Fakat bilmeli ki, mefhum ve mana yönünden sonsuz bir ömre bedeldir. Dünyada mes'ut olmaya, ahirette de ebedî saadete ermeye vesiledir.

Şu hususu da unutmamalı ki, Kur'an ilmine çalışsa da çalışmasa da göze aldığımız o on sene gelip geçecektir. Takdir edersiniz ki, cüz'i bir kısmı da olsa ilme ayrılan on sene ile ilimsiz geçen on seneyi kıyaslamak mümkün değildir. Zira ilimsiz geçen on sene bir yönüyle boşa gitmiştir.

Son olarak, şu husus da elbette önemlidir. Bir bölümünü ilme ayırdığı bu on sene içerisinde eceli gelip ölürse, şehid olarak ölür.

BÜTÜN KARDEŞLERİMİZ SEFERBER:

İlmin ve ilme çalışmanın önemini herhalde anladınız. O halde erkek-kadın, genç-ihtiyar her teşkilat mensubu kardeşimiz bu sese kulak vermeli, ilahî bu emre uymalı, her ev bir tekke olmanın yanında bir medrese haline gelmelidir. Ve bu babda aileler ve fertler müsabakaya girmeli, dolayısıyla „**Rabb'inizden bir mağfiret ve eni gökler kadar olan cennete koşuşun!**“ mealindeki ilahî emri yerine getirmiş ve yarış kazanmak isteyenler arasına katılmış olursunuz.

Ve netice:

Gerek Arapça öğrenme ve gerekse Osmanlıca öğrenmenin mevzuundaki bu farızayı yerine getirmede, usul ve adabına uygun bir şekilde yürütülmesinde bölge emirlerimiz, cemaat emirlerimiz, bölge ve cemaat gençlik emirlerimiz ve nihayet aile reisleri bu işin sorumluluğunu taşımaktadırlar. İhmali görülenlerden hesap sorulacaktır. Başarılı olanlar da takdir ve tebrik edilecektir.

Gayret ve faaliyet bizden, hidayet ve muvaffakiyet Rabb'imizden!

**Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan) -Rh.a.-
Emîr'ül-Mü'minîn ve Halîfet'ül-Müslimîn**

Hilâfet Devleti

Neusser Str. 418, 50733 Köln, Almanya

Tlf.: +49(0)221/976553-0 Faks: +49(0)221/976553-6

İnternet adresimiz:

<http://www.hilafet.org> ve <http://www.hilafet.de>

Faksla Bildiri Çağırma Servisi: +49(0)30/20177000-6